

## ***Quyển Di Lạc Nhân Tạng Tâm Kinh*** ***Lời Nói Đầu***

Di Lạc Tâm Kinh là Pháp Vương thiên định, là Tâm Pháp Tân Xuân Thu khai mở Kỷ Nguyên Di Lạc, một kỷ nguyên đạo đức mà mọi người chờ đợi cả mười (10.000) ngàn năm, do các Sấm Giảng và Tiên Tri của Đức Trạng Trình di huấn.

Đời mới là đời văn minh Thánh Đức, người mới là người tu Đạo học Phật theo đường tu thiên định dưỡng sinh, cho thuận lòng Trời cho an địa pháp làm lợi ích cho sự giàu mạnh chi dân của Quốc Gia hiền chánh.

Người mới là người thuận theo tự nhiên và tiếp nhận sự văn minh Phật Pháp, Đạo và Phật hợp nhất mà Trời tân tạo lại Quả Tinh Cầu đi vào Hoàng Kim Chi Đạo của Bạch Vân Kỳ.

Người mới là người có trí độ hoà nhơn làm cho xã hội mới văn minh Phật Pháp, chịu bỏ sát giới để bảo vệ thái bình, buông bỏ võ khí để đại ân xá chu kỳ; cho tà lẫn chánh, cho thiện lẫn ác cho đúng và sai, trở về lại chơn Đạo của Trời của Phật là Đức Háo Sanh, chơn pháp của Phật là vị tha tế thế cho Chơn Kinh của Đạo là sống chung bảo vệ thái bình.

Kỷ nguyên Di Lạc là đời mới họ yêu bậc hiền tài vì chính đạo tu thân, vì Quốc Gia chính tu, chí

nguyên phò trợ đạo của Nguyên Hanh Lợi Trinh. Trời dâng Lục Châu làm nước Trời, Phật dâng kỳ quan làm đất Phật.

Đến đây Phật kính cổ đễ di ngôn, ái nhân kim đễ trung dũng tài nhân, đối diện với văn minh đễ tế thế, bình chuẩn chi dân đễ kính thương làm cho đạo chi dân giàu mạnh trên khắp Linh Cầu.

***Kính Bái  
Đức Thầy Vô Danh Thị.***

\*\*\*

***Di Lạc Nhân Tạng Tâm Kinh***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Kể từ ngày con lìa cõi không phiền não giáng trần vào cõi phiền não của thế gian, khi vào thể xác con bị bảy thể thất tình lục dục làm mê tâm trong lục dục Hậu Thiên, nên con ngủ yên trong tâm của hàng chưa phát huệ, trong tâm của hàng chưa tu đắc đạo.

Nay con nhận chánh pháp Trời Như Ý của Phật Tổ di đạo, mỗi thời thiên định con lại niệm danh ta Nam Mô A Di Đà Phật, hay hồng danh

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, hay Phật danh Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, tức đánh thức Điểm Linh Quang của con trong Nhân Tạng Tâm Kinh để quy bản hồi căn, mỗi thời thiền thất trong thanh tịnh con lại tìm ta và con trong Vô Vi Thiên Địa Chi Đạo để con đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trong mỗi thời thiền định tự nhiên con tiếp luồng sanh khí của Thầy, của Trời. Giờ phút không thời gian Điểm Linh Quang của con phát huệ, ánh sáng hăng sa bao trùm pháp tánh mở ra. Nhân Tạng Tâm Kinh làm cho Minh Cảnh Tiên Thiên của con di đạo, dạy lại sự pháp thân chi giáo, đưa con về gặp Thầy trong cõi Không Động Thiên để thấy biết Đạo Lớn Vô Hình dạy cho bậc hột ngộ và phát huệ. Từ đó tâm con di đạo am tường sự học Phật tu Đạo.

Giác ngộ lớn của nguyên thân; như lý tự của nhà Phật con tỏ ngộ nhất lý thông, hiệp một cùng Đạo Lớn của Trời người. Nguyên thân con ly nhân vào cửa Không Động Thiên của Thầy để hàm thụ chi thiên đắc tịnh, đạo di đạo đắc thanh. Cánh cửa của cõi thần minh mở ra, nguyên thân

của con đi vào bên trong bản thể vô hình của Trời Phật để học thần linh chi đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con đi vào cửa Đạo Vô Hình của nhà Phật, nên nhớ trong cõi Vô Vi Chi Đạo, Thầy đã nhờ Đức Phật A Di Đà làm Tiên Thiên Tổ Phật tiếp dẫn đạo sư trong vô hình, và tám mươi bốn ngàn Vị Bồ Đề trong cõi Không Động Thiên làm Pháp Sư theo sự chỉ đạo của Đức Phật A Di Đà, để đưa rước nguyên thân của các hàng tu Pháp Vương và niệm Phật.

Thiền định được vào trong Như Ý Pháp Môn vào Tam Giới của Thiên Thượng hàm thụ sự thanh tịnh của chay tâm bất sát theo Đức Háo Sanh của Thầy, Địa Hạ hàm thụ sự hành như chi đạo vô tranh, để Quần Tiên Xướng Nghĩa minh giáo thiên cơ, để di tâm vào ngã Phật đời đời, siêu nguyên linh vào sự thông thiên văn đặc đạo, và đặc địa lợi để giải thoát phiền não cho Tam Giới quy chơn linh trở vào cửa Bồ Đề nhất đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nhơn Sinh Quan của con lìa tâm, sự phát trí tuệ mới đi tìm Tiên Thiên Chi Giáo, để sự kiến tánh Phật Quang đi vào trong chín Trời, nơi cửa tịnh phát huệ, huệ con là nhân tạng thần kinh, soi vào đâu sự trí tuệ của con hàm học đến đó, biết về sau tỏ ngộ được đức lớn vô tranh. Sự thanh tịnh của Nhân Tạng Tâm Kinh dẫn đạo cho con vào các cảnh linh thiêng, để các Vị Lão Sư truyền dạy sự thanh tịnh phát huệ, hàm thụ sự chơn giải của Thế Giới Huyền Kinh.

Như tâm tàng thần của Vô Ảnh Quang mở ra, đưa sự ly tâm của con vào cửa Đạo Không Tỉnh Thiên, chơn khí ở cõi này rửa sạch ba lòng cho lòng con lại không lòng mới thật tâm hồn con sạch dần phiền não để minh thị chơn đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái biết của trí tuệ là sự hiểu biết của Tu Di Sơn đưa cho con vào huyền cơ chi giáo, cái hiểu của nhà Đạo là sự am tường Tiên Thiên Chi Bảo của chơn đạo trường sanh, làm cho sự thấy nghe

của trí tuệ, thần con lìa bản ngã của nhân tâm đi tìm sự chơn ngã của đại giác Linh Quang.

Sự học ngoài y đức của Địa Tiên, ngoài tri giác của Nhơn Sinh Quan, ngoài sức đo lường của Tam Giáo. Nó như Vô Vi Chi Khí nối liền vào Nhân Tạng Tâm Kinh, làm cho thần minh con đạt sự Huyền Tấn ngày ngày chỉ nguyệt cùng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cửa trí tuệ lớn, thần minh học một phải làm cho sự một không có mình, hàm học được mười làm như không có người để sự hàm học đi vào trong Nhân Tạng. Nhờ con tịnh chỉ ngã huyền cơ, Tâm Kinh nhờ con thanh trí mới chứa màu nhiệm của Như Lai.

Chưa biết hàm thụ cho tròn đầy thấy biết, rồi làm như sự không mình trước sự thấy biết vào Nhân Tạng nội tâm, con làm được như vậy tròn đầy thì sự sung mãn của trí tuệ gia tăng làm cho thần đầy phát huệ. Sự đầy của thần linh là sự khiêm để vô tranh, sự khiêm kia chứa được Hư Linh chơn khí.

Nhờ khí đó nuôi thần minh và trí tuệ, khí đó làm cho sạch phiền não, khí đó làm cho sạch tranh danh, nhờ để thân ngoài cái danh để sự thành nhân phát trí tuệ kia giúp con đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi luồng điện Thiên Xích tỏa sáng ra, nối vòng thanh quang đi vào chơn tâm làm cho thần minh lý đạo, dùng ý chí đem luồng ánh sáng đó đi vào trong, làm cho sức sáng của Nhiên Đăng chiếu vào Nhân Tạng, đưa sự ly tâm vào mở cửa ba lòng để bên trong nhà Đạo của con được đèn trí tuệ soi tỏ Minh Đường.

Sự học Phật của chúng sanh trong, lập lại mục thước tu chính tiềm năng, chủ như thần dạy chúng sanh hành như chi đạo, làm công nhật trong Tiểu Thiên Địa để tẩy rửa tâm can thận, để tâm phát ra chân lý thần minh, để can phát ra sự bảo vệ an chánh, thận phát ra trí tuệ văn minh xa lìa cái sự thất nhân tâm trong đời và trong đạo. Sự học Phật tu Đạo để cho thần minh của A Di Đà đi vào, con tiếp luồng thanh quang của Thầy sống trong sự nhất lý thông linh thiêng cùng Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi điển tâm con mở con mới thấy tạng tâm tàng thần, sự linh thiêng của tâm thần nối liền Huyền Quang Linh Khứu của Tiên Thiên. Thần của con là Di Lạc trong bản thể nhưng nó lại là Minh Chủ có chứa Dương Đạo của Trời.

Trong cầm nắm thần cơ để an chánh Thiên Đạo, ngoài Thiên Ngoại Thiên là một vị đệ tử của Như Lai. Nên nó có Quân Thần Tá Sứ chỉ đạo, có Hộ Pháp theo Máy Thiên Quang của Trời. Còn ở trong Tiểu Xá Vệ Quốc nó là vị quân chánh triều trung, vạn Thần hiệp quần nghe vị Minh Quân chỉ đạo, khi nó xuất thần du Tiên học đạo lại có lục căn lục huệ theo phò trì và Thiên Binh Thần Tướng hộ pháp. Nhờ vậy nó không cần luyện các phép Thần Tiên mà vẫn đắc trung đạo.

Đến đây con phải nhập thất Tâm Thiên để cho sự sung mãn của thần tâm đi vào nhưng cảnh giới Không Động Thiên học Phật tu Đạo, làm cho thần đầy phát huệ, khí đầy phát thiên cơ, tinh sáng đầy phát tinh thông của trí tuệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.



Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thanh khí sung mãn làm cho ngũ tạng của con phát ra pháp giới linh thông cùng Trời Phật, làm cho ngũ tạng phát quang, tâm phát Xích Đé màu đỏ hồng cam nối liền đường dây Thiên Xích làm cho Xích Đé Triều Nguyên, trong tâm thần phục vị chức năng của Vương Đạo tức vị trung quân ái quốc. Sự trinh bạch và trinh sáng của Bạch Tụ Tâm Kinh hiển ra, sự ngay chính lòng nhơn làm cho con có mục thước tiết độ, như hàng quân tử có thủy có chung trọng tình đạt nghĩa. Nhờ vậy các nghĩa cử lớn của Quốc Gia Triều Chánh biết làm tròn bổn phận và sứ mạng của người tu.

Ngay chánh tâm làm cho vạn sự trung hiếu quy về bậc bảo vệ Tổ Quốc, chơn chánh đức vạn tình minh trung theo chơn lý có đủ tiết độ lòng nhơn ái quốc an dân, nhận ân Trời hàm học tinh hoa của Vũ Trụ lại xả kỷ tha thù để trưởng thành trong đại vị tha của nhà Phật nhà Đạo. Nên gọi bậc trung trinh có đủ tiết độ để thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tâm lý sung mãn làm cho con quên dần lời nói phiền não, lại sinh ra lời nói có đủ lòng di nhưn chi đạo, làm cho sinh khí của Trời trong con sanh khí hoá Thượng Thiên, làm cho tạng can con mở ra màu xanh lá cây, làm cho Thanh Đế phục vị, như bộ xã hội lo cho dân chính trong Tiểu Xá Vệ Quốc. Sự bảo vệ làm cho hiến pháp thi hành nhưn chánh

Vì đạo chi dân làm cho giàu mạnh Quốc Gia, lo cho các phần thứ yếu của dân được sự bình chuẩn cao, nhân quyền trong đời sống văn minh có đủ tổ chức bác ái để thực hiện lòng từ bi của Vị Thanh Đế Triều Nguyên.

Trời thường ban thanh khí đấng Thiên, trong Minh Đường trong tâm mở rộng làm cho chúng sanh được linh khí thuần nhất Xuân Thu, thảo mộc được linh đưa nhau đem hoa nở đơm hoa nở nhụy, làm cho thời khí Tân Xuân Thu ứng cảm cùng Trời, lòng người không còn lo đói nghèo cực nhọc. Chỉ lo thặng hoa tâm đạo để chơn lý hồi nguyên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi thanh quang điện lành trong tâm con phát sự sung mãn của trí tuệ thì tạng thận phát ra huyền khí, làm cho thủy trí phát sanh sách lược, phát sinh kinh điện làm cho Hắc Đế Triều Nguyên, làm cho pháp thủy phát sanh Cam Lộ, nước miếng trong người con lại ngọt như cam thảo chạy khắp châu thân. Sự tuần hoàn của Cam Lộ chảy đến tạng nào thì lọc sạch sự u tù ở đó và trị tất cả các bệnh thời khí ở trong người.

Còn bên ngoài lại phát ra tha tâm thông biết trước sự vi diệu của thiên cơ, hiểu sâu ý nghĩa của điện kinh văn Phật Pháp, nó như vị quân sư; Về trí nó là thần minh lâu thông sự Vô Vi Chi Đạo, về khí nó làm cho người có chí nguyện lớn đi vào nhu đạo trường sanh, trung hoà về văn chương, nó là bộ hiến pháp cố vấn cho Quốc Gia Triều Chánh, nó tịnh sinh pháp lý kinh luân văn chương đạo học. Cái động của nó là cái động để sanh trí tuệ để ta thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi nhân tâm con đặc trung hoà thì tạng tý mở ra, từ đó chơn linh con tiếp được linh khí Hoàng Đạo của Hư Vô tức động tĩnh của âm

dương kết cơ đạt ngẫu. Đến đó cánh cửa Huyền Tân Chi Môn mở ra cho Huỳnh Đế Triều Nguyên. Từ đó con Đường Hoàng Đạo đưa con đi vào Cửa Nhất Nguyên hàm học lòng chí nhân của Thượng Đế, và hàm thụ tánh đại từ bi đại lực của Phật Tổ Như Lai.

Trời vì người để lập Đạo giải thoát, con người về cõi Tiên nhà Phật hưởng quả vị của thế đạo hoàn nguyên, Phật vì người mà ban chánh pháp chánh kinh, chỉ mong nhân loại giác ngộ vào con Đường Hoàng Đạo trở lại cõi Niết Bàn.

Hàng thành Phật độ Phật hay độ ma: Chính mình phải biết lìa khỏi bản ngã để trở vào chơn ngã của Như Lai bên trong. Nên tạng tỳ là sự hàm chứa lòng chí nhơn của Thượng Giới, nhờ giác ngộ lớn bậc đặc đạo lại hiển ái để thành nhơn chi quý cao minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến khi trí tuệ con tròn đầy sự sung mãn của tinh ba sáng suốt, trong Nhơn Sanh Quan của con phát ra Bạch Tự Chơn Kinh, kinh đó làm cho khí Bạch Đế trong con Triều Nguyên.

Sự luyện đạo vào nhơn chánh trong đời sống con lại biết kinh bang tế thế, làm cho dân giàu, làm cho quốc mạnh. Sự cường phú văn minh mở mang văn hiến và văn hoá mới làm cho kinh tế phồn vinh đi vào chu kỳ Hoàng Kim chi quý.

Nước nhờ sách lược nên bình trị chi dân, dân nhờ kinh tế giàu mạnh nên phồn vinh, văn chương nhờ trí tuệ cao văn hoá và cao quý, lòng người nhờ minh đạo nên Tân Dân Minh lại trí tuệ của người. Nhờ minh triết nên biết hiệp quần thành đời Hoàng Kim văn minh trong đại trí tuệ.

Hoàng Kim làm cho sức người giàu mạnh, văn của Hoàng Kim làm cho giác ngộ đại giáo pháp của nhà Trời, nhà Phật đều tôn trọng sự cao quý của chu kỳ Hoàng Kim Chi Bảo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khí thanh tịnh nhờ con tham thiền tiếp sự giai ngẫu của âm dương chi khí, mà có Kim Thân Phật Tử, còn lậu tận thiền cơ là con phải am tường sự kết thai lập đánh để an lư.

Như Trời có Tiên Thiên Minh Cảnh Đài để ghi chép sự di hành của Thiên Địa Nhân ra vào Tam Giới. Còn Tâm Minh Cảnh của con là Minh

Cảnh Đài ghi chép sự Thiệu Quang của Trời Phật và Tam Giới Vô Vi vào trong sự bình quân. Từ đó sự chỉ nguyệt của thiên cơ tức là sự sáng của trí tuệ tròn đầy để biết huyền cơ.

Sức học trở thành sự đại giác ngộ làm cho người trí tuệ xa lìa chỗ ác, bớt dần lời nói ác, xa dần chỗ không thiện, trí thức để tâm an. Nhờ sự an của tâm tìm ra được chơn giải của các cánh cửa Tiên Nhơn, vào trong tự giáo chơn linh để sự thần minh màu nhiệm. Từ đó lòng chơn ái biết thực hiện đại bi tâm làm cho tâm tròn sáng, biết thi nhơn để xa lìa phiền não chướng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi chúng sanh trong Tiểu Thiên Địa của con học Đạo tu Phật và hành nhơn chi giáo thì con là Vị Minh Chủ, lại là Vị Phật dạy chúng sanh thanh tịnh đi vào trong bản thể Vô Vi để nhận ân điển chánh pháp của Vô Hình, để tường vi sự an chánh nhân thân. Sự thanh tịnh của chánh tâm phát ra nguồn pháp thí của chân nhân làm cho quân chánh thần minh, tâm lý nhơn sanh thông đạo ở trong mình tự nhiên phát huệ.

Lúc đó con phải đi vào trong bản thể Vô Hình để chỉ đạo cho chúng sanh thiết độ dạy lại chúng sanh, Quân Thần trí tri thiên giác làm cho cái đức của Vạn Năng đi vào trong dạy sự nhân loại tâm nguyên.

Như thuyền không đáy lại chở hết chúng sanh đi vào Đường Hoàng Đạo, như chánh pháp quên lời dứt ý, lại mở ra đại ý chí của thượng thiên, như hoa tâm mở ra thành thanh khí của tiểu địa đàng, như Toà Tam Pháp hành y nhưn mà đặc thông lục huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi lục huệ mở ra con được các bộ lập pháp, hiến pháp và hành pháp trong bản thể vô hình, điều hành sự thiên cơ trong bản thể để cho các mục thước và trí tuệ lập đạo và lập lại trật tự đạo chi dân, làm cho dân có sự bình chuẩn lớn mạnh, làm cho sự phong phú của các bộ biết hành văn chi giáo, hành nhân chi đạo và đăng khoa theo sự di giáo của Thượng Thiên, làm cho nước giàu dân trí văn hoá thuần nhất thông minh, người người làm tròn bổn phận chi dân. Sự văn minh an trị làm cho Quốc Gia thành Xá Vệ Quốc.

Người nghèo trong đó biết phấn đấu để đăng khoa, kẻ sĩ dâng lòng nhân hiến ái, học sĩ nhờ công lý thuần chánh, nên mở mang sự trung chánh thái bình.

Nước hưng nhờ dân giàu, văn minh nhờ dân trí, tài hoa nhờ sự bình trị để hiến sách lược mở mang văn hiến. Được công chính bảo trì làm cho sự thông lý đạt tình chúng sinh trong tiểu như thần đồng đặc nhất.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tam Tông trong người con mở ra di đạo, thì Toà Tam Giáo lại được sự lập pháp của Thiên Địa Nhân ứng giáo di hành, nội khoa tâm lý được hàm thụ ba bộ Thiên Thư để thông suốt thiên cơ cho con di ngôn chánh sự. Còn bộ Thần Thư để con am tường luật lệ và trật tự theo sự cấu tạo của siêu nhiên, Vũ Trụ vận hành mỗi mỗi đều có Đường Hoàng Đạo để Thiên Địa Nhân đi đúng chu kỳ của thiên định Thần Cơ.

Còn bộ Kinh Thư cho cõi người là những hàng thượng như để sách lược để chi dân, làm cho dân giàu quốc mạnh, làm cho quân chánh thần trung phụ từ tử hiếu. Con người học được



sách lược này an được dân tức là hàng Tiên Nhơn hành đạo chánh nghĩa.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Hàng thượng nhơn phải dùng đức di chính, làm cho lòng người cao văn hoá, làm cho đức người phục sinh, tâm tức Phật để phụng sự thái bình, làm cho đạo hành nhơn trong đời sống đều chính thuận theo sự nhân ái của người trên. Đến đó con mới thông huệ mới hiểu ra tâm là lý vô hình, sự sinh hoá của Tiên Nhơn chi đạo.

Lý là sách lược chi dân, làm cho tâm người minh đạo, làm cho tánh người phát huệ, làm cho Binh Gia Thần Tướng bảo đạo, lại biết nhu hoà sự trung chánh của thần minh, làm cho trên đầu ba tấc phát ra Đạo Hào Quang được nối vào đường thiên tâm dẫn lực của Trời, làm cho con có trí tri thiên lý lại được Đạo Lớn tuần hoàn.

Nhờ sự cảm ứng nhanh nên con giải quyết mọi sự rất lẹ và chính xác, các sự hành nhơn chánh vào xã hội học văn minh. Nước nhờ trí tuệ làm cho giàu sang, nhà nhờ dân giàu nên kinh bang tế thế cường phú.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái tâm Thiên Quang nối liền với trung tim sinh lực của Vũ Trụ Quang, sự ứng của thiên thời làm cho con am tường sự di đạo của nhà Phật, làm cho thiên lý ứng thần minh. Còn tánh linh quang của con lại ứng vào tinh ba sáng suốt của Tam Giáo, di hành làm cho tánh trí tuệ của con phát ra luồng điện của tiềm năng.

Sự thấy nghe làm cho con trong sự suy xét đi đúng chánh đạo, còn sự ứng cảm giữa mình và Chư Vị Chưởng Pháp, Chưởng Giáo đến cố vấn cho thần minh để thông tri đạo lực của Trời.

Còn như tâm dẫn lực của con lại cảm nhận sự thấy biết tường vi giữa người và Phật, giữa Trời và người làm cho lậu tận thiên giác, sự thấy biết hiển bày ra đi trước sự việc của mình sắp đến. Nhờ vậy mà người tu Đạo học Phật thấu đáo sự xa gần, thấy nghe trong sự thâm kín để di đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cửa Đạo của Trời con mới thấu ngộ Trời không cửa lại có lửa lớn để đón đường; hàng đấng

đạo rồi phải vào cảnh giới không thiện ác, tâm phải sạch tướng niệm của tà chánh âm dương, trí phải sạch đạo người đạo mình không vướng bận, lòng phải sạch nhân gian phiền não chướng và sanh tử chướng.

Hễ con còn chứa một ly thì lửa kia đốt sạch cháy đến thân con, để cho thần minh của con tìm hiểu và lên lớp trong Thiên Quang Chi Đạo. Mỗi tầng Trời Thượng Thiên đều có lửa chặn đường để đốt sạch như thiên tướng pháp của thế gian phiền não, những lớp sơn của Tam Giáo sắc tướng âm thanh, tướng pháp và phù phép tà tinh vào đây do lửa Trời đốt sạch.

Đến chín cửa Thượng Thiên con được ra vào Đại Khôi Niết Bàn Kinh, đốt sạch rồi thì sự bực bạch của con vào đó là Ngọc Phật tức là Nhất Công Đức Phật. Đến đó giữa người và ngọc con phải thi tiềm năng và đại trí tuệ của Đại Thiên Thế Giới.

Nhờ vậy con mới đủ thanh bạch tượng, đủ sạch Linh Quang trình sáng với Trời, mới đủ thanh tĩnh tâm nguyên, bước vào Phật Giới để hàm dưỡng Đạo Trời chi nhân đại lực.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

**Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!**  
***Giữa Cảnh Giới Vô Thượng Thiên Con***  
***Phải Thi Đạo.***

**Cửa thứ nhất** thi sự giác ngộ; con đắc bằng vàng thì nhận bằng cấp đại giác, khi đạt đại giác con phải thi hành chánh giác giữa Nhơn Sinh Quan, giữa xã hội loài người.

**Cửa thứ hai** thi sự trung nghĩa của bậc tu đạo; hễ người có đủ chí nguyện quên mình thì đậu bằng vàng, Phật phong quan tước của trần gian để phò trung bảo đạo trong kiếp làm người để hành nhơn chi đạo.

**Cửa thứ ba** là thi lòng từ bi; Người đắc đạo bất sát trong kinh pháp di ngôn, biết chay tâm trong công đạo xử thế, dưỡng sinh và Đức Háo Sinh. Trong đời sống có đủ mười đức thiện của đạo Đại Bi.

1. Phải biết bất chiến với lân bang.
2. Bất tranh trong Tam Giáo.
3. Bất danh trong thế sự xử thế.
4. Bất sát với hạ nhân.
5. Bất bạo lực với thơ nhi.
6. Bất ác nhơn hại vật.
7. Bất bạo động trước lễ nhạc tế cáo thần linh.

8. Bất du ngôn giá họa cho người ngay thẳng để trả thù.

9. Bất lạm pháp quyền bình giết người vô tội.

10. Bất xả xú uế trước Minh Đường thờ Trời kính Phật.

“Đó là mười đức lớn của bậc đắc đạo để thành chánh quả của các bậc tu chơn học Phật tại trần gian muốn vào lập Đạo ở Niết Bàn.”

4. Thi chí nguyện lớn không lệch sự trường thống để khai đại khối tiềm năng; như nước chén chưa đầy dùng bình tâm để chế thủy, khi thủy đủ đầy dùng mực thước để cân cân thận thận để đạt bằng vàng trong Vô Thượng Như Lai. Nhờ không sai lệch chí nguyện cùng Trời Vô Tướng Quang nối liền với chơn thể. Từ đó tiềm năng trong Vạn Pháp mới mở ra, chánh ngộ sự Đại Tu Di cùng đạo cùng Phật để ta đắc đạo.

5. Khai Mở Vô Ngại Quang tức không sợ ngại chướng của nhân gian và Tam Giới; thân vì nghĩa vụ bậc đạt đạo làm tròn cho hiếu thuận quốc dân, tâm có Đạo Lớn không sợ sự hàng ma để hoằng dương chánh pháp của Trời, lòng vô quái ngại khi đăng đàn thuyết pháp cho chúng sanh đại giác ngộ. Ta vì đạo thay Trời nên xem thường ngại chướng, lòng vì Trời vì người cho công lý phục vị cái lòng nhân, chánh làm cho

lòng người phục thiện, làm cho Quốc Gia triều đại thái bình tức là tròn chí nguyện.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

**6.** Không tính toán lợi kỷ cho mình; thế gian là trường thi công tâm, là nơi tích lũy thiện báo, người tu thân nên lấy ý nguyện thiên thời đem cái chí nhẫn nại vào trong công đạo chi dân, làm cho sự đốn pháp đi vào lòng nhân để chánh giáo, đi vào lòng đạo để chánh kinh, đi vào đức năng học đạo cho ngay ngắn chánh giác. Làm được như vậy tức hành chánh thanh tịnh.

**7.** Thiên thời kiến ngộ chức năng: Ta sanh ra làm người chơn linh ta từ Trời giáng xuống, vào ba (3.000) ngàn năm Trời Phật lại sai một vị giáng trần tức là thay đổi chu kỳ của Tam Giới Ngũ Chi và Vũ Trụ Quang, nên những linh căn sanh từ Trời nghe kinh pháp sẽ được điểm hoá thần minh trực ngộ lại sự hiệp quần của Trời sai ta xuống thế để làm một phần công đức. Nhờ vậy nên xả lợi kỷ phù trợ chu kỳ của Trời của Phật để công viên quả mãn.

**8.** Thiên nhưn đồng nhất đạo: Kẻ sĩ tu mở trí tuệ tự nhiên đi tìm gốc lớn để về, học sĩ nghe

kinh biết Phật chuyển thể và xuất thể đều vào quy y chánh giác, hiền như biết thiên thời đều quy y chánh ngộ để mở tiềm năng.

Nhờ sự thấy nghe thấu triệt làm cho sự thấy biết am tường, biết Thầy mình là Phật giáng thể ở chỗ không màu sắc để Tâm Pháp tẩy rửa sự ô tạp của mình. Nên quy y chánh kinh phò trợ Thầy mình cho mình tròn đầy công đức trong cơ Đạo Kỳ Ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

9. Di ngôn để đặc đạo: “Pháp dùng kinh để chứa, Lý tự hoà trong kinh,” có những cây chìa khoá rất cao quý làm cho sự đốn ngộ thân mình đi vào những cảnh Vô Vi Chi Khí, và Vô Vi Chi Đạo để học Phật tu đạo vào những cảnh giới vô cùng. Nên những hàng trí tuệ quý kinh như của quý, thường am ngộ sâu xa thâm kín. Từ đó trái tim vô hình nghe những lời kinh pháp đó mở ra, nhờ mở ra nên thông thân kinh mới mở Tâm Kinh để đại giác toàn chơn cùng đạo.

10. Đạo Lớn miễn bàn: Đạo có từ cõi Hồng Mông trước khi sanh Trời lập Đất, sanh xuất Đại Khôi Linh Quang trước khi Trời Đất và Vũ Trụ

lập ra. Sau đó ba chu kỳ sấm nổ lập ra Trời người và Vũ Trụ theo ba tiếng sấm di đạo và lập đạo, di pháp và lập pháp, di kinh và lập kinh.

Nên chúng sanh trong cõi Trời cõi Phật và cõi Tam Giáo và con người, thật ra có một đạo là Trời, một Thầy là Phật Tổ. Nên trở vào tâm để trở về với trí tuệ của Vạn Năng mới hiểu đạo đồng nhất thể, ở trong trái tim vô hình quang của người và vạn vật đồng nhất trong Đại Khôi Linh Quang, tức là cảnh giới vô biệt niệm không còn phiền não tướng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây con thấy trái tim vô hình của con là con người có chức năng thượng học, có chơn quang thường trụ của vô tướng Phật Quang, con đi nó di hình vào trong các cõi Thượng Giới, gặp lại bạn cũ Thầy xưa, gặp lại sở năng để cho trí tuệ quang của con đặc nguyên thần vào những cõi thanh tịnh, học những đức năng ngoài tri giác của loài người chưa hiểu tới, hàm thụ Phật tánh tròn đầy của những cảnh Trời không có phiền não để Như Lai.



Tâm ly tâm để vào cửa chánh định để thiên cơ, lòng ly lòng để sạch tính nhân trong thất tình lục dục, thân tâm của con theo Đường Hoàng Đạo để tâm nguyên, đạo tâm của con nhờ chánh kinh mà lâu thông trí tuệ lớn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Từ đây con được phát thần minh, sáu cửa giác quan của con mở ra tức là lục huệ, sự thấy con phải cần ngôn để sự thấy kia thành huyền cơ cho con linh đạo, vì sự thấy của Vô Vi Chi Khí dẫn con đi vào sự thấy của Thiên Đạo tâm nguyên, làm cho thần con linh tâm trở lại, làm cho trí con linh thông tuyệt diệu, làm cho sự linh cảm gia tăng tức là sự sung mãn của nhà Đạo, của nhà Phật cho con thấy biết các cánh cửa thần minh tức gọi là nhà Phật phát huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần minh của con ly tâm vào những thời thiên giác, cảnh núi non hùng vĩ mở ra làm cho con nhìn mà thông suốt về Thiên Đạo, gặp các Vị

Hướng Dẫn Đạo Sư đưa rước thần minh của con. Đến đó con mới nhận ra sự màu nhiệm của siêu nhiên.

Hễ tâm động thì thần minh, trí tuệ động thì Chư Tiên và các Vị Lão Sư đến rước con về để tường văn đạo lý, chỗ nào con chưa giác ngộ chưa thấu thị thì điểm hoá thần minh cho thần linh con kỳ ngộ. Đến chỗ tính pháp và lý tự nhiên con thông hiểu một cách màu nhiệm lạ kỳ.

Như sự kiến tánh nhất động nhất tịnh của trí tuệ con đều thông suốt chỗ huyền cơ thâm kín, lý đạo và ý đạo tuy cao sâu vô cùng ý nghĩa con lại am hiểu ẩn ý của thiên cơ. Từ đó con quên lời đi vào con tim thanh tịnh để thấy biết, sự thấy biết của Nhân Tạng Tâm Kinh, con nhạt dần sự phiền não của thế gian tánh pháp, thường pháp và nhân gian pháp. Đã ba (3.000) ngàn năm không ai đắc đạo, và nhạt dần sự đần độn của muôn ngàn thế giáo luận lý có bàn không. Cả hai chỉ đoán mò trong thiên cơ thời cuộc của đạo, trong thiên cơ di định, còn con thật sự khai mở Tâm Kinh. Nhờ Nhân Tạng nhìn xa con am tường chơn đạo có chứa sự nhiệm màu sâu kín của thiên cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi con phát huệ hệ thần kinh của con đi tìm lại ngôi quân chánh thần minh ở trong Tiểu Xá Vệ Quốc để con nhận lại Tiểu Linh Quang, trong Địa Đàng của con phát ra năm luồng điện quang, từ năm tạng nói liền ngũ khí của Tiên Thiên Chi Đạo tự nhiên con có đủ Quân Thần Tá Sứ phù trì. Từ đó Ngũ Sắc phát ra Ngũ Quang làm cho tinh ba sáng suốt của Ngũ Giới Triều Nguyên, làm cho bậc chí nhân được bảo hộ trong Ngũ Đức của Trời.

Như tâm chứa Xích Đế, tâm thông Đạo Xích Đế được Triều Nguyên. Như Can chứa Thanh Đế can thông Đạo Thanh Đế Triều Nguyên. Như thận chứa Huyền Đế, thận thông Đạo Huyền Đế Triều Nguyên. Như phế chứa Bạch Đế thông Đạo Bạch Đế Triều Nguyên. Như tỳ chứa Huỳnh Đế tỳ thông Đạo Huỳnh Đế Triều Nguyên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Năm khí đó phát ra thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, huyền sắc huyền quang, đều hiệp vào nhau tức chu kỳ Ròng Mây tương hội,

phát ra ngũ vân bay lượn trước mắt của con lúc con ngồi thiền định, hay lúc con đăng vân đi học đạo. Con phải dùng ý lực cho thần quang của con bước lên mây này và dùng ý lực đăng vân vào cảnh Tiên nhà Phật hàm học Đạo Lớn Vô Hình.

Từ đó tâm con truyền thần; sự thấy biết của Nhân Tạng thần minh làm cho tâm linh của con thông huệ, sự thấy nghe của thần minh làm cho trí tuệ quang trong con linh đạo.

Tâm con nối liền với trung tim sinh lực của Vũ Trụ tâm nguyên, lý chơn giải trong con nối liền với Đại Khối Linh Quang thông nhất lý. Mỗi thời thiền định đưa con vào sự hàm thụ của đại giác chí nhân.

Thần minh của con ly tâm đi tầm chơn giải trong thiên giác, ta là ai mà Thần Tiên chiết vĩa giáng trần, trong ba (3.000) ngàn kiếp rồi tâm được ai là ta từ nguyên thủy khi Trời Đất mới Anh Nhi.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Từ đó con am tường thiên lý kỳ quan, như sự minh tâm phải thiền để mở thiên cơ kia cho sự minh tâm thanh trong tròn đầy sáng đủ, để sự

thấy sâu hiểu xa ra ngoài Tam Giáo của Thiên Sanh Quan, ra ngoài xuất thần cơ diệu toán của Tiên Đạo.

Con mới nối liền linh khí vô sanh của Thiên Địa Chi Đạo; Khí đó rửa sạch trí tuệ của thần minh, rửa sạch lòng ba lòng để con không còn niệm tưởng thế gian, để con dứt dần sự tình tưởng của Am Dương Thái Cực trong giáp giới Tiên Nhơn cho con đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Vào cửa không niệm thiên mở ra một cảnh giới vô biệt niệm tức cảnh giới Không Động Thiên, khí Linh Quang nơi đó tiếp linh khí của Bạch Ngọc Kinh một cõi Trời trong sáng, tức nguyên khí của thuở ban đầu của thuở nguồn cội của Nhơn Tiên Phật Thánh. Nơi đó là cõi Niết Bàn của các Vị Thiên Tôn và Nhất Công Đức Phật.

Đức Vô Cực Thượng Đế là Cha trong Vũ Trụ Càn Khôn, khí linh ở đây là tinh khiết và thanh trong và trong sáng. Nó hàm chứa Dương Đạo của Đại Thiên Thế Giới Vô Hình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nơi đây là Tổ Đường của Phật Tiên Thần Thánh, thần minh con được về đây tức là cõi Niết Bàn chứng đắc của các Vị Thiên Tôn Ngọc Phật. Sự hàm thụ của Hàn Lâm Viện ở Bạch Ngọc Kinh, ai học được Kinh Trời tức là Chơn Kinh cho những hàng đắc đạo và phát Nhân Tạng Tâm Kinh.

Cõi chí thanh làm cho thần minh con đạt sự đại giác, nơi không hình là Đạo của Vô Vi Chi Giáo toàn chơn, cõi trường sanh làm cho thần minh con thông suốt Đạo Lớn, học đạo lại không tư lòng làm cho con chứng đắc lục tâm thông.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần minh con vào đây mới tường vi sự lễ nhạc của Trời, con nên nhớ phục lễ của Tiên Thiên Chi Giáo, lễ kính Trời Phật là ở Thượng Thiên, như nhạc trời bốn phương Thần Tiên trong vạn tượng điều hành lễ nhạc để cung nghinh Đức Vô Cực Thượng Đế, một Vị Chúa

Tể Càn Khôn là Vua trên muôn Vua, là Thượng Đế trên muôn ngàn Thiên Tôn Đại Đế.

Khi vào Bạch Ngọc Kinh con mới nhận ra ta là con một của Trời chiết vía đầu thai vào cõi phiền não để dương quang sanh trí tuệ, dùng Dương Hanh Lợi Trinh giúp dân dẫn Đạo Lớn cho thiên hạ Hậu Thiên đi vào sự nhơn chánh thái bình thanh trị ngàn năm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây con không còn sợ sự ngu muội của bản thân, lại chỉ sợ sự thông minh của mình lừa gạt trí tuệ, việc Hành Nhơn Chi Đạo và việc Tiên Nhơn Chi Giáo, con phải lập lại mục thước của tâm linh, để cho lòng con minh di thiện, để xử thế không còn phiền não của thế gian.

Lời chơn thanh của con di ngôn làm cho lòng người tỉnh đạo, trí của con di giáo làm cho hàng phát trí tuệ theo về. Vì vậy con nên nhớ khi mình thành Phật rồi nên đi độ Phật hay đi độ tâm ma. Vì sự phiền não là ma, sự giác tha là Phật, nên Thiên Đạo có Đức Háo Sanh nên gọi lòng chí nhơn của Thượng Đế.

Con từ cõi chí nhân giáng sanh ra làm người nên giữ đức nhân thượng học; tha kẻ thù cho thiên hạ hồi tâm hướng thiện, tha sự lầm lẫn của người giữa chánh giác và mê, tha người cho nhân gian đồng nhất lý.

Còn bậc thanh tịnh lại lui dần những cõi phiền não để tâm an, lòng tĩnh khi nhập định các cửa huyền cơ mới phát huệ, rồi các con phải mượn thời gian trong thiên thất để thông thiên. Đó là sự tu chơn có đủ thời gian cho con thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Bản thân của con nên lập ra mười (10.000) ngàn công đức để khi con đắc đạo được bước qua cõi thanh tịnh Niết Bàn, còn những hàng đắc đạo lại còn thiếu công đức phải trở lại thế gian để tu thêm cho đủ mười (10.000) ngàn công đức.

Công đức là gì? Công đức là tiền của Thượng Thiên, ai được công đức mười (10.000) ngàn trở lên mới được bước vô Bạch Ngọc Kinh đánh lễ Thượng Đế, mới được sắp vào các lớp đại trí tuệ của Đại Thiên Thế Giới, mới đủ khả năng phát lục thông thanh tịnh. Còn lục huệ người có ba



(3.000) ngàn công đức tới năm (5.000) ngàn công đức thì phát huệ tự nhiên.

Còn hàng thiếu công đức nên Thượng Đế Vô Cực cho các vị kiếp trước đặc pháp, đặc đạo trở lại các gia đình giàu sang phú quý có đủ quyền binh của Ông Bà Cha Mẹ để lại, hay gặp thời cơ dụng võ để giàu sang. Mượn cơ hội của đời người để tạo ra cho đủ mười (10.000) ngàn công đức để Chơn Sư điễm hoá trở về lại ngôi vị Ngọc Phật Thiên Tôn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con thấu thị sự thiếu công đức của mình nên tu bổ tổ đức cho sự chí thiện tròn đầy, bồi công lập đức cho đủ mười (10.000) ngàn công đức trở về cảnh giới vô sanh thành chánh quả.

Ở cõi Tiên Thiên con đã học xong các khoá Trung Học Chi Đạo, nhưng các con còn thiếu công đức ở nhà Trời. Vì vậy Thầy mới cho Di Lạc Linh Quang vào thế lập Hội Quần Tiên, cùng nhau lập ra một Địa Đàng Phật Quốc để chúng con có phương tiện làm công đức, rồi vào đây hưởng cảnh thanh nhẹ thái bình, cũng như Tiểu Nhơn Thân của con, Di Lạc con đang ngự

nó cũng là Tiểu Xá Vệ Quốc, con kết tinh ba của sự thần minh của con thành Tiểu Niết Bàn.

Bậc trí trong con nung đúc đức như thành sách lược như trị, làm cho dân giàu nước mạnh, kẻ sĩ hồi tâm hướng đạo làm cho thuần chánh bốn phương, một khí thuần âm thuần dương chi vi đại thể.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi con đủ hoặc dư mười (10.00) ngàn công đức thì sổ sanh tử trong Tam Giới đóng lại tức thì, dứt tam thế nghiệp và dứt luân hồi nghiệp quả. Từ đó con được sắp vào bộ sổ của Tiên Thiên Chi Khí, từ đó con vẫn sống trong đời đạo song tu, nhưng mỗi đêm sau khi giờ thiền định, con nằm ngọa thiền thì thần minh của con và lục căn thanh tịnh đi vào cõi Đại Thiên Thế Giới học Phật tu Đạo một cách chánh thanh tịnh rõ ràng.

Lúc đó con nhớ tất cả sự chỉ đạo của các Lão Sư trong các cõi không phiền não điễm hoá, có khi nửa nhớ nửa quên là bên trên biết con chưa đủ thâm kín nên không cho lộ liễu cơ Trời. Khi thần minh của con lên càng cao nó tiếp khí trường sanh chi đạo, mang về Hậu Thiên tiếp

nhân thân của con tiếp đầy đủ khí hoá hạo nhiên, làm cho trái tim vô hình của con tròn đầy trí tuệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trời thì vô cùng cảnh giới lớn rộng bao la, sự hàm thụ Đạo Lớn phải đủ mực thước của chánh pháp, chánh kinh mới phát lục huệ của tiềm năng, mới tỏ ngộ Đạo Trời. Không thể dùng thường pháp của thế gian và sơ pháp hay trung pháp của ba (3.000) ngàn năm qua, của nhà Phật nhà Đạo để dạy chúng sanh mà qua được cõi Trời.

Vì vậy không một chơn linh nào được lãnh hội Niết Bàn, tất cả chỉ vào Trung Giới rồi trở lại thế gian pháp, chưa một ai đi vào được Thượng Giới. Đời nay Thầy sai Nhất Công Đức Phật tức Vô Danh Thị hạ phàm.

Kể từ khi hai mươi tám tuổi đời Thầy điếm hoá nhân Tạng Tâm Kinh, rồi hàng đêm về Đại Thiên cùng Thầy lãnh hội Pháp Trời, Kinh Trời để mở cửa Thiên Địa Nhơn trong chu kỳ phán xét và tận diệt tâm ma trên Quả Địa Cầu.

Thầy xuống thế gian thì thế gian nổ thành tro bụi, vì sức cực thanh sạch đặng sức đại ác trược

sẽ nổ tung ra ba Dải Ngân Hà. Vì vậy Thầy sai Vô Danh Thị giảng sanh để thay Thầy dạy đời và hành nhưn chỉ đạo, lập lại Tân Pháp, Tân Kinh cho các con trở lại nhà Trời trong Pháp Đại Thừa Cứu Chuyển và Vương Pháp Như Ý.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Chơn Phật vô tướng của các con là Nhất Điểm Linh Quang, từ Đại Khôi Linh Quang của Thầy giảng sanh vào trong trái tim vô hình quang của thể xác. Trong mỗi bản thể nam hay nữ đều có Di Lạc Diệu Quang và Diệu Âm Phật, hồng ân của Trung Tim Sinh Lực Càn Khôn nó là thần minh của mỗi Di Lạc và Diệu Âm, nó là Tiểu Linh Quang, con tu thiền định theo chánh pháp Như Ý của Trời nó được xuất ra ngoài bản thể thần minh để đi đạo.

Tuy nó nhỏ như một yển dương quang nhưng nó hàm chứa vạn tượng và thông thái việc Trời việc người, không một việc gì nó không biết cả. Vì vậy con càng nhập định nó đi lại những cảnh Giới Thượng Thiên, nó được sung mãn thần minh trong các khối đại trí tuệ, và nó đưa con đi như Nhiên Đăng Hội Thượng Phật trong các cõi

Bồ Đề. Sự thấy nghe của con và Nhân Tạng Tâm Kinh thông của nó dạy con thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con đi vào các tầng Trời thanh tịnh Thiên, các sự chơn giải trong vô hình con thi đến đâu thì sức trí tuệ pháp lực con đạt tới đó. Con nên nhớ sức đạo vô cùng, nên khiêm để thông tỏ sự màu nhiệm thiên cơ, nên nhu hoà để thông tình với các Vị Lão Sư Chi Giáo, nên ôn hoà với bằng hữu trong các giới Tiên Nhơn.

Nên trí tri với sự sung mãn trí tuệ đang phát thức, nên thâm kín sự đã lâu thông, không hý ngôn trong những sự chơn giải của các cõi màu nhiệm Như Lai đang giảng kinh. Con làm được vậy là Tiên Thiên Chi Lễ, Hậu Thiên Chi Đạo và Nhân Thiên biết dùng lễ kính chi giao.

Người là học sinh của Trời lúc nào con cũng giữ nghiêm mình kính cung hiếu để thì các huệ thần kinh trong người con thâm kín mở ra, lúc đó con mới thấy lời Thầy dặn dò các con để thành Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nhãn Tạng Tâm Kinh của con mở ra mới đủ sức hàm chứa ba tầng kinh pháp của Vạn Năng, một sức học ngoài trí giác của con người tầm đạo nên gọi phát triển tiềm năng, một sức đào tạo ngoài sức Tiên Nhơn di giáo nên gọi đại trí tuệ, một đạo lực ngoài Tam Giáo di Thiên mới gọi Đại Học Chi Đạo.

Khi con phát lục thông là đi hàm thụ sức học của sáu cánh cửa thần minh, nó trực giác với cõi Đại Thiên, nó trực ngộ với ba cõi Tam Giáo. Nên nó đi ra vào Tam Giới Phật Tiên rất rõ ràng.

Việc hàm học thần minh nó am tường sâu kín, đến đó con ngồi trong nhà nhìn lên như nhà không có nóc, con nằm xuống ngủ nhìn lên tường nhà ở đâu cũng một bầu Thiên Văn Tinh Tú lạ kỳ. Như người và Vũ Trụ Vô Hình Quang hiệp nhất, con muốn ứng biết việc gì thì huyền cơ thị hiển dạy con ngay.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tới đó tâm con phát sự linh thiêng màu nhiệm lạ kỳ, muôn ngàn triệu thứ từ xưa nay con

chưa bao giờ học và biết nó lại hiện ra, lòng con như kỳ quan như một Địa Đàng dăng hoa lễ Phật, trong vô hình các cảnh giới Vô Vi Chi Đạo lại hiện bày trước mắt. Kẻ đón đến người đưa thiêu quang nhạc trời Tiên ca, như đi vào thế giới Không Động Thiên, tất cả Vô Hình Quang chuyển thành Diệu Hữu.

Đến đó con mới am tường đời sống trường sanh có sự chi đạo của những cõi màu nhiệm huyền vi hiển ra sự sống chung với con, dẫn tiến tâm linh của con họ làm việc và tu đạo vô quái ngại, việc họ làm nhiều mà họ không đòi sở năng tiền bạc như thế gian, lại thành lòng và hiến ái một cách trọn lễ, họ không tính toán như thế gian, lại giúp đỡ và dăng ái một cách thật thà.

Không biết họ bao nhiêu tuổi mà lại thấu hiểu hết sự lão thành của từ thuở tạo Thiên lập Địa, họ lại sống trường sanh bất tử mà không thấy ai già nua yếu đuối, mà họ có đủ tiềm năng và pháp lực bay ra ngoài Tam Giới tự nhiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cảnh giới Vô Vi Chi Đạo con phải hàm thụ sự Vô Vi Chi Giáo của Phật của Tiên trong

cõi cực thanh cực sạch, con phải biết dâng lòng chí nhân để học, nơi cực tịnh sanh tâm đại trí tuệ, họ là những viên ngọc A Di Đà, những viên ngọc Di Lạc Diệu Quang đủ thành tụ viên dung, Như Lai chơn thể đầy đủ.

Con đến cõi này tự nhiên con không muốn trở lại thế gian đầy mùi xú uế và phiền não vô trách nhiệm của loài nhân, nhưng vì độ ma, vì lòng đại từ bi cứu vớt linh căn đang trầm luân trong bể khổ mê mù che tối trí tuệ của họ, tội nghiệp cho họ nên con hiến ái. Sự hiến ái của Như Lai, nên con đi đạo cho Nhơn loại tu hành và lập lại Thế Giới Hoàng Kim cho Nhơn loại tu chánh công đức trở lại.

Con chịu ở lại thế gian nơi lục đục động thiên để hợp quần trí tuệ của Quần Tiên Xương Nghĩa, làm lại công đức cho đời cũng là cơ hội tu Đạo học Phật của các con để thành chánh quả, rồi về lại cõi Niết Bàn hưởng công đức xuất thế vô biên.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thầy là Thượng Đế, Thầy là Phật Tổ Như Lai, sai con giáng trần đều có một lý do lớn,



Thầy hỏi con? thành Phật rồi con đi độ Phật hay độ ma, con không trả lời là con đã hiểu, như loại sống trong phiền não của tâm ma, Thầy mới sai các Vị Chơn Tiên chơn Thánh trước con, chơn Thần chơn Phật giáng sanh độ người tu đạo để đắc đạo, và mở trường dạy đạo nên gọi Tam Giáo Ngũ Chi.

Nay chín (9.000) ngàn năm trong thế gian như loại ngày lại đêm luân, thánh chiến nổi lên, thế đạo tâm linh không còn chánh pháp tu hành. Bởi vì các Vị Tổ sợ người hơn mình mà giấu nệm, một đời giấu một sự màu nhiệm, mười đời giấu sạch mười sự màu nhiệm của Trời Thiên. Sau mười đời Tổ của Ngũ Chi Tam Giáo là chánh pháp đã mất, chánh kinh cũng sửa sai lệch muôn ngàn.

Nên Thầy sai Vô Danh Thị Nhất Công Đức Phật giáng trần lần này để lập lại chánh pháp của Thầy của Trời, chánh kinh của Phật của Trời và chánh Đạo của Phật của Trời hiệp như Phật và Đạo một nhà. Trời cho Tam Giáo Quy Nguyên Ngũ Chi Hiệp Như Đạo Trời. Đó là cho cơ hội của những người sai tu trở lại.

Vì lòng từ bi của Thầy nên truyền thụ cho Nhất Công Đức Phật hỷ hỷ xả xả tánh Di Lạc cứu đời, nên các A Di Đà con và các Tiểu Di Lạc

phải trở về phò trì chánh kinh, chánh pháp và chánh Đạo của Trời hiệp quần với Quần Tiên Hội để lập lại một nước Trời, tu thân hành như chi đạo cho đúng và cho đủ mười (10.000) ngàn công đức thì được liệt vào Thế Giới Niết Bàn trở lại thành Phật để trường sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đạo Trời là Nhất Thiên Di Đạo; Tuy con sống trong Quả Tinh Cầu lưu hành trên Đường Xích Đạo của mặt Trời, theo chu kỳ thời tiết xuân hạ thu đông của tứ tượng quang, rồi đây Thầy sẽ tạo Thiên lập Địa trở lại cho Hậu Thiên Chi Đạo, khí hoá còn hai mùa Tân Xuân Thu.

Thời này con người sống bị phóng xạ mặt Trời áp vào, vì lý do Bầu Khí Quyển bị Địa Tiên bắn phá thành ra lỗ trống của Ozone, nên các con hành sơ pháp, thường pháp và trung pháp không còn linh thiêng nữa.

Tại vì thần minh ở trên Bầu Khí Quyển đã chạy trốn hết chơn, từ đó sức đề kháng và hộ pháp không còn nữa, đều bị phóng xạ nhiễm vào, nên các con có tu mà không có đắc đạo, còn bị bệnh và chết. Vì chu kỳ dời đổi nên Thầy mới

mở phương tiện Pháp Môn, sai Phật Di Lạc giáng trần tức khắc.

Nhưng Phật Di Lạc đã ngồi hơn ba mươi năm tu Đạo và viết kinh lập pháp Như Ý Tân Pháp ra đời. Một là Pháp Môn này sẽ chống được chất phóng xạ và làm cho các A Di Đà và Di Lạc Diệu Quang con được thành chánh quả, và đi vào cõi trường sanh chi đạo để sống ngàn năm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Các con Tiểu Di Đà con và Diệu Tiểu Di Lạc phải tôn kính Thầy con là Vô Danh Thị, Người là con một của Đức Chí Tôn vì lòng Đại Từ Bi đã năm lần xin Thượng Đế không tận thế, và xin Thầy trước Bạch Ngọc Kinh, xin tội cho chúng sanh trong Tam Giới và Quả Tinh Cầu.

Nhờ lòng từ bi này mà Thầy nhận Vô Danh Thị làm Đệ Tử Chơn Truyền của nhà Đạo nhà Phật Như Lai, Thầy một lòng dạy toàn bộ Kinh Tạng và Pháp Môn đưa vào đại trí tuệ của Phật Di Lạc trước khi giáng thế. Sau khi giáng thế Phật Di Lạc phải tu chính Pháp Môn Như Ý này để đắc thành chánh quả rồi mở đạo cứu đời.

Tuy không còn bao nhiêu nhưng cho hơn loại một cơ hội cuối, cho các chơn linh Di Lạc một cơ duyên lần cuối của chín trăm ngàn năm vương nghiệp quả của trần gian, nay được cơ cứu thế và Quy Nguyên Chơn Đạo của Trời, hầu lập công đức trong Tam Giới để đức hơn tròn đầy vào Đại Học Chi Đạo Kỳ Ba.

Công cho viên dung, quả cho được tròn đầy sung mãn, trí tuệ Thượng Thiên các con về lại Đại Thiên tu lại Đại Học Chi Đạo do Nhất Công Đức Phật truyền thụ chánh kinh, chánh pháp Kỳ Ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nơi cõi Đại Thiên nước trí non ngàn hiền bày trước mắt, sự sống vô phiền vô não làm cho thần minh đạt trí tuệ trường sanh, cảnh như ứng tâm sanh văn chương tao nhã, lòng người như vô biệt niệm không dính bụi trần.

Tam Giới con đi cân đầu vân ra vào toại chí, vào sở nguyện đắc thành sự sung mãn vô thường trụ của Như Lai, nên không bàn việc bố trận bày binh, vì chơn Phật vô tranh trong thế đạo. Nhờ vô tranh nên viên mãn đắc thành, sở năng lại vô

quái ngại, sở trí hàm học trong đại trí tuệ miễn bàn sự tri giác của Thế Giới Đại Thiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thanh Tịnh Thiên là cõi tâm thường tịnh, trí tuệ thường phương sanh, Đạo Lớn lòng di thiện và đức lớn di Phật, lòng hỷ xả lớn di đạo, nhờ Nhơn hành chi giáo mỗi sự học làm cho lòng thanh tịnh vô biên, mở ra khối đại tiềm năng tức tìm lại con là ai trong Nhơn Tiên di chánh, rồi tìm ai là con trong đạo vô thường được sung mãn đắc thành.

Đến giai đoạn này Di Lạc con mới đi ngược thời gian của luân thừa tử thời gian để công viên quả mãn, đó mới thấu ngộ cội nguồn nguyên thủy của Phật Quang vào tận gốc mới điểm hoá ta là Phật đã thành từ vô thủy, và ta đời nay phải phát chức năng tu Đạo học Phật, cho phát sanh đại trí tuệ để mang sự bình tâm của ta chế thủy ý lớn toàn chung.

Như hoa và bình tịnh thủy, đem hoa cắm vào bình sự toàn mỹ mới phát xạ dâng hương. Như trí hoà huệ có đắc lục tâm thông, mới dâng chí nguyện vào sự sung mãn của trí tuệ, lời trí tuệ

phát ra như nhả ngọc phun châu, làm cho người nghe thành lòng cứng dường sự đại trị của trí tuệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thế gian là trường thi nhơn chánh, hầu hết người thế gian là Di Lạc con thiếu công đức ở Đại Thiên và Trung Thiên giáng thế để học Phật tu Đạo, và vào xã hội hành nhơn chi đạo làm phúc thiện để đủ công đức trở về. Nào ngờ các con bị sức hút của ma tâm tranh tài danh thị, đưa lại bị sức hút của quỷ tánh cố chấp quyền binh, nên sóng sau dồn sóng trước, rồi tức nước vỡ bờ hơn thua, phải quấy trong lục đục động nhơn tình chi đục, đục niệm trong phiền não lớn của thế gian.

Các Di Lạc lớn nhỏ của con là Diệu Âm đã quên con là ai? vì Thầy truyền dạy các con niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức sáu niệm đi vào trong, làm cho sáu giác quan của các con thức ngộ con là ai quy đạo thiên định để đi về. Các con lại dùng niệm Phật để hàng ma, niệm Phật để đấu quỷ. Có phải các con quên sự di thiện của niệm Phật để quy y cho ma quỷ hồi tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Các con đã dùng sai sự niệm Phật rồi! niệm Phật tức là đánh thức tâm lý của Di Lạc và A Di Đà, là Vị Tỳ Kheo di thiện chạy tâm trước khi giáng thế.

Niệm Phật tu thiên định là đi tìm ta là ai trong sở học văn minh của nhà Đạo nhà Phật, niệm Phật để thức tánh linh đi làm việc công đức mà Di Lạc con còn thiếu kém ở Thượng Thiên, niệm Phật để khai mở thiên cơ đi làm việc minh di thiện để đắc đạo viên thành.

Niệm Phật đi vào trong cho chúng sanh trong Tiểu Thiên Địa của con di Đạo học Phật, niệm Phật để mở sáu cánh của lục thần thông để thấu hiểu thiên cơ, niệm Phật để tẩy rửa Nhơn Sinh Quan và phiền não chướng chúng sanh, để con khai mở lại dòng tâm linh trí tuệ để Thượng Học.

Niệm Phật tức tìm lại con đường thiên lý cho thần minh trí tuệ tâm nguyên, niệm Phật để phát hỷ xả tâm, tha kẻ thù để dứt lòng phiền não chướng nhân quả của trần gian, niệm Phật để thần linh rước con vào bờ giác. “Đó là sự niệm Phật để đưa đường linh cảm lớn đến Tây Thiên

để các con thành Diệu Quang Di Lạc hay Diệu Âm Phật Kỳ Ba Đắc Đạo.”

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Sự trí tri của niệm Phật là tích lũy trí tuệ quang, sự tu đạo hành như đưa sự niệm Phật vào trực giác, còn thiên định Như Ý Pháp Môn là trực ngộ đi vào sự thông tâm linh để hồi quang phản chiếu cho chơn đạo đắc thành.

Từ đó con dùng nhân tạng tâm soi tỏ đó, việc thấy biết làm cho sự tu dưỡng thân minh, còn việc thấy nghe biết khai thông thiên giác để mở thần kinh và trí tuệ quang, làm cho sự hiểu lạ minh xa để vào thường thức tâm, làm tiềm năng của các chu kỳ thi Đạo Đại Thiên;

Như trí nhờ trí tri phát trí tuệ để sanh hoá tiềm năng, tâm nhờ tâm linh phát đạo đức, thân minh mới am tường nhất đạo, lòng nhờ chứa đạo không lòng mới thức ngộ thiên cơ, trong các khía cạnh của thiên cơ đều là sự điểm đạo cho Di Lạc con đi vào trực giác để thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.



## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây cây đèn tâm linh phát quang làm Hướng Dẫn Đạo Sư, hễ con đi đến đâu cây đèn trí tuệ soi tỏ tới đó, mỗi thời ly thân và ly tâm học đạo của thần minh thì cây đèn linh cảm đưa con vào tỏ ngộ huyền cơ trong cảnh Phật.

Như mặt Trăng với Sao Thái Cực dìu nhau trong khắp đất Trời, nên Di Lạc con đi đến đâu thì các cõi Thượng Thiên đều phát tín quang biết con đến đó để dạy đạo và di đạo. Còn sự di ngôn của Trời nếu con nghe được tức là phúc đức vô cùng, lấy sự di ngôn làm của báu để con thành chánh quả.

Đến đây tâm con thông lý tự nhiên sự chơn giải hồi nguyên, vào trong con thông tình chúng sanh trong Tiểu Thiên Địa của con tu Đạo học Phật rất dễ thương. Từ đó con thường vào trong Tiểu Xá Vệ Quốc thuyết kinh cho Vương Đạo trong con di chính, hành như chi giáo cho lục căn quy bảo, dạy đạo trăm quan trong con cho Xá Vệ Quốc hàm thụ chức năng Thiên Đạo để đắc chỗ toàn chơn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi sáu cửa lục tâm thông mở ra thì con có mười hai bộ Quân Thần Tá Sứ, tức Thập Nhị Thần Huệ hay Thập Nhị Nhơn Hiền hiển đạo, con vào trong Xá Vệ Quốc nhiếp chánh ngôi Quân Chủ Thần Minh thì mười hai bộ trong Quốc Gia của con là Thần Minh và Tá Sứ, mỗi bộ điều làm một việc đặc trách trong con không sai lệch sự chi dân minh đức.

Từ đó Tam Giáo Tòa trong con lập ra bộ lập pháp, bộ hiến pháp và bộ hành pháp, luật pháp, ba bộ đó thay con giám sát chín Trời trong Tiêu Thiên Địa để hành như chi đạo cho đúng luật Trời.

Còn chín bộ kia là lễ nhạc, văn hoá, kinh tế, ngoại giao, bảo vệ, xã hội, cố vấn và sách lược, binh quyền. Nhờ sự kinh ban tế thể có đủ trí tuệ làm cho sự bình chuẩn của dân chính cao sang và đạo đức giàu mạnh thái bình trong nó.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nước của con có quân chánh Tu Di thì được thần minh trung bảo nghĩa, còn Hiền Thần được sự ưu ái của Minh Quân thì lương tướng hiền như hiền ái vào đại tình yêu kiến quốc an bang.

Còn bậc đấng đạo di nhơn lại đem khối tình yêu lớn phụng sự cái đạo chi dân ái quốc.

Từ đó con lập thành Hội Quân Tiên bổ sung sách lược chi đạo, làm cho lòng dân tỏ thông sứ mệnh của đời người, làm tròn bốn phận hưởng sự tự do kinh thương tế thế, tự do ngôn luận và tự do niệm Phật và thiên định để giải thoát tinh thần khai ngộ tinh thần.

Quân vì đại hiếu của Trời tu chơn thành đạo để cứu dân, dân vì đại hiếu nhân của Đức Phật sự giải thoát lớn lập công tâm hiến ái, Trời và Thần thấy lòng dân hiếu thuận nên ban khí hoá thuận hoà, làm cho thảo mộc phát kỳ hương, dâng quả lành cho nhơn loại tu đạo trường sanh trên Địa Đạo. Nước có Phật nên gọi Tiểu Niết Bàn, nhà có sự minh trị nên gọi Thiên Thai, đất có kỳ hoa dị thảo nên được trường sanh chi đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trong và ngoài con được thuận chánh thì đạo Trời sanh xuất kỳ quan tức đấng bậc công viên xây thành Xá Vệ Quốc, tặng người quả mãn nên Thượng Đế cho lập đời Thượng Kim để đấng bậc chí nhơn.

Từ đó vạn Thần phục lệnh, Thượng Thiên lừa hằm mỏ và tài nguyên trên mặt đất về nước Trời, cho sự ưu đãi của Thượng Thiên, làm cho quốc dân giàu mạnh vô cùng. Từ đó sự tu đạo giữa người và Trời được nối liền nhau.

Đức Phật A Di Đà và bốn mươi tám (48.000) ngàn Hướng Dẫn Đạo Sư sẽ trở lại tái thế trong Vô Vi Chi Đạo, lái những chiếc Thuyền Bát Nhã lớn, giúp những hàng đệ tử của Di Lạc của Đạo Trời tu pháp Trời và học Kinh Trời được rước vào trường Tiên Đạo, học đạo để tu chơn thành chánh quả của chu kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức, phục lại ngôi vị Kỳ Ba Thánh Đức Long Hoa Đại Hội.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tiên Thiên Chi Đạo là gương thân của con ly tâm về lại trường Thiên học đạo, đi vào cái nguyên thủy của tánh Trời ban từ thưở ban đầu, cái tánh như chi sơ bản thiện đi về lại cái chơn ái thường minh đạo, tâm Phật di thiện đi tìm lại cái văn minh cổ kính cao học của Trường Tiên, làm cho sự phản tỉnh của nội tâm, giác ngộ cái trí lớn vô hình.

Vô căn để dứt sạch phàm căn cho lục căn thanh tịnh, phản tỉnh cái nhất lý thông căn gốc Thượng Thiên thì hạ địa tâm tự lìa sự vi trần đi tìm thiên căn cao quý. Xả cái phiền não của loài ma chướng nội tâm, lìa cái thế tục phù du tá giả tranh giựt.

Con trở về với cái không tướng mới không vướng tư ngã của thế giới, thế giới con người đến chỗ không thời gian, trí con sanh trí tuệ lớn nên miễn bàn cái tạp chất của thế gian, các tạp sắc và các màu sơn của tôn giáo, làm cho tâm con trung hoà trở lại để tâm lý an hoà đi vào cánh cửa không động quang, đi vào trong thể đạo không tỉnh quang, nơi cõi Không Động Thiên, Không Tỉnh Thiên Quang, làm cho thần minh của con đi vào văn minh của Niết Bàn linh thể mà con không hay biết.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Từ đó tâm con đi đạo làm cho thần con sung mãn, các hệ tâm từ trong phát huệ bày ra, rồi nối liền với sáu thời thần của sáu đường thiên tâm dẫn lực từ Trời, mở ra sáu cánh cửa lục tâm thông, thiên tâm dẫn lực nối được vào tâm thì

thần minh của con giao du trong cảnh Tiên nhà Phật có trật tự, được các Vị Hướng Dẫn Đạo Sư đưa con đi vào Trường Tiên dự các khoá học trong thường tình thiên, làm cho ý chí của con dũng mãnh vượt qua sự cảm dỗ của lục dục thiên nhân, làm cho trí tuệ của con biết suy xét sự thâm kín của Tiên Thiên Chi Giáo, làm cho thần con an phát sanh thiên cơ để trường thống tiềm năng học đạo.

Như hoa trổ xong thì quả mọc liền liền, như sự thơm tho của quả ngọt đãi lòng nhân làm cho con được no lòng và ấm dạ. Từ đó con lớn mạnh tiềm năng trong sáng suốt, mỗi thời thiên là một thời hàm thụ tài hoa trong Trời Đất.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trời tuy lữ thừa tử cây số và thời gian xa xôi dữ lắm! nhưng lục tâm thông mở ra tất cả như trước mắt của con người. Từ đó con phải dùng Nhân Tạng để hàm thụ Chơn Kinh, như Trời dạy ta học, còn Phật dạy ta tự tánh biết đốn ngộ thiên cơ để học nữa.

Có lúc phải suy cho kỹ, nghĩ cho được am tường rồi mới đáp số lại sự chơn ngộ thường

thanh, có khi con phải truy cứu cho thông những bài văn kinh đôn pháp của nhà Phật nhà Tiên.

Từ đó mỗi sự thanh tịnh lại đạt một sự phát huệ để con thấu ngộ Trời người, vào đó mới thấy cái động của Tiên Thiên là cái động của trí tuệ, đi vào trong của mỗi Thái Cực để giải thoát Thái Cực. Như trí thanh huệ trí linh, tâm trí tịnh thì tự tâm phát sanh sự thấy biết của thiên cơ.

Đến cảnh thiên ngôn vạn ngữ ứng tâm thi chính đạo thì tâm ta phải ứng diệu ngữ để đáp đủ bài thi. Hễ đạt được thì vào cảnh giới không phiền não, bằng không đủ linh cơ phải trở về nhập định để nghiên ngẫm và thông hiểu cái chơn lý màu nhiệm để phát đạo, thì chơn lý trong các cõi vô biệt niệm để thiên cơ tỏ dạy thiên cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cửa lớn nhà Trời, bậc nhận Trời thi cái đức lớn để đạt đạo chí nhân, hễ đậu thì Thần Tiên đưa rước, nhạc trời bốn phương đưa đón bậc tài hoa thi đạt bảng vàng vào Minh Đường để đánh lễ Đức Ngài Thượng Đế và Thầy Tổ Tiên. Con không đạt phải trở về suy cho thông tình đạt lý, tâm Minh Sư hàm thụ chỗ thanh tịnh thiên cơ.

Từ đó Di Lạc con mới trọng kính bậc thể Thiên hành Đạo là Vô Danh Thị cầm sự màu nhiệm vô hình để dẫn tiến tâm linh.

Tâm con chơn thì sự hàm học vạn lý sẽ được đặc nhất thông, sanh ra cái tánh Phật Quang chánh tinh tấn, dẫn con qua sự quanh co khúc triết lúc hành văn, đưa con đi qua các Trận Đồ Tiên Thiên Chi Giáo, chỉ đường tâm cho thần kinh của con mở ra sự minh di thiện của Tâm Kinh.

Cái lý của con chưa am tường thì sự thi trí tuệ không bao giờ đại ngộ, cái nhân con chưa xả bỏ ác tâm, bỏ vị kỷ thì sự phát huệ chẳng tường minh. Vì kẻ sĩ phải thắng được mình mới đặc thông Đạo Lớn của Kim Cang Huệ Mạng để khai tâm Kim Thiền Tử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi thần con minh bắt đầu phát huệ thì Trời mở ra ba cánh cửa thiên không để thi Trí Định Huệ của con.

1. Cánh cửa trí mở ra con đi vào trong minh sáng, sự thấy biết vô cùng để con giác ngộ sự cùng lý tận tánh. Đến đó một trăm (100) ngày



đêm con thi chánh hành nhơn, hễ con đậu thì trí kia phát sanh đại trí tuệ đưa thần minh của con đắc Đạo Bồ Đề. Từ đó sự không học lại biết cái biết của Tiên Thiên Chi Đạo, Tiên Giáo di nhơn, chỉ con tường vân sự thanh tịnh ở bên trong.

Nếu con sanh chí nguyện thay Trời thay Phật hành nhơn chánh minh trung thì sự hiển chánh của tâm lòng của con, các cảnh Trời các Vị Lão Sư thay nhau lên lớp sự siêu giác huyền cơ, cho con tu thêm để thành chánh quả trong một kiếp làm người. Nhờ tu theo Đại Thừa Cứu Chuyển và Vương Pháp Như Ý mà có cơ hội đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

2. Cánh cửa thứ hai: Là định giới đưa con vào trong để thi luật nhơn chánh của Vũ Trụ lập thành, hễ con thi đậu trong mười (10) ngày đêm thì các đạo quân thần, chánh thần minh con tường thông sự lập Đạo của Trời, sự lập Đạo của người và sự lập Đạo của Vũ Trụ, sự lập pháp của Tam Giáo Ngũ Chi, sự lập kinh của Thiên Nhân đồng nhất niệm. Đạt được đạo trí linh con mới vào Bạch Ngọc Kinh đánh lễ Đức Thượng Đế Vô Cực, nhạc của Quân Tiên trời khắp bốn phương,

Thần Tiên theo lễ đưa rước con như các Bậc Chưởng Giáo, Chưởng Pháp. Đến đây con phải phát nguyện, vì Trời vì Quốc Gia hiến ái thì các Vị Thiên Tôn thay nhau đào tạo con thành chánh quả Kỳ Ba.

Từ đó cái nhập định con được liễu sức thiên cơ, biết phải làm như chưa biết để bảo vệ cái thấy biết của thần linh, được bảo vệ sự thấy biết của thần linh thì sự màu nhiệm thâm kín mở ra, chỉ chỗ giải thoát toàn chơn cho con minh minh Đại Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

3. Cánh cửa thứ ba là phát lục huệ; thần con ở nội tâm mở ra mới thấy tâm tàng thần, Phật tánh tự nhiên chỉ nguyệt, sự thấy của lậu tận tánh thì các lý từ cõi người cõi Trời, con am tường ta là ai trong ngàn kiếp hồi quang. Từ đó đi tìm cái tánh của luỹ thừa tỷ thời gian ai lại là ta trong vô lượng quang đó.

Từ khi Trời sanh Linh Quang của ta vào Vũ Trụ tiến hoá, từ đó biết rất rõ không còn chấp cái sơ pháp, thường pháp, trung pháp của thế gian và

tôn giáo để vào trong nội tâm, Tâm Pháp của Trời để mở chơn tâm cho mình phát huệ.

Tìm được viên ngọc của chơn ngã hiện ra, con đi vào dăng tâm bung bình ngọc bảo, thì con là ngọc không phải là người, khi con thi xong con lại là Nhất Công Đức Phật, lúc đó con thấy kiếp luân hồi là sự tiến hoá hay thoái hoá. Từ đó các cánh cửa không mình hiện ra để con là ngọc, đến các cánh cửa không người hiện ra, khéo tu để dứt điểm động tịnh của luân hồi Tam Giáo.

Từ đó cái động của con là cái động của trí tuệ dứt phiền não, đến với con tự nhiên con đốn ngộ để phương sanh trí tuệ. Từ đó tâm kiếm của con trong định trí để an thân nhân pháp giới, ngoài hiện kinh cho công pháp tường vân, làm cho dân an thì sự giàu mạnh theo về, làm cho chí nhân thì sự thuận khí sanh thuận chính; âm thuận sự chỉ nguyệt phát chơn giải minh tâm, dương thuận thì tâm kiếm bảo an hiện pháp.

Lòng đạo của Thái Cực trung hoà làm cho con thuận thiên thời, trí con biết kinh banh tế thế để đạt địa lợi. Làm cho thần dân trong Xá Vệ Quốc nhất đạo tu Tiên được thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái hiểu của Trí Định Huệ là cái hiểu của Đạo Lớn Vô Hình, làm cho Phật lớn vô tướng ở chỗ không màu sắc để giải thoát màu sắc của thế gian, như tâm lý vô tranh thì các chơn huệ đưa con vào đạo trường sanh chi giáo. Còn con đã đại ngộ Phật thiết vô danh.

Nhờ hàm thụ được Tâm Kinh sanh xuất Huyền Kinh Chi Bảo, hiểu tận đầu nguồn ta và chơn linh trong Đại Khôi Linh Quang sanh xuất thần minh. Học đến kinh vô cùng là Vô Vi Chi Giáo, học đến pháp vô biên là Tâm Pháp để hoàn nguyên, học đến Đạo Vô Cực con mới hiểu; “nhu thắng cương, nhược thắng cường, văn minh thắng sự ngu dân mạt pháp.”

Từ đó con thông thần theo chánh ngã để cảm ứng tự nhiên, thần con đi vào cõi siêu văn minh thì lục huệ đi theo để kiến ngộ sự tân tạo của Trời Phật, làm cho tâm và thần đi vào Thế Giới Hoàng Kim mà Đức Phật dạy qua được cửa Hư Không mới phát sự siêu văn minh để Diệu Hữu. Được sự đại giác ngộ của Hư Vô thì sự Vô Vi Chi Đạo mới kéo nhau về phù trợ Vị Vương Phật có đủ Kim Cổ Kỳ Quan dạy con thành chánh ngộ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cõi Diệu Hữu tức là thế giới của Niết Bàn có chín cấp Phật:

Như Áu Phật là những hàng từ Kim Tiên mới hoá cốt vào cửa Đạo của Như Lai, nên gọi sơ cấp của nhà Phật.

Đến cửa Á Phật là những Vị A La Hán mới tiến hoá vào cõi Bồ Đề để làm công đức trên cõi Thượng Thiên.

Đến cõi Kiết Phật là những Vị Bồ Tát Tiên, đã khổ tu chánh pháp được một trăm (100.000) ngàn công đức và tu một trăm (100.000) ngàn năm có đủ một trăm (100.000) ngàn công đức, được tiến hoá vào chánh thanh tịnh Bồ Đề.

Đến cửa Thánh Phật là những Vị như Chưởng Giáo, Chưởng Pháp trong các cõi Tiên Thần, nay các Vị Lão Sư đó trong các cõi A La, Hán Bồ Tát dư một trăm (100.000) ngàn công đức vào Niết Bàn hàm thụ đại trí tuệ để quang minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cảnh giới thứ năm là Nhất Công Đức Phật; các Vị Phật còn tròn đầy trí tuệ lại được vô lượng công đức, học đến Vô Thượng Chơn Kinh, am tường tới Vô Thượng Chơn Giác. Đến đó mình là Phật đã thành, chúng sanh là Phật còn đang nửa mê và nửa giác.

Như Nguyên Thủy theo đại trí tuệ phát Minh Châu, như Linh Bảo theo khí trường sanh quy nguyên Vạn Pháp, như khí Thái Thanh phục vị bản lai nên Phật là ngọc, nên vô tướng để không người không mình vào sự vô thượng trường thiên, mỗi bước đi của Phật là một toà Sen công đức trong Vô Vi Chi Đạo hiển ra Thất Bảo, nên gọi Thất Bảo. Đến đó mới nhìn lại thấy thân con cao quý trong cảnh giới Hoàng Kim Bảo Pháp cao quý của nhà Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến sáu thời thân trong người con mở ra, tâm con ứng theo thiên tượng, việc thiên cơ thừa vận của Trời con tỏ ngộ tự nhiên. Cái Nhân Tạng Tâm soi vào các cõi thiêng liêng cao quý, thấu ngộ Đạo Vô Hình sanh ra sắc thái của chơn thiện mỹ của Như Lai.

Lòng thông thiên con ra vào Tam Giới để chứng đạo, trí thông cơ con hiệp ngẫu để thấu suốt thiên cơ; Mỗi việc thấy nghe điều bổ ích cho khai hoá đại trí tuệ, thân và tâm ứng thiên truyền dạy trong các cảnh giới thiên nhơn, việc chơn bảo con tỏ tường huyền cơ để mở khoá chơn linh cho chúng sanh quy hồi cứu chuyên.

Từ đó thuyên không đày rước hàng trí tuệ tinh tu, tâm không trần độ đời vô quái ngại, tánh chỉ Trăng điểm hóa cho khách đạo trực chỉ hồi nguyên, ra vào cửa Thanh Tịnh Thiên để vào điểm hoá chơn thường mỹ cảm, vào thế an lòng thiên, thế vận đạo đức và trí tuệ biết tùy thời biến dịch, tùy ngộ an nhi.

Dẫn thân tâm đi con Đường Hoàng Đạo, còn đường minh di thiện làm lý tu nhơn đưa chơn linh vào chánh pháp minh tâm kiến tánh, làm cho đạo lực sung mãn thì trí tuệ hoàn vô, vào trong cửa thông thiên tức là đại định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây tâm nối sáu cửa Tiên Thiên Chi Giáo, con phải nhậ lời nói để sự thô thiên của thế nhơn, học lời nói của Tiên Chân Phật Thánh

để cho tánh trí tuệ mới phát sinh, lòng không lìa vô chấp hữu, không ngã mạn theo tài phép thần thông của Địa Tiên. Vì cửa Trời mở cho bậc chí công, tâm con sanh ngã mạn cửa thần tâm Trời cho đóng lại không rước con vào, bằng con biết theo Minh Sư hàm học Chơn Kinh để đổi mới mình thì các cửa Thiên Quang rước con vào đáp y truyền giác.

Còn khi đạt Đạo Trời con phải biết nhạt công danh, tức có công danh nhưng vì nhân mà làm chứ không tranh trong biển giáo, làm cho tròn bổn phận rồi an tâm học đạo, xa màu sắc của các lớp sơn tô màu vẽ cảnh, bao ngàn năm canh cánh theo tôn chỉ luân hồi.

Nay con trở lại nhà Trời Thái Nguyên nhận vô tranh làm mùi vị của đạo, nhờ không động nhơn tướng của con người con mới giải thoát tâm phàm trở về trực chỉ tâm chơn, mỗi thời thiền mỗi ngày con biết làm cho tròn như vậy thì sự giác ngộ tròn ra thiên lý. Đến đó nhờ làm tròn của cái tiêu nhơn duyên ở Hậu Thiên thì cái Đại Nhơn Thánh giúp con tròn đầy công viên quả mãn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.



## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Chánh pháp của Trời cho con tu hoá chu kỳ, nhưng nó là Pháp Như Ý ở chỗ không màu sắc của Như Lai dạy con đem xuống thế để giải thoát màu sắc của Ngũ Nguơn, chu kỳ này cho tới đời Hoàng Kim Trời khai chu kỳ chánh pháp Thượng Nguyên Thánh Đức, tức chu kỳ của mười (10.000) ngàn năm đời đạo song tu. Nên con tu tại gia có ba điều song mỹ, con là người làm đúng thiên cơ:

1. Con trả được cái nhân của đời trước, và không trói buộc nhân nghĩa của đời sau, tức kiếp này trả xong thì thành chánh quả.

2. Đạt sở nguyện tinh tấn của nhà Phật, không thiếu nợ cơm áo nhân quả của loài nhân của người thế gian đi cúng Phật. Hễ công đức thành thì đắc sự viên mãn tự nhiên.

3. Khi đạt đạo rồi con dùng trí tuệ giúp cho xã hội và Quốc Gia có được sách lược mới giàu mạnh chi dân, giúp cho dân và nhân gian kinh văn, văn học để phụng sự thái bình, giúp cho Thiên Tử và trăm quan đồ thơ bảo quốc. Con làm được như vậy tức là con ở thế gian tạo vô lượng công đức đó vậy để con nhập Niết Bàn. Trời Phật rất hoan nghinh cho con, hàng Công Đức Phật

biết di đạo để đạo của con công viên quả mãn con thành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con tu thiền định theo Như Ý Pháp Môn, chánh pháp của Trời của Như Lai Tổ Phật, tức con đi trở về Đường Hoàng Đạo của Trời của Thầy. Con đạt đạo tới Nhất Công Đức Phật là đạt tới chỗ trí tuệ viên dung.

Ánh sáng lục tâm thông nối liền với nhà Đạo nhà Phật, làm cho thân con ngồi thiền định nhẹ như lông hồng cất cánh lên cao. Từ đó con nhập định được dễ dàng, tâm không còn bị sức hút của trần gian làm cảm thần minh trong vô tướng, trí không còn bị sự động tịnh của trần gian làm chia phối tâm linh, lòng không còn bị sự vinh danh cầu thực phiền não của tôn giáo Chơn Sư.

Mỗi lần tới giờ thiền định ba phút thì luồng điện tâm con nhẹ nhàng đi tới Thiên Quang dẫn lực, thần minh của con ly thân và ly tâm vào các cõi tịnh để học Phật tu Đạo theo thiên lý nhẹ nhàng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cửa đạo tâm là sự thông thiên học đều có trường lớp và sự đào tạo mục thước rõ ràng, Thầy đã mở Đạo Trời lại thế gian và giao cho Vô Danh Thị hướng đạo và chỉ đạo. Còn các con theo Vô Danh Thị để hiển Đạo Kỳ Ba, tức theo Đường Hoàng Đạo trở về với Trời với Thầy trong Vô Vi Chi Đạo.

Nên Thầy và Trời lập ra Quân Tiên Hội để làm hội đồng hướng đạo từ hữu vi về đến cõi Hư Vô, Thầy giao cho Vô Danh Thị là Nhất Công Đức Phật thay Trời chỉ đạo, cõi Vô Vi Thầy lập ra Trung Giới Niết Bàn để các Vị Lão Sư từ nhà Đạo nhà Phật hiệp lại dìu tiến Linh Quang. Các con ở trần gian vào đây hàm thụ ba tầng linh thiêng màu nhiệm.

Cơ quy nhất Trời Phật lập một Khối Đại Linh Quang, lập ra một trường đại trí tuệ cho thần minh của các con xuất thần về đây chung Khối Di Lạc Nhiên Đăng, do Thầy chiết Linh Quang hướng đạo cho Di Lạc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trong thế giới Ta Bà này đã dứt ba chu kỳ dẫn đạo của Tam Giáo Ngũ Chi, nên cơ phán xét mới mở ra lập Thiên tạo Địa lần cuối, những chơn linh nào được một (1.000) ngàn công đức tới ba (3.000) ngàn công đức thì được vào nước Trời tiến hoá theo chu kỳ Thượng Ngươn, được vào những lớp học Thiên khai Hoàng Đạo để sinh tồn vào Kỷ nguyên Di Lạc trong đời Hoàng Kim tu đạo thái bình.

Bằng thấp hơn số công đức đó thì rớt vào địa ngục thối hoá của Trời của người, không bao giờ được vào cửa Đạo nhà Phật trở lại cho dù một triệu (1.000.000) năm sau, hễ đạt công đức thì đăng thiên bằng vô công vô đức thì hạ địa. Đó là luật công bằng của Trời Phật di chính thần minh cho chín trăm chín mươi chín ngàn năm.

Còn những linh căn nào biết cải hối trở về, nhận chánh pháp của Trời tu đạo và thiên định. Từ đó thay đổi mình vào đức nhơn tu tịnh một ngàn (1.000) ngày vẫn được sự ân xá của Thượng Đế, và ráng làm công đức cho đủ điểm trong chu kỳ phán xét chơn linh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Từ tạo Thiên lập Địa đến nay đã ba chu kỳ thay đổi, hễ nó đã đi qua thì không bao giờ trở lại, đó là bánh xe Vũ Trụ luân hồi. Kẻ sĩ tu đạo phải thông hiểu thiên thời, không ai lặn ngược bánh xe của Vũ Trụ được cả. Người được đạo phải thông hiểu thiên cơ, phải đi đúng thiên thời của mỗi chu kỳ tức người thông minh đi hiệp cơ tiến hoá.

Còn hàng kéo quá khứ để chặn bánh xe lục pháp tuần hoàn, như chờ Phật trở lại, chờ Chúa trở lại của dân tộc mình đó là sai biệt. Chúa hay Phật có giáng sanh thì cũng phải tùy theo điều kiện dân tộc đạo đức và Quốc Gia nào do Trời quyết định mà thôi!

Vì vậy các con làm trể cơ nguyên Thánh Đức sẽ bị lục Trời nghiền nát cho đi vào sự thối hoá của Vạn Năng, các con không tin sự tiến hoá của Vũ Trụ đào thải, sự thối hoá của loài nhơn bất cập ở địa phủ hay sao?

Còn các con có đủ đức tin thì hãy tiến hoá theo Kinh Trời Pháp Trời và hàm học Đạo Trời sẽ được hồng ân của Trời, của Thầy cứu độ chơn linh vào nhà Trời để đại đồng nhất đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diêu Quang Phật con ơi!

Con tu thiên định theo Pháp Trời là đi tìm cái không tướng của thời gian để giải thoát cái ngã tướng của nhân quả không gian, đi tìm cái không phiền não để sanh trí tuệ, rồi dùng trí tuệ để giải thoát phiền não của người nhân. Hễ đạt cái tâm lý của siêu nhiên thì con phải bớt dần việc phiền não của thế tục, cũng như bỏ nặng tầm nhẹ để cho sự tu tịnh, tu đạo tâm của con đạt trong sáng, rồi tự tánh Linh Quang nó biết thấu sự tinh ba sáng suốt của Trời, vào trong con thành kim định chỉ nam để cho lòng con đi vào chánh thanh tịnh.

Khi nguyên thần phát sự tầm nguyên tức nó biết đả không cách vật giữa không gian, việc đi lại của nó của tâm linh nó vào những cảnh Tiên nhà Phật, con phải trụ tâm dùng ý xuất thân đi học Đạo học Phật, cho dù con có hiểu biết vô cùng cũng còn những cõi cao thượng vô cùng để học để đạo.

Sự tu Phật con phải mượn thời gian của đời người còn lại, nhập định thông thiên trong những giai đoạn đắc ngộ thiên cơ, không để mình vướng bận thì giờ phút đó thiên định bao nhiêu thời gian tức được đi học đạo bấy nhiêu, trong vô hình bao nhiêu thời gian sự học của Thượng Thiên tức là sự phát huệ của nhà Đạo nhà Phật để ta đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con tu theo Đạo Trời học Phật là không bỏ gì hết, cái có của con nên làm lại mục thước và kiểm người quản lý, lập trật tự cho an chánh nghề nghiệp tề gia và an chánh tinh thần của người nhà, dùng người quản lý sự việc của mình ở thế gian, dùng mục thước làm tròn chí nguyện học Đạo tu Tiên cho kịp chu kỳ.

Còn sự bỏ là bỏ phiền não mà thôi! bỏ lòng nhân trong bại hoại để tâm con đi trở về cõi không phiền não, để cho tâm con phương sanh trí tuệ, để cho tâm con lìa sự mê giác của loài nhân, đi vào sự chánh giác của Tạo Hoá Tiên Thiên, học lại cái di nhưn tu tịnh làm cho các chơn tịnh phát sanh Trí Định Huệ. Từ đó các cánh cửa chơn lý mở ra dạy con làm sao để lòng thanh tịnh.

Tiếp khí linh thiêng phục lại bản lại diện mục, đến đó con không cánh lại biết bay đặng vùn ra vào các cõi Trời, các cõi người tự tại, muốn đi đến đâu Thần Tiên hướng đạo cho con đến đó, đến khi nào con trưởng thành tự mình con biết ly khai. Con nên dùng ý chí đi du học,

không nên đi du lịch, vì đi du lịch làm sự tu của đời người mất hết thời gian mà không thành đạo chi cả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi con phát huệ thấy biết cõi Trời, cõi người phải làm dường như chưa biết để cái thiên cơ sắp xếp cho con đi vào sự minh triết, thấu triệt được chơn lý siêu văn minh, hàm thụ Tâm Kinh của sự giải thoát nhận ra bản lai và diện mục.

Trời quý người ở chỗ biết thâm kín tu Tiên không nói ra, Phật dạy biết nghiêng mình cầu học trong thiên cơ siêu hoá ẩn ý, quên dần cái ta là ai mới tìm ra cái ai lại là ta để an tịnh cho ta.

Từ đó con mượn nhiều thời gian nhập định tu thiên theo Như Ý Pháp Môn để mở cửa chín Trời vào trong cõi không động thiên quang để chưởng dưỡng thanh quang điện lạnh của Đại Thiên Thế Giới, làm cho tròn đầy đạo lực của nội tâm thì thần minh của con mới đủ tiềm năng đi vào các cõi thanh tịnh quang học sự tàng ẩn của Đại Học Huyền Kinh. Trời Phật để dành cho hàng phát lục thông đặc đạo, mở Nhân Tạng Tâm Kinh đi vào Đại Học di thiên cho con thành đạo.



Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lục Tự Di Đà là mở sáu cánh cửa Thiên Quang, nhờ con niệm Phật nối liền với sáu thời thần của Hậu Thiên, nối liền với sáu cánh cửa Tiên Thiên Chi Khí. Từ đó sáu luồng khí điển lục tâm thông nối nhau đưa thần minh của con đi ra vào Tiên Thiên hàm học.

Mỗi ngày sự sâu kín của Trời mở ra làm cho các chơn huệ của con thông suốt chơn lý, lại nối được sáu đường từ quang của Vũ Trụ Đại Thiên. Như sự đi gió về mây tàng ẩn màu nhiệm của con có được là nhờ nối được sáu khí linh thiêng của nhà Phật nhà Đạo.

Cái biết của con vừa sáng ra thì sự hiểu biết của trí tuệ thâm kín lại giải hoá ra, làm cho con thích thú vô cùng trong sự di đạo của Tiên Chơn, cảnh trí thanh tịnh làm cho con dứt niệm hồng trần, con ra khỏi thế giới Ta Bà. Nhờ vậy mà con tu hành tinh tấn để con chứng đắc Đạo Lớn vô tranh của Như Lai hàm thụ cho hoàn cầu sự niệm đi vào trong để đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

## Nam Mô A Di Đà Phật.

### Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trời có hằng hà sa số cảnh đẹp cảnh thanh lịch cao sang kiến trúc rõ ràng, ai đến cũng muốn ở lại, cho dù Thầy hay con cũng vậy. Không lòng ở thế giới Ta Bà này nữa, một một ai cũng muốn đi về. Nhưng con đừng quên rằng tại sao con đầu thai vào thế gian trong kiếp này để làm người và tu thành Phật.

Vì Trời muốn cho con đạt đến chỗ trí tuệ viên mãn, và con chưa đủ một (100.000) trăm ngàn công đức để vào cảnh thanh tịnh trường sanh. Vì Đạo Lớn là Đấng Công Bằng, cho con vào thế giới đời nay là tu dưỡng cho đủ công đức, hiệp quần trí tuệ để đủ chơn trí tuệ viên mãn trở về, ở Đại Thiên con muốn tròn đầy công đức, chỉ có thế gian là nơi lập công dưỡng đức mà thôi!

Nay con được tu chánh pháp của Thầy, học Kinh Đại Thừa của Thầy và đi Đường Hoàng Đạo của Thầy để thông trí lẫn huệ. Con nên khiêm ái cùng Quần Tiên Hội dẫn tiến tâm linh.

Nơi cửa Bồ Đề thi triển công đức, sự đóng góp sách lược chi dân và sự tu thân hành như chi đạo, con dạy cho thiên hạ là mục thước công đức của Trời, con đem xuống cho người, con nên

vào đó phát triển tiềm năng cho tròn sự Tiên Chơn Phật tánh cho thế gian thành đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Quốc Gia đó trở thành nước trí, non núi đó trở thành non ngàn mở ra làm cho thần tâm con sung phát hiệu biết kỳ lạ, khai mở kỳ quan. Như lời pháp đến đâu thì con kỳ ngộ đến đó, sự thông minh tàng ẩn thì lời minh triết theo về, cái đạo chí nhân con lại thấu triệt sự minh tri kỳ lý, mở được tánh Trời nên hàm học sự thiên cơ, con mới vào các cõi đại thanh đại tịnh để song mỹ hiệp thiên tâm.

Có lúc con phải lìa cái ta trong vô lẫn hữu để thấy ta còn có cái lớn hơn nữa, nó lại là ta ở cõi không ta, ta về đó nó là người của Tiên Thiên Chi Đạo, còn ta đi vào trong nó là ngọc lại chứng cái Đạo Lớn không ta.

Đến đây con mới hiểu sức đạo của lậu tận thông, tức là thông cái người ở trong Trời, rồi thông cái tánh Trời ở trong người. Như đến thế giới không người không Trời, đến đó con lại là ngọc một viên ngọc vô giá giữa Trời người, con mới lậu tận thiên cơ để con thành đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cõi thanh tịnh tâm con bình thì các chơn huệ phát sanh pháp lực, mỗi cánh cửa của Đại Thiên nối liền sự tiềm năng, nên vào trong nhà Phật để am tường sự chỉ đạo của Đức Như Lai. Như con muốn thi văn chương để đắc Tâm Kinh thì sự sung mãn của các hệ thần kinh dẫn con đi vào Đạo Kinh của nhà Trời nhà Phật, chỉ một mình con thi hoá ở trường học đó thôi!

Con thắng thì các thần kinh lớn mới hiển ra đi vào trong sự Huyền Kinh có phát Nhân Tạng Tâm Kinh, như tâm tàng thần con vào trong Máy Hạo thì thần phát sanh đại trí tuệ để tham ngộ thiên cơ, tánh tàng trí tuệ con vào trong mới thấy trí tuệ thông thiên mở ra. Các sự sung mãn cho các Thái Cực vào Máy Đạo để chơn linh.

Trí là kiếm vô hình, con học xong hoá thành tâm kiếm, tánh là lý vô hình, con học xong hoá thành tâm ấn. Nhờ vậy mà Địa Đàng của con phát ra sự nơn trị chi dân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tới giờ phút đặc Tâm Kinh con ngồi tham thiền nhập định thần con xuất quang năng đi vào các cõi đại trí tuệ, kinh từ trong lòng trong tâm của con phát ra khắp trên mây, phát tới Thế Giới Vô Hình, từng câu từng hàng chữ hiển trên mây.

Thần kinh của con ngấm nhìn lên mây giữa cảnh Trời, con ngồi nhập định đọc kinh cả không gian của con, thần kinh và ngôn ngữ cứ liên tiếp nối liền nhau xuất hiện dạy con. Lúc đó vạn Thần triều kiến, vạn Tiên đều nghiêng mình đáp lễ, được nghe con đọc Tâm Kinh, hàm học đến đâu thì thần minh linh giác thấu sự chỉ đạo của tâm kinh đến đó.

Đến đây con mới am tường kinh tàng thần, lòng chí nhân của con, nhờ sự chơn điển của thần kinh điểm giáo, nhờ Tâm Kinh mở ra con mới học Thiên Đạo Vô Hình, sự tường vãn nhờ thần kinh chỉ ngã. Nhờ vậy con học rộng hiểu sâu, rồi tự tàng ẩn cùng đạo trong những chu kỳ con vào thiên thất tự đạt những màu nhiệm của thiên cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đó điển dẫn thần kinh làm cho sáu cửa lục tâm thông mở ra, con nhiếp kinh vào trong ngũ tạng để hàm dưỡng đức lớn chi nhơn, kinh thông chi lý, nhân tạng thông thấu thị ý Trời. Như cái nhà lớn của con chứa kinh tạng huyền cơ vô giá, mỗi thời Tâm Kinh mở ra hàm học sự siêu văn minh.

Sức học đó ngoài sức học của con người chi đạo, ngoài sự minh triết của Tam Giáo chi gia, sức hàm học đó trực ngộ cho sự thức ngộ đến biên ái lớn giai không, trí con trực giác đem điển kinh cho tâm đại giác thông linh. Đến đó những áng mây trong tâm tạng của con biến dần và hiển Linh Châu thành ra những bộ sách lược.

Đến đây con mới nhận ra ta là ngọc hoá người, mà ta cũng là người hóa ngọc, người là ngọc hoá ta, khi vào cửa không người thì chơn nguyên ta là ngọc, khi về cõi không ta thì Âm Dương Thái Cực hoá ta lại là người. Vậy người là ta vốn từ trong Nhất Công Đức Phật viên ngọc đó viên thành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Từ đó núi Tu Di Sơn hiện ra trước mắt, con mới đo lường sức trí tuệ của hàng tu thiên định chí nhân. Mục thước của Nhân Tạng Tâm Kinh thi người tu đạo để nâng kiến thức của người nhân, chí Tiên của người Tiên Nhơn, chí đạo của đạo Nhơn đồng, thông linh giáo của hàng đấng đạo Thượng Thiên. Từ đó con biết đạo là chơn lý vô hình tàng ẩn trong tâm.

Cửa vô tướng để chứa chơn khí vô ngại quang nuôi sống sự trường sanh chí đạo của tâm linh, làm cho sự chí nhân trong lòng con sống lại, lòng con hành nhân chí giáo một cách thật thà, trái tim vô ngại quang của con vào trong các giới không động để sung mãn trí tuệ, vào trong các cõi thanh tịnh để thông suốt tiềm năng. Con người của chí nhân của con sanh ra con người chí hiền, chí Thánh, chí Tiên, chí Phật, một con người Trí Định Huệ quang minh, sống trong đời đạo song tu chí nhân để thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lòng thành tín nhờ chí thanh tịnh phát ra, tâm nhân ái nhờ trong lòng sạch niệm hiền đạo, kẻ hữu thủy người lại toàn chung, như những sự

sống thanh tịnh của thiên sư là sự chỉ nguyệt để tâm đo lường được sự thâm kín của Trời. Nên bậc thiên sư tu tĩnh để đi đạo, vào trong sự chỉ nguyệt mới thấu hiểu thiên cơ chỉ đạo trong lúc thông thiên.

Tim nhẹ như ly tâm theo sự thiên cơ liễu ngộ sự minh huệ phát tự nhiên, lòng như đứng ra ngoài sự cảm tính của thế gian để khai thế giới Hậu Thiên nhập định, vào Thế Giới Tiên Thiên đi đạo, sự chỉ nguyệt làm cho tánh Linh Quang lìa nhờn chi sơ không cảm thiện lẫn ác. Như dứt hình hài vào sở năng không tướng để chu du, dứt thấy dứt nghe ly trần trong thiên thất.

Cái tâm chỉ nguyệt miễn bàn là lòng không lòng đi vào cái Đạo của Hư Không để con đại triệt đại ngộ sự Diệu Hữu của thiên cơ, trong không phiền não mới giải hoá sanh đại trí đại huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây con phát ra sự Tâm Thiên tức cái tâm con sống lại sự đi đạo của Thượng Thiên sống lại, sự thấy của nhãn tâm thông làm cho sự biết cao sâu tràn đầy sự thông đạo. Làm cho thân



tâm của con đi vào cõi không thời gian để lãnh hội sự trường sanh chi khí.

Khí đó là Bà Mẹ một bầu sữa của tạo nhân cho đứa con trưởng thành lớn đạo, làm sống lại tánh lý và chức năng nguyên thủy của Chơn Tiên, tánh linh như nguyên thủy của Phật thụ bửu huyền cơ. Cái hiệu màu nhiệm thầm kín lại mở ra giúp cho con đại ngộ là sở học đã dứt lời, đạo học đã dứt ý trở vào trong thuở ban sơ của linh khí ban đầu.

Trời Phật của thuở ban đầu như bốn mùa dẫn một khí xuân thanh, như tám tiết dẫn đồng một khí Hoàng Đạo, đến đó là Bạch Ngọc Kinh là Cõi Niết Bàn của Vô Cực Thượng Đế và các Thế Giới Đại La của các Bậc Thiên Thượng Chi Tiên Chi Phật, phù trợ Vương Đạo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản Tam Thập Lục Thiên. Hàng đấng đạo vào đây hàm thụ Đạo Trời tức là hàm học chơn lý vô biên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con trở về lại Đại Thiên Thế Giới Niết Bàn, nơi đất thanh sạch vàng lót đường đưa rước khách thanh tịnh vô biên, Phật thành ý đi trên

đường vàng gia tăng định lực, Tiên thành kim đi trên đường vàng phát triển tiềm năng. Bạc y kim thành đức quy y cùng đạo, bạc kim pháp quy nguyên cùng Phật để đắc Hoàng Kim, người thanh lòng đi chung với Phật, thành đức để thành kim tráng lệ.

Cái cao quý của nhà Đạo nhà Phật đều nằm trong Bạch Ngọc Kinh cầm nắm Đạo Trời, muôn Kinh Vạn Pháp đều một gốc tại Hàn Lâm Viện Học của nhà Trời, nơi mà Di Lạc con cõi Bạch Mã trở về hàm học Đạo Lớn của Vô Cực Chí Nhân, con hàm học được Vô Tự Thiên Thư tức thấu hiểu con đường di nhơn lập Đạo mà Trời giao cho Di Lạc Diệu Quang con thay Trời hoằng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trời lớn không cửa nhưng lực Vũ Trụ đều có nguyên tắc của Thiên Quang dẫn lực, tức người chưa sạch di trần vào đây gặp các cõi lửa đốt sạch cái tạp chất của thế gian, đốt chùng nào con vào đây lửa Trời không cháy đến con tức thần minh con đã sạch phiền sạch não của thế gian.

Thân pháp của Di Lạc con đã đi vào cảnh giới vô biệt niệm, lòng sạch phiền não vào Trời lớn lửa không áp đảo tức gọi thanh tịnh pháp thân, tiếp rước được muôn ngàn Thần Tiên Bồ Tát, nữ phái lại vô vi chi huệ tức liễu ngộ thiên cơ.

Không niệm sanh vô tướng pháp thân, ra vào cửa Đạo nhà Trời hàm thụ Vô Vi Chi Đạo lại thanh lòng bộc bạch với Trời cao, lại trổng dạ không vướng tình trong chức năng Thượng Giới làm cho sự cách cảm thanh cao, làm cho thần giao thanh thanh tịnh tịnh, trong giờ phút thông thiên cơ nhập định để linh cơ trong các cánh cửa vô thượng linh cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đạo kinh là mực thước của tâm linh đo lường sự giác ngộ cao hay thấp, khi con được thi chơn giáo để lên lớp thiên cơ, tất cả phải nhờ vào tiềm năng của chính con rộng hay hẹp, trí tuệ hay nông cạn, đạo đức cạn hay sâu, chơn huệ của con còn mê hay thật giác, sức liễu ngộ của con nông cạn hay siêu hoá tự nhiên.

Nên trí tuệ phương sanh là nhờ phiền não điểu hoá, kinh pháp con linh là nhờ nghịch cảnh luyện rèn, đạo đức con trong là nhờ luyện mình trong vô quái ngại, tiềm năng con biết di đạo là nhờ sức thông huệ trong tri giác Vạn Năng. Nên lúc thi đạo như con và Trời, con thi đến đâu thì Trời trong con chấm thi cho con đến đó là chính xác.

Vì vậy con biết khiêm để lễ Bậc Thiên Sư, con biết liêm để lời con thành thật cho hiển ra chơn đạo, sự di nhơn và lòng chí thành cần có để con bộc bạch Trí Định Huệ cùng Trời, để chứng Đạo Thượng Thiên chỉ nguyệt trong con đặc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Mỗi thành quả của sự thông linh ra vào Tam Giới, như nhà Trời con về lại từng cõi lại khác nhau để hàm học đạo trong chín Trời.

Một là hàm học từ cảnh giới Bồng Lai gọi là nhân Thiên Chi Đạo, nơi đây có hai mươi bốn tầng Trời, mỗi tầng con đến và đi qua điều phải đắp y Tiên, tức thay quần áo mào mũ và mang hài Tiên theo cảnh giới đó, mới được đi qua cho

đến hai mươi bốn cõi Trung Thiên Chi Đạo tức gọi cõi Trời.

Phần đông các Tam Giáo Ngũ Chi về đây an ngự họ cho là cảnh Niết Bàn ở Trung Giới thật vậy, Thần Thánh và các Địa Tiên vào đây chỉ được ba (3.000) ngàn năm công đức, cho tới năm (5.000) ngàn năm, tức một công đức được sanh hoá vào cảnh Bồng Lai sống được một năm, sau năm (5.000) ngàn năm hết công đức phải đầu thai xuống làm người để tu dưỡng công đức trở lại. 94% (chín mươi bốn phần trăm) nhơn loại hiện hữu ở cõi Bồng Lai điều trở lại thế gian, chớ không tiến vào cõi Đại Thiên Thế Giới tại không mở được trí tuệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cảnh giới thứ hai của nhà Trời là bảy mươi hai cõi, từ Áu Thần Á Thần cho tới Áu Thánh Á Thánh và Kiết Thần cho tới Kiết Thánh, bảy mươi hai cõi này là bảy mươi hai bộ Tiên Phật Thánh Thần của Trung Thiên Thế Giới tới Hậu Thiên Thế Giới, họ cầm nắm Pháp Trời điều hành Tinh Tú trong ba Dải Ngân hà trở lại. Nên Di Lạc con đi ngang qua đây họ tiếp đón niềm nở

và tôn kính vô cùng, nhưng Di Lạc con đã chọn con đường tu giải thoát, tức qua đây phải lễ chào và tiếp tục con đường hành hoá chi thiên cho mình thành chánh quả.

Vui không để sự giàu sang trói buộc Thiên Quang, thành không để sự mới thành nhân trói đường đại thành Phật, cao sang mới đặc không để quyền binh ngã mạn sự thành Đạo Lớn của Như Lai. Vì vậy có vào đây phải để lòng trông lòng tường vi học Đạo Lớn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi con đặc thông lục huệ phải nghiêng mình kính Trời Phật học đạt thông cơ, việc thiên cơ giữa Trời và mình minh tâm thiên học, việc Quốc Gia Triều Chánh kinh bang tế thế phải giúp sách lược chí thiện cho nhơn chánh Quốc Gia, làm cho khí thuận đặc thiên thời, nhơn hoà đạt địa lợi, làm cho Thiên Tử được đức trọng với Thượng Thiên.

Nhân chính hành đạo chi dân trong thiên hạ, nước đạt bình sự giàu mạnh an nhơn, dân đạt đạo làm cho thái bình an thiên hạ. Nên hàng hiền thần tu Đạo Trời là dân thượng chi nhơn, làm cho

Thiên Tử an nhơn đi vào Đường Hoàng Đạo, làm cho Quốc Gia được Trọng Thần an chánh lòng dân. Đó là con đường giúp mình đủ công đức để thành Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con tu chính Đạo Trời tức là bậc đại hiếu thuận với Trời hành đạo chi dân, tu chính Kinh Trời tức là bậc đại giác hiếu thuận với Như Lai Tổ Phật, con tu chính Pháp Như Ý tức hiếu thuận với Tam Giáo đạo gia, làm cho sự đại ngộ quang minh cùng đạo.

Chín (9.000) ngàn năm chánh pháp mới hoằng dương, đều do một Vị Phật truyền nhân của Như Lai Tổ Phật cho giáng thế lập Đạo lập, pháp, lập kinh cho hiếu thuận chu kỳ. Nên Thầy cho Đức Di Đà đi vào chu kỳ của Thượng Nguyên, đến Đức Thích Ca đi vào Trung Nguyên của cơ mạt pháp.

Nay Thầy lại sai Vô Danh Thị giáng thế lập lại chu kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức, để các con bê trễ trong 999.000 năm (chín trăm chín mươi chín ngàn) qua theo chánh pháp, chánh kinh của Phật Di Lạc học theo Vô Danh Thị trở

về cùng Phật cùng Đạo để sung mãn thần quang Kỳ Ba đặc Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Chu kỳ này sanh xuất kỳ nhân nên nhận sanh xuất ra Kinh Trời hành nhưn cho đến chỗ đặc đạo đại triệt đại ngộ, làm cho trí tuệ con tiếp được Nhân Sanh Quan của Ông Trời để mở Tâm Kinh trong vạn giáo, để đánh thức tiềm năng khai đạo chí nhân trong vạn kiếp ở lòng người, phục vị lại tánh Tiên Thiên để chỉ đạo trước khi phục vị ở nhà Trời. Đến đó công con thông lý tu, đi lập Tu Di Sơn để hàm học.

Đến đây con thấy sự kỳ thi của Vạn Năng, con phải biết giúp mình cho sự trí tuệ tròn đầy thông thiên, giúp thần sự tịnh tâm cho tâm thần du Tiên học Phật, vào trong sự tri ngộ của các Đấng Thượng Thiên, sự chi giáo cao minh mà thế gian không bao giờ có. Nhờ vậy sự giác ngộ của con mới thành đại ngộ cho thiên hạ tu đạo thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.



## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tu nhân của thế gian là làm cho sự hành như đi vào đạo trung chánh an vi, làm cho sự bất chiến đem thái bình giàu mạnh trong thanh tịnh, sự trí tuệ của con đạt đạo làm cho nhân chi sơ phục vị tánh linh chơn thiện, lại phục nghiệp lập ra Phật Vương an đạo, làm cho thiên chi linh cảm được sự minh tri hành như, làm cho hàng trí tuệ thông Thiên học đạo, đem cái thiện cảm người ứng tâm để cho đạo đồng cảm nhận ân Thiên, người đồng chí nguyện tu đạo hiệp Thiên Quang Thánh Đức.

Sức của nước nhờ hàng trí tuệ ra công, đạo của nước nhờ hàng sách lược an chánh, văn hoá của nước nhờ kinh pháp của Trời đưa đi xuống làm tài đức cho trăm họ Thiên Cương cùng Phật cùng Đạo. Nhờ giác ngộ lớn mà quốc thái dân an nhà nhà đạt đạo viên mãn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nước thờ Đạo Trời nên Trời ban thiên thời cho đi đến chu kỳ Đại Hoàng Kim, kỳ quan do lòng Trời dâng địa lợi tặng cho Phật minh tri an đời. Còn kinh thương tế thế lòng học sĩ biết bình

chuẩn lớn chi dân làm cho dân giàu, làm cho quốc mạnh. Còn hàng Đại Tu Di lại biết hiến ái vào công đạo để dân và quốc thái bình.

Còn Di Lạc các con lại sanh Kim Thân Huệ Mạng, đi hàm học cái văn minh của Thượng Thiên về Quả Linh Cầu lập ra Địa Đàng của Phật Quốc, dạy sự nhơn thượng học hiệp quần và Quần Tiên Hội theo Đạo Lớn chỉ nguyệt, làm cho thiên hạ giàu mạnh về tài lực, sung mãn về trí tuệ. Nên sự đại văn minh mở ra chu kỳ Tân Dân Thánh Đức để thành công.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Mỗi chơn linh của các con là một phân linh của Như Lai Cổ Phật, phân linh đó có hàm chứa trí tuệ và Tu Di của cõi Phật Quang trước khi giáng thế, nên Đức Phật Như Lai thường giảng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sắp thành. Vì trong bảy thể chơn nhơn cái viên ngọc đầu tiên là Di Lạc đó vậy.

Nhà Phật gọi nó là Phật sắp thành, nhà Đạo gọi là chơn linh Tiên Nhơn Chi Đạo; nay con mở được bảy thể Thất Chơn hoá thân của con đi trên bảy Hoa Sen quý báu, bảy Hoa Sen đó là Thất

Bảo. Đến đó sự tu tắt mới hiển ra, ta đi vào cõi không người để Linh Quang ta là ngọc, ta trở lại cõi không Tinh Tú để trí tuệ ta là đạo. Nên không trói mình để ngọc Phật hoá thân, không cột người để tùy duyên tri độ, nhờ sự đại giác của Thượng Thiên làm cho ta là Phật quờn hư để thành Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cõi Thái Hư thì sự động và sự tịnh của chơn linh trở lại sự điềm nhiên, nên gọi cái hữu vi vào đây đều thay đổi tính quang của nó, nên cái gì của Hậu Thiên thấp kém đều gửi lại nhà Trời, nên gọi là nhân tận và tự nhiên duyên tiết.

Cảnh và tâm như hiệp làm một thể để Vô Cực điềm nhiên, nên hàng đại giác không thể nói Đạo Lớn không ta, không ta tại sao hàng đắc đạo lại cao siêu về sự hiểu biết và cao siêu về sự trí tuệ tròn đầy.

Còn bằng nói có, tại sao vào đây phải gửi lại những gì phong phú quý báu nhất của Hậu Thiên không được mang lên và mang theo đến đây. Ấy mới nói hàng hàm học không nên thiếu sót trí tuệ, vào trong Thái Cực mới đi qua cõi Vô Cực,

có vào trong Vô Cực mới tìm ra ta là ngọc đã thành không chấp hữu hay vô.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Phật sanh ngọc, Trời lại sanh người, nên mỗi tiểu nhân thân của Tiểu Di Lạc đều có ta trong đó, cái ta đó tức là tiềm năng Vô Thượng đã ở trong mỗi con người, khi con tu đến cửa Vô Cực thì mới biết trong mỗi con người đều có một sức định và huệ vô cùng. Nên gọi con Trời có sự đồng nhất chi đạo, có định lực đồng nhất Tam Giáo Ngũ Chi, nên nhà Phật gọi Tu Di Sơn trong bản thể vô hình Vô Vi Chi Đạo. Hễ có tướng thì nó sắc có tướng, bằng vô tướng thì nó không sắc không tướng, lãnh hội như vậy thì tâm tàng thần mới đi vào cửa Đạo Vô Cực Quang.

Đến đây Trời lớn không cửa mà nhìn bốn phương tám hướng có lửa chặn đường, lửa Hư Vô đốt sạch sắc tướng tinh âm của nhà Đạo nhà Phật trong trí tướng của mỗi người mang đến đây, đốt sạch tướng tình chi giáo của Hậu Thiên, đốt sạch phiền não các di trần để hiển đạo thân ngoại thân, gọi là chứng Đạo Vô Cực Quang để thân ta thành ngọc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Mỗi con là Tiểu Linh Quang xuất đi từ chu kỳ thứ ba của tiếng sấm vô cùng, ly khai Đại Khôi Linh Quang xuống làm Thần Thánh Tiên và nhơn loại, nên gọi nhà Đạo lập ra ba tầng khí hoá, Tinh Tú và Vũ Trụ nào chứa sự thanh tịnh trịnh bạch trong sáng thì sắp vào hàng Thượng Thiên, nên gọi là cảnh giới Niết Bàn.

Một nửa Phật Tổ Như Lai Hoàng Đạo, còn một nửa do Thượng Đế Vô Cực ngự trị, một bên thanh tịnh Phật lập Ngũ Chỉ Sơn là Núi Tu Di, và kỳ quan của nhà Phật là Lô Âm Tự. Nơi đó chứa sự chỉ nguyệt của Như Lai Cổ Phật để mọi người vào hàm thụ, cho tất cả Kim Thân quy y đi về con Đường Hoàng Đạo để thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Còn phần Vũ Trụ Thượng Thiên; Bạch Ngọc Kinh là kỳ quan, tầng thanh khí đó Thượng Đế Vô Cực lập ra, Bạch Ngọc Kinh và Ba Ngàn Thế Giới Đại La Thiên, một nửa thì Hư Vô, một nửa

thì Diêu Hữu cho các Vị thành Thiên Tôn Di Lạc, Nhất Công Đức Phật được sắp vào hàng Chương Giáo, Chương Pháp và Bộ Trưởng để cai quản Tinh Tú trong Vũ Trụ Quang và Ba Ngàn Vị Thiên Tôn Chương Giáo, và đức Thượng Đế Vô Cực lập ra Hàn Lâm Viện Học, tức nơi trường lớn của nhà Trời để đào tạo Tiến Sĩ và Bác Học Thượng Thiên Chi Đạo.

Hai cõi thanh tịnh và trong sáng đều gọi là Niết Bàn đại định giới, nhà Phật gọi chứng Đạo Niết Bàn, nhà Trời gọi chơn như hiệp nhất mà cũng là cõi Niết Bàn của Bạch Ngọc Kinh. Cả hai đều đạo tạo hàng trí tuệ siêu nhân để thay Trời hành như chi giáo, giải thoát bên mê cho Nhơn Sinh Quan đi vào bờ giác để cho sự giác ngộ đi vào chơn ngộ đời đời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diêu Quang Phật con ơi!

Cõi Như Lai hàm thụ sự trí tuệ Vạn Năng, đào tạo Di Lạc thành Kim Cang Ngọc Phật, học sự đốn ngộ thiên cơ làm cho tâm tàng thân sanh kim quang thông lục huệ, tánh tàng Nhân Tạng Tâm Kinh học để đủ tiềm năng. Dem cái luyện của trí tuệ đi vào trong đại trí tuệ để đầy ắp sự

thông linh huyền diệu, làm cho sự tàng ẩn của thiên cơ biến dịch vào những cõi nhiệm màu sâu kín, để sự thông thiên cơ biết bảo đạo để tri cơ.

Như lý trí tự hoa tức là lời của hàng trí tuệ, tâm lý tự hoá mới thấu hiểu sự màu nhiệm trong giờ phút thiên cơ khai hoá, làm cho sức học của ta minh huệ, làm cho tri giác hiểu biết thông suốt điềm nhiên. Như học được Vạn Pháp Triều Tông tánh linh lại điềm nhiên trong sự chỉ đạo của nhà Phật để thông cơ huyền bí.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây các thời thần mở ra từng cánh cửa bí mật của Trời người, con đi vào trong mới am tường Vô Vi Chi Giáo. Sự chỉ đạo cho con phát triển tiềm năng, con học được con đậu bằng cấp, bằng có một sự thiếu thanh tịnh và trí tuệ con không đậu được đề thi.

Đến đó con xa người để đủ thời gian thanh tịnh Thiệu Quang, con xa chỗ ồn ào huyên náo để có đủ định lực đi tìm học sở năng của nhà Đạo của nhà Phật, hàm học không để thiếu sót thiên cơ, hành văn không để thiếu sót Chơn Kinh trong

tính nhân thanh tịnh. Nên vào thất thường xuyên để thông thiên.

Sự thông thiên kia giúp con vượt qua cõi có thời gian để thông huệ, kính Chơn Sư để tri cứu cho ra chỗ thâm kín của đạo màu. Sự chỉ đạo của Ân Sư tức là một sự điểm đạo cho con đi vào Thiên Thâu Thiên Nhất Huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến cõi Bạch Ngọc Kinh; khí thanh sáng tràn đầy, hể lòng con trong sạch thơm tho thì khí đó hút con vào trong Vô Cực Giới, con càng an tịnh thơm tho bao nhiêu thì thần minh của con được gần Bạch Ngọc Kinh bấy nhiêu. Đến đây con nghe nhạc trời bốn phương, nhìn thấy hoa Tiên rải thơm hết khắp các mặt đất ở trên Trời.

Thần Tiên Phật Thánh trang nghiêm nghinh đón con như một bậc đắc đạo vào Trời lớn đi lễ Đấng Thượng Đế, đi con vàng bằng y, đi xe vàng bằng y giáp rực rỡ ánh vàng, bốn hướng tám phương là kỳ quan lộng lẫy, một cõi Đại Hoàng Kim phú quý cao sang thanh sạch cao thượng đến vô cùng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.



Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây Ba Ngàn Vị Thiên Tôn hiền ra đón rước Vô Danh Thị con về lại nhà Trời, nơi cõi tốt cùng cao quý và trang nghiêm, nơi cõi thanh sạch vô cùng không lộn ý niệm của phiền não tướng giới. Nên Phật gọi Trời là Cha sanh con một, con thay Cha đi làm công đạo ở thế gian, con đi vào cõi Như Lai của Phật hàm thụ sự thanh tịnh cao siêu, hiệp Đạo và Phật thành một chu kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức ở Hậu Thiên.

Từ đây con lãnh sắc Trời sắc Phật dạy Kinh Trời Pháp Phật đem thiên hạ đi vào con Đường Hoàng Kim trong sáng của nhà Trời, cho thiên hạ đi Đường Hoàng Đạo của nhà Phật, tức Kinh Trời pháp Phật tu thành chánh quả Kỳ Ba.

Con lễ Trời nhận lại Cha Mẹ của Thượng Thiên, Ba Ngàn Vị Thiên Tôn làm hướng đạo cho con trong Hàn Lâm Viện Học của nhà Trời cho đến ngày con thành chánh quả Kỳ Ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Còn Phật Tổ Như Lai là Thầy Lớn, là Vị Tổ truyền trong Phật Pháp Vô Vi, Ngài điểm hoá Nhân Tạng Tâm Thông và Tâm Kinh cho con tức khai thị một kỷ nguyên mới. Nên Ngài dạy cho Vô Danh Thị con Trời học Phật thành Đệ Nhất Công Đức Phật xiển giáo Kỳ Ba.

Con thay Đức Chí Tôn lập Hoàng Kim cho thiên hạ an hưởng thái bình giàu mạnh chi dân, thay Đức Như Lai Chưởng Pháp lập con Đường Hoàng Đạo cho Quân Tiên Xương Nghĩa, bồi công lập đức để thành chánh quả Kỳ Ba.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Kỳ này pháp danh Thầy phong con danh hiệu là Vô Danh Thị ở Thượng Thiên, xuống hậu giới dẫn chánh Pháp Như Ý và dạy chánh Kinh Trời Hàn Lâm Viện Bạch Ngọc Kinh, vào thế gian lần thứ nhất cho Vương Đạo tiến dương, cho âm đạo tấn âm. Cả hai hoằng đạo vào Vô Cực Thiên, để cả hai được thành đạo thành Phật tam kỳ chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Phật Lớn vì lòng Đại Từ Đại Bi nên cho con giáng thế thay Trời, thay Thầy truyền dạy Tâm

Pháp cho thiên nhơn mở mang lại trí tuệ. Nhờ thiên nhơn từ vô hình tới hữu hình tu Pháp Như Ý mở mang trí tuệ và thông huệ, mới nhận ra cái sai của mình từ khi lìa ngôi thanh tịnh giáng trần.

Đến đó hiểu sâu, biết xa mới am tường ta là ai? nhiệm vụ của ta phải phò Phật kỳ này để cùng Phật đi hoằng đạo để lập đại công đức. Ta phải tu đạo để thành Phật, ta phải công đức để viên mãn, ta phải từ bi bất sát kỳ này để cho linh hồn ta phục vị nhơn tánh của bản lai.

Nhờ sự am tường chỉ đạo của Thầy Vô Danh Thị dạy các con mới hiệp quần làm nên một cõi Niết Bàn tại thế, cho các con hưởng mười (10.000) ngàn năm vừa hưởng thụ vừa tu đạo vô sanh vô tử, để thời gian tu học và du học vào các cõi miễn bàn rồi thành Phật dứt độ thế gian.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Vô Danh Thị tức là con một của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Chí Tôn, vì lòng tế thế nên Đức Thượng Đế sai con một vào thế gian dạy đời để an chánh đạo. Lần thứ nhất không ngờ vào thế gian bị nhà Giáo hại con Trời, Đức Ngọc Hoàng ra lệnh phạt cho hết thế gian thành cát bụi không

để sót một ai, và tiêu huỷ Quả Địa Cầu vào (2.000) hai ngàn năm trước. Nhưng Vô Danh Thị trở về lại Thiên Đình quỳ xuống giữa Bạch Ngọc Kinh.

Năm lần họp lớn ở Bạch Ngọc Kinh, lại năm lần xin Thượng Đế và Phật Tổ và (3.000) Ba Ngàn Vị Thiên Tôn tha tội cho thế gian, bởi họ không biết con là con Trời giáng thế, nên sự ngu muội lầm lẫn giành giật ngôi Vua. Cho nên họ tưởng con xuống giành để làm Vua, chứ không ngờ con là con Vua trên Thượng Giới giáng thế.

Cho đến ngày năm (2000) hai ngàn, người cũng xin một lần thứ sáu để không tận diệt vào năm (2000) hai ngàn dứt kỷ nguyên, Phật Tổ Như Lai thấy Thái Tử có lòng Đại Từ Bi, nên từ đó (1.800) một ngàn tám trăm năm trước nhận Vô Danh Thị làm đệ tử ruột để truyền dạy Tâm Kinh huấn luyện Tâm Pháp.

Nay được chính thức chọn truyền trong cõi Phật của Phật Tổ Như Lai cho Thái Tử mang hai sứ mạng; một là Hoàng Kim, hai là Hoàng Đạo. Nên ở chỗ không màu sắc tức là ở giữa chợ của Tam Giáo để dạy Kinh Trời Pháp Phật mà siêu hoá cho màu sắc tôn giáo của thế gian.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Người tu Đạo học Phật phải có lòng di nhơn mới có tâm trung nhơn tức Phật, phải có ý chí di thiện, y đức đó mới đắc Đạo Kỳ Ba. Như hàng thiên sư biết tịnh tọa và chỉ nguyệt mới liễu ngộ Phật Quang trong tự tánh phát tiềm năng.

Sự hàm học của Chơn Kinh làm cho Linh Quang thông hiểu và thông huệ, làm cho pháp tánh thông đức và thông đạo, đi vào con đường thiên căn của nhà Đạo, đi vào con đường thiên chơn của nhà Phật. Từ đó đi vào tâm của Vũ Trụ Quang là lý vô hình. Nên các huệ từ trong con mở ra.

Phật là nhơn vô tướng vào trong huệ mạng phát ra, đi vào chơn ngã của Thượng Thiên nhận lại Cha Mẹ của thần minh thì sự linh giác tròn sáng, trí tuệ viên dung, bản lai diện mục thông suốt lòng Trời. Vì đại ngã hiếu sanh nên ban hồng ân cho Phật Di Lạc xuống thế gian hướng đạo kỳ cuối.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần của con đầy đủ thì sự sáng suốt kéo theo về, thần quang mới đi vào chu kỳ phát huệ, sự phiền não của thế gian con biết nhạt dần, dùng thời gian vào thất nhiều nhập định để trí huệ mở cửa thần minh.

Con đi vào cõi không thời gian để lãnh hội Đạo Lớn vô biệt niệm, ta không phiền não trí tuệ mới tương sanh, thần minh không thiện lẫn ác mới mở cửa Hu Vô để thần ta phát huệ, tức cõi không phiền não của thiện lẫn ác, cửa vô biệt niệm không chánh không tà.

Cái lý quy chơn làm cho thần đầy phát huệ, cái pháp quy tâm làm cho thần đầy sung mãn giai không, cái tâm thanh tịnh quy chơn làm cho thần minh đi vào cõi chỉ nguyệt Phật tâm. Mình cười vì tâm lý trở thành hoa, vạn hoa mỉm cười vì đức nhân hoa cúng dường cho Đức Phật, làm cho chu kỳ Thiên Thượng Địa Hạ đắc ngộ thiên cơ. Bậc tu đạo đến đây tức là vào cửa đại giác.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Còn khí đầy phát lục tâm thông, khí này là nói khí hạo nhiên, khí Tiên Thiên Tiên Địa, là khí hoá hạo nhiên nó sáng nhẹ có chứa Linh

Quang của trường sanh chi khí. Khi con thông thần thì nó theo Đường Thiên Xích của con xuống lên trong các giới, khi con ngồi thiền nhập định thì nó theo luồng Thiên Xích đi đến bản thể vô hình của con, đi vào bản thể của con mở mang kinh tạng.

Nó dùng Pháp Dịch Cân Kinh để mở một trăm lẻ tám (108) huyết trên người của con trong các mạch của các cơ quan, sau đó nó nuôi thần và các tầng kinh mạch làm cho khí linh thiêng trong con trong sáng tròn đầy.

Khí nó tròn đầy thì nó mở sáu cửa huyền cơ làm cho lục mạch thần giao cách cảm, làm cho lục tâm linh cảm cùng Trời, mở ra sáu tầng điện khí của nhà Phật tức Nhân Tạng Tâm Kinh Kim Quang Huệ Mạng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Còn tinh đầy sự sung mãn phát ra sự tinh ba sáng suốt để thần minh khai mở tiềm năng, vạn sự chưa học mà khi tính lý sáng lên thì lại nhớ lại và tu luyện được học đến thể cùng văn cạn, sự nhớ lại trong ký ức lại làm được những bài thi trong Máy Hạo Vô Hình. Đó mới gọi tinh đầy

phát huệ, sự sung mãn của thiên cơ, lý tự minh nhờ tinh ba sáng suốt thông tri kỳ lý, thần sung mãn nhờ tiềm năng chứa sự nhiệm màu Tu Di cùng Đạo.

Nhờ tịnh an di, nhờ thông suốt sự không phiền não để nhạt dần sự tình lớn phiền não vô duyên. Ly tâm đi tìm tình Trời trong trường sanh chi giáo, ly gia đi tìm sự hiển ái của Di Lạc Đại Thiên, hàm học tình lớn chơn ái của Như Lai để ta đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tâm con thông thiên; sự linh thông làm cho con viên mãn về sự hiểu biết giữa Trời và người. Cho nên con lìa động tâm tịnh, lìa loạn tâm an để cho chơn tâm con xa dần sự phiền não, nhạt dần sự tình tướng của nhân duyên.

Con hiểu sâu thì ý con mở ra thâm kín việc của Trời người để con biết cao minh, trong thời thiên định để thần giao cách cảm lãnh hội huyền cơ trong những thời phát huệ thông thiên. Cái lý con rửa sạch dần tình tướng của nhân và quả thì thế gian lại mở ra một lý trí trong sáng cho con.



Từ đó con đỏi mình vào Phật học cao siêu, nhân lại mình vào cõi trí tuệ sung mãn, học cái màu nhiệm trong lời nói, am tường tánh pháp trong những chu kỳ khai ngộ thiên cơ, làm cho con trở về trung tâm sinh lực của nhà Trời, tiếp lại linh khí của thiên cơ chứa đầy sự tinh ba sáng suốt của Trời Phật người để con đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Còn sự thông thiên là nhân tạng con thông trong đó mở ra một cây cầu mới, nối liền giữa người và Trời, giữa tâm thức con và tâm thức của Phật Tổ Như Lai. Nên thần minh của con xuất ra đi học trên con cầu ấy, sự hiểu của thiên cơ con phải biết ý an, sự ý an làm cho con biết giữ sự thâm kín để sự hàm học phát huệ để cho con tham ngộ.

Đến đó những cảnh giới vô biên và những cảnh giới Vô Vi Chi Đạo con học rộng lại biết thần an, khi thần an con mới nhìn ra sự lậu tận thông của chơn huệ, nhìn thấy bên kia của đạo lớn. Nhờ mặt phải nào cũng có bên trái của nó, con phải hiểu chỗ tương vi.

Còn hình vi thượng học và hình vi hậu học đều có ẩn ý thần cơ, trong các chu kỳ Vô Vi Chi Đạo, tuy chu kỳ đã đi qua nhưng sự vướng mắc của nó còn chưa liễu ngộ. Vì vậy khi mình hiểu sâu biết cao nên giúp một ít huyền cơ cho họ giải thoát trọn vẹn chu kỳ để tâm họ đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Còn ba cánh cửa của Thiên Quang; ở Trời thì tâm quang, ở người và tánh quang năng của nhà Phật nó nối liền vào Tam Giới để Thiên Đạo di nhơn, tức là tìm bậc thanh tịnh cầm cây chìa khoá của Vũ Trụ Vạn Năng và mở ra các cánh cửa vạn hữu, Vũ Trụ mở được tức thay đổi được chu kỳ tiến hoá của chơn linh.

Cho nên sở học nào cũng có đề thi, thiên cơ nào đi qua đều phải nhập thi và lên lớp, cõi Trời cũng vậy, cõi người đi học đi thi cũng vậy. Nên con đi tu tức là đi vào Pháp Như Ý thiên định để liễu thoát thiên cơ, những điều trong Vô Vi Chi Giáo con thi không đặng phải gặp Minh Sư để lên lớp, ý pháp cho con thông tự kinh đi vào lãnh hội thiên cơ trong tịnh thất. Con phải hiểu như vậy mới cúi đầu và nghiêng mình và khiêm lễ

cảm ơn Thầy Vô Danh Thị minh đạo và chơn lý ở trần gian.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đạo Trời ban ra chu kỳ này gọi là thanh tịnh di nhơn, minh đạo di chánh, thông huệ di hành, tức là bậc đạt đạo phải thanh trong lòng để chứa Nhân Tạng Tâm Kinh, phải an tánh ngoài để thiên định khai thị thiên thời an chánh Quốc Gia, biết an chánh khí trong thiên hạ, an chánh kinh văn và an chánh văn minh và tự do ngôn luận, làm cho hàng trí tuệ thông hiểu ý Trời, tu thiên định tức là pháp tu thân để đi về đường Trời Hoàng Đạo.

Cho nên chu kỳ chánh pháp tu nhơn, kỳ này là chu kỳ của trí tuệ, còn hàng hiền nhơn biết chu kỳ Đạo Lớn di chính nhân, đức lớn di chính kinh, nhân lớn Vô Danh Thị di chánh pháp để thuận ý Trời cho Kỳ Ba mở Đạo độ Kỳ Ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đệ tử của nhà Phật có (84.000.000) tám mươi bốn triệu đang trở lại thế gian để tu tiếp chu kỳ, đệ tử của Tam Giáo Ngũ Chi của nhà Trời có (124.000.000) một trăm hai mươi bốn triệu, còn con Tiên cháu Phật gốc lớn của Như Lai trở lại là (96.000.000) chín mươi sáu triệu. Đó là con số chơn linh còn đang thối hoá trong Quả Địa Cầu, mà xứ mạng của Vô Danh Thị con phải dẫn tiến những lớp chơn linh đó đi về Đường Hoàng Đạo học Đạo tu Phật Kỳ Ba.

Đi vào chu kỳ thái bình lập lại Hoàng Kim trên Quả Đất để thiên hạ hưởng an lạc tu thiên định cho tâm minh phát huệ, để thiên hạ hưởng đời văn minh Thánh Đức Hoàng Kim như ở trên Trời, để tâm linh hưởng Khí Hạo Nhiên Tiên Thiên Trường Sanh Chi Đạo, để con dân hưởng chu kỳ thái bình trong đời đạo song tu.

Đời này khí trong lành kỳ hoa ban được thảo nuôi người, được khí lành kỳ hoa phát xạ thơm khắp Quả Tinh Cầu, cây sanh trái ăn vào sức dưỡng sinh tăng trưởng, khí trong thanh nhờ mở phương tiện có đường lên Trời trong Vũ Trụ Vạn Năng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thiền định chi đạo là Đường Hoàng Đạo đi vào trong Đạo Lớn Vô Hình mà tìm ra thân ta là Tiểu Vũ Trụ Quang, là một Quốc Độ trong Vô Vi Chi Đạo, nó có quân chánh thần minh, nó có Quân Thần Tá Sứ, như một Quốc Độ của nhà Phật gọi là Xá Vệ Quốc hay Niết Bàn của Như Lai chơn thể. Cái bản thể vô hình đó phát sinh từ khi con đắc Chơn Đạo Vô Hình.

Thần của con sanh đạo dương chánh, còn Quân Thần Tá Sứ trong con hiển đạo minh trung, còn sáu cửa lục thông là sáu bộ Thần tiếp nối sự linh thiêng chi đạo giữa Trời và người, giữa Đạo và Phật để sách lược an trị chi dân cho Nhân Sinh Quan đi vào Tiên Thiên Thượng Học.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Chơn lý trong con theo lục di đạo để thần minh con đồng thanh tương ứng với Trời, đồng khí tương cầu với người, sự sáng suốt của tinh hoa trong Thượng Giới gắn liền con, sự liên hiệp của lục tâm thông phát ra Tâm Kinh và Nhân Tạng làm cho tâm sanh chánh thần minh.

Lập pháp tâm bào lạc sanh bộ cố vấn quân sự di đạo, can sanh hiến pháp tức thượng nghị viện, còn đởm sanh nguyên nhưng bảo vệ hành pháp cho thiên hạ làm tròn bốn phận di đạo trong con, còn tạng thận sanh ra bộ kinh bang tế thể, còn trái cật bọng đái sanh ra hạ nghị viện bình chuẩn chi dân, trong sĩ nông công thương binh vận hành sự Quốc Gia hành chánh di đạo, hành nhưn chánh trong Tiểu Niết Bàn.

Còn tạng phế là bộ văn hoá đào tạo học sĩ tài nhân bổ sung cho công lý của Quốc Gia, còn bong bóng bàng quang là bộ Quốc Gia hành chánh phò trợ sách lược kinh thương tế thể làm cho Quốc Gia giàu mạnh thái bình, còn tạng tỳ sanh ra bộ xã hội để thực hiện nhân quyền, ruột trường sanh ra bộ y tế về xã hội. Từ đó các cơ quan lập đạo vừa xong thì phát ra thần huệ và chơn như.

Thần huệ là bộ lập đạo, lập kinh, lập pháp theo sự chỉ đạo của Trời, chỉ nguyệt của Phật, chỉ sự tinh hoa sáng suốt của Tam Giáo truyền tâm, còn chơn như là bộ bảo đạo, bảo kinh và bảo pháp, lập ra Hàn Lâm Viện Học để liệt kinh liệt pháp vào sự thi đạo cho những chơn linh thành Phật Niết Bàn.

Còn thần huệ là ngôi Giáo Chủ thay Thượng Đế chỉ đạo tại thế giới thần linh biết điếm đạo cho nhà Phật nhà Đạo tại thế giới con người, ai tu đạo không qua chu kỳ Long Hoa Đại Hội chấm thi tức muôn đời không được đắc Đạo thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Xá Vê Quốc là một Tiểu Niết Bàn của Di Lạc con thành Đạo thành Phật, nó có đủ Quân Thần Tá Sứ vạn dân chỉ đạo rõ ràng, trong sáng chu kỳ như lập Hoàng Kim cho vạn dân đồng an hưởng, sự hạnh phúc của Đạo Đại Thừa an dưỡng chí nhân của Phật Hoàng Kim chỉ giáo, làm cho chúng sanh trong bản thể giàu mạnh an lạc, phú quý như nối với văn minh, cao sang như góp vào sự cao quý của Đạo Trời văn minh tột đỉnh.

Sự minh trị quân thần thành sự chơn ái cao nhân, sự an trị là cho vạn dân thanh cao sanh xuất trí tuệ, sự an lạc làm cho thanh quang điển lành sung mãn thần huệ chơn như, làm cho người người thông trí phát huệ đi vào sự trường sanh chỉ đạo, đem khí linh Tiên Thiên vào Quả Địa

Cầu cho muôn dân thành Thần Tiên Thánh Phật  
đắc đạo toàn chơn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Luyện đạo đến đây mới am tường sự minh tâm làm cho trí tuệ lớn Hoàng Đạo, sự kiến tánh làm cho Phật Quang dựng được Xá Vệ Quốc cho chúng sanh hưởng sự an lạc. Vì trí tuệ trong chu kỳ Hoàng Kim thanh tịnh trung hoà, người người như dâng hoa tâm cúng dường Trời Phật, nhà nhà như an khương trong sự minh trị thái bình.

Đạo hành như sự trung chánh mở ra, nhân hành lễ nhạc làm cho văn minh trung ái hoà thân, như Trời ban linh cảm đến Quả Địa Cầu, những hàng phát huệ nhận được ý Trời nên thừa thiên hiệp quần làm tròn xứ mệnh. Chu kỳ này Trời ứng người cảm, nhận được thiên cơ nên ra phù trì Thiên Đạo làm tròn thời Trời vận nước an bang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thiền định thông lý Vô Hình Quang thì vạn lý trong Vũ Trụ dạy lý chơn chánh tầm nguyên,



như nhất lý thông kinh thì vạn tình sanh hiện hữu, như cá gặp nước lớn thì biết hoá Long Vân. Người thiên định gặp trí tuệ lớn thì cầu học cho thông tánh mạng, cho đắc lậu tận thông để tìm ra ta là ai trong Vũ Trụ Vạn Năng và ai lại là ta trong sự tìm nguyên chỉ đạo.

Cái biết đến thông tim nghiêng mình cầu học chỗ thông đạo, hiểu đến thông thân khiêm mình cầu học chỗ thiên cơ siêu thoát, nghe đến thông linh diệu lý lời nói cầu học chỗ văn minh để nuôi dưỡng trí tuệ.

Đi theo dòng điện tâm để sanh xuất Linh Quang, đi theo Đường Hoàng Đạo ghi tâm vào sở học đại trí tuệ, đạt đạo rồi cầu Minh Sư chỉ chỗ tròn đầy trí tuệ, thành đạo rồi cầu sự thay Trời phù chánh minh trung. Làm được vậy mới đạt sự sung mãn của thiên cơ, học sĩ biết ân đền nghĩa trả mới đủ chức năng thành chánh quả của Như Lai.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con đắc sở năng đại thông thiên tức sáu luồng điện lực tâm thông, nó ra mở cửa cho sáu huệ nối liền với mười hai thời thân của Vũ Trụ

Huyền Cơ, các cánh cửa Vô Vi Chi Khí theo mười hai thần giao của con mở ra sáu cánh cửa lớn của Tiên Thiên, làm cho khí hạo nhiên đi theo sáu cửa lục tâm thông truyền cho Quả Đất để thay đổi chu kỳ chánh pháp di nơn.

Lý trong thanh tịnh nhờ sự tinh sáng theo chơn khí kỳ lý nó mở ra, lòng tịnh an theo sự trong sáng trí đạo được vào khoa học đại giác, sự tâm nguyên của thiên hạ đi theo con hành chánh pháp để làm tròn chí nguyện tu Đạo học Phật cho thiên hạ được an hưởng thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lúc con nhập định sáu luồng điện quang của lục thông sung mãn phát ra, nối liền với sáu cánh cửa thần quang diệu tướng của nhà Đạo nhà Phật ở Thượng Thiên, giúp con sáu luồng Thiên Quang để con du Tiên và đi học Phật. Từ đó con lui tới các cõi huyền cơ lập đức chí nhân thanh tịnh, ra vào sáu cửa thiên giác hàm thụ chơn lý của Đức Phật Tổ Như Lai.

Cái thấy của Nhân Tạng Thiên Cơ để cái biết của tha tâm thông giác ngộ, đến đó lý minh chánh sự Thiên Đạo điểm hoá tiềm năng, đạo của

con minh giáo từ quang dẫn pháp, như sự trong sáng của Trăng soi đầu tổ ngộ ở đó. Còn huyền năng trực giác tu luyện đến đâu sự thông đại trí huệ theo về.

Cái hiểu biết đến am tường nên hiểu ra Thần kinh của bạch tỵ, tánh sáng đến trong thanh sự tinh hoa của Vũ Trụ theo về, như sự tương phùng của luỹ thừa tỷ ngàn năm di đạo, như đạo tương ái sự thủy chung với Thái Cực hồi sinh. Con Đường Hoàng Đạo khai minh chơn ngộ, Chơn Kinh làm cho lòng con đạt sự thần an sanh Kim Thân và diệu tướng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tâm con sáng nhất lý thông làm cho sự thanh tịnh đi vào trong bản thể vô hình để tìm lại cái huyền năng của con từ trong Vô Vi Chi Đạo, đi tới cảnh giới của không thời gian mới hiểu sự thanh tịnh, đi vào trong bản thể vô hình, bản thể Linh Quang để con phát huệ, đi vào trong để giác ngộ. Từ đó sự hàm học của trí tuệ hiển ra ta là ai? để ta thông huyền cơ chi giáo, đạo đi về đâu? trong thức sống chi đạo để ta học nhiệm màu.

Như thiên cơ đi vào trong đi tìm cái đạo thiêng liêng chi bảo, còn cái sự ngẫu nhiên nối liền nhau, các thể chí nhân hiển chánh thanh tịnh giúp sự nhiệm màu, Tiên Thiên của hà đồ sanh xuất lạc thơ, Tiên Thiên của cơ ngẫu là sự thanh tâm nối liền sự trường sanh chi giáo, sự hàm học làm cho cái sống trường sanh của trong lòng ta phục vị bản lai, làm cho cái biết luỹ thừa tỷ thời gian của tâm ta phục vị, như ta trong sáng thì muôn vạn ức hiển thần minh dẫn ta thành Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Các cánh của Vô Vi Chi Đạo có chứa sự thiên cơ màu nhiệm, hễ ai bắt đầu đắc pháp đắc đạo và phát huệ thì cái Máy Hạo Nhiên nó tự ghi chép sạch chơn. Nên sự lai vãng của thần minh của ta xuất ra hoá thân, nhất động nhất tịnh máy đó đều ghi chép vào Minh Cảnh Đài của Tiên Thiên di đạo.

Sự ra vào Tam Giới và các cõi thiên cơ ta đi học Phật đều có ghi chép ngày giờ năm tháng ta qua lại các cửa chín Trời, hàm học điều gì và việc gì trong Viên Thông Thiên Tự Kinh ghi chép rõ ràng, đến ngày con đắc đạo Chư Thiên

và Phật Sư đưa con mở nó ra, và con được vào trong Thiên Văn Đài mở sổ Minh Kính Tiên Thiên xem việc Trời việc người và việc của bản thân mình, mỗi mỗi như không ly dịch một điều gì. Lúc đó con mới hoảng hồn mới biết nghiêng mình theo đạo luật của siêu văn minh không việc gì không ghi chép. Từ đó con mới biết khiêm cung và kính Trời để cho con khiêm nhượng và học đạo cho con viên mãn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến nhà Trời và nhà Phật tột đỉnh siêu quang con mới hiểu ra sự tu tâm cho tròn đầy, rồi phải ly tâm cho thần huệ trong tâm con được sung mãn, theo chín khí hạo nhiên để cho tâm hữu sinh tức là cái tâm của thể thức luân hồi, đi tìm các tâm vô sinh để trường sanh cứu cửu.

Nhờ vào sự thiên định chi đạo, chánh pháp chi khai nên qua được chín cửa Trời vào nơi nhất đạo, hiệp tâm và đạo lại con đường quờn đạo thì đường đó là Trung Ương của Vũ Trụ, nên khí kim là Mẹ của chín khí, chín khí thừa trường lưu. Hễ con đi học đạo của Trung Tim Sinh Lực của Vũ Trụ Vạn Năng thì thần con theo đó luyện khí

Kim Thân, trí tuệ của con theo đây hàm học sự sách lược chi dân, kinh bang tế thế làm cho sự sanh hoá của con là chu kỳ Hoàng Kim hiển pháp và lập Hoàng Kim trên mặt đất để an dưỡng thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Từ đó con đi vào Bạch Ngọc Kinh nơi Vô Cực Giới hàm thụ Kinh Bạch Tụ của Đạo Lớn nhà Trời mà Thượng Đế chủ trị trong Dương Đạo Hoàng Kim, nay truyền nhân của Thượng Đế vào trần gian lập Đạo đó là Vô Danh Thị con. Từ nay con dẫn khí Hoàng Kim của Thượng Giới vào trần gian làm cho chín thời thần của chín khí phải đổi ngôi, làm cho khí trong âm dương phải đổi chủ, làm cho Thiên Binh Thần Tướng phải đổi Giáo Chủ của Tiên Thiên Tiên Địa. Vì khí Hoàng Đạo là chánh khí trong Vũ Trụ Thượng Thiên.

Nhà Đạo gọi nó là Vua trên muôn Vua, nhà Phật gọi nó là Giáo Chủ trên muôn ngàn Tổ Chủ, chu kỳ này Di Lạc các con tu luyện chánh pháp thâm nó vào để chánh tinh tấn đi về con đường

quờn đạo, và thâu chín khí đó vào nuôi Kim Thân để thành chánh quả Kỳ Ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cõi Tiên Thiên chiếu vào Tiên Địa đều phải nhận hồng ân của linh khí, vì khí linh là Bà Mẹ nuôi sống muôn loài, Bà Mẹ của nguyên thủy vô hình, nguyên thần chi đạo Tam Giáo cả hữu lẫn vô, ở đâu cũng nhờ khí linh của hạo nhiên mà sanh sanh hoá hoá. Cho đến các pháp thân của các Di Lạc con xuất thân đăng vân đi học đạo trong các thế giới màu nhiệm linh thiêng, cũng đi trên trong chín tầng khí linh thiêng trong Trời Đất và Vũ Trụ Vạn Năng, đều nhờ chín khí này nối liền và nuôi dưỡng và bảo hộ.

Nên Tiên Phật đấng Kim Tiên Như Lai đều nhờ đều nhờ chín khí này trui luyện thành Đạo thành Phật. Cho nên bậc đấng đạo đều phải nghiêng mình kính Trời thọ ân biết nhận ân của bầu sữa Mẹ Tạo Hoá nuôi ta.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây con biết rõ ràng Khí Hạo Nhiên là bầu sữa của Bà Mẹ linh thiêng, là Bà Mẹ Lớn trong Trời Đất dùng bầu sữa đó hoá hoá sanh sanh cho con Tiên cháu Phật, còn thân của mỗi nhân vật và thực vật đều nhờ khí đó xuống lên thay đổi mà sống. Nhờ khí mà Vạn Năng, nhờ khí để đăng vân xuyên sơn thấu địa, các Tinh Cầu đi qua lại trong các Dải Ngân Hà đều thâm hít chín khí thiêng liêng ở đó để vận hành sự tinh ba sáng suốt của Trời người.

Từ đời sống vô vi trường sanh chi đạo cho tới con người hữu vi chi dụng đều cúi đầu cảm tạ khi đắc đạo, cảm ơn lòng Tạo Hoá, lòng Mẹ ban chân khí cho chín Trời có sự sống của Vô Thường và hữu thường trong tướng giới linh thiêng. Hiểu đến đây người chân nhân cúi đầu biết ân hoằng dương chánh pháp để nghĩa trả.

Như vay pháp thì trả pháp, như vay phương tiện từ Trời thì trả phương tiện cho lại Thần Tiên thiên lý tự nhiên. Vì vậy các Di Lạc con phải thông tự linh, thông đạo tự minh, thông tình tự đạt lý, cái biết của Vũ Trụ thường tâm làm cho thân pháp các con kết khí linh thiêng luyện thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.



Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khi các con xuất thân đi học đạo con phải đi qua Quân Tiên Hội, sự Hướng Dẫn Đạo Sư trong Đại Thiên Thế Giới, ta đặt trách nhiệm đó cho Phật Di Lạc chủ trì thế gian Tiên Thiên Tiên Hậu của Dải Ngân Hà này. Nên Quân Tiên Hội của Phật Di Lạc được tiến cử hàng Nhân Tiên đi du học trong các cõi Vô Vi Chi Giáo ở tương lai.

Các linh thần nào xuất ra đi du học hay đi du đạo đều phải có sự thọ ký của Phật Di Lạc từ Vô Hình cho đến Hữu Hình. Đó là giấy phép hay chủ trì của các Chương Giáo ban cho, bằng không đủ thủ tục và Tiên Thiên Chi Lễ thì xuất ra ba lần rồi cửa Trời và Phật Tiên đóng cửa Thiên Môn của người đó lại suốt đời, ở lại Hậu Thiên không được đi vào các cánh cửa Tiên Thiên Chi Giáo, không bao giờ có cơ hội đắc đạo, trừ khi về quy y với chánh pháp của Phật Di Lạc thì được ân xá thời kỳ trước và mở cửa phương tiện theo Thiên Đạo Kỳ Ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến các cảnh giới Vô Vi Chi Đạo đều gặp các Vị Hướng Dẫn Đạo Sư, từ cõi Di Lạc và các Vị Thần Phật Sư trong cảnh giới đó tiếp dẫn thân mình đi vào Tiên Thiên học đạo, còn các nữ phái phải được các Vị Hướng Dẫn Đạo Sư đi vào cõi Quán Âm hay về Cung Dao Trì học đạo, còn các vị linh căn và đệ tử của Phật Di Lạc được về cõi Bồng Lai theo các Vị Lão Sư trong Quần Tiên Hội học Phật tu Đạo theo thiên thời đắc Chơn Đạo Kỳ Ba.

Vì sở năng Tiên Thiên Chi Đạo nên Trời mở ra chín cửa có Thần Phật Tiên Thánh kiểm soát rõ ràng để tiếp rước môn sinh quy y cùng Phật Di Lạc đi về Tiên Thiên Chi Đạo, còn Ngũ Chi Tam Giáo Kỳ Ba này thì đến kỳ Phong Thần rồi hết nhiệm kỳ trong Thiên Địa Tam Thiên. Chỉ quy về một nhà Trời, một Đạo Trời một kinh pháp của Trời, nên gọi cơ quy nhất đạo là vậy.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trời tuy xa tới hai mươi bốn hay hoặc tới ba mươi sáu lũy thừa tỷ tỷ của thời gian ánh sáng Huyền Quang Tiên Thiên Vô Vi Chi Đạo. Nhưng người đắc đạo người tu đạt đạo thân mình đi lại

dễ dàng, còn hàng phát huệ tâm làm như sự thấy biết của huệ tâm thâm kín, làm huyền cơ để khai trí tuệ tiềm năng cho hàng thông thiên học đạo.

Nhờ vào thế giới không phiền não làm cho sự trường sanh chi đạo tồn tại đời đời, sự hàm học của Tiểu Khôi Linh Quang Di Lạc còn hộ đạo, làm cho Đại Khôi Linh Quang chỉ nguyệt, sự điễm hoá của Đạo Lớn làm cho thần minh di thiện lìa ác tức không mình để thế giới thanh tịnh, nhờ chơn tịnh phát huệ.

Không người để nhạt dần sự thiện ác để về không, tức không buộc nhân nghĩa để hiển ái tuỳ duyên, không trói trí tuệ vào sự lạng không của thiên định. Nhờ khai mở tiềm năng sức định lực của nội tâm phát sinh đại trí tuệ mà ta học đạo gắn liền nhau cùng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con chưa thấy biết phải cầu Minh Sư chơn giải, sự thấy biết của vô hình để người điễm hoá cho con giác ngộ rồi con am tường, rồi luyện thần minh vào chỗ thấy biết của sự điễm hoá trong thanh tịnh Vạn Năng.

Hễ cảnh trong vô tự thượng tâm sinh tức Đạo Trời dạy người đó vậy, con chưa hiểu phải nghiên cứu thông mở tư duy, đó là cái đề thi trong Vô Vi Chi Giáo, bằng không chịu truy cứu đề phát tiền năng thì các cảnh vô vi từ từ đóng lại, sau (100) một trăm ngày sở năng hàm thụ của vô sanh vô giác của huyền cơ trong con đóng cửa.

Tại vì sao? (100) một trăm ngày là tu học Vô Vi Chi Đạo Trời mở, người không chịu học thì Trời đóng cửa tự nhiên, người công cao ngã mạn không đi tìm Minh Sư để chỉ lý kỳ xảo ở trong ta để cho ta thông suốt.

Sự thấy biết của thiên cơ phải tìm bậc thông huệ để điểm hoá để lên lớp thiên cơ, để sự thông đạo theo sự điểm hoá của Minh Sư, thay Trời thay Phật dẫn đạo cho các Di Lạc con ở thế gian thông thiên kỳ ngộ, bằng tự kiêu con muôn đời không đắc đạo đâu con.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

*Thiên Đạo Ngoại Thiên,  
Nhân Thượng Ngoại Nhân.*

Trời và Phật chín trăm chín mươi chín ngàn năm thế gian lại lập Đạo một chu kỳ, đến nay là Tam Nguyên, Thượng Nguyên là chu kỳ của Tiên Thiên mở Đạo, đến Trung Nguyên là chu kỳ của A Di Đà mở Đạo, đến Hạ Nguyên là chu kỳ của Tam Giáo Ngũ Chi mở Đạo, đến năm (2000) hai ngàn là đủ Tam Nguyên. Từ đây Đạo Trời mở Thượng Nguyên Thánh Đức, Thượng Đế và Phật Tổ giao chu kỳ này cho Phật Di Lạc tức Nhất Công Đức Phật Kỳ Ba.

Đức Di Lạc kỳ này xuống trần Thầy đặt Pháp Danh là Vô Danh Thị mở chánh Pháp Như Ý và Tâm Kinh, Thiên Đạo gọi là Tân Kinh Tân Pháp để phù hợp với khí hoá Tiên Thiên trường sanh chi giáo mà Thượng Đế và (3.000) Ba Ngàn Vị Thiên Tôn sẽ lập lại chu kỳ cho phù hợp chu kỳ văn minh trường sanh chi đạo, và phù hợp chu kỳ minh kinh Thượng Đế tế thế của loài người. Nhờ sự hoan hỷ của Đức Phật di nhơn mà nhân loại được cứu trong Kỳ Ba biến Thiên đôi Địa rồi lập Hội Long Hoa phán xét.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Con Phật thì Phật điểm nhãn khai quang đặc thông sự chỉ đạo, nên người có huệ căn nghe Phật hành y thông tình hướng đạo đi vào chỉ nguyệt để thanh tâm, nghe thấy lại sự thiên cơ lặng lòng để khai Kinh Vô Tự ở trong lòng, tìm lại sự minh mẫn của thời gian, nhìn vào trong thấy sự thông thần làm cho Tam Hoa Tự Đỉnh, làm cho trí tịnh sanh huệ để xuất thần minh, làm cho liễu giác tiềm năng, thấy được thiên cơ chỉ mỉm cười không nói.

Từ đó học quên lời nói để cho ý an, sau đó dứt ý để tam tạng kinh hiển chánh sự không lòng, làm cho thần thông Đạo Lớn, để nhà không nóc không vương bận sự có sự không. Nhờ coi nhẹ thế gian tâm mới tìm ra cái tâm linh bất diệt, khi được nó phải làm cho mình và nó như Toà Sen và Đức Phật lưu hành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến đây con niệm để nhân chi sơ khai tánh bản thiện, lập hiếu để làm đầu, như với người mình yêu thương và vị tha cho những hàng lầm lẫn, quên dần sự phiền não chi giáo và chi giao, nhạt dần sự cường tranh giáo đấu. Nhờ vào tiềm

năng thanh tịnh con lìa tánh ác của loài người, quên dần sự hơn thua danh lợi của loài nhân.

Tuy con sống giữa chợ đời lập chí lớn để rèn luyện nhân cách của tâm mình cho thuần nhất với Đạo Tiên Thiên, làm cho sự niệm Phật phát quang năng, có lúc thánh tâm thức ngộ làm cho sự niệm Phật hoá khai, thấy sự đại giác tâm hiển chánh. Có phải nhân chi sơ là hiếu để cho hành niệm Phật đặc nhất sự thiên cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật để trung chính chi đạo; kẻ sĩ thành nhân và thành danh là nhờ vào sự đào tạo của trường học trong mỗi Quốc Gia, học sĩ thành nhân là nhờ vào kinh thơ trong các khối Thánh Nhơn Thượng Học để danh ngôn, lời hay để lại để sách lược giỏi để an chánh tinh thần.

Như sự truyền nhân từ đời này bước qua đời khác, làm cho sự hiếu học của con người thành nhơn phải lập giáo minh trung, trên rèn mình cho đầy trí tuệ, lòng hiếu học để tế thế kinh bang, làm cho Quốc Gia được tài nhân và trung dũng, làm cho khí thuận lễ nhạc hoà nhơn, làm cho xã hội nhờ hàng niệm Phật và thông thiên luyện đạo.

Niệm Phật để phát huệ; Xưa nay bậc trung chánh chi đạo thường là rường cột lớn để bảo vệ thành đồng Tổ Quốc an dân. Sự niệm Phật và tu đạo như vậy là hoà vào đại thế tức là người đi cứu thế.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật để nhơn nghĩa tao nhơn; người biết giữ tiết nghĩa không để thiếu bốn phận, không để thiếu danh dự, không để lệch tín nghĩa. Nhờ vậy đại nghĩa hoà nhơn làm cho nhơn chi ân trọng nghĩa.

Xưa nay người có nghĩa; tâm thường dưỡng đức, tánh thường tu nhơn, kiến thức thường minh đạo, giận biết giữ nghĩa hoá giận thành hoà, danh tiết biết giữ nghĩa trải thân phò Tổ Quốc, công lý cao biết giữ nghĩa trọng lễ kính khinh tài.

Bằng hữu biết giữ nghĩa làm nên lịch sử, gia chung biết giữ nghĩa chính đạo hoà nhu, lòng người tu có nghĩa cử biết kính Thầy trọng Đạo, nâng đỡ bằng hữu lúc thất thời cơ. Sự niệm Phật có nghĩa cử cao nhơn làm cho hàng tu tâm trung quân biết ái quốc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.



Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật biết chay tâm tức là hiểu đạo bất chiến, giác đạo bất sát, ngộ đạo bất tranh, hơn và thua như phiến và nã. Hễ dấn thân vào thì nó kéo nhau vào làm rối loạn nội tâm.

Ta là hàng Trời cho học Phật tu Đạo; phải bớt lời nói bất nhân để cho lòng chí nhân phục vị, phải bớt lời nói thiếu đức để cho Đức Háo Sanh, cho lòng sạch niệm trong phong sương, trong lời nói, làm cho sự niệm Phật và tu thiền định dọn sạch đau thương và dục vọng bỏ ra ngoài, để tâm trống lòng không chứa thiên cơ và trí tuệ, tức vị thảo kỳ hoa đua nhau trở thành vườn hoa tâm thanh sáng, làm cho hàng trí tuệ phun châu cho kinh pháp, nhả ngọc trong thư văn, vàng son trong lời nói, làm cho người nghe đạt đạo, làm cho người đốn ta ngộ trong sự chay lạc tự nhiên tức là chay tâm để cho lòng ta đi đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật để chánh quang minh; Thầy dạy ta một sự phát trí tuệ giúp ta hiểu đến mười phần của trí tuệ, rồi ta biết căn ngôn trong sự biết, rồi ta biết tận ý trước lời ra, hiểu cái sâu để thấu đại lộ bao la để ta đi đường quờn đạo vấp ngã, biết cao phải cách vật trí tri để ta tri sách lược mà giúp sơn hà. Còn sự cách vật trí tri làm cho lòng ta thông huệ để phát tiềm năng mà dẫn đạo.

Hiểu được sự tận ngôn thì dứt lời để thành ý, để người nhìn người mà thấu lý lẽ của tiềm năng, khi hiểu chiều sâu của ý lại quên lời để cho ý an, khi ý được an thì muôn pháp hồi tâm làm ta mở ra trí tuệ, làm cho tâm trong sáng phát ta cái tâm tức Phật, cái tánh sung mãn như đi vào Thế Giới Vô Hình Đại Kỳ Quan của Thiên Thượng, rồi trở về Địa Hạ để học sự di ngã độc tôn tức quang minh mà thành đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật để chánh hành như; người tu thiên định thường mượn sự chánh hành như để tu thân, làm mục thước lại đời sống có chánh khí để trùng tu tâm tức Phật, thay đổi quan niệm sống có chánh tinh thần để bảo quốc tề gia.

Luyện thần để thần đầy phát trí huệ, mục thước lại lời nói trong chánh văn kinh, làm cho đời sống có sự hàm học được lời nói thanh tịnh của nhà Phật, làm tỉnh lòng khi sự sống phát Linh Quang, an tâm khi đức năng phát tánh linh vào Thượng Học, làm cho ta hôm qua đã chết cái tánh của con người, sống lại cái ta thiện giác của đời người.

Sự niệm Phật tu Đạo càng cao làm cho thần minh ta đi vào siêu Tam Giới, trở lại lối cũ Đào Nguyên đi vào thiên tâm dẫn lực, các trực giác mở ra hội vào Máy Hạo Nhiên, Tiên khí đời sống Tiên Chân đánh thức trí tuệ chánh hành như đi vào đạo đại hỷ đại xả của nhà Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật; bậc phụ ái chi dân cầu mở mang đại trí tuệ, đem sự tu đạo học Phật phù trợ sự thế kinh bang, như Quân Thần phò Vua để mở mang văn hiến của người trên, trợ lý phù trợ quân cơ, hiến dâng sách lược chi dân ái quốc.

Hàng tu thân rồi đạt đạo vào Quân Tiên Hội hành đại nghĩa vụ an dân có mục thước, làm cho sự tu chính của Quốc Gia thành sự chí đồng đạo

hiệp của hàng đấng đạo, biết hiến ái, biết nghiêng mình. Nhờ vậy sự tu Đạo niệm Phật ban ra linh khí từ quang từ trong Tổ Quốc mà ra, làm cho thiên hạ được linh cảm Cam Lộ ngọt mát vào lòng người.

Như bậc phù trợ biết sách lược kinh thương; làm cho sự bình chuẩn văn hoá và đời sống dân giàu quốc mạnh, làm cho học sĩ biết bốn phận hành như chi đạo, làm cho mục thước Quốc Gia, cho những hàng kiến quốc an bang và an dân làm cho quốc thái dân bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật làm cho Vua mở ra sự chánh tư duy, làm cho sự Dương Hanh Lợi Trinh an chánh thiên hạ. Nên bậc dương biết hiến ái vì vạn đại thủy chung, vì vạn lòng dâng ái vào sự tề gia trị quốc, đem lòng như trĩ lớn cho thiên hạ được sự giàu mạnh thái bình. Từ đó Quân Thần Tá Sứ cùng nhau tu chánh sách lược chi dân quân.

Quân đấng đạo minh quân nhờ niệm Phật minh tâm, thực hiện tình yêu của trung lương ái quốc, làm cho Quốc Gia thành một gia đình lớn, làm cho chí đại đồng và đại đồng chí nguyện, trên

biết mỹ ái đến Thần Dân, Thần Dân biết làm tròn nghĩa vụ bốn phận của mình để dâng lên, để đồng thăng hoa vào các lãnh vực thanh tịnh cao minh, đại đồng nhất thể cho thế gian thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật đạt thanh tịnh tâm; nước được bình nhờ hàng nhân sĩ biết làm thanh mạch nước, hàng nhân sĩ biết làm thông nguồn lành tươi mát bốn phương. Như văn có ẩn ngữ thiền cơ làm cho người nghe qua học tới phát được tiềm năng và họ khai thông được trí tuệ, dòng điện lành làm tăng trưởng sự thấu triệt của Vạn Pháp hồi nguyên, lòng sạch niệm tiến vào các cõi không phiền não để trưởng dưỡng Kim Quang nhà Phật.

Ly tâm đi về nhà lớn của Trời ở Đất Thái Nguyên, tịnh tánh làm tròn chức năng trong Trời Đất, ta là ai khi ta quy bốn hồi nguyên? ai là ta khi ta đắc thành Kim Cang Huệ Mạng? để cái thân ngoại thân kết lý tâm nguyên, để cái ta đi vào các cánh cửa của siêu nhiên thanh nhẹ làm cho ý an, thần ta tròn đầy phát huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật để siêu việt cái lòng nhân; trước lìa cái tánh có phiền não, sau rửa cái ba lòng cho sạch phiền não của nhân tâm rồi làm cho lời nói nhẹ dần. Lời ra có phiền não để sự niệm Phật mở chơn tâm rửa sạch phiền não, tư kiến của phàm phu tẩy sạch sự dư ảo của trầm luân, quét sạch nhân quả của dục giới, để tâm sạch chứa tiềm năng, để ý an chứa trí tuệ, để lòng an chứa sự phát huệ nhiệm màu.

Đến đây Thiên Thâu Thiên Nhất Xích, Địa Thâu Địa Nhất Thốn; tuy cõi Trời xa lữ thừa tỷ ánh sáng của không gian như một, tâm ta sạch niệm trần nhìn vào trong như một thước, nên thường đối diện với Như Lai Tâm, nhìn Tinh Tú triều lưu như một tác trước mắt. Ấy mới biết sự niệm Phật đặng Thiên, tâm ta sạch niệm rồi tìm ra sự niệm Phật để chơn linh ta đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật để thiên nhân tâm thông; đi tìm cái thấy của tâm linh, đi vào các biết không phiền não, thấy Đạo Lớn nên nghiêng mình hiếu thuận

với lòng Trời, thấy Tiên Phật Lớn lễ kính đê am tường sức học của Tiên Thiên Chi Giáo, thấy sức tu đạo của Tiên Nhơn của Phật Thánh, như thủy dâng bình thì sự kính cung khiêm ái hoà nhu.

Làm cho người đạo càng cao càng tao nhã, Tiên Nhơn trong thông lý đạo đạt tình, làm cho chí đồng đạo hiệp như Thần Tiên cùng mình hiệp hội nâng đỡ sự thiên cơ, làm cho sức đạo đi đến màu nhiệm của Như Lai Tổ Phật. Sự thấy của Nhân Tạng Tâm Kinh làm cho tâm linh phát ra sự trường thông, nên sự thông huệ làm cho tâm thông đặc Phật là vậy.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật đê thiên nhĩ tâm thông; nghe sự tây trần làm sạch cái nghe của cõi phiền cõi nã, nghe được Tiên Thiên nhất lý thông cho sự nghe thấy ấy tâm thính, nghe sự thông thiên cơ đê tâm minh di đạo, nghe sâu vào ân ngôn đê tri ngộ sự nghe của thiên cơ.

Nghe vào sự diệu ngữ đê tường vân lý đạo, đem sự nghe vào nhất lý thông đê vạn lý tâm thính nhất đạo hiển ra, rồi nghe được tiếng nói của lòng Trời vi diệu tâm mở ra, an diệu chánh

niệm, thông đạt chánh định, yên tịnh chánh Tu Di.

Lúc đó sự nhiệm màu trong chơn thân thiên giác mở ra, nghe đề thông lý của siêu văn minh hiện đạo, thông đạo của siêu Tam Giới, thông trí tuệ đề siêu nhân, càng nghe được Tâm Kinh lớn của lòng Trời, làm cho sự chánh như xa lìa phiền não hay ở trong cõi phiền não lại sanh chơn trí tuệ của thiên thể tâm nguyên, làm cho sự thấy nghe biết thông Đạo Lớn Vô Vi Chi Phụ dạy ta trở về với đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật khai mở thần túc thông; đi tìm cái thông ta là ai sau ba kiếp giáng trần, đi vào cái thông thần, đi tìm vào quá khứ của kiếp trước sơ cơ, đi về cái tiền thân của nửa tội nửa Phật đời trước, thấy cái thiếu của người xưa, nay dạy sự thông huệ cho nó bù đắp lại đời nay. Như Nhật Nguyệt Tinh Tú đều đi theo chu kỳ Thiên Thượng Địa Hạ để di đạo trong dãy Ngân Hà.

Khi tâm ta thông đạt tới sự thần truyền thần làm cho thần cơ trong ta biết an tường vị lai và quá khứ, sau đó làm cho màu nhiệm thần thông,



làm cho màu nhiệm thiên cơ, làm cho pháp thân của ta đi về ngược thời gian của không gian, đi qua hết các thế giới có thời gian và các thế giới có không gian và vào trong không không gian và thế giới không thời gian. Đến đó sự màu nhiệm theo thiên thể hiển ra, sự dạy dỗ thiên cơ theo đó xuất phát để lom lóp cái thần tức thông trong ta đặc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Niệm Phật khai mở cái tức mạng thông tức là thấu triệt được cái Đạo Lớn của nhất nguyên, hiểu tận được cái siêu lý của của chơn giác, biết đủ được cái sức học của màu nhiệm thiên cơ. Như lòng vi trần theo sáu thức làm cho sự vi trần sanh trí tuệ, như tánh di nhơn làm cho đạo di quý trong sự thể hành nhơn.

Thấy xa được cái thiên cơ ngàn năm dĩ định, hiểu sâu cái chìa khoá trong Kinh Trời hàm chứa thiên cơ, đi sâu vào lòng Trời nhận lại những Linh Quang và chơn bản ngã từ trước ta làm sai. Như hiểu ý Trời hành nhơn chi đạo theo sự ứng hiệp của thiên cơ để ta làm đúng đời nay.

Trời vì người nên thưởng phạt và chủ Đức Háo Sanh, người tu phát Huệ Mạng Kim Cang tức đi vào cửa vô sanh vô tử, để thể thiên hành đạo là người tu Đạo Lớn biết xuôi thuận ý Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Hàng trả lại cái ta trong đề Hư Không cái ta trong định giới, có Hư Không cái ta mới tới cõi vô cùng. Nên nhà Đạo có vạn thủy toàn chung phải Hư Không cái nhân ta trong chánh định, phải Hư Không cái tình tưởng để khế hội chơn linh.

Nhất lý thông thần rồi không mình đề vô tướng, nhất cảm thông linh rồi không mình đề chơn giác, nhất đạo không tình rồi không mình đề siêu hoá thần minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thân ta là hữu sự, cái tâm ta là vô tướng của Hư Vô, tình ta là hữu lý, cái tâm ta là chơn lý của Hư Vô, cái sở tại ta là đời sống, cái tinh thần ta là

sự sống từ cõi Hư Vô. Nên ta phải ngộ cái Hư Không để ta Diệu Hữu.

Người có đại tình mới tu cho cái Hư Không ta trong đại từ bi để diệt tướng, khi dùng từ thiện cứu đời vì đại cứu độ không để tình tướng buộc vào ta.

Bi là nhất niệm sanh thiện để chí nhân, nhưng không ta trong đại từ bi để cái bi đó siêu hoá, bi là tính đạo theo trí độ Đại Háo Sanh, nhưng nhập thế vì sự đại quảng độ chứ không để lòng từ trói trong âm thinh và thiện ngã.

Bi là trí độ của nhà Phật để công đức viên dung, không vì bi lụy mình trong biển ái trầm luân không siêu thoát. Bi là đức nhân của bậc lành đạo truyền đời, nhưng không vì bi của ta không siêu giới mình vào tịnh độ.

Bi là trí tuệ minh di thiện để đi vào sự hoàn mỹ của chơn linh, không vì bi mà trói mình trong các mỹ cảm để không siêu giác, đại trí của bậc bi là yêu mà không lụy, ái mà không oan, tình lại không oán được thoát trầm kha trong trí độ là bậc đại trí tuệ để từ bi.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thống nhất tình để giải thoát trầm kha, đại ái tình để tự nhân mình siêu hoá, đại nhân tình để thấy thiên hạ trong sự hoá sanh. Nên bi là trí hoá của hoá của Hư Không, là giải thoát có mục thước cao quý, là sự yêu vì dìu tiến nhân trong chơn lý để siêu quang. Nên giai cấp nhờ đại bi lại bình đẳng pháp giới, nhờ đại bi mà bình đẳng nhân quyền, nhờ đại bi mà Hư Không trong tận tánh.

Con hãy thẳng lòng phàm không tranh tức là không cái tình tướng, thẳng lòng mình không tranh tức là Hư Không cái tình lý, thẳng lòng đa ngôn không tranh tức là Hư Không cái dục niệm trầm tư. Nhờ Hư Vô như vậy mới sống không ràng buộc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đời và người như cái tĩnh và động, ta phải dĩ tĩnh để Hư Vô, tình và tiền như cái nhân và quả, ta phải dĩ nhân để Hư Vô, đạo và đời như cái giác và mê, ta phải dĩ giác để Hư Vô. Nhờ thấy thật nên thường thanh trong để tĩnh.

Thanh để sáng trí tuệ thấu ngộ Hư Vô, trí để huệ thông đạt giác ngộ Hư Vô, nhân để lòng

nhân an đạo liễu ngộ Hư Vô, biết cái biết vô cùng tận thì Diệu Hữu, cái Hư Vô để tinh thần hiển Minh Châu trong sáng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Bậc đại giác mượn pháp để tu đắc ngộ lại Hư Vô cái biến pháp, nhờ vậy sự hoằng pháp cũng là sự hoằng pháp để Hư Vô. Bậc đắc đạo biết hoằng đạo để sự hoằng hoá vào Hư Vô cái đạo trong Diệu Hữu.

Vì thấu thị nên không cái tướng pháp, vì giác ngộ nên không cái hình pháp, vì thông đạt nên không cái tướng tình trong hành pháp. Nhờ biết như vậy mới thông Đạo Hư Vô.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nhất lý thông thông rồi Hư Vô cái lý, nhất cảm thông thông rồi Hư Vô cái cảm, để cái tâm trong sự trong của trí tuệ chứa sự huyền giáo của Hư Vô.

Cái trí làm cho thành, thành rồi Hư Vô cái ý, cái ý làm cho thông, thông rồi Hư Vô cái tánh,

cái tánh làm cho tròn, tròn rồi chơn pháp tự nhiên. Đắc ý phải thành lòng, nhờ thành lòng dứt niệm, đắc trí phải thành công, nhờ thành ý dứt nhân quả. Biết được sự giao thần là giải thoát trong cõi tự nhiên.

Hoá cái tình nhưng không hoá cái nhân trong vô tướng, hoá cái lý nhưng không để hoà tan trong tử tịch. Nhờ hiểu sự cùng tận của lý trí thì hiển đạt tinh thần.

Sự sơ khai của trí tuệ làm cho đầy đủ Hư Vô, sự sơ thuỷ của Vũ Trụ làm cho tròn đủ Diệu Hữu, sự minh huệ của bản thân làm cho trong sáng thì chơn lý hiểu đến vô cùng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Không thoái hoá trong cái tịnh cũng không bất động trong cái động của tinh thần, việc xả bỏ của trí tuệ lúc chưa tịnh để tỏ sáng là Hư Vô để nhập định. Thấy phải minh tường sự thấy không động, giác phải linh thông sự giác của trống lòng, hiểu phải an đạo sự thấu triệt không cản ý, thành phải an nhi sự thành đó quờn đồng.

Trống dạ cho lòng chơn, không trói trong lặng trống, trống ý trong thanh chơn, không buộc

lý để lặng không, trống tư dục cho an di, không để quá an độn trí. Cái tự hoá thân là do cách luyện đặc tinh thần.

Cái biết biết làm cho an để dưỡng trí an sanh huệ, cái không biết phải cầu để giải sự mê tâm, cái biết đến cơ hội thì không uổng cơ hội của đời người chí nhân dưỡng đức.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trống cái trí lập không trí thì phát được trí tuệ, trống cái hiểu lập không hiểu thì phát được lòng nhân, trống cái biết lập không biết thì phát được Tu Di Sơn. Như biết được ngươn thân đi học đạo làm như không biết để không cản sự thần minh của trí tuệ phát sinh.

Biết được tha tâm thông không soi tỏ vị lai quá khứ, làm như chưa biết để không che tối huyền cơ ẩn giấu trong ta, hiểu được thần thông thần liễu xuất làm như không có để không động phạm tâm, là muốn hiểu được như trên mới giữ đạo trong thân kín của thiên cơ.

Soi vào trong ký ức thấu tỏ bản diện mục làm như chưa hiểu để giữa kín thân quang, không bàn

vào sự ngộ của chơn lý để an di trong tự nhiên. Được vậy mới sinh trưởng tiềm năng của trí tuệ.

Ngăn lòng trong sự thấy để dứt sự hiếu kỳ, vì sự hiếu kỳ làm vọng tâm không chơn thật, mất sự minh sáng của tâm thần làm cho ngươn thần lộn giác.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đạo tâm là sự lãnh hội trong tự nhiên, càng mong cầu càng đưa tâm vào sự che tối của trí tuệ, giác ngộ là sự tao ngộ trong tự nhiên, càng đem ra bàn luận cao thấp càng làm giảm sự giác ngộ linh thiêng.

Linh tâm thường sanh là sự kỳ tích ở trong lòng càng thấu lộ, mình càng đem ra tiết lộ làm mờ đi sự lãnh hội của chơn linh, thần quang là sự sống lại của chơn nhơn, càng dục niệm thì cửa siêu nhiên từ từ đóng lại.

Vì vậy bậc mới đạt đạo phải làm như không đạo để thâm kín cái huyền cơ, còn làm ra có đạo, đạo cao đạo thấp và cao ngạo thì huyền cơ kia khép lại, uổng một công trình tích nhân vô bổ của người tu.



Bậc đạt đạo đức linh thông làm như không đức tức không chấp đức, sắp phương trình được vậy mới giữ được sự thường đức. Còn làm như hạng đại đức áo mão trình trang khoe khoang đủ thứ thì tiềm năng từ từ khép lại, uổng một đời tu chấp đức nên các kiến thức không khai.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Bậc đạt đạo là những người có lòng nhân thông suốt, đến thông suốt làm như đàn độn khù khờ giống như Di Lạc con vậy để giữ sự kiến tánh minh tâm thượng tại. Bằng thấy sáng làm quân sư chỉ điều thâm kín lộ Máy Thiên Cang thì cửa Thiệu Quang khép lại, tâm huệ mờ dần, trí tuệ chết khô trong cõi lạng trống mà người tu bị đóng huệ. Vì vậy nhà Đạo chỉ sự Hư Không là điểm giáo cho bậc mới đạt đạo để giữ mình không phạm giới luật của Hư Không.

Biết tất cả phải coi như không thật để Hư Không cái biết thì sự chơn đạo mới lộ bày, hiểu tất cả phải coi như chưa tường hiểu, không thiệt hại cái hiểu để Hư Không cái hiểu thì sự siêu giới mới nhập huyền cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Linh thông tất cả làm như chưa tới nơi nào chơn lý mới lộ Thần Thơ không được cái lục thông đặc nhất, đặc linh cảm để sự ứng cảm giải tự nhiên tức không động, đạt linh diệu để y diệu sự tự nhiên tức không tính toán, đạt thông linh để sự trực giác tự nhiên tức không tánh tò mò. Đó là đường cứu cánh của bậc phát lục thông.

Không hàng ma tức đức không tướng tình tướng đều an vi, không tâm hàng tức đặc không tánh liễu ngộ miễn bàn, không hàng pháp tức đặc không thiện ác liễu nhân quả. Nhân với cái thiện ngộ để nhân không tướng, ân với cái thiện giác để giác lớn không tình, yêu với cái cái thiện di minh để ái tha không thiện.

Cái thiện cận của con người của lý nói nhiều không hiểu hết nghĩa, hành nghĩa không sáng hết tình, thông tình không đặc hết lý. Vì vậy còn cần thần minh, vì vậy phải mượn sự Tu Di để thông cùng lý tận tánh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Mới biết phải lặng bàn, không có đem ra bàn luận để cái biết kia thành hiểu, mới hiểu phải lặng lòng để cái hiểu kia sanh trí tuệ, mới phát trí tuệ phải lặng tình để cái trí tuệ kia thành Huệ Mạng Kim Quang.

Mới phát huệ phải am tường để sự am tường kia huyền giải, trong thiện để Vũ Trụ Huyền Quang, mới biết huyền giải phải trong sạch để sự trong sạch kia thành chơn trí tuệ màu nhiệm Như Lai, mới được chơn trí tuệ phải thông suốt, sự thông suốt kia dưỡng thần minh trên cho kỳ thông đạo.

Mới dưỡng thần minh phải không tâm, sự không tâm kia sanh Kim Thân tánh mạng, mới sanh tánh mạng phải không trần, sự không trần kia mới sanh quả vị của Tiên Thiên Chi Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Có làm như không để siêu hoá lòng tham trong vô tướng giới thì chơn trí tuệ giai không, đắ làm như không để siêu hoá phàm tâm trong vô trần. Sự sống chung phải biết nhạt dần phiền não không đụng nhau.

Thành làm như chưa để siêu hoá sự cố vị của bản ngã tìm lại công đức của Linh Châu, được làm như chưa để siêu hoá Tam Giáo của tiểu thừa, để giải thoát lòng mình trong các tiểu viên mãn.

Trống trí thì không chấp để trí lớn không can huệ, trống lòng thì không tưởng để lòng lớn không can lòng nhân, trống tình thì không tưởng để không kéo vọng niệm trở về tâm. Nhờ mục thước đó được an vi thì lòng ta an cùng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần định được không điếm hoá tức biết kết siêu hoá, tâm minh được không lãnh giáo tức biết kết siêu nhân, trí linh được không nhận nhân quả tức biết siêu giác. Cái an vi của nhà Đạo là không để tánh phạm sai lầm thì giác tánh, không để trí phạm phiền não thì ngộ thần minh, không để tâm phạm sanh tử chướng thì thông linh.

Khi cái tâm thông linh tự nhiên tánh huệ khai hoá, lúc đó việc cầu kỳ thì thật đức mở ra, việc cầu xin thành đạo thì huệ giác mở ra, việc tha cầu thì tinh ba sáng suốt mở ra, đạo trong sáng suốt kết Minh Đường đại trí tuệ.

Thật đức không chấp vào tiêu độ, đại lộ mở ra. Thật nhân không chấp vào sắc pháp, đại giác mở ra. Thật trí đạo không chấp vào phương tiện, đại thành ý mở ra. Nhờ hiểu tận thông dụng được đồng lý là đặc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Không chấp thanh thì trước kia tự giảm, không chấp tịnh thì động kia tự lìa, không chấp vinh nhục thì nhân quả kia tự lẩn. Đó là đạo lòng trống lòng để hiển thể Hư Không.

Tâm đặc trong dứt bỏ phiền não nó sáng, tánh đặc thông dứt bỏ lý lẽ nó thanh, lòng đặc an dứt bỏ tạp niệm nó tịnh, nhất dứt niệm thì thần an chánh định đặc Linh Quang. Soi trong cái tư duy tịnh khẩu cho thông ý, tịnh trong cái tư nghĩ an ý cho lòng yên, khi lòng thì sự màu nhiệm theo về.

Không bàn sự liễu ngộ để Hư Vô lập thành số, không bàn sự giác ngộ để Hư Vô lập thành mệnh. Như ta không động thì việc tịnh lộ hình, như ta không niệm thì việc an lộ tướng, như ta không buộc thì việc tịnh lộ kinh văn. Dĩ tịnh là người học Tâm Kinh trong thiền giác.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Phải được không trần lòng trống lòng chứa tâm thanh, phải được không niệm tâm trống tâm chưa thanh trí, phải được không dạ tánh trống tánh chứa Linh Quang. Có chứa sự chơn mỗi cõi thật của huyền vi hiển rõ.

Lòng lặng quá khởi tỉnh lòng để trí minh giác, tánh lặng quá khởi tỉnh tánh để ý viên minh, tâm lặng quá khởi tỉnh tâm để thức tri thông suốt.

Tâm được tỉnh phản hồi cái tâm để tâm an tịnh, tánh được tỉnh phản bổn cái lý tánh để quờn nguyên, lòng được tỉnh phải phục lòng để thanh sáng ý niệm.

*Chế động dĩ tịnh,  
Tịnh được trong sáng.  
Liễu tịnh dĩ an,  
An được thanh trong.*

Gác ý để tìm tu, ý thanh tinh sáng. Gác lòng để tìm thức, lòng tịnh ý yên. Biết làm như vậy mới thông trong thiên định.

Cao quả cảm để ứng nghiệm, hạ thấp tinh thần, cao công phu để ứng tâm, hạ thấp sự minh

tường. Nhờ hạ thấp cái trong làm đất dụng võ cho trí tuệ xuyên mây cùng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cao tiềm năng để minh sáng, hạ thấp cái trí tìm tòi, cao bình đẳng để thông thần, hạ thấp sự giai cấp để tỏ ngộ. Được vậy sự lậu tận thông huyền cơ trong lúc tham thiền.

Không nghe sự niệm để an tịnh di Tiên, không biết sự phạm phu để trở lại cõi trong sáng, không bàn sự phạm trí để thấu cùng lý của siêu nhiên.

Sở học mở ra muôn ngàn chọn giải thoát để tịnh, hàm thụ mở ra có muôn pháp chọn Pháp Môn giải thoát để liễu phạm tâm, cảm nhận ứng muôn ngàn giới lực chọn một sự lực giải thoát để về lại nguồn xưa. Sự lựa chọn đó không bị luân hồi trở lại trong Tam Giới người và Phật.

Thấy biết được sự thần minh không động để trong sạch, biết được lực thần thông không ham muốn để sạch lòng, hiểu được nội kinh thông không động tình sẽ sạch trí. Có được như vậy mới giữ được trong không động lại chứa sự vi diệu của Hư Không.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần giao nhập định để muôn cảnh tự hoà, lý giao nhập định để muôn sự tự thông, tâm giao nhập định để muôn cảnh tự linh, tánh giao nhập định để sự tròn đầy chơn đức.

Không để tâm quá trống trí đó chết trong chỗ lạng không, tức là không có trí tuệ và đặc tâm trí tuệ, không để lòng quá trống tánh đó chết trong cõi lạng không, tức là không có tánh Linh Quang và không đặc tánh đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Để trí quá yên trí ngủ trong cõi lạng trí tức là thiếu trí, để thần quá an thần mê trong cõi biếng nhác yếu thần, để thiên thức quá yên thần thức lạng vào cõi chấp thiện, tức là người tự mình giết chết tinh thần trong những thời thiên thất của chính mình không đặc đạo tâm.

Thần ta từ trẻ thơ không cho nó học tập thì không có trí tuệ, không cho nó hàm thụ không phát Tu Di, không cho nó luyện rèn thì thiếu tinh



nhuệ. Nó biếng nhác như vậy ta phải làm gì để nó linh thông.

Cái không của ngươn thần là học không để thiếu lý, là luyện để không thiếu huyền vi, là rèn nhân cách hành học không để thiếu trí tuệ và sách lược, là thành nơn chi dụng không để thiếu tiềm năng. Học đạo phải biết như vậy mới là cái hiểu biết của minh thần để mình đắc đạo.

Cái không của linh tâm; được giác ngộ không chứa những loại chướng duyên, được minh sáng không chứa âm thịnh sắc tướng, được thông suốt không chứa thiện ác phù phép tà tinh, được chánh linh không cảm tâm thần. Nhờ không cảm thần tâm mà nhìn tâm thanh trong sáng.

Cái không của linh tánh; được kiến tánh phải cạo sạch cái gương, nhờ cạo sạch nhìn vào phía sau của tấm gương mà mình thông suốt, được linh tánh phải cạo sạch thiện ác, nhờ cạo sạch thiện ác mới thanh tu chánh định rõ ràng, được tròn đầy phải phát thức bóng tối của Diệu Quang. Nhờ trong sáng đắc Nhiên Đăng của trí tuệ bóng tối kia là vô tịch hữu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái không của trí tuệ; không để sự tiểu ngộ buộc lòng, không để sự tiểu thông cột trí, không để sự không tinh nhuệ buộc tình, không để nhân quả tình tương biếng nhác trói dạ làm cản đường tâm ta đi tìm giải thoát của chơn linh.

Cái không của trí tuệ; không tưởng lầm sự chấp tướng là tâm, không sai quan niệm chỉ có đạo ta là chánh giác còn các đạo khác là tà, không dạy ngu đồ làm rối loạn lòng nhân, thuyết đạo làm ngược sự chí nhân, không cột chơn tu trên đường đi siêu hoá của hàng bán đạo buôn thương.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái không của lục độ; không thức được tâm mình không đi giác độ người mê, không giác ngộ được chính tâm mình không bàn kinh điển giải thoát với ai, không chánh Linh Quang được tâm mình không bỏ sự hàm thụ của Minh Sư mà đi tận độ, không chơn giải nhân quả của mình thông, không nghị luận sự sai đúng trong thiên hạ tức là không phạm lỗi của giải thoát.

Tức độ cái trí mình cho chơn để phát trí tuệ, đạt trí tuệ học cho phát thức chổ linh thần, đắc

linh thần về độ lại sở học cho phát kỳ tâm, được kỳ tâm phải hàm dưỡng sự học cho đặc tinh thần, được tinh thần rồi tự nghiên cứu các cánh cửa huyền vi. Trong huyền vi phải tận hiểu sự màu nhiệm để đặc nhất, được đặc nhất phải biết quờn không cái tánh không ta, vào tận cõi không ta mới có cái ta sanh ra trường cửu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Soi trong tâm như không soi để chơn tâm thành quả, vào trong tâm như không đến để sự vi diệu lộ hình, mở trong tâm như không vương bận để sự sanh hoá tự nhiên. Được vi diệu ra vào trong tự tại tức đạt đạo rồi biết tu thêm cho trí tuệ quờn vô.

Tâm là lý phát chơn lý để thấy chơn thể diệu hình, tánh là pháp phát chơn pháp để tỏ ngộ chơn giải diệu dụng, thần là nhân phát chân nhân để biết chân nhân diệu tướng. Trong cái lý đạo thần thông thần xuất đạo tâm nguyên.

Chơn tu có Thánh Thai là sự hiệp nhất của thần khí tinh trong linh thể của ta và Tạo Hoá; khí là Mẹ của Kim Thân, tinh là Cha của kim thể, thần là Thầy của kim nhân. Nên thần đầy thì phát

trí tuệ cho Kim Thân, khí đầy thì phát pháp lực cho kim thể, tinh đầy thì phát sự thông suốt cho kim nhân.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nên bậc dưỡng dưỡng thần quang là không lo để sự mưu tính an xuống cho thần minh, thần minh thần mới truyền sự trí tuệ cho linh thể, không mưu tính để khí an, khí được an Thánh Thai mới nhận được sức thiên nhân tụ lại thành pháp lực để dưỡng khí Tiên Thiên cùng đạo, không đa cầu để ý an. Nhờ ý an sự tinh nhuệ trong sáng mới về để kết sự tinh ba Nhật Nguyệt và Tinh Tú Vạn Năng vào trong sự Thánh Thai thông suốt.

Thần không thể phiền não làm lu mờ mới phát thần quang, khí không để tưởng tình làm lạc ý mới nuôi pháp thân, tinh không để hiểu biết làm thiên cận mới tinh ba sáng suốt. Nuôi mỗi sự trong sáng của thần minh thần để hộ pháp cho cuộc dưỡng thai tức Thánh Thai di đạo.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Khí là Bà Mẹ của Thánh Thai; không quá giận để khí an, sự khí an thấu Tiên Thiên hạo khí để nuôi dưỡng tinh thần, không quá gấp gáp để khí bình, sự bình khí làm cho Thánh Thai tinh thần linh sáng, không để quá cầu kỳ lo nghĩ phiền não, sự lo nghĩ phiền não làm cho Thánh Thai bất an, sự bất an làm giảm sức đạo của Thánh Thai trong tự đức linh thai.

Không để khí quá kiên cường, sự kiên cường làm cho Thánh Thai dục tốc trong đạo lực thanh sáng, không để khí quá trầm tư, sự khí quá trầm làm cho Thánh Thai bịnh giảm sức linh cảm của Thần Quang, không để khí biếng nhác u tù, sự biếng nhác u tù làm Thánh Thai gò bó trong thiên cận không đạt vô vi tương sanh diệu lý.

Thời điểm này khí ta là Bà Mẹ của tinh thần, nên ta nhập định dưỡng khí tức là ta biết nuôi tinh thần của ta để trường sanh chi bảo. Thời khắc này khí ta là Bà Mẹ của chơn như, nên ta phải thường nhập thất để thuận khí cho chơn như thông sự thấy biết của trí tuệ. Thời gian này là một (1.000) ngàn ngày của ta tâm ta là ai? và sau một (1.000) ngàn ngày ta lại là ai? trong sự đại giác với siêu nhiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần ta là Cha của Thánh Thai linh thể nên ta phải tu các đạo thần thông thần, lập vương chánh bên trong ta để thai nhi nhận sự Dương Hanh Lợi Trinh và trong sáng, nên tập cái đức Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín trong ta để thai nhi nhận cái hành nhưn vô vi chi kỳ đức để minh huệ. Như Vương Hanh Lợi Trinh trong tinh thần tròn đầy sáng đủ.

Nên lập cái pháp nhân Ngũ Đức trong ta; như kim năng sanh trí tuệ, thủy năng sanh kinh tế, mộc năng sanh nhân quyền, thổ năng sanh xã hội và bảo vệ, hỏa năng sanh binh quyền và sự quản trị. Năm đức đó chăm sóc mười hai thời thần trong Nhật Nguyệt và Tinh Tú để trường thống của Thánh Thai.

1. Kim đức sanh Phật, Phật dùng thiên chức để quảng độ nên được sự đại công bằng trong mỗi Quốc Độ.

2. Mộc đức sanh Tiên Nhân, Tiên Nhân dùng cái thể đạo vô vi chi kỳ đức được sự bình đẳng của lòng chí nhân để thanh sáng xã hội.

3. Thủy đức sanh Thánh Nhân, Thánh Nhân dùng trí tuệ để kinh bang tế thế làm cho Quốc

Gia giàu mạnh phồn thịnh về văn minh đạo đức trở lại.

4. Thổ đức sanh chí nhân, chí nhân dùng sự bình chuẩn lớn để chi dân, trung dũng lớn để an định trong sự kinh thông tế thế lớn mạnh Hoàng Kim trong chu kỳ Hoàng Đạo.

5. Hỏa đức sanh thần nhân trung dũng, trung dũng là Hiền Thần để bảo vệ thanh trì, bảo vệ sự tôn nghiêm của văn hiến lễ nhạc và an ninh của một quốc dân trong thời đại thanh trị.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần ta là Cha của Thánh Thai nên ta phải có sự lập thành Dương Đạo trong ta để dạy Kim Thân, cái đạo dương chánh thần trung phụ từ tử hiếu, cái đức Dương Hanh Lợi Trinh và sự tứ hiếu trong đạo linh thần. Cái nhân của đại nhân là làm tròn “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” trong nhân phẩm làm người mới đắc công viên quả mãn.

Thánh Thai là sự kết tụ của Kim Thân, kim đức tròn đầy thì Phật nhân dương chánh, Thánh Thai là sự kết tụ của linh thân, linh thân tròn đầy thì Phật nhân chơn lý, Thánh Thai là sự kết tụ

tinh ba sáng suốt của vạn năm, tinh ba sáng suốt tròn đầy thì quân chủ thần minh, Thánh Thai là sự kết thần khí tinh trong Trời người, thần khí tinh tròn đầy thể Thiên hoằng đạo.

Thánh Thai là sự kết tụ linh khí trong Trời người, đắc trí tuệ làm ra được sự văn minh thông suốt, Thánh Thai là sự kết tụ đại giác ngộ trong Trời người, đạt thông huệ thì xử thế trong thông suốt, Thánh Thai là sự màu nhiệm trong Trời người, đạt lục thông thì sự vi diệu trở lại. Thánh Thai là sự thâm kín trong Trời người, đạt sự chơn như thì ký ức thông thiên tự kinh.

Nên thần ta phải chánh để truyền cho Thánh Thai cái đức triều trung, cái nhân chí thiện, cái giác ngộ siêu nhân vào trong ta để chơn thật. Thần ta phải thông tự đức để truyền các trí độ của Ngũ Nhân, làm cho Ngũ Uẩn giai không để thông thần trong Ngũ Đế.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần ta phải thông tự chính để truyền cái tam thể thần minh và trong Thánh Thai thông linh Tam Giáo, thần ta phải thông cái đức nhân của Ngũ Kinh để Thánh Thai ta thông đạo “Thiên



Thượng dĩ kính, Địa Hạ di sư, Nhân Thiên di đạo, Huyền Vô di đức, Thần Sư di thiện” Đễ năm đức trong Thánh Thai thông hành hành thật đức tức là ta là Phật đắc thành.

Thần ta phải thông cái tự nhân của ngũ nhơn đễ Thánh Thai ta biết huyền hoá trong Vô Vi Chi Đạo hành nhơn, Hữu Vi Chi Đức trợ lễ nghĩa; lễ nghĩa trong đạo quân thần, lễ nghĩa trong đạo trị quốc, lễ nghĩa trong đạo tề gia, lễ nghĩa trong đạo tu chính nhân, lễ nghĩa trong đạo hoằng pháp tu chính đức nhân trong thiên hạ.

Thế Thiên; làm tròn cái đạo công bằng của Thượng Thiên, làm tròn công lý cho xã tắc, làm tròn công tâm cho xã hội, làm tròn công đạo cho Thần Dân, làm tròn công đức trong đời sống đễ công dung chánh quả tại nhân, đễ viên mãn công đức trong Tam Giáo tại Thiên mới tròn đầy Ngũ Đức.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thần ta là Cha của Thánh Thai nên ta tu chính sự minh trị đễ hoá thần tâm, cho ta Thánh Thai có đủ Ngũ Đức đễ trong sáng tinh thần trong cõi Hư Không.

Thẳng đê tinh nhuệ, sự thẳng đo được đạo trung dũng, ngay đê chính nhân, sự ngay đo được đạo chánh hành nhân, diệu đê huyền hoá, sự huyền giáo đo được đạo thần minh, truyền đạo thần minh cho Thánh Thai đê thông Thiên Đạo.

Bình đê an thần, sự an thần giúp cho Thánh Thai sự thông minh đê triệu nguyên trí đạo của Hư Vô, an đê thông linh, sự thông linh giúp thánh thai học đức lớn vô hình, học cái đãi nhân đê đại giác.

Nên chỉ rõ cho Thánh Thai biết cái; Thiên Thượng di đạo, Địa Hạ di đức, vào đời di nhân đê cái nhân tròn đầy công đức trong Tam Giáo. Lý lập trí đê tuệ giác bổ nhiệm cho thần minh, được thần minh hành chánh nhơn đê di đức, tình lập ái đê thần thức bổ nhiệm cho lòng nhơn, được lòng nhơn hành chánh khoan nhơn đê di hiếu, tin lập tín đê tâm lý kiên định bổ nhiệm cho đức tín, được trung tín dụng bậc tín nhân đê di nhơn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trong xét tâm đê kiểm soát Máy Vô Hình hành đạo, ngoài thông lý đạt tình đê di nhơn

hành học di nhơn, đến phải trắc nghiệm sự mực thước đo lòng người, đi phải bổ nhiệm để sự đi trong cân ý, làm phải tỏ việc để thông thái dẫn đường, yên phải lập nhân để định vị trong phương trước.

Thường đo lường để sự quyết đoán không sai, thường theo dõi để trường thông sự đức thuận, thường am tường để sự trị lý hanh thông, thường kiên định để hệ hạ nhân không thất thoát.

Cái định của chơn nhơn là; biết được thông suốt rồi định phương vị trong những chu kỳ, định thiên lý trong cái Máy Huyền Cơ thuận đức, định tâm lý cho sự an trị được thanh bình. Định như vậy mới thông lòng trong đại định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái định của chơn tâm là tường vãn sự có sự không, sự hữu cơ và sự vô cơ, trong các huyệt vô hình trong tâm ta phát được sự cơ ngẫu, như dương cùng cực thì sinh âm, âm cùng tận thì quy nhất, cả hai phải có sự cơ và ngẫu trong siêu nhiên để Máy Hạo Nhiên làm cho dương thuận đắc chánh đạo, âm thuận đắc Tiên Nhân. Sau sự

thuần hoá mới luyện Thánh Thai và sự trí tuệ theo sự sung mãn của lục tâm thông thành huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cơ là lý trong vạn số triệu nguyên, ngẫu là tánh trong vạn tình quy nhất đạo, cơ được hiệp nhất thì vạn số trở về không, không động và cũng không tịnh mà sự chủ động tịnh ở đó để huyền cơ, ngẫu được hiệp nhất là vạn tình quy nhất vào trong bốn tánh linh thông.

Nơi thông linh không phải hữu và cũng không phải vô, cũng không phải hư và cũng không thể gọi nó là thật, ấy mới gọi Đạo Lớn Vô Hình, thật sao các sự tình tưởng gặp nó im lìm. Như cái ta và trong nó như lạng bóng, cái ý niệm vào trong đó vô tư, cái thông minh vào trong đó thâm kín. Nên gọi vào trong mới thấy sự hiển linh của thể Hư Vô để sinh thiên cơ Diệu Hữu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Vào trong nó thì được cùng lý tận tánh, đạt trong nó thì được đạo thần thông thần, ở trong nó

thì gọi chơn như sống lại, sống đồng với nó nên gọi đặc sự trường sanh.

Như ta đạt thượng trí vào trong đó thì thành trí tuệ, được trí tuệ thì để hiển hoá tự nhiên, tức là không chủ động về trí tuệ thì trí tuệ mới siêu giới trong Tam Giới chơn nhơn.

Như ta đạt được tánh linh thượng giác vào trong đó thì sanh lại lòng nhơn tức tánh ta là không, mà lòng nhơn của ta mới thật thụ đại bi để hoá hải. Cái không ở đây là phải không trong một vị trí mà sanh ta vào trong một phương vị cao hơn, chứ không phải không có và không không như giả tướng.

Như vào trong Máy Hạo Vô Hình ta chấp sự huyền học của ta là có thì muôn ngàn hiển tướng, muôn sự triu tượng hiển ra, trong một thời khắc vượt qua ta không đủ định lực Hư Không trong ta để thi trong Máy Hạo Vô Hình thì không qua được ba (3.000) ngàn cánh cửa Vô Hình để Diệu Hữu.

Còn ta chấp không không thì sự linh cảm lạng xuống muôn ngàn cõi huyền vi đều biến dạng không người, không cảnh ta lấy đâu trong cõi huyền vi thi giới huyền vi. Bằng ta giữ ý niệm đó để đi hàm thụ đạo đức lớn của Trời của cõi Vô Hình thì mỗi thời thiên định là một thời

giết tâm linh ta đi vào cõi lạng trống, giết chơn giác ta vào cõi lạng không, giết thời gian của ta nhiều năm nhiều tháng vào sự không bao giờ chứng đạo và giác ngộ của nhà Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nên bậc chấp hữu vào đây bị nghiệp lực nhân quả trì kéo chặn dứt ngã lui chân, bằng lụi mãi đau đầu trong sự khái hoá hiển muôn tướng vạn hình không biết lối nào ra. Vào trong đây là nơi thi nhân để thật đức, là nơi thi tâm để đạt đạo, là nơi thi tánh lý vô hình trong Máy Hạo Huyền Quang nhập tận đạt huyền.

Cái có cái không trong ta đều hiểu ra chơn thật, cái hữu cái vô trong ta đều chấm điểm trong Máy Vô Hình điểm đạo chính ta, cái biết cái không trong trí tuệ ta bày ra để thi chơn thật, cái tường vi hoặc chưa tường vi ta chưa am tường đều tỏ rõ Đạo Lớn của Hư Không.

Đến đây mới thấy giầu người thì được, không thể giầu Trời chẳng đặng, dầu trong lòng được giầu Máy Hạo thật khó khăn. Khi bước vào cõi chơn thì chín bài thi của chín của Trời đều hiển thật để điểm đạo cho ta.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Vào đây không mấy bậc thật chơn trong đê chúng Phật Đạo, thật lòng trong đê đắc quả ở chơn lòng, hiển vi tướng thần nhận sai xin được đi làm công quả mấy ngàn năm, chánh hiển thần quang, bậc Địa Tiên nhận sai đi lập Địa Đàng đê công đức. Sự hiển vi Tiên bậc Tiên chưa dứt lòng phàm xin đi lập công đức trong cái đạo phù trợ quốc dân.

Hiển như Phật Máy Hạo thâu vào trong kết thân kim viết mở tường vân cho chúng Đạo Tam Thừa, vào trong cái cõi lòng vô tướng đê viên dung công đức. Đến đây mới thấy sự tu luyện nhân ta phải từ khi kết Thánh Thai là đầu mối đê ta thành Tiên đắc Phật hay lui vào Tam Giới đê công quả Tam Thừa cho công viên quả mãn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nhân đắc nhất Máy Hạo thâu vào mở cửa Thượng Thiên đê lập đức di thiện tối lạc, nhân chưa đắc nhất Máy Hạo không tiếp nhận, trở lại

Hậu Địa công quả tiếp tục cầu Minh Sư phục vị bản lai, như tinh thần ta đi thi siêu đọa chính do ta thiên cơ quyết định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nên bậc đạt sự thâm kín của nội tâm phải giác cái lý nhất nguyên để thông cái Đạo Vô Hình nhất thể, để biết cái nghịch lý của Tam Thừa và hiểu cái thể cực cùng rồi sanh Kim Thân Phật lý, vui buồn chỉ là cái hậu học tầm nguyên của thể tánh, ta lấy chí thanh tịnh thì thoát khỏi vui buồn. Còn đi vào cái đạo thuận hành thì biết xả kỷ để tri cho thông cái kỳ lý để lậu tận tánh của Minh Châu.

Sáng là sự sống lại trí tuệ để sự sống của siêu nhiên kết lý, sáng là sự sống lại của thần minh để thanh tịnh kết số, sáng là sự nối liền tâm lý và tâm linh để lòng Trời và sự sáng kết thành chơn thiện mỹ. Nên ánh sáng nội tâm càng sáng lạ là sự kết thai lập đạo trong nội tâm được sự sống lại của tinh thần, sự sáng đó đưa ta nhập đạo vào siêu nhiên đại thể.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.



## Nam Mô A Di Đà Phật.

### Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Sáng của trí tuệ giác ta sự sống ta có thần minh, sáng của pháp nhân ngộ ta là ai? và ai lại là ta? trong Vô Hình Vũ Trụ, cái sáng cho ta biết đạo thể của vô hình, cái sống của chơn nhơn cho ta hiểu cái huyền cơ vô thượng. Cả hai đưa ta và sự chơn thể trở về nguyên.

Sự sáng là hiệp vào đời sống của Tiên Thiên sự học trong Tiên Nhân đặc nhất, sự biết vào đại giác lòng Trời để sanh lại cái ta trong vô hình trường sanh chi bảo.

Sự sáng của tinh thần là nội ứng để đặng Thiên, là nội giác để lâu thông Địa Giới, là pháp nhân tri ngộ vạn tình, là sự thông linh Tam Thừa Tiên Nhân đặc Đạo.

Lập sự sáng của thần minh đi tìm cái trí của Vạn Năng Thượng Đức để học minh kỳ đức, vào trong sự sống của linh minh thần giác, để liễu ngộ cái ta Tiên lẫn phàm, để trở lại cái ta trong kim sanh xuất nhất đạo.

Tìm cái sanh trong hoá thân của bản thể vô hình để đắc thần linh, đi vào trong cái sanh của Thánh Thai đại giác để ngộ cái bản lai diện mục của chân nhân, rồi huyền học trong sự sơ ngộ cho đến tao ngộ thanh quang của nhà Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thân sống trong nhất trần biết liễu phạm tâm là diệt nhân tướng, đã được sự sáng theo đường trí tuệ biết ngăn lòng để lòng kia trống trần, thông Thiên của sự sáng để sự sáng và trí tuệ sống chung gọi là người đắc đạo.

Thân sống trong sự sáng tức phát linh tâm, tâm sống trong sự sáng tâm phát trí tuệ, trí tuệ biết trường lưu sự sáng phát tinh thần, tinh thần biết hướng thượng theo sự sáng tức phát lục thông, lục thông có mục thước của sự sáng tức đắc đạo.

Trí nhập vào sự sáng của tâm tức trí tuệ, tánh nhập vào sự sáng của tâm tức chí năng, lòng nhập vào sự của tâm tức chí nhân, tình nhập vào sự sáng của tâm tức chí nguyện, pháp nhập vào sự sáng của tâm tức chí linh, lý nhập vào sự sáng của tâm tức chí diệu, ta nhập vào sự sáng của tâm tức chí hoà. Đó là đạo cùng lý để lậu tận Minh Châu, ta là ai? và ai lại là ta? trong sự đạo giác ngộ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

## Nam Mô A Di Đà Phật.

### Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lập sự sáng của chánh tâm nuôi chánh tinh thần, sự sáng tròn đầy tinh thần được đặc nhất, lập sự sáng của chơn huệ nuôi chánh tiềm năng, sự sáng tròn đầy tiềm năng đặc nhất, lập sự sáng của chơn linh nuôi sống trí tuệ, sự sáng tròn đầy trí tuệ đặc nhất, lập sự sáng của chơn thân nuôi sống tánh mạng, sự sáng tròn đầy tánh mạng đặc nhất.

Lập sự sáng của chơn quang nuôi sống linh tâm, sự sáng tròn đầy linh tâm đặc nhất, lập sự sáng của chơn thần nuôi sống lòng chí nhân, sự sáng tròn đầy chí nhân đặc nhất, lập sự sáng của chơn hồn nuôi sống thiên y, sự sáng tròn đầy thiên nhân đặc nhất.

Lập sự sáng của chơn lý nuôi sống Linh Quang, sự sáng tròn đầy Linh Quang đặc nhất, lập sự sáng của chơn hình nuôi sống giác quan, sự sáng tròn đầy tất cả giác quan đặc nhất, lập sự sáng của chơn dương nuôi sống kim nhân, sự sáng tròn đầy Kim Thân đặc nhất.

Sự sáng đi vào trong tường vi sự Đạo Lớn Vô Hình, có kết thai hình thiên nhân mới đồng nhất lý của chơn lý Hư Vô trường cửu đạo đức lớn trong thiên thể Như Lai.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Sự sáng đi vào trong pháp giới mới thấy sự dĩ nhân có tính mạng của dĩ mới đạt sự Tiên Nhân đặc nhất, sự sáng đi vào trong thiên thể vô vi mới thấy sự sanh hoá Vạn Năng, sự cấu tạo của Tạo Hoá là sự Phật Đạo đồng nhất thể.

Sự sáng đi vào Máy Hạo Vô Hình mới tường vãn sự y đức của Thượng Thiên, nên bậc đạo đức không chấp đức để thiên y đặc nhất. Sự sáng đi vào trong thiết lập Vũ Trụ Vạn Năng mới thông kinh, sự thông kinh làm cho sự đại giác ngộ thể Thiên hành đạo trong chu kỳ đặc nhất.

Sự sáng đi vào trong Bạch Ngọc Kinh để lễ kính, sự lễ kính làm sự hiếu đạo thiên nhân phục hồi thiên thể trong Thiên Quang đặc nhất, sự sáng đi vào trong Lô Âm Tự Diệu Quang để lễ Phật Tổ Như Lai điểm đạo, sự điểm hoá của Như Lai làm cho tam thân đặc nhất.

Sự sáng đi vào trong khí Hồng Mông để Hư Vô trong cái thiên nhân của trí huệ, đánh lễ Bạc Vô Thượng Chí Tôn để nhận lại Cha Mẹ của chín Trời, để nhận lại Tam Sư trong tam thể đạo, để đặc nhất sự Phật Đạo một nhà, rồi vào trong

đạo lực của Khí Hạo Hồng Mông để Hư Vô cái ta là ai? và Diệu Hữu cái ta lại là ai? trong chơn thể của chín Trời vô tận.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Sự sáng đi vào Đạo Lớn của Hồng Mông, tức sự siêu hoá của Kim Thân sống lại trong Đại Khôi Linh Quang ai lại là ta? thông tâm thật đức. Sự sáng đi vào trong Lô Âm Tự tại Núi Tu Di Sơn của Tổ Phật Như Lai để đắc thông diệu pháp, sự đắc thông diệu pháp sống lại sự đại giác của Kim Thân để hiểu cái Đạo và Phật một nhà, cũng như ta là ai? rồi sống lại cái ai lại là ta? mới thật siêu nhân trong trí tuệ.

Sự sáng đi vào trung tim sinh lực của Vũ Trụ mới tìm ra trái tim hiện hữu của Vạn Năng, bậc đắc nhất vào đây để quờn tim, sự quờn tim mới phát ra chơn tâm của Hư Vô diệu lý, mới sống lại linh ảnh của diệu năng, mới đồng nhất tim và tâm quy nhất Đạo Lớn đến Vô Hình Thượng Học.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tâm là lý của Vũ Trụ Vạn Năng, tim là tiềm năng của chơn lý thực hữu, sự sống vô hình là trường sanh hoá của chơn linh, có thống nhất linh tâm vào Hư Không để tạo ra Diệu Hữu, sanh hoá là sự tiến hoá của vô hình. Có về hiệp nhất đại linh tim, sự hiệp nhất tim làm cho con tim Hư Vô rồi Diệu Hữu sự trí tuệ của thuở ban đầu.

Tim ta là hữu lại nối sự tâm lý của Hư Vô, chỉ có đấng Kim Thân đem tim ta vào hiệp nhất, sự Diệu Hữu của chơn tâm mới phát sinh ra ai là ta? trong Hư Vô Diệu Hữu để thông thần ra vào ba ngàn cánh cửa Diệu Hữu của thiên cơ.

Trời sanh khí muôn khí phải quờn nguyên, sự quờn nguyên lại kết tụ thành tinh tượng, tinh tượng đem lại sự tinh ba sáng suốt quờn hư thì bậc đại giác của tinh thần mới Hư Vô Diệu Hữu thuần túy.

Như trường là nhất khí chưa có phân chia lộn lảo thuở ban đầu, sanh là nhị khí hoá thân trong Tam Giới chi nguyên, trường là sự nhất nguyên một thể đại đồng tâm lý, sanh là sự hoá thân của Tam Thanh Ngũ Đế Tiên Thiên, trường là đạo nhất thể để toàn chung trong Thái Cực, sanh là đức nhân trong “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” của Hư Vô.

Trường là sự sống cho các bậc đắc Linh Quang quy bốn, sanh là sự sống trong sanh trụ hoại diệt rồi quy lại nhất nguyên, trường là nhà lớn cho các bậc đắc chơn như, sanh là cảnh Bồng Lai của Tiên Gia Chi Bảo. Nên Bậc Đại Thừa gặp Thiên Kinh thì tịnh khẩu không lời, nhờ không lời để tri thông đại kỳ ý của đạo minh tâm di thiện.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Bậc đại giác gặp Lôi Âm Tự lại mục thước không lời, nhờ nghe sự Diệu Âm pháp thí mới tận ngộ thế giới của coi trường sanh tức chính mình phải sanh hoá, được mình thì cái thân kia mới đắc nhân thành Phật, mới sống trong cõi Niết Bàn tự tại Như Lai.

Vào đất Phật phải siêu quang, sự sống biết siêu quang dứt niệm trong quá khứ để sự không phiền não trở lại tâm mình, vào nước Phật phải siêu nhân, sự sống biết siêu nhân dứt động trong hiện tại để hoá pháp thân đi hàm học, vào nước Phật phải siêu thiên nhân, sự sống biết siêu thiên nhân vị lai và thiên cơ phải dứt tướng để trong sạch cái Thiên Di vĩ nhân cùng Phật.

Vào nhà Phật phải siêu âm thính, sự sống biết siêu âm thính các hình tướng đều phải dứt tình, sự dứt tình thì sự chơn huệ sống lại rồi theo khí hạo nhiên đi vào các cánh cửa không động để luyện thành Kim Thân thần huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đất Phật là đất tịnh người đặt chân trên đất tịnh thường tịnh chí nhân để hoá kim nhân, nước Phật chứa nguồn lành người uống vào được trong sáng trí tuệ thường diệu được minh mẫn, giáo Phật chứa trí tuệ Thượng Thừa, người thường nhập nghe kinh sẽ liễu xong sự giác ngộ.

Như Lai là tam thể của đại trí, Tam Đức của đạo nhân, Tam Hoa của pháp giới để Hư Vô cùng đạo, Như Lai là tam lý để xuyên văn, Tam Thừa của Nhân Tạng, Tam Thể của Thần Phật Nhân để Hư Vô Diệu Hữu cùng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nên người học với Như Lai phải thanh ý niệm để lòng trống trần thì dứt tướng, trống ý



thần an, trống tâm thì thần xuất. Nhờ Hư Vô cái tình thì được sống lại chơn nhơn trong Diệu Hữu.

Giữa biển thế sóng nhân duyên thường phủ dây tâm trí tuệ, kẻ thanh tịnh cho là nghiệp lực trầm luân, người theo đời cho là sự vui chơi trong hành lạc để thoả mãn dục vọng của kiếp làm người.

Cho nên bậc thanh tu thì tá giả quy chơn, người thanh lòng muốn cầu cho ra khỏi bể nghiệp, kẻ mê đời cho đó là sự hưởng thụ trầm kha, nhà đạo đức vào đây mới thấy toàn là nhân duyên và nhân quả. Đi trên bùn càng đi sự lún càng sâu, vào trong biển nghiệp càng đi càng sa đọa và xa bến giác. Đạo nhà Phật chỉ có bậc tri thức ngộ lớn quy về học Phật cho công viên quả mãn.

Xưa Như Lai dùng pháp tịnh để giác Đạo Tam Thừa, mong bậc đạo rước người trầm kha trong biển ái khổ, quy y bến giác để tu nhân, rồi biết tịnh cái nhân cái quả của đời người, rồi quy Tâm Thiên giác trở lại Bỉ Ngạn Bồng Lai, nghe Diêu Âm Phật Pháp tinh ý thông thần cùng Đạo đắc Phật quang minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ba (3.000) ngàn năm sự xiển giáo của Như Lai đã tận thời kỳ, nên đời nay thật sự là chu kỳ mạt pháp của Ngũ Chi Tam Giáo tận chu kỳ. Ta lại triết tim Ta nhập thể một lần nữa để thừa thiên ứng mạng rồi sinh ra nhục thể của thân phàm lại tu tại gia đắc đạo, trái tim Ta lại một lần nữa mang Tâm Kinh vào trần lập Đạo Trời cho thiên nhân quy thời kỳ Thượng Đức.

Tất cả Tam Giáo xưa nay đi tâm Ta và trái tim Ta đã giáng sanh ở đâu trong thế đạo, Ta xuống là Hoàng Ngọc Sơn từ một tuổi rưỡi mang trái tim Ta tức là Diệu Quang Di Lạc trong Thông Thiên Học nhập địa để lập chu kỳ. Trái tim Ta tu đến nay đã đắc nhất sự Thiên Quang, nên Ta hiệu triệu Thần Tướng Thiên Binh hạ sơn để phò Như Lai lập Đạo, lập Trời mở ra Kỷ Nguyên Di Lạc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Phò dương chánh triều trung của Pháp Vương Di Lạc, trên Kim Thân của Hoàng Ngọc Sơn tại thế Đại Huyền Kinh cho thiên hạ thái bình lập lại đời Tân Dân Minh Đức. Kẻ muốn

tâm Ta là tâm Vô Danh Thị ở Thông Thiên không gặp nên phò bá Đạo Trời, vì Ta đã nhập thế Kỳ Ba truyền pháp di ngôn dạy Phật lý.

Kẻ thông huệ dưỡng tu với Ta chưa đủ nên tâm Ta trên sự hoằng pháp của Diệu Quang. Bậc biết làm Phật Sự cho Di Lạc tức bố thí công đức lớn về lại cho Ta Như Lai Đại Thế.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Các vị tôn giả tâm Ta hãy biết sự thụ nhân của Ta trên thân Diệu Quang Di Lạc tại trần, Ta là người và người lại là Ta trong thiên nhân hiệp nhất. Ta ban sắc chỉ là tạo cơ hội thần quang cho các bậc tâm Như Lai Tổ Phật trong siêu giới, về học Di Lạc Diệu Quang tức phù trợ thiên bang để tạo công viên quả mãn, cùng Phật Diệu Quang Di Lạc lập thành công đức vô lượng chơn quang để cho các giới Hữu Vi, Vô Vi thành Đạo thành Phật.

Ta Như Lai Tổ Phật sắc chỉ điếm đạo cho những bậc trợ đạo Ta đặc thế, phò trợ Diệu Quang Di Lạc đặc nhân tức theo Ta phù chánh Dương Đạo.

Ta Như Lai Tổ Phật giác ngộ thông Tiên, điễm hoá cho bậc thông thiên, điễm đạo cho các Bậc Thần Tiên phù trợ Phật Di Lạc để lập thế.

Ta Như Lai Tổ Phật hành văn trên thế Kinh Trời, Di Lạc thay Ta để truyền văn kinh trong thế, thông trí tuệ cho người nghe Kinh Trời để Diệu Âm đại trí tức tâm Ta trong Thiên Đạo thái bình.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền Pháp Trời Như Ý Kim Thân tức học Pháp Môn của đạo Ta hoằng hoá, sự thanh tịnh người học pháp Trời.

Ta Như Lai Tổ Phật điễm hoá cho đấng pháp đấng Phật Kỳ Ba, Ta Như Lai Tổ Phật khai mở Đạo Trời truyền thụ cho Phật Di Lạc Diệu Quang thay Ta thế Thiên hành Đạo, thay Tổ Phật cầm nắm binh quyền, Thiên Binh Thần Tướng phải phù trì bậc thay Trời hành đạo không được sai pháp chỉ vì Kim Thân của Di Lạc có Ta trong.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ta là Như Lai Tổ Phật lập Di Lạc Diệu Quang là Long Hoa Giáo Chủ, trên thay Ta pháp thí hoằng sanh giáo hoá từ Trung Thiên Thế Giới cho tới cõi Hậu Thiên Tam Giáo, trong Tam

Thừa phải quy y theo Phật phù trợ Pháp Vương của Ta cùng Phật đi độ thế.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền Đạo Trời trên mình Phật Di Lạc Diệu Quang, truyền Pháp Trời trên Kim Thân Vương Phật và truyền Tâm Kinh của Trời vào trí tuệ Thông Thiên của Phật Di Lạc Diệu Quang. Phật Di Lạc ban pháp kinh đều theo sắc chỉ của Ta đi tế thế.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền Đạo cho Phật Di Lạc, sai Phật Di Lạc Diệu Quang Di Lạc giảng trần, trên Thiên Không Ta đã điếm đạo chín lần trong pháp giới thông linh cho Di Lạc.

Nay Ta truyền sắc chỉ Tam Giới tường vân, Phật Di Lạc từ đây thay Ta truyền đạo. Ai nghịch lại ý chỉ của Như Lai thì Thiên Binh Thần Tướng theo sắc lệnh của Trời duyệt xét không bỏ sót.

Ta Như Lai Tổ Phật cầm nắm Đạo Trời, Phật Di Lạc Diệu Quang thay Ta nhập thế điếm hoá cho các bậc chơn tu tu trở lại, cho các bậc đại căn ai quy y với Phật Di Lạc Diệu Quang tức bậc đắc đạo chí nhân biết tâm về biển giác, tức là biết tâm Ta trong thế giới Ta Bà để đắc đạo.

Ta Như Lai Tổ Phật cầm nắm Pháp Trời, Phật Di Lạc Diệu Quang thay Ta truyền thụ cho bậc đại căn biết quy y tâm đức, phù trợ Phật Di Lạc xiển pháp và giúp phương tiện lớn cho Phật

Di Lạc hành y. Kẻ sĩ đó, những gia đình đó đang lập Quốc Độ cho mình ở trên Quốc Độ của Tam Thiên Thế Giới.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ta Như Lai Tổ Phật thí pháp cho Phật Di Lạc Diệu Quang rồi cho giảng thế, chứng Đạo Trời Như Lai Tâm Pháp cho Phật mang vào thế giới nhân gian, giúp nhân sanh tu chính lại sự sống trường sanh trên đất Phật.

Ta Như Lai Tổ Phật quy y chánh định Đạo Trời cho Phật Di Lạc, nhận pháp chỉ của Ta truyền Đạo Trời vào nhân gian Hậu Địa, trong ba Dải Ngân Hà Trung Thiên cho xuống Hậu Thiên Phật Tiên Thánh Thần trong Tam Giới Thần Tiên và con người đều phải về quy y nhất Đạo Trời để đắc chơn lý Kỳ Ba của Phật Di Lạc tại thế giảng dạy.

Ta Như Lai Tổ Phật quy chánh đại giác Kinh Trời cho Phật Di Lạc Diệu Quang về Hàn Lâm Viện Học Đại Thiên Thế Giới tu bổ sáu năm, sau đó xuống trần truyền Kinh Trời và viết ra truyền cho khắp nhân gian kỳ này, cho Tam Giáo Ngũ Chi quy y học lại Kinh Trời hoằng giáo cho chu

kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức để thiên hạ đạt vạn năm thành Phật thành Đạo.

Ta Như Lai Tổ Phật quy y chánh đại thanh tịnh Pháp Trời cho Phật Di Lạc Diệu Quang xuống trần truyền Pháp Trời, truyền Pháp Phật và truyền Kinh Trời và Kinh Thánh xuống nhân gian cho Tam Giáo quy y tam thể đạo trên mình đặc pháp Kỳ Ba, cùng Phật lập Hội Long Hoa để cứu đời lập thành tịnh độ.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền pháp chỉ này vào Tam Giáo Hậu Thiên và Tam Giáo Toà từ đây theo sắc chỉ của Tổ Phật Như Lai hành sự phò trợ Phật Di Lạc, theo thiên điều và ta bổ nhiệm cho bảy mươi hai Vị Thông Linh Phật, bảy mươi hai bộ nhập thế phò trợ Phật Vương Di Lạc lập đời Thương Ngươn Thánh Đức. Còn những kẻ đả phá và trái lệnh thì có Ngũ Lôì Thần Binh tùy duyên dẫn pháp.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền pháp chỉ xuống thế gian lập nhất đạo, nhất kinh, nhất pháp Trời không hai và sắc lệnh thâm hồi pháp kinh và đạo giáo, âm thính sắc tướng trong Tam Giáo Ngũ Chi. Kể từ sắc chỉ Ta ban ra thì Thần Tiên Tam Giới phải thâm môn đệ về, trong Vô Vi và Hữu Vi bế ngũ giác ngũ quan. Các nhà truyền giáo tại thế gian không còn linh cảm với Trời Phật nữa,

kể từ pháp chỉ Ta ban hành không ai được tùy ý truyền giáo cũ và đạo đức cũ của Tam Toà, ai trái lệnh theo luật phạm thì hạ tầng công tác.

Ta Như Lai Tổ Phật ban xuống pháp chỉ tất cả Ngũ Châu thay hình đổi địa, thay khí đổi phong, thay Trời đổi đất, thay Thần đổi Thánh, thay Phật đổi Tiên, thay Tôn Giáo đổi đạo pháp, thay dương chánh đổi kinh tạng sắc pháp để lập lại chu kỳ Thiên Đạo, Phật Đạo Chi Giáo.

Ta Như Lai Tổ Phật ban pháp chỉ cho Thánh Nhân thành Phật Di Lạc Diệu Quang, thay ta làm Giáo Chủ Long Hoa lập đại hội cầm nắm Pháp Trời, Tam Giới và bình quyền của nhà Phật thay ta hành Đạo trên Quả Địa Cầu. Bảy mươi hai giới thông linh Phật, bảy mươi hai bộ vô hình, hữu hình từ nay quay về phù trợ Vương Phật Di Lạc, tức phò trợ Ta lập dương chánh trên Quả Địa Cầu.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền pháp chỉ cho Phật Di Lạc Diệu Quang, lập Đạo Trời để Đạo và Phật hiệp nhất linh, lập Kinh Trời để kinh và tạng đại giác nhất chơn lý, lập Pháp Trời để dương chánh thống nhất Tam Giới quy y dương chánh thời kỳ, lập đời Thượng Đức cho Thiên Đạo thái bình phong trên mặt đất.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.



Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ta Như Lai Tổ Phật truyền pháp lệnh cho Tam Giáo Ngũ Chi, vào ngày một, tháng mười một, năm hai ngàn mười một (01/11/2011) đóng của Thần Linh của Tam Giáo hết thời hạn Tam Kỳ. Trong Ngũ Châu Địa Giới Tam Vị Thánh Tổ và ba mươi sáu Vị Thánh Tổ của Ngũ Chi Địa Tiên Nhân phải thâm hồi đệ tử và thôi nhân thần ra khỏi Ngũ Châu trở về cõi Vô Vi không được tái kiếp vào Địa Đàng đất Phật, Tam Giới phải dâng pháp chỉ này của Như Lai Tổ Phật để hành y.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền sắc lệnh xuống Hậu Thiên thâm hồi thần linh học và huyền linh học trong Tam Giới, thâm hồi sắc phép bùa chú ấn pháp của Hậu Thiên trong Ngũ Châu Tam Giáo, thôi Thần Quang trong các cửa Tam Tông Ngũ Đức để mở cơ tận diệt và lập lại đời Thượng Ngươn Vương Chính cho Phật Di Lạc hành y trên mặt đất.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền sắc chỉ dâng Địa Lục Châu, dâng kỳ quan, sanh chí linh nhân kiệt, đất đỏ dương chánh lập Đại Hội Long Hoa thuận Thiên mở cơ phán xét. Bốn thời kỳ Phong Thần,

Phong Thánh, Phong Tiên, Phong Phật tu chính lại Linh Cầu thành Hậu Thiên Niết Bàn của Phật Di Lạc và Chơn Kinh siêu hoá Tam Giới Thần Phật Nhân trong Địa Giới Kỳ Ba.

Ta Như Lai Tổ Phật truyền pháp chỉ toàn quyền năng của ta truyền Tổ Phật trên mình Phật Di Lạc Diệu Quang; thế Thiên Lập Địa, di chuyển ngũ hành, sắc phong Tam Giới, tuyền chọn môn nhân hành y nhân đem lại sự thái bình phong trong thiên hạ. Thiên Binh nghe sắc lệnh Phật được hiển hình, Thần Binh nghe sắc lệnh Phật được hiển tướng từ đây.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Địa Giới nghe sắc Phật lệnh mở ra, Ngũ Hành nghe sắc Phật lệnh làm theo như ý, Thiên Cang nghe sắc Phật lệnh mở cửa thiên thời, Âm Cung nghe sắc Phật lệnh mở cửa Trời Đất, Nhân Thần nghe sắc Phật lệnh mở cửa hành y, Tiên nghe sắc Phật lệnh quy y Tam Bảo, Thượng Tiên nghe sắc Phật lệnh mở ra lại các cảnh Trời, Thượng Thời Thần nghe sắc Phật lệnh mở cửa huyền cơ và thay đổi Tinh Tú và thời gian trong

Quả Tinh Cầu để lập đời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Quốc dân nào không theo sắc Phật Kỳ Ba thì tận diệt, Quý Thần nào không nghe sắc Phật kỳ ba thì Trời tru diệt, Âm Thần nào không nghe sắc Phật Kỳ Ba Trời thì cho tam hồn hạ tầng công tác, Nhân Thần nào không nghe sắc Phật lệnh thì Thần Tiên lập hội hạ tầng công tác Thần Tiên.

Những hàng thối thần không nghe sắc Phật vào địa phủ, những hàng thối thần không tuân pháp chỉ của Phật vào địa ngục, những hàng thối thần không trung nghĩa với Đức Phật liệt vào địa ngục. Cường Thần chu diệt thần, cường nhân chu diệt nhân, cường giáo chu diệt giáo, cường binh chu diệt binh quyền.

Ngày một, tháng mười một, năm hai ngàn mười một (01/01/2011) là dứt thời kỳ của Ngũ Chi Tam Giáo trong Quả Địa Cầu. Nay ta tuyên cáo cho Thiên Địa tỏ sáng để lập lại chu kỳ mới của Phật Tổ Như Lai lập Đạo, của Trời lập Pháp, của Thánh Nhân lập kinh mới đời Thượng Đức cho thiên hạ tu đạo.

Thần Tiên chưa được siêu hoá phải quy y theo Phật Di Lạc Diệu Quang thì được tiếp nhận, còn không quy y theo Phật Di Lạc Diệu Quang, Thiên Binh Thần Tướng theo sắc lệnh thối thần

đưa họ ra khỏi Quả Đất. Cho dù một tỷ (1.000.000.000) linh hồn cũng đưa về địa ngục lui khỏi Ngũ Châu Địa Giới không được trái lệnh của Phật Tổ Như Lai.

Ta Như Lai Tổ Phật tuyên cáo pháp lệnh cho Tam Giới Thần Phật Nhân, phải biết quy y chu kỳ đến đây là chu kỳ tận diệt, Ta mở ra cơ cứu độ đó là vì Đại Từ Bi.

Ngũ Chi và Tam Giáo đã dứt hạng của ba thời kỳ, vào ngày giờ năm tháng và Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực và Ngọc Đế đã quyết định Tam Nguơn, lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức cho nhơn sanh và đại linh căn tu tịnh trở về nguồn cội Kỳ Ba.

Thần Phật Nhân nghe Phật Di Lạc đọc pháp chỉ của Ta trên băng giảng theo đó tuân hành pháp lệnh là làm việc trong Tam Giới. Ta truyền pháp chỉ này Như Lai Cổ Phật Chưởng Quản Trời người, kẻ nghe pháp chỉ đều phải quỳ xuống lạy Trời lạy Phật chín lần và tạ ơn và tạ Chủ Long ân Như Lai Tổ Phật đã lập lại thượng kỳ cho bậc nhơn hiền trở về tu chính đạo để đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

\*\*\*

## ***Tình Yêu Lớn***

Niệm Phật để ta hoà vào trong khối yêu đại thể, một khối tình Thượng Đế di đạo ban khối hồng ân, một khối tình chơn thiện ái của Phật Tổ tha nhân, tình yêu lớn cho các Kim Thân thành chánh quả.

Tình vô thượng bậc tu chân lấy đạo làm phép lạ thông huệ, đạo thông thiên đi vào trong sự yêu lớn của siêu nhiên, một khối tình chơn lý lớn của Phật Thánh Thần Tiên, lòng dâng ái nhờ yêu chơn hoá thân vào đất Phật.

Yêu như hàng chí nhân Quân Vương yêu Hiền Tướng, yêu như hàng ái quốc xả thân vì sách lược thái bình chung, yêu như Trời nên ban sự đại giác của Tâm Kinh vào thế. Vì đại ái Phật Tổ Như Lai điểm hoá cho hàng đại giác chơn tu.

Niệm Phật để tình Hư Vô trường sanh thông thiên số, một khối tình giác ngộ cho bậc chơn giác Kỳ Ba, hàng đại yêu lập tình lớn của đức Phật A Di Đà, hàng đại trí nhận tình yêu của Quán Âm dẫn độ.

Hàng yêu lớn biết tu chơn để bảo tồn tâm Linh Bảo, vì đại yêu bậc giác ngộ lớn hiến ái để thông thiên, Phật hiến yêu nên độ đời di nhơn vô

quái ngại, nhập vào cõi màu sắc ái lớn giải thoát màu sắc quy chơn.

Vì yêu lớn vào cõi phiền não để giải thoát cho muôn ngàn phiền não, một thế giới tình yêu cần sự chỉ đạo để hiển đến biển yêu, dâng tình ta vào khối đại trí tuệ biết xoay chiều, yêu định phát huệ và biển yêu trường sanh bất diệt.

Yêu chơn lý là người chơn tu đi tìm chức năng đại trí tuệ, trong khối thiên chơn có tình Trời kết thể với Phật Như Lai, yêu chơn tâm là người tu thiên định thông huệ đại vị tha, trong khối tinh ba có tình siêu của đại giác.

Yêu chơn như là người trí định huệ thông hiểu ta là ai, trong Khối Linh Quang vô tướng Tâm Kinh ghi ai lại là ta, yêu chơn thiện giác là người không người siêu hoá Điểm Linh Quang trong khối thần minh tìm ra được Minh Sư trong ta đó vậy.

Nhờ yêu không chấp tướng sự thiên cơ xoay hướng thần minh, nhờ yêu không vướng bận tình tướng bậc lương thần hiển tướng quy lai, nhờ yêu không tính thời gian thần ly tâm về cõi không động không tịnh, nhờ yêu không phiền não làm cho tình lớn của cõi có thủy có chung.

Yêu như Bồ Tát ái tha quên thân mình để thông chánh đạo, yêu như hàng ái quốc quên

công mình để đạo lớn chi dân, yêu như hàng nhập định quên thân mình để chơn lý mở ra, yêu như hàng tiết độ sứ quên có mình để bốn phận tròn đầy với Tổ Quốc.

Kẻ sĩ biết yêu nghiêng mình vì dân hiến ái, học sĩ biết yêu khiêm mình vì lễ nhạc dân an, nhân sĩ biết yêu mực thước mình vì lân bang để hoà hảo, khanh sĩ biết yêu sách lược bình vì chi dân giàu mạnh. Có phải tình yêu lớn là sự cứu cánh của Phật Tổ Như Lai.

Bậc đại trí tha thù cho tình yêu đi vào cõi chí thiện, bậc đại ngộ tha mình cho tình yêu đi vào cõi chí nhân, bậc đại giác tha chánh lẫn tà cho tình yêu đi vào cõi không màu không sắc, bậc đại tri tha tâm thông yêu cái tiềm năng di đạo linh thiêng.

Yêu để thông lý vô hình trong tình Trời bao la vô cùng tận, vì đại yêu bậc hàm thụ Đức Háo Sanh thanh tịnh chay tâm, yêu để giác ngộ nhân thiên tìm Như Ý để sở năng vô quái ngại, vì đại tình hàng giác ngộ bắt sát để tình lớn Hư Vô.

Thiên sanh tiềm năng vì đại yêu nhân loại được đại cứu độ, Địa sanh thảo mộc tài nguyên vì đại yêu cho nhơn tài dụng võ, bậc thiện tri thức vì yêu tìm chơn thiện để chánh tinh thần,

bậc đại trí có lòng hơn yêu vì dân tìm lương sách ái quốc.

Bậc đại tài có lòng chí nhân vì yêu tìm sách lược giàu mạnh vị tha, bậc đại trí có lòng di hơn vì yêu tìm chánh văn kinh để thông mạch lý, bậc đại minh trung có lòng bảo quốc vì yêu tìm Quân Tiên Hội để Xướng Nghĩa để bảo vệ thái bình.

Hàng chí thiên thông linh dâng tình vào Nhất Công Đức Phật, hàng chí nhân háo sanh thông kinh dâng ái vào công đức đại vị tha, hàng trí đạo thông tâm dâng giác ngộ vào thiên cơ phục vị, hàng chí nhân thông thiên dâng trí tuệ vào thiên thời đắc Đạo Kỳ Ba.

Người đại yêu dâng lòng ái quốc vào trí tuệ để giải thoát phiền não, người đại yêu nhân loại dâng tình yêu nước vào sở học an dân, người đại yêu thái bình dâng sự phát huệ vào văn kinh để phục lễ, nước gặp hàng đại yêu thì sự thủy chung hoà nhu ra tế thế.

Dân được hàng đại yêu sự giàu mạnh lễ nhạc ái hơn hoà, hàng sĩ được hàng đại yêu nghiêng mình vì yêu bước ra dâng đại ái, hiền nhân được yêu dâng lòng minh di thiện cho thể nước được hiếu từ.

Như Phật yêu Chơn Sư, như Quân Vương yêu minh thần lương tướng, như Thượng Đế yêu



con một giáng trần, như Phật Tổ yêu Như Lai để tự phục hưng.

Vì đại tình yêu tha nhân, vì đại văn sử Ta Vô Danh Thị hành văn chi quý, mong đóng góp tình mình vào đại bất sát lớn để đại tình yêu.

\*\*\*

1. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán tướng để tâm sanh chánh đẳng thông suốt kinh pháp của Như Lai, tướng diệt thì tâm sạch được phi Thiên, lòng trống mới chứa Đại Thừa chơn giải. Từ đó sự tu đạo không còn ngại chướng làm vướng thiên cơ, thì thiên cơ hiển bày ra trước Nhân Tạng.

Thấy xa không động lòng phàm, hiểu sâu không đi vào cánh của nhờn và quả. Được vậy mới gọi Tiên Thiên Chi Giáo cho hàng biết giữ sự Thiên Thơ Chi Bảo, để sự đào tạo thành hàng bảo đạo, bảo pháp theo sự giác ngộ của thiên cơ.

2. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán tướng để tâm sanh trưởng trong Trí Định Huệ của Như Lai, đại trí mở ra cái sức hàm học ngoài sức thần và người nên gọi cái học của trí tuệ, ra khỏi Tam Giới nên gọi sức hàm học của thiên cơ, ra khỏi nhân quả của thiện nhờn nên gọi sức hàm học siêu Tam Giới. Ấy gọi là đại trí tuệ.

Còn thiên định sanh huệ, hễ sức định lực gia tăng thì sự thanh tịnh theo về, khí hạo nhiên kéo xuống đầy ắp, làm cho người phát huệ có được sự tâm tâm tương ứng với nhà Trời, nhà Đạo và nhà Phật nên gọi thông suốt huyền cơ.

3. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán nhân duyên để tâm sanh trí tuệ và thiên tài, nghe được xa và hiểu tận sâu cùng phải biết chiêm nghiệm với tâm minh để cái hàm học kia thông thiên đạt địa, không bàn ra với người vô trách nhiệm sơ cơ, với phàm nhân làm mất thiên oai của Đạo, không nói ra với người hạ học làm phi lễ, phi nghĩa, phi giáo của Thiên Kinh.

Nên hàng mở trí tuệ nghe kinh phải biết kính, phải biết nhường để biết thi lễ trong kinh cho mình phát huệ. Làm được vậy Nhân Tạng Tâm Kinh mới mở ra dạy mình chi giáo, bằng không làm được vậy sự trí tuệ từ từ khép lại và khép kín sau một trăm (100) ngày.

Hàng thiếu căn ngôn trong sự tu đạo trở lại vị trí của thường nhân, có bận áo mũ, tụng kinh ngồi thiền, niệm Phật suốt đời nó không bao giờ mở nữa. Cho nên người tu đạo đừng nên coi thường sự luật của Vô Vi Chi Đạo.

4. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán tình duyên để tâm sanh tiềm năng, để lòng dự trữ

được sự thiên nhờn kiến thức, như người nam có tài hoa thường thường làm cho thực nữ yêu thương, còn người nữ có đa nhan sắc yếu diệu làm yếu lòng hàng quân tử lực.

Vì vậy người đi vào thiên định đến khi phát huệ mạng Kim Thân phải dứt bỏ nhân tướng nam hay là nữ, tức là phải dứt quán tình duyên để cho chơn linh của ta đi vào chu kỳ hàm học cao thượng để đắc đạo.

Thương biết kính sự kính cần cảm ơn và xoá bỏ cái tình kia vào cánh cửa không động nhân duyên, không động quang để tình kia đi vào sự học đạo để chi đạo. Còn oan gia trong các oán duyên coi như trả được một kiếp tình trường dứt oán, dứt hết các oán duyên mới dọn sạch sự chướng duyên ngăn đạo. Cả hai phải sạch trong tư lòng để quả vị kia mới thành trong cõi không nhân quả chính ta đắc Đạo và đắc Phật.

5. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán luân hồi tâm để tâm sanh chánh giác ngộ, rồi độ mình và hoá thân mình vì đạo di nhờn, dạy người vì đức di chánh, cho dù biết được toàn diện nhân quả của kiếp đã qua, nên xoá cái nhân quả xấu ra khỏi tiềm thức của chính mình, dùng cái tốt nên dự trữ để lại sau này còn có nhiều chỗ để dùng.

Lập lại sự tùy duyên mà độ chúng sanh, còn xoá sạch sau này mở Tâm Kinh phải đi hàm học trở lại những cái tốt đó, nên tích lũy trí tuệ để sử dụng trong việc cần thiết, chỉ xoá bỏ những điều xấu không cần thiết của người tu nhân thiên định để dứt quả nghiệp luân hồi.

6. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán thương thù tức là không tà không chánh tâm, để tâm sanh thiên cơ thông suốt nhân quả của đời trước, thiện và ác, ghét và thương đều nằm trong vòng quanh quẩn của tuồng đời. Đó là trong nghiệp lực của thất tình lục dục, đối với nhà Đạo, đối với nhà Phật nó là sự luân hồi quán tướng của loài nhân, là cái tâm chưa sạch phiền não.

Nên thù biết tha để kẻ mình thù cùng mình tu thành Phật, thương biết lìa phạm phu sắc tướng để cái thương hướng thượng đạo dìu đạo trưởng thành. Làm cho nó trống nhân và trống quả thì muôn ngàn duyên nghiệp kia theo vòng thời gian tự đó mà trôi sạch hết.

Ở trong nhân quả không nên đa ngôn, sự đa ngôn là cho độn trí, chỉ biết dùng thanh tịnh, không nên đa cảm với người khác giới làm cho quý khốc thần sâu thêm. Ta chỉ biết lìa các nhân kia trong thanh tịnh không lời, thì sự tịnh tu đạt đạo theo về khi phát được sự giác ngộ để thiên

cơ chi ngộ đề ta tham ngộ, thì ta làm theo sự chánh giác trong sự tham ngộ của Như Lai mới mong đắc đạo theo về, bằng lìa mà chưa dứt tư lòng, chưa sạch tư tâm, chưa thông tư ái thì sự tu của ta muôn đời có bận áo mao hình hài và hình nhi thượng học cũng không bao giờ đắc đạo tâm.

6. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán nhân nghĩa, quán tướng phàm phu đề tâm sanh chơn đạo, vì người ta không thiện, vì đạo tâm ta không ác, sự tiến hoá của họ; như ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc, còn hễ bất tu thì bất đắc.

Khi họ đã đi vào chánh pháp của Như Lai mình phải mừng giùm cho người kia giác ngộ sẽ trở lại độ mình, còn mình được giác ngộ sẽ độ người đó, phải có đủ tư tưởng cao thượng này tức đã làm tròn bốn phận.

Cho nên nhân phải hoá nhân cái sự nhân chi quý mới về, nghĩa phải biết làm tròn cái nghĩa cử hành như chi đạo thì sự chánh nghĩa, chánh đức mới về. Được vậy nhà Phật gọi là mở được Tu Di Sơn biết độ kẻ thù thành Phật.

7. Hàng đạt đạo phải biết quán tài danh đề tâm sanh đạo chơn, tài tới biết tội biết hiến ái làm cho sự trí tuệ minh sáng tròn đầy, được vậy thì danh nhân của đời dầu có tồn sinh trong Tam Giới, ta đạt được ta nên khiêm đề giáo hành hậu

học văn minh, dạy chữ trung để giáo Quốc Gia được hàng lễ kính, dạy chữ nhân hoà để nhơn sự nhơn trị làm giàu mạnh Quốc Gia.

Nước được tài hoa nhờ hàng quán tài danh khiêm mình dạy trung và nghĩa, nhà được con hiền tài làm sáng rõ Tổ Tông. Có phải biết quán tài danh và tài hoa làm cho hàng đạt đạo khiêm mình để đắc đạo.

8. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán chánh tà tâm để tâm sanh trung chánh chi giáo rồi quân minh trở lại. Chánh tà xưa nay là cái lòng thiên vị và thiên cận nó hại lẫn nhau, rồi đào sâu vào sự mất bình đẳng trong xã hội và trong mọi lãnh vực của xã hội, tức đào sâu địa ngục của nhân gian và nhơn tâm vào trong bản ngã của người thiên vị.

Vì vậy hàng thiên định phải lìa tư ngã để Đạo Lớn vô tranh, phải lìa bản ngã để danh lớn vô danh thì hai cánh của Trời và người mới mở ra, trước rước bậc lâu thông sự háo sanh lớn rộng của Trời đất di đạo, còn ở cõi Tiên Thiên Chi Đạo không có tà và chánh, chỉ có một đạo là Trời. Kẻ sĩ tu chơn thì đạt đạo, tu thân thì thành bậc chí nhơn, chỉ có quý thần hàm học chưa tròn đầy trí tuệ theo võ đạo, thị y lập ra khối võ đạo phù chánh diệt tà trong Hậu Giới mà thôi!

Từ Vô Vi Chi Khí cho tới Hữu Vi Chi Đạo; trên dưới, trong ngoài, xuống lên đều chỉ có đạo một Trời, Pháp một Phật, Thánh một Kinh. Cả ba đều phù trợ cho Đạo Trời sanh chi quý, dù Trời sai Tiên Phật có lập bốn phương tám hướng, Thái Cực, Vô Cực, Lôi Âm Tự của Đức Phật Tổ Như Lai cũng nằm trong một Đạo Trời Pháp Phật Thánh Kinh.

Từ đây các đệ tử của nhà Đạo nhà Phật phải biết quy nhất và thông suốt lời ta đề tu cái tu tròn đầy công đức, để thành cái thành của chánh quả Kỳ Ba. Không háo ngôn tức là không lộng ngôn làm lạc đạo mà đi vào cửa luân hồi của Tam Giáo, đề vào làm nạ quý súc sanh thì uổng đi kiếp tu thân một đời mà không thành chi cả.

9. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quán quá khứ vị lai tâm, sanh Hư Vô Chi Khí đắc đạo toàn chơn, quá khứ là tìm lại ta trong ngàn kiếp qua ta là ai? cho dù biết ta là ai cao thượng mỗi kiếp là một bộ nhớ của ký ức mà thôi! nó đã đi qua rồi thì không bao giờ trở lại, khi ta chưa đắc đạo nó là viễn cảnh hiện đi hiển lại, nó cũng là thứ phiền não trong trí tuệ của nhà tu. Vì vậy ta phải biết dẹp bỏ cái quá khứ xấu, dự trữ cái quá khứ tốt để xài trong tương lai, còn vị lai là thiên cơ cho ta biết trước ai lại là ta trong Vô Vi Chi Bảo của

nhà Trời, ta nên để nó vào tư duy và lo tu thấy cái thực tế.

Một là lập đức nhân trong thế đạo để đủ công đức (10.000) mười ngàn, hai là hàm học sự chi giáo của Thầy dạy nhà Đạo và nhà Phật cho mình phát ra nguồn trí tuệ, phát ra vô thượng Nhân Tạng Tâm Kinh, theo sự kinh tạng chi vi đạo cho đủ công viên thì quả mãn về lại gốc cũ nhà xưa an di cùng Đạo cùng Phật để phục hồi quả vị ở trên Trời cao siêu, hơn bàn chuyện ta là ai? ai lại là ta? trong Tam Giới đạo.

10. Hàng thiên định phải dẹp bỏ quân tử quán trường thiên để tâm sanh quả vị và thành Đạo, hàng nhân sĩ ở trong quan trường đều tranh nhau tước vị và bổng lộc của thế thái nhân tình, ai cũng có. Khi ta đi tu thiên định nó lại hiện cái tâm chứa đầy phiền não đó, vì vậy phải vị tha kẻ thù ở trong trí của ta, cho trí sáng của ta thần minh, rồi thần minh ta biết dâng tình để sự động tịnh của trường thiên đi vào thế giới không phiền não, được vậy sự an lạc mới về.

Tâm di thiện phải biết dứt oán nhân duyên, không thù kẻ mình thù đã tha, không hận người yêu ta vì phụ ta trong biển ái. Được như vậy lòng di chánh để tha thương và tha thù oán hận, làm được vậy đạo phát Tam Công.



Trong công phu thì phát sanh trí huệ, trong công quả tha thù thì phát đại tiềm năng, trong công trình là đường trường mới biết tài con tuấn mã, ta tha luôn đường đi của ta, xong rồi lời biết di chánh, tâm biết trung dung, lòng biết khiêm ái. Được vậy tức là đắc đạo.

Kinh ngôn trong bằng hữu; bậc tu đạo phải hàm thụ Định Quán Tâm Kinh để thông suốt nhà đạo nhà Phật dạy nhân trung chánh chi đạo, để học sĩ thành bậc chí nhân đem sự nhân trị vào lòng thì cửa Tiên Thiên Tiên Đạo mở ra đón ta vào hàng chơn giác.

Còn hàng thông suốt lực kinh mới là thông hiểu Đạo Trời, nhờ định quán thường xuyên mới tỏ ngộ Thiên Thơ trong Trời Đất, đạo ta cao phải khiêm để sự khiêm đi vào chí thượng, thì đạo vô tướng mới giác ngộ cho hàng nhưn chí thượng văn minh.

Nay Ta là Thầy Vô Danh Thị theo sắc Phật lệnh Trời viết lại Tân Kinh để phụng sự cho Kỳ Nguyên Di Lạc thái bình, hàng đắc Tiên Nhơn phải tu thêm cho đắc nhất, còn Quần Tiên hành lễ để đủ công đức Kỳ Ba.

Còn Ta làm theo sự di Đạo của Trời Lớn và Đức Phật Tổ Như Lai đã dạy Ta (3.300) ba ngàn ba trăm năm trước khi giáng thế, cho đến ngày

Thầy trò ta cùng nhau tu Đạo và học Đạo trên Quả Địa Cầu này cho công đức được viên mãn. Thầy trò ta sẽ đi và cơ thanh tịnh Niết Bàn để cứu thế lập Hội Long Hoa phán xét Kỳ Ba.

***Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.***

***Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.***

***Nam Mô A Di Đà Phật.***

***Kính Bái***

***Đức Thầy Vô Danh Thị.***

***\*\*\****