

**Quyển. XXI- Quyển. XXII**  
**Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh**  
**Lời Nói Đầu**

Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn.

Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển luân từ Tâm Kinh của Lô Âm Tự và ở Hàn Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di Lạc truyền xuống.

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và

lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn của các hàng Phụ Nữ đấng Phật đấng Đạo trong Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa xã hội biết có tâm nhìn để trở thành một vị Quan Âm thứ nhì cứu thế.

Lòng bác dưng chén cơm linh cảm đến kẻ thiếu đói, dưng sự bình tâm cho những kẻ thiếu suy tư, hái hoa lòng dưng cho hàng tu đạo để chi ái.

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc gia, cho gia được thiên sư, cho con mình thành bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho

những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.

Có tình yêu nào tinh sáng và cao quý hơn tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ Việt Nam đã từng tu thân và thiên định vì ái quốc.

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để mình thành Phật.

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỳ Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo.

**Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.**

**Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái  
Đức Thầy Vô Danh Thị.  
\*\*\***

***Phụ Nữ Tâm Kinh***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc thanh tâm nhờ nhập định được linh thần, soi đèn trí tuệ tới cõi thông linh pháp giới, soi đèn trí huệ tới đại thể vô hình, soi đèn chơn linh tỏ ngộ được nguồn cội, soi ánh sáng Minh Châu vào Như Lai chơn thể để chơn kinh

thường lắng nghe sự Diệu Quang trong an lạc quốc.

Đạo lớn vô hình sự nhập định để thường tịnh, nhờ thường tĩnh mà lãnh hội cõi không thời gian và không không gian để chơn trí tuệ nhập hoá vào đại thể thần minh.

Đức lớn vô tướng sự nhập định thường thông suốt sự trình sáng của Đại Khối Linh Quang, nơi Hư Không tức không động và không tịnh, nơi ấy chứa một nguồn hào quang vô tận. Trong đó có ta mà cái ta của sơ nhi phục thủy.

Nhân lớn vô tranh sự nhập định thường thông suốt đại trí huệ giúp ta siêu hoá nhân quả ngã tướng, đến đó lòng ta chứa một khối đại tình. Như bậc biết yêu lại yêu trong cái yêu vô cùng tận để siêu hoá cho nhân sanh bất sát ở thế gian.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Ta có tình yêu khi ta thông trí tuệ,  
Một khối tình Thượng Đế hiệp lòng ta,  
Bậc trung can gọi tình ấy là nhà,  
Hàng ái quốc gọi tình ta là công đạo.

Ta có tình yêu khi ta thông nhất giáo,  
Một khối tình Tam Bảo hiệp lòng ta,  
Bậc trượng phu gọi tình đó đại tha,  
Hàng trượng nghĩa gọi tình ta là ái quốc.

Ta có tình yêu khi ta thông hiệp nhất,  
Một khối tình Trời Phật hiệp lòng ta,  
Bậc chân nhân gọi tình đó nhưn hoà,  
Hàng đạt đạo gọi tình ta là giải thoát.

Ta có tình yêu khi ta thông quả Phật,  
Một khối tình chơn thật hiệp lòng ta,  
Bậc thanh tu gọi tình đó thiên gia,  
Hàng đạt huệ gọi tình ta là chơn thiện.

Ta có tình yêu khi ta thông chí nguyện,  
Một khối tình chơn hiện hiệp lòng ta,  
Bậc trang nghiêm gọi tình đó Pháp Hoa,

Hàng thanh tịnh gọi tình ta là siêu giác.

Ta có tình yêu khi ta thông thiên pháp,  
Một khối tình đại giác hiệp lòng ta,  
Bậc chí nhân gọi tình đó tình Cha,  
Hàng đặc pháp gọi tình ta là tri kỷ.

Ta có tình yêu khi ta thông pháp thủy,  
Một khối tình chơn lý hiệp lòng ta,  
Bậc công phu gọi tình đó giác tha,  
Hàng trí tuệ gọi tình ta là nguồn cội.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một như được cây đèn trí soi tâm lý luật để mình thông, soi trí sáng không để lạng lòng để không thiếu sót, soi tâm lý không để lạng tánh để không thiếu tiềm năng, soi nhơn gian không để nặng tình để không thiếu lòng chí

nhân. Nhờ soi tỏ Trí Định Huệ mà thông tâm trí trong thiền giác.

Bậc đạt lẽ một cao đức hạnh cứu cánh thế nhân tình, cao giáo pháp để cứu lòng chúng sinh đang cận lý, cao pháp thí để cứu hàng nhân quả đang trầm luân. Nhờ cao lòng hơn chánh hạ thấp nhân mình cho thế gian học mà đạt đạo.

Bậc đạt lẽ một minh tâm rồi dạy người kẻ tâm minh, kiến tánh rồi dạy người hơn tánh kiến, khiêm nhân rồi dạy người tới khiêm an. Sự chánh định nhờ bậc nhân trường thống.

Bậc đạt lẽ một được sự chánh giác ban sự thanh tịnh cho người, được sự chánh đẳng ban sự trí tuệ cho người, được sự chánh Linh Quang ban sự siêu hoá cho người. Nhờ vậy được bậc truyền nhân chỉ đạo.

Bậc đạt lẽ một thông thiên tư truyền thông tự kinh cho người, thông huyền giải truyền luận ngữ cho người, thông huyền cơ truyền sách nhân trị cho người. Nhờ trị theo tự nhiên người kế tiếp đạt huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.



Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạ<sup>2</sup> lẻ một nhận đạ<sup>2</sup>o mình như người cha thường minh huấn cho con giác ngộ, thường minh đạ<sup>2</sup>o cho con thượng phươ<sup>2</sup>ng, thường minh trị cho con biết làm tròn bổn phậ<sup>2</sup>n.

Bậc đạ<sup>2</sup> lẻ một như Bà Mẹ thường từ ái đễ<sup>2</sup> dạy con sự đạ<sup>2</sup>i yêu, thường đạ<sup>2</sup>i từ tâm đễ<sup>2</sup> dạy con đạ<sup>2</sup>i kiên nhân, thường Đạ<sup>2</sup>i Từ Tôn đễ<sup>2</sup> dạy con đức thiện hiếu thảo đễ<sup>2</sup> làm tròn.

Bậc đạ<sup>2</sup> lẻ một như ông Thầy thường lập mục thước đễ<sup>2</sup> kiên trì, thường thông văn kinh đễ<sup>2</sup> đạ<sup>2</sup>i trí, thường lễ kính đễ<sup>2</sup> thượng nhân. Nhờ sự giáo thuận lại đượ<sup>2</sup>c hiền tài hiếu đễ<sup>2</sup>.

Bậc đạ<sup>2</sup> lẻ một khi phát huệ muôn lý tự thông, trăm tình đều hiếu kính, lòng hiếu cảm tự đạ<sup>2</sup>i xuống đễ<sup>2</sup> thi nhân, tình hiếu kính thông thần đễ<sup>2</sup> minh đức, yêu sáng suốt đễ<sup>2</sup> giải thoát tinh thần, thông thiên lý đễ<sup>2</sup> hoàn nguyên trong kiếp số.

Bậc đạt lẽ một phải nhạt tư dục cho lòng vị kỷ thăng hoa, nhạt sàm ngôn cho văn chương thượng hoá, nhạt ý phàm cho nhân trí thanh ba, nhạt tư kiến cho thánh tâm trụ hoá. Được vậy mới đắc thần minh.

Bậc đạt lẽ một phải nhạt đua tranh để trí định sanh huệ, nhạt phân bua để tâm thức thanh tịnh, nhạt câu kiến để khí độ an thân, nhạt đua nhân để chánh thân định huệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một nhạt cầu kỳ cho tâm trí định an, nhạt cầu tha cho chơn tâm phát đạo, nhạt cầu xin cho pháp tánh trung hoà, nhạt cầu an cho tinh sáng điêm hoá, nhạt sự trung cầu cho tâm bảo tròn đầy. Nhờ vào sự tròn đầy viên dung cùng đạo.

Bậc đạt lẽ một bớt lại cái mình thừa để thừa võ hoá văn, bớt lại lời quá dư để không dư quá

cảm, bớt lại sự thông minh để không yếu lòng nhân, bớt lại việc làm không bỏ ích để không uổng thời gian. Nhờ biết bớt vào trong để soi trí tuệ minh mẫn.

Bậc đạt lẽ một chưa thuận thời lui lại tâm an, chưa đồng nhất lui lại dưỡng trí, chưa thông suốt lui lại an thần, chưa thấu triệt lui lại thông huệ. Nhờ vậy mà đắc được sự thanh tịnh nội tâm.

Bậc đạt lẽ một giảm sức cường phu tỉnh lại diệu nhơn, giảm sức đường phương tỉnh lại trung hoà, giảm sức phù hoa tỉnh lại thông huệ, giảm sức phù vinh tỉnh lại ý an. Nhờ biết lập trí an mọi sự đạt tịnh.

Bậc đạt lẽ một nhượng lời để được khiêm, nhượng nhân để được ái, nhượng đức để được lễ, nhượng cường phu để được hoà. Có những việc biết nhường lại được đức trọng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một khiêm nhã với người trên để kính, nhã nhận với người trí để thông, trung dung với người đạo để giáo, an ủi với người hiền để khuyên, nghiêm chính với người loạn để định. Nhờ vậy đạt đạo nhân hòa ái thuận.

Bậc đạt lẽ một bình lòng để thủy chế vào chum, bình tâm để thủy pháp chế hoà, bình trí tánh thủy dung hoà, bình trị để pháp thủy đại ân xá.

Bậc đạt lẽ một thông dụng lấy đạo là Minh Đường, thông trí lấy đạo làm Chơn Kinh, thông huệ lấy đạo làm kinh lộ, thông tinh thần lấy đạo làm sự giải thoát, thông đức nhân trị lấy đạo làm Thầy, thông Pháp Môn lấy đạo làm đường, thông trí tuệ lấy đạo làm phương tiện, thông đạo học lấy đạo làm chơn lý siêu thoát. Nhờ chơn lý đến đâu đem lại sự thái bình thanh trị đến đó.

Bậc đạt lẽ một học cái nhìn của quán thế định nhân, học cái nghe của Diệu Âm định nghĩa, học cái thấy của nhãn tạng tâm nguyên, học cái tri của chơn linh vô tự. Được sự học đó là sức học của sự siêu thoát.

Bậc đạt lẽ một phản tỉnh lời ra để không uổng lời châu tiếng ngọc, phản tỉnh thời gian để không uổng một kiếp làm người, phản tỉnh lại đời người để không uổng công sanh dưỡng của Cha Mẹ Trời Đất Quốc Gia. Có phản tỉnh như vậy mới tầm nguyên phản bản.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Không để lời quá dư làm giảm ý lực của người nhân, không để lòng quá sâu làm giảm khí độ của nhà Đạo, không để lòng quá dơ làm giảm trí tuệ của nhà văn, không để tánh quá bạo nghịch làm giảm đức nhân đang tu chính. Chỉ biết đủ là đạo của Bậc Thượng Thừa.

Không nhận sự lợi nhuận không công bằng làm giảm đức của người Tiên, không nhận sự lợi thiếu đức nhân làm hại đến công lý của người đạo, không nhận sự lợi vô công làm hại

đạo trị quốc của Thánh Nhân. Được như vậy mới công viên quả mãn.

Trời nhờ người ngay chánh thể thiên trong lời giáo huấn để chánh tinh thần, Trời nhờ người liêm trinh bảo đạo trong lúc hành nhơn, Trời nhờ người nhân sư trí độ trong việc làm. Người làm được vậy là thể thiên hành đạo.

Lấy sự trống chứa cái trí tuệ hoàn không, lập tâm trống chứa cái vĩ nhân hoằng đạo, mở cái tâm trống chứa muôn pháp hoàn hư, cầu được tâm trống chứa cái lòng không lòng hiệp nhất. Nhờ sự trống lòng giữ chỗ trống chứa muôn ngàn báu lạ của Hư Không.

Định thần cho trong suốt mới trống trí trần ô, định tâm cho trong sáng mới trống lòng chứa huệ, định đến cho trong lành mới trống dạ ý thanh. Nhờ ý thanh tầm được sự thành lòng đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt đạo phải kính Trời để cho đức lớn vô tranh, sự kính Trời là lòng vô tranh giúp chính ta khiêm lễ để tròn công đức kỳ ba.

Bậc đạt trí tuệ phải kính Cổ Phật Như Lai để cho trí vô tranh, sự lễ Phật và trí vô tư làm cho ta trí tuệ tròn đầy công đức trong Tam Bảo.

Bậc đạt vô thường tâm phải kính hiến dâng và lễ nhạc của quốc gia để lòng vô tranh, sự kính quốc vô tranh văn chương lễ nghĩa đem lại sự tròn đầy nhân hoà đủ công đức trong Tam Giáo Hoàng Gia.

Bậc đạt lòng chí nhân phải kính Tổ Phụ Ông Cha bảo quốc lập nhơn cho sự sống chung của nhân loại. Vì chí nguyện thái bình nên tánh đức vô tranh cho tròn nhân thượng nhân cao quý.

Bậc đạt đạo thuần dương phải kính Dương Đạo của Trời, trí huệ vô tranh trong sự cố vấn kinh bang tế thế, để cho thiên hạ hưởng sự giàu mạnh thái bình làm tròn công đạo kỳ ba.

Bậc đạt đạo thuần âm phải kính Phật Mẫu để cho trí hoá Diệu Âm Phật trong lòng sanh chơn như thành mẫu ái, trống lòng trong sanh lộ phù

gia, vô tranh trong chí nhân để tròn đạo thượng học.

Bậc đạt đạo hiếu thuận phải kính bậc lập đạo di kinh, lập quốc di luật, lập đạo chi dân, đem thiên hạ vào cảnh thái bình thanh trị, lòng biết vô tranh công danh để tròn công đức kỳ ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt đạo Tiên Nhân phải kính Trời Vô Cực để trí huệ lớn thông thiên, trước đem lễ nhạc của Tiên Thiên vào giáo dân để Minh Đức, phục hưng sự tao nhã của Tiên Nhơn cho trọng thần trong quốc gia hành nhơn chi đạo, sự cố vấn thi nhân lại vô tranh trong danh tài tụ khí. Được vậy thành chánh quả kỳ ba.

Bậc đạt Kim Giác Chơn Nhân phải kính Hoàng Thiên lập chí nguyện giúp đời, thường binh lược bảo đạo chi dân, nội kinh thông bảo an văn hiến, ngoại binh pháp an chánh sự



huyền cơ, thân làm tướng biết phụ trợ bình gia, làm cho sự trị an rộng lớn, lòng lại vô cầu danh tranh địa vị tức làm tròn bốn phận và nghĩa vụ được thành chánh quả kỳ ba.

Bậc đạt đạo chi dân trọng phụ; Chơn Nhơn phải kính đạo lực trong Hoàng Thiên và Hậu Thổ, xiển giáo cho người thông đạo hiếu thuận, trung đạo hiếu hoà, nghĩa cử lớn của đạo Tam Cương Ngũ Đức cho nhân chi minh bốn thiện mà trung nghĩa vẹn toàn. Được công đức lớn được thành chánh quả.

Bậc đạt đạo chi tông phải dạy con hành nhơn chi đạo, đưa con được thành chánh quả Cha Mẹ và Thất Tổ thông linh được vào nước Trời tam cấp. Tất cả tam thân nghiệp vạn niên được xoá bỏ trước Luật Trời và được sự dìu dắt của Tiên Nhân và Thần Thánh đưa vào nước Trời làm Nhân Tiên hưởng được công đức như Thần Tiên trong cảnh thượng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Phải lui lại nội tâm mới chánh định Linh Quang, phải lui lại ở nội thất mới thấy cõi lòng thanh tịnh, phải lui lại ở tánh thiện mới tầm Phật tánh của Linh Quang. Nhờ lui lại đạt sự thanh tịnh trong lòng để lập ý an; thanh trong lòng là sáng, tịnh trong lòng là an, bình trong lòng là huệ, sáng tỏ trong lòng là phát huệ.

Bậc nhân lời nói biết hoà, việc làm biết kiên, việc tu biết trì, việc sống biết an, việc tu tiến đều có mục thước để thông huệ linh đạo. Bậc trí lời nói sáng ý mình giác độ trí người, việc nhân đạo trọng kính người khiêm ái mình, việc hành xử bình đức mình thông cảm người. Nhờ sự dưỡng tu đều phát pháp nhân.

Bậc trí tuệ lời nói đúng thời kỳ không để lời thô, hành độ đúng lúc cần thiết không để thiếu huyền cơ, minh trí người tùy phương tiện không chấp thiện ác, giáo pháp người tỏ lòng tin không thay họ làm dư. Nhờ vậy việc làm nhơn không thừa và không để thiếu.

Cho người thiếu làm được thiện duyên, cho người thừa để lệch pháp thí, giúp người yếu đi đúng nhân hành, giúp để cầu xin sanh lòng vị kỷ. Vì vậy bậc đạo cho lúc thi nhân mà không cầu thực dụng để đại giác.

Thương thường giáo để cái thương không trụ lạc, dạy thường dưỡng cái dưỡng trưởng thành người, yêu thương ái để cái yêu không sai bốn phận, quý thường trọng để cái quý giá giữ tình thâm.

Người trực tín phải học diệu dụng để thông tình, bậc trực nghĩa phải học trung dung để đạt lý. Nhờ thông tình đạt lý mở đường lớn tao nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Không để nhân tình quá thô làm thiện cận sự thông lý, không để nhân nghĩa quá sơ làm rạn nứt tri giao, không để lòng nhân quá quê mùa

làm sơ thất ý cảm, biết được sự sơ thất tu cái biết có trí tuệ để minh thị.

Tâm lý không đồng ráp vào nhau làm lạc ý, thiện cảm không đồng đáp vào không bao giờ đủ, giác ngộ không đồng sự không đồng ngăn lối đại siêu nhân.

Đến một nơi không đồng ngôn ngữ sự hiểu cảm thần, đến một nơi không đồng quan điểm sự biết độn trí, đến một nơi không đồng bình đẳng sự thấy biết tinh thần. Nhờ vậy mới thấy nơi quê Cha Đất Tổ là nơi cao quý.

Bậc thuận ý Trời sống không cái số luôn cao sáng trong sự tri ngộ, nghèo cũng chơn chánh, trí giàu bủa rộng lòng chí nhân, dù cao quý bản thân cũng biết cao quý lòng chí dân ái quốc.

Bậc thuận ý Trời tu thân để cảm ứng tình Thiên, tu nhân để lành mạnh trí độ; cho dù thử thách nào cũng một lòng nhân không để sai tiết độ, ở nơi nào cũng an đạo dưỡng nhân, gặp hoàn cảnh nào cũng minh tâm kiến tánh. Đó là người đạo.

Bậc thuận ý Trời gặp nhồi quả cũng kiên tâm, gặp khổ lao vẫn minh trí, không đổi quan

niệm tu chính lòng mình để thờ Trời không sai lạc ý niệm. Như người con gái trung trinh chỉ yêu bậc đại trí, quý bậc đại tình, vì vậy giữ lòng trung để sạch tiết độ cùng người.

Dâng đại ái để cao thanh mục thước, suốt đời dù không được gần người mình yêu kính vẫn không để sai khí tiết làm nhân và luôn thờ sự trung chánh để đắc đạo lành như chi giáo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc thuận ý Trời có mục thước tiết độ đảm đang, vào trong những sở trường không buộc tình trối lý, vào trong sở học không trối trí cột lý bất nhân, trở vào trong cái nhân trị để tiết độ cho cao nhân công bằng chi quý.

Bậc thuận ý Trời dâng lòng thành chỉ đạo chi quân, an ý đạo chỉ nhân chi giáo, yêu chánh nhân chỉ lý trí hành, dạy chánh tín chỉ quan niệm chi đạo, đi đến đâu an định tự nhiên.

Bậc thuận ý Trời đạt sự quyền quý dạy thảo để hiền chánh, tế bản để hảo chi nhân, chỉ đạo để thảo mở nghiệp lực, giao tình để hoá trí độ nhân, lễ kính để minh chi từ đức.

Bậc thuận ý Trời đạt cao sang không kiêu cách để dịu tình người, cao ngôn không kiêu sang để mực thước chi bảo, cao hành pháp không kiêu ngạo để đạo chi nhơn, cao phẩm nhân cần tập trung cao kiến thức để thần minh tri đức.

Bậc thuận ý Trời đạt huyền cơ tâm bậc thông cơ để nhiệm màu trong mẫu ý, để thượng trí trong mẫu ân, để thuận hành trong mẫu đức, và biết làm thế nào để dâng lòng Phụ Mẫu chi dân.

Bậc thuận ý Trời suy nghiệm lại mình có làm được điều gì công đức cho đời, công tâm cho đạo, công lý cho dân, công dụng cho loại người và công minh trong một đời sống để định lòng nhân.

Bậc thuận ý Trời xét mình cho thông suốt để làm gì cho đúng ý nghĩa, để làm chi cho xứng tinh thần, học để công dụng gì trong tự đức,

mình đã có và có gia thế để làm gì trong nhân quả của bậc chí công.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc thuận ý Trời phải suy nghiệm cái hành nhưn để cao định nghĩa, phải xét tâm lý để di chánh hành nhưn, phải định tâm trung để di đức hành lễ. Tự hỏi lòng mình có tích lũy công đức gì không?

Bậc thuận ý Trời sự sáng trong có thông đạt trí tri, minh cõi lòng có tu chính trong chơn lý, di thiện nhân có bớt ác chi dung, đạo đức trọng có trả ân ngọn rau đất nước sanh thân mạng.

Bậc thuận ý Trời sự thấu ngộ có lập được đức kinh, có viết được sách thiện gia chi giáo, có làm được chi đạo khiêm hoà để tâm mình lành chánh linh Thiên Đạo.

Bậc thuận ý Trời biết soi tâm lập chí vậy, có tri kiến Minh Sư thị giải chỗ cạn sâu, có tri

giao học sĩ Tân Minh Đức, có chi dùng vào sự ích quốc lợi dân.

Bậc thuận ý Trời sanh nhơn tâm có sức chánh linh thông, sanh nhơn tình có chánh linh giác, sanh con cháu có dạy chánh hiếu chi nhân, sanh hiền thần có giúp chánh thân trung nghĩa.

Bậc thuận ý Trời biết sự tu hoá biết hoá nhân để chí thiện lòng người, có biết chánh dung cho được tài chi tướng, có chánh vị tha cho minh trị mạnh lành, có chánh tu đi để quốc dân lành mạnh.

Bậc thuận ý Trời kiến tánh để thấy sự quán thể hành nhơn chi đạo, minh tâm có thấy sự tâm linh và sự tâm lý cần được suốt thông. Nếu được sự suốt thông mình phải đóng góp như thế nào để thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!



Bậc thuận ý Trời có thấy cao hơn mình nhờ giáo chánh mà nên, trọng đức mình nhờ minh tâm mà định, soi tỏ nguồn căn biết sống chung bình đẳng nhân quyền là đạo.

Bậc chánh hơn không đi thất hơn quyền, bậc chánh công không đi thất hơn trí, bậc chánh tư kiến không đi thất hơn tình. Nhờ cao thiện cảm thuận theo hơn trung chi quý.

Bậc cao trị thiếu trí minh trị để bình, bậc tài nhân thiếu minh huệ để chánh, bậc công thần thiếu trí độ định huệ để an lòng nhân thì làm sao đủ chánh đạo.

Cây không sanh quả ngọt uổng công đức người trồng, lý không thiện ứng uổng công pháp nhân người gặt hái, tình không sanh thiện cảm uổng chi quý người theo. Có phải sự hành nhân sai quan chánh mà không thành đạt thiện quả.

Bậc đạt lẽ một phải thấy xa con kênh ta đào nguồn nước đó tưới vào đâu, phải tri xa cái tình ta trao người nhận thủy có chứa, phải thông xa cái lý độ ta ban có sáng suốt tới bậc trung hiếu để minh hoà.

Như Cha Mẹ sanh con phải dưỡng dục để đắc nhân, phải chánh giáo để trưởng hiếu, phải từ ái để thông tim, chỉ có đạo đức thông tim đưa con mới đi đường chánh định. Như vậy thầy giáo độ phải có trí tuệ để chỉ nam, bậc theo hành phải có trí ngộ để linh giáo. Nhờ linh trong tiềm thức mà việc hiếu và hành đều đắc trung chánh thần linh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một biết cân bằng trí hoá, không để quá trí vào chốn nông lâm, không để quá tài lúc vào thường nhân chi dụng, cần phải sáng trí tri trước thao trường để đại trị. Được như vậy đúng mực thước hành như.

Bậc đạt lẽ một đường ta không buộc người theo để giải nhân quả, còn được người minh huệ theo về là được nhân trung chi quý, không cột người để xiển giáo lưu tình để giải nhân quả,

bằng được hiền tài chi dụng, đức trọng chi dụng theo về cầu học thì xả kỷ để đào tạo hiền tài cho quốc dân chi đạo công viên quả mẫn cho đời.

Bậc đạt lẽ một biết khử mùi ô tạp để thưởng thức trầm hương, khử nhân đa niệm để thưởng thức sự đậm bạc của trí tuệ, khử tình giả tá nhân để thưởng thức thượng nhân minh đạo.

Bậc đạt lẽ một không chê sự đậm bạc, sự đậm bạc là thanh cao trong các phương vị, không chê thiên nhiên phong thủy vì nó là sự chơn giải trong trí tuệ tự nhiên, không chê thâm sơn cùng tận vì nó là tầm nhìn xa, là tri kiến của các bậc đắc ngộ tinh thần.

Đậm bạc là sự cao quý của Tiên Gia, là sự tu chánh hành hoá của bậc đạo, là nơi thanh tịnh để giải tục phàm, là sự thanh cao trong con người có trí thức hệ. Đậm bạc là nơi thanh lọc cõi lòng, là chơn ái thật đức, là sự sống có trí tuệ vô tranh, là tảo nhân trong chí nhân bình trị.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Người không quen sự đạm bạc không thể trí tuệ, không phải tri thiện và không phải người quy y theo thiện giác của bậc thông thần, Phong Cương không sợ gì thắng được nội lòng, băng sơn không từng trải khó dững trong chánh sự, tình lực không phân minh khó thắng sự chánh tà, tâm lý thiếu dứt khoát chỉ có làm hại mình trong chánh sự.

Định để huệ được huệ tự biết đạo hành nhơn, tịnh để thanh được thanh sự biết đức sáng để chơn hoà, thiên để tĩnh được tĩnh tự biết lui vào chánh niệm, học để đạt dùng sự học để thông đạt, tu để sửa đổi sự mực thước đúng di nhơn, khai để thông tâm sự thông tâm tri đạt kỳ lý, sống để háo sanh sự sống để thông thể nhiên đặng.

Bi tu trí hoá sự tu đó đại từ, bi tu chí nhơn sự tu bi đó đại giác, bi tu chí háo sự bi đó tròn đầy. Nhờ tròn đầy mà trung dung quảng đại. Bi bất sát sự bi đó thuần nhơn, bi bất tranh sự bi đó thuần đức, bi bất danh sự bi đó đạo thành.

Nhơn bất sát sự nhờn đó thiện minh, nhờn bất ác sự nhờn đó thiện giác, nhờn bất tranh sự nhờn đó thành danh. Chỉ có bậc bi thành thì lòng chí nhân mới mở cửa đại từ bi để đại trí.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nhà tiểu thương hỏi Bậc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để tôi đại thương trong thế giới?

Bậc đạt lẻ một trả lời: Khi nào anh vị tha kẻ anh không ưa, người nhân nào anh không thích thì anh được thành đại thương gia.

Ông ta lại hỏi tại sao?

Vì trong những người anh không ưa là người ngang tài trí với anh, còn người anh không thích họ hơn anh nhiều lắm. Vì vậy anh biết thương bậc bằng anh thì thị hiếu của anh lớn ra, còn anh học người cao hơn anh thì sự hiểu biết lớn của anh mở rộng. Nếu anh biết thương như vậy tức là sự kính thương của anh

được phồn thịnh đi đến đại thương, nói cho kỹ cũng do anh biết thương anh đó vậy.

\*\*\*

Nhà tiểu giác hỏi bậc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để tôi đạt đại giác?

Anh phải mục thước lại sự hành học của anh, hễ thấy trí mê đánh thức nó dậy, thấy tâm an thì giác trí, thấy quá yên phải tầm học cho linh huệ. Nhờ sự học và trí độ lại mục thước của mình việc gì tròn ra việc ấy thì thành nhà đại giác.

\*\*\*

Nhà tiểu trí tuệ hỏi Bậc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để đạt đại trí tuệ?

Ta trả lời: Nhẫn để thông tình, kiêm để chánh ý, đi vào trong của cái biết sự biết phát thành trí tri, đi vào trong của cái ngộ sự ngộ thành chơn giải. Cả hai được định thì tâm trí tuệ đạt thông linh đại trí tuệ.

\*\*\*

Nhà tiểu thiên hỏi Bậc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để tôi đạt đại thiên giác?

Ta trả lời: Ngoài lập trí để học kinh văn tỏ lý, trong nội cảm thông tự tánh làm chơn, mỗi thời thiền là một sự học của trí tuệ tự nhiên đạt thiền giác.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

\*\*\*

Nhà thiền sư hỏi Bạc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để được nhãn quang?

Ta trả lời: Lập trí soi sự việc thông sự việc, lập nhân trong thế đạo hành như thông suốt sự như quả, lập thiền thất trong mục thước Pháp Môn, lúc định thần thông thần không ràng buộc để thần minh tức là có nhãn quang trong sự chi đạo thì đắc nhãn quang.

\*\*\*

Nhà học sĩ hỏi Bạc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để đạo ta trị quốc?

Ta trả lời rằng; thiên hạ nhân tài là đạo của quốc gia, lập thiện nhân tiến cử tài hiền là đạo

bình trị thiên hạ, còn lòng chi dân phải có đủ mực thước dụng nhân hành mộc, điêu khắc lại sự quảng trị làm cho nó giàu mạnh văn minh đạo đức là hợp đạo trị quốc.

Cao công đạo biết khiêm thủ đức di nhơn, cao tăng đạo biết cố vấn thủ thần minh di bảo, cao tài đạo biết kinh bang thủ nhân giàu mạnh, cao đức đạo biết lễ kính thủ chí trung hoà, cao quản đốc biết phù trợ thủ an định biên quang. Nhờ đức trọng sanh ra đại trị quốc.

\*\*\*

Nhà tu sĩ hỏi Bạc Đạt Lê Một làm thế nào để được đạo giải thoát?

Ta trả lời: Hành nhơn đạo không tính công lòng đó trống lòng, tu chánh lương tâm không tính thời gian, tâm thoát, việc thiện giác bớt ác, không tính nhơn quả thông thần, trong giáo độ dứt thiện ác không tính toán giải thoát tâm lý, trong lòng dứt phiền não không loạn tướng phát lòng chơn, nhập thế hay xuất thế không ràng buộc phát lòng chí nhơn. Được vậy là đạo giải thoát.



Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

\*\*\*

Nhà thiên định hỏi Bạc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để được siêu thoát?

Ta trở lời rằng: Lập chí lớn ái tha hiến dâng bi để đại trị, lập nhân lớn ái tha hiến dâng trí tuệ để Đại Tu Di, lập hành nhơn lớn ái tha hiến dâng sách lược để thái bình. Được tu chính lớn thì đắc sự siêu thoát.

\*\*\*

Nhà tiên tri hỏi Bạc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để thành nhân tiên đắc đạo?

Ta trả lời: Nên tiên tri cái hữu ích chi dân để thuận thiên thời, nên tiên tri cái hữu ích lớn cho bậc trị quốc để thông địa lợi và không nên nói sự thâm kín của huyền cơ thì sự thấy biết đó là Tiên Đạo.

Thấy không lợi sự biết chẳng bày ra, người không chánh sự hiểu nên thâm kín, kẻ không

đồng không khái ngộ thần minh. Đó là tiên tri huyền thuật.

Không đón gió lúc mưa bão đang về, không hứng sương lúc mặt Trời phát sáng, không bàn thượng học với đám hạ ngu, không khoe mình tài trí giữa đại quan trường. Phải biết giả thật ngu khi mình nhập thế mới thoát được sự ngu tu của đạo học.

Nhà của kẻ dữ vách đó có tai, sàn nhà có nhãn. Nên bậc chưa thật ngu đàn không thể thoát và giữ được nội thân.

Cái thưởng của ngụy quân tử ở đằng trước cái phạt theo ở đằng sau, cái nhân ở đằng trước cho trăm họ ca ngợi thì cái khí lại bắt nhân ở đằng sau. Nên bậc chưa đủ ngu thường chết trong đại lợi của hàng tu đạo.

\*\*\*

Bậc thượng trí hỏi Bậc Đạt Lễ Một, làm sao để đạt đạo thượng trí?

Ta trả lời: Khiêm để cầu học nửa thần của trí được mở ra, ái để cầu sánh như tâm bậc thông huệ đến giúp, tình để ưu đãi chí nhân bậc thông

đạo theo về. Được chí sĩ của thiên hạ cố vấn là người đạt thượng trí.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

\*\*\*

Bậc thảo nhơn hỏi Bậc Đạt Lẻ Một, làm thế nào làm tròn hiếu đễ?

Ta trở lời rằng: Giàu biết bổ thí sự thảo ý hiển chánh tinh thần, hiếu biết cao kính sự hiếu kính làm mềm lòng cảm nhận, thảo biết thi ân nhân quả cũ dứt khoát không tri. Được như vậy tròn đạo hiếu đễ.

\*\*\*

Nhà thiên thức hỏi Bậc Đạt Lẻ Một, làm thế nào cho tâm minh đặc sự thiên thức?

Ta trả lời: Tu không thiên vị thiện ác chơn ái tâm bi đó mở ra, tim không thiên vị chánh tà chơn đạo tiềm năng đó mở ra, lòng không thiên vị sắc tộc màu da chơn đức đó tánh huệ mở ra. Được như vậy đặc thông sự thiên thức.

\*\*\*

Nhà hành thiện hỏi Bạc Đạt Lẻ Một, làm thế nào để đắc chơn thiện?

Ta trả lời: Không chướng duyên trong lúc độ đời, không sanh tử chướng trong lúc già yếu, không coi sự giúp của mình là cao quý thì đắc ba điểm thiện nhân.

Giúp người khổ an thân, đắc nhân tâm yêu đạo, giúp kẻ thù tỉnh ngộ an trí đắc chí nhân quờn đạo, giúp kẻ thiếu phương tiện hành nhưn đắc chơn thiện được đạo. Được ba điều này tức đắc chơn thiện của Như Lai.

Không chấp lỗi cố nhân kính người già học di ngôn, không chấp nhân quả thế gian tỉnh người nhân an đạo, không chấp sự sai biệt của giai cấp giúp xã hội quân bình. Nhờ sự quân bình bậc thượng nhân công chính.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Tâm sạch oán thì chánh khí thẳng thiên, tánh sạch cừu (hận) thì chánh linh thông đức, lòng sạch phiền não chánh định thông thần, tam đức chánh là lành nhân chi đạo.

Tình sạch tạp dục thì tâm lý sáng trong, yêu sạch tạp niệm thì tâm linh trong sạch, ái sạch phân biệt thì chơn ái trong lành. Được ba thể đó là đức nhân thuần chánh.

Giáo sạch tư kiến thì Thiên Đạo đấng khoa, huấn sạch tư ngã thì thiên Nhơn đấng nhất, dạy sạch tư lòng thì thiện trí hoàn nguyên. Nhờ sự dạy không tư lòng đấng thành Thánh Nhân Sư Phụ.

Tình sạch tư dục là đại bi, ái sạch tư nghi là đại giác, tánh sạch tư ngã là đại trí, lòng sạch thiện ác mới thật vô vi. Chỉ có sạch vô vi tâm thanh tịnh hiển Thánh theo về.

Trí sạch phân biệt là đại tri, nhân sạch giai cấp là đại trị, đức sạch tà chánh là chơn thiện, đạo sạch phiền não là đại giác ngộ.

Thân không sanh thù là bậc đạo nhân, yêu không sanh hận là bậc chơn ái, thương không ràng buộc là bậc thông tình, dung không chấp

trước là bậc khoan chánh, hạnh không buộc thắt là bậc đặc nhân tâm.

Đi không luyến tình là bậc trị ân, về không lụy ái là bậc chơn tịnh, biết không câu chấp là bậc thi nhân, rời không buộc nghĩa là hàng thông huệ.

Thấy trái vẫn tha là bậc sạch lòng, thấy xảo không ghét là bậc sạch trí, thấy phiền não không giận là bậc đặc nhân tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nương không cậy quyền là bậc trung dung, nhờ không lợi dụng là người trung chánh, được không hỏi đòi là hạng biết an, làm không tính công là bậc giác ngộ, thành không quá danh là đạo thông thiên, ái không áp chế là bậc thành đức.

Lời không đa tham là hạng chánh nhơn, lộc không đa tranh là hàng thật đức, sang không cầu

kỳ là hàng trung dung, giàu không đòi trụy là hàng hiếu đễ, quý không chê khen là hạng lòng nhân, kính không cao ngạo là hạng đại lực.

Sang không chê hèn là hàng chí đạo, quý không chê tiện là hạng thi nhơn, cao không chê thấp là bậc trọng đức, được không chê thua là hạng nhân hiền, thắng không chê bại là hàng chơn đạo.

Cao không đủ trí sự hại yếu minh trị, trí không đủ nhân sự hại yếu đức tin, chơn không đủ ái sự hại yếu Tu Di, lòng không đủ dũng sự hại yếu tin dùng.

Thật chơn thiện thì dứt tư thù cho lòng minh đức, thật chơn thiết thì dứt tư oán cho trí quang minh, thật chơn thiện thì dứt tư kỷ cho thông tánh mạng. Nhờ tu chơn như vậy mà thường đạt đạo.

Trí người chơn không truy quá khứ diệt bỏ vị lai thì trước sau sự chơn thật tỏ ngộ, lòng người hiền không tính quá khứ, không chê giấu vị lai. Nhờ sống thật phát được chơn bảo.

Bậc lập đức thiện không cậy công khi việc mình thành, không cao ngạo khi nhân mình quý,

không đa tình khi ý lực mình thông. Được vậy là người minh đức.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Đại trí không nhân trị không giữ vững thái bình, đại tài không trượng nghĩa không giữ vững trung chính, đại đức không nhân ái không giữ vững trung đạo.

Nghịch cảnh đến phải thắng lòng mình chỉ thắng lòng không phiền não, thuận cảnh đến phải thắng lòng mình không để lợi ái làm mê, hoàn cảnh đến phải biết truy nghiệm để xét việc, khi xử việc phải nhớ di thiện. Được vậy là đạo thắng mình trong ác niệm đó vậy.

Đạt danh không tranh danh dưỡng đức hành nhưn, thành danh không tham công dưỡng trí trong sạch, đạt danh tướng công thành không nhân nghĩa dưỡng lòng đạm bạc. Ấy là người vì đạo thắng mình trong dục vọng để thanh chơn.



Thấy của quý biết trị lòng từ tôn trong cao quý, thấy tài lợi lớn biết định tâm thư thả trong đại lợi, thấy đức lộc lớn biết định tình tao nhã trong đại lộc. Được vậy là thắng mình để đạo chi hơn.

Ở trong quyền uy không lợi dụng uy vũ, ở trong phú quý không lợi dụng phi nghĩa, ở trong đại quyền không lợi dụng quân pháp. Đó là bậc thắng mình trong công đạo hành hơn.

Nhận nghĩa lớn tế bản cả hai tích đức, nhân lợi lớn tế nghèo cả hai tích nhân, nhân lộc lớn tế thiện cả hai chơn mỹ. Đó là đạo thắng mình còn được đạo di nhân.

Không bỏ qua việc thiện báo nhỏ nhất nó để chia cho hàng tế thiện để thiện di mình, không bỏ qua phương tiện nhỏ, nhận nó để tế hơn giao cho bậc hành hơn để tế thế. Đó là đức thắng mình làm cho sự minh đức trị an.

Lạy Thầy Chúa Tế Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc lập đức nhân nhận sự hoàn báo phù trì lại cho hàng từ thiện tế đạo, nhận lại sự sơ kính phù trợ lại cho công ích chi dân, nhận sự giao tình để lưu ái thuận cho hàng công đạo. Đó là đạo thẳng mình biết mình ái độ người nhân.

Trong lòng có lượng nước trong tạp chất chia cho nơi thủ ái, trong trí có lượng nước thanh phù dục chi cho hàng hành nghĩa. Nhờ biết chế như vậy được đại thể nước bình cũng là hàng thẳng mình trong các tạp đức để di nhơn.

Không bỏ sự lợi ích của công chính và tiền tài mà biết chia nó cho hàng hành thiện di nhơn để tu chính xã hội. Được vậy có nhận cũng là sự giúp đời để công bằng cho xã hội tế thể an dân.

Không quá chấp thanh làm bại đức ở hành nhơn, không quá chấp nhân làm thối nhân ở lễ nghĩa, nên vui vẻ nhận cái tạp đức bủa rộng làm từ thiện, nên vui vẻ nhận cái tạp nhân thi nhân cho bậc từ thiện. Được vậy công đức cao dày tế thể hành nhơn.

Đừng giữ đức quá trong phải vào trong kinh thương để đức đó huyền hoá, đức đó thi nhân,

đức đó thi chính, đức đó trọng thần để đức đó tế thể, để đức đó phân chia, để đức đó từ thiện tức là cho nó đi trong tất cả rồi trở về mà không phiền não là chơn đức của ta sanh.

Nhân đừng thủ quá thanh phải đưa nó nhập thể hành như để như đi chính, phải luyện đức như trong các từ thiện để thiện tế bản, phải nhận sự hoàn báo chia cho cái ái tha, phải chánh độ hành như xử thế. Khi trở về không phiền não như đó chân nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nhân của bậc đạt lẽ một không mong làm cho đủ mà phải biết làm cho tròn, không nên làm cho đầy nó sẽ bị tràn ra, khi mình còn chế nữa. Chỉ làm tròn mục thước công chánh thì đắc đạo chân nhân.

Đức của bậc đạt lẽ một; không lọc nó quá cực thanh, sự đối cực là trọng trực, không giữ

nó quá thật trong sự đời cực là dục vọng. Vì vậy nhận tạp đức để tế bản, nhận tạp nhân để tế thể.

Tương hưng cho hàng từ thiện hành như cho dân nghèo bớt khổ, tương thân cho nơi thiếu phương tiện trượng nghĩa. Có phải làm cho đức tròn đầy công viên quả mãn cho bậc dựng đức mà nên.

Nhờ việc đến mà ta thắng mình, thật thắng mình thì biết chia từ đức thi ân cho thiên hạ, nhờ sự đến để ta thắng lòng, thật thắng lòng thì biết di an nghĩa đó vào từ thiện của quốc gia. Có phải được việc thắng mình mà được công đức di như hành độ cho thiên hạ.

Cho nên bậc đức trọng không chấp tạp đức của thiên hạ dâng đến mình, nhưng tay phải nhận vào, tay trái biết cho đi thì đức đó trở thành mỹ cảm và cứu khổ được nghèo khó của quốc gia.

Bậc trọng nhân không chấp tạp nhân như nhận lễ đó vào biết đại lễ hành như, nên sự đến sự cho đi đều là công đức trong Trời Đất. Nhờ biết làm như vậy như tròn đặc đạo dễ và chơn.

Tiên Phật Bồ Tát muốn nhập thế là tạo công

lập đức mới hoá kiếp làm người, ta được sự công đức người dân bỏ qua là yếu trí. Vì vậy nhận công ích đó trong thiên hạ mà biết trông mỹ cảm là người đang làm tròn công đức để chi nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một; thấy việc ác nhỏ không làm, nhưng gặp việc từ thiện nhỏ không bỏ qua. Nhờ vậy mà chơn thiện.

Gặp nơi phiền não không vào, nhưng gặp bậc đại giác thì mong cầu cho được tri ngộ. Nên đắc mỹ ái để thành nhân.

Gặp cảnh dục lạc không ghé qua nhưng gặp nhà chí nhân và quý ba ngày cũng thành lòng không đổi ý, thể hiện sự thành lòng để cầu đạo chi gia.

Gặp cảnh tạp nhân không dự, nhưng lại cầu sự nghe huấn giáo của bậc trí tuệ. Được vậy là

bậc đại căn tâm đại duyên để giải thoát kiếp làm người.

Gặp bạn háo danh lợi chối từ nhưng mong gần người đại đức để được cao minh trong thần giác. Có chờ ba năm vẫn không đổi đức tin đó là người có sức đại quảng độ trong hành chánh.

Hiền như mong gần bậc đại đức để học minh độ, sự minh độ làm tròn nhân phẩm, cao nhân mong gần bậc đại trí để học đại trung. Được đại trí trí là tề gia minh trí.

Gặp bậc trí tuệ không để tâm mê vì tâm mê sẽ bị cảnh thần làm tâm nhận thức bị méo mó, gặp bậc trí tuệ không để trí phân biệt, vì trí phân biệt làm tâm nhận thức của nhãn tạng không thông tri. Gặp bậc trí tuệ không để nhân lễ buộc ràng, vì quá lễ mẽ làm thần minh bị cản trí yếu sự giác ngộ.

Bậc trí tịnh tâm để tri, bậc nhân sạch lòng để trí, bậc giác sạch tánh để thông, bậc tình sạch lý để chánh. Đó là sức cứu cánh để thần minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

## Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Có những cái lý trí người ta muốn làm để được mục thước, có những cái lý trí nhân người muốn học để tròn đầy, có những cái lòng vô tư người muốn đức để chánh quả, có những cái tình ái tha người muốn độ để cao minh. Nhờ đức trọng mà tròn đầy công quả.

Trong trống trí để thông thần mới đạt thần minh, trong trống tư kiến thông suốt mới đạt trí tuệ, trong trống tư duy thông suốt mới đạt minh huệ. Nhờ trống lòng mà chứa sự giai ngẫu của nhân thiên.

Gặp đức thiện không cầu báo để hảo thiện chung, gặp đức nhân không cầu đáp để nhân chi giáo thuận, lập đức kiên trì không cầu tha để ái thuận chi hoà. Nhờ ái thuận chi hoà nhiều người thành đạo.

Mạnh từ đức lực thiện ái mạnh ra, mạnh an chánh lực hành như mạnh lại, mạnh lòng chí nhân lực thiện ái đại đồng. Nhờ lực đại đồng thế gian thành đất Phật.

Nương chánh đức để hồi báo thiện chung, đưa chánh nhơn để hồi tâm phản bản, gần chánh minh để tâm trí tuệ hoàn nguyên. Nhờ biết sức đạo hoàn nguyên đạt minh kỳ đức.

Giao cảm nhân để đức lập trí tuệ quân bình, thông cảm nhân để đức lập anh minh thân vũ, thiện cảm nhân để đức trống chứa chơn như, đức chứa chơn như đại từ tâm khai trí. Thành có thật lập ý chí thành chơn, nhân có chánh lập y nhân cao quả đức.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Không tính công quả đó vô cùng, không tính lao nhọc sức trường thống chánh định, không tính hơn thua thật đức đạo thành. Đó là đức nhơn chánh toàn chung hiệp thủy.

Bậc lập đức thành nhiều không tính công công viên quả mãn, bậc lập trí thành tài không tính công công đức vô lượng, bậc lập thân thành



đanh không tính công công đạo đại nhân quyền.  
Có bậc nhơn này mới đạt công viên quả mãn.

Bậc được sủng ái biết khiêm để đại ái hung bang, bậc được đại tài biết khiêm để đại tài bình trị, bậc được đại huyền cơ biết khiêm để đại thuận thái bình.

Sức thiện di minh trong những con người chơn ái, được thượng tri ân biết giao tình để đại nghĩa, được yêu chi ái biết thân thiện để thuận triều trung, được quý chi nhơn biết thông tình biết tao nhã quốc chánh, được bậc thượng tri quý trọng biết lễ kính để tao phùng. Nhờ biết sức đường phương mà làm tròn nhân phẩm trong thời kỳ luyện ý nhân của con tuần mã.

Thông được sự sáng phải nhường người để đuổi bóng tối, ban được sự sống phải hạ mình để đuổi vô minh, tặng được sự sanh tồn phải nhượng bộ để đuổi chướng duyên. Nhờ biết nhịn nhường giác ngộ bậc thiện tri kiến.

Biết thủ lễ am tường thông dụng trong các pháp tướng; như người dâng hoa cúng Phật, dâng hương tế lễ để lễ đó đẹp lòng tôn giả y

pháp thanh nhơn. Nhờ biết xử thế đúng đường thì các cửa Diệu Âm đón mở hiệp nhơn tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một không trách mình ngu chỉ trách mình mãi dẫn thân vào chỗ đần độn, không trách chi nhân của mình khờ chỉ trách trí mình quanh quẩn chốn hạ ngu, không trách mình say trong dục ái chỉ trách mình chưa thông thần để ái mộ hiền nhân.

Kẻ sĩ tự biết mình say thì biết thoát say trong dục vọng, kẻ sĩ tự biết mình mê thì biết thoát mê trong tiểu quan điểm. Chỉ có chính mình đổi ý niệm mới chánh định được thần minh.

Đời người có như xuân sanh hạ trưởng, rồi không như thu tàn đông tận mộng hồ hải chốc lác cũng qua mau, vòng định mệnh có ai thoát khỏi sự sanh lão bệnh tử, luật vô hình nhân và

quả ai cũng phải đi theo. Chỉ có kẻ sĩ thức tâm mình mới thật giải thoát tinh thần của mình trong chánh định.

Nên bậc đạt lẽ một phải có tầm nhìn của tâm thức quán thể sự định lại cái tâm trung, thông thần tâm để nghe chuông cảnh tỉnh, thông suốt trong thế đời rồi định vị trí của lòng nhân.

Không vì cái thương tâm vui mình vào cái tâm lý không chánh định, cái tình lý trong nhân tri thường dục niệm không thoát thai lòng. Nên đánh thức tâm mình trong tánh lý của người Tiên và đánh thức nhân mình trong di nhưn thiện ngộ.

Hoàn trả lại cho đời sống cái nhân thô thiện của kiếp làm người, cái tình thô tục của thời xuân trẻ và cái tánh đeo mang dục hải triền miên, để ta trở lại cái lương tri thánh thiện, cái tâm lý chánh nhưn, cái tâm lòng của chân nhưn nơi thượng nhưn chi giáo để đạo ta thành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Dòng định mệnh vùi chôn không biết bao nhiêu khanh tài hiền sĩ chưa thoát thai lòng, biển nhân quả nhận chìm không biết bao nhiêu danh tài chưa quán thông thể đạo, cửa thiền quang thấu dệt mê tâm lý của bậc thượng nhân trong tước vị chưa thông suốt đạo lớn chi dân thay đổi đồ hình, sóng Trường Giang sóng sau dôi sóng trước đắm bao kẻ sĩ chìm thuyền nhân hạ trí tương tranh.

Nghiệp càng lớn thì lực cùng cực càng cao, lộc càng lớn thì lực che tri giác càng thiên cần, danh gia càng lớn thì lực sanh dục niệm toả như mây, vọng càng lớn thì lực thị hiếu mê tâm càng toả rộng. Kẻ sĩ có không biết làm như không biết làm sao gọi đạo trống lòng.

Dây nghiệp mãi buộc vào chân đi sao thông thả, lộc càng trông cao như núi cản đường lớn ta đi, danh càng vang như đường ta bỏ nhiều sỏi đá, vọng càng cầu nhiều mây giăng che sự phát thoát thai lòng.

Nên quán đại thể đời ta rồi nhìn đại thể đời tới, nên thông suốt lý nhân ta rồi nhìn đại nhân đời tới. Ai là kẻ sĩ cùng lỗi ta về trong chơn giải tâm nguyên.

Dục niệm không đáng chê, chê là ta quán định ta sai tình lý, dục vọng không đáng chấp, chấp là ta quán định theo lý trí trầm kha, dục trần không đáng ai bi, ai bi là ta quán định thiếu di thiện, dục tình không đáng hận, hận là ta quán định thiếu lòng nhân.

Như Trời cho nước nguồn đi thì lập biển lớn để lọc, như cho Thần Tiên hạ phàm thì chuyển Chơn Sư Chơn Phật đến độ tha, như cho sự đau khổ để rèn thì chỉ siêu thoát để giáo. Mục thước của đạo vô hình không đi lệch thế hội huyền linh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Mỗi đường thần kinh và Địa Cầu và Vũ Trụ không lệch đạo, mỗi mùa tiết đều đi theo năm tháng ngày giờ, như xuân hạ thì ngày dài đêm ngắn, còn thu đông thì ngày ngắn đêm dài. Bậc đạt lẽ một phải thấy đời là một trường thi nhân và quả, ta phải biết tạo công lập đức trong đời người để hoàn trả cái nghĩa cử hành nhân.

Đời là cây chìa khoá cho bậc biết mình giải rồi trở lại cái chánh đại để chơn lòng, đời là mực thước thi nhân ta phải thi trong thiện giác để đắc thành chánh quả, đời là một sự đo lường ta phải giác ngộ để thoát ra vòng nhơn ái trầm kha, đời là một thế sự chèo chông không bao giờ dứt. Ta biết làm tròn hiếu thuận để mình thông.

Tròn cái công nhật cho quả nợ dứt luân hồi, tròn cái nhân chi đạo cho nghiệp kia dứt khoát, tròn cái thị giáo cho cái nhân phục mạng, tròn cái Thiên Di cho quả nghiệp không về.

Thức trong một thời giải cái mê tâm ngàn kiếp, nhất lý thông cho một thời giải cái thể trầm luân, đạo đắc nhân trong một đời giải ngàn

nhân trong chương. Sự ngộ ở dòng đời là sự giải ở ngàn sau.

Lập thiện trí tri giải cái ái trong trí lý, lập đạo chí nhân giải cái bất nhân trong thiện ác, lập công đức chí hoà giải cái tương pháp của mình ra.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nên bậc đắc ngộ như cầm cây chìa khoá của vô hình, mỗi tâm lý có thần minh thì có được chơn linh định giới, mỗi tập tục có trí độ thì giải được định số lầm sai.

Ở trong vạn tình mà tự tính biết thông chơn nguy, ở trong vạn nhà mà tự tính biết thấy lý đoàn viên, ở trong vạn thứ nhân mà tự tính hiểu như chơn thật giả rồi tự lấy chìa khoá vô hình mở để mình ra.

Không chấp cái ta để thần minh ta sống lại, không chấp cái tình để chơn tánh sống chơn như, không buộc cái nhân để tánh linh ta chơn

trí tuệ. Như nước về nguồn biết ngọt mát thể của thần minh.

Phả lấp cái vực sâu không chí để trí tuệ vun đầy, phả bằng cái núi mê trong ta để ta bình điền an địa, phả bằng cái lưỡng tánh trong ta để ta nhập thể tâm bình. Như bậc khôn ngoan vào đời đều thấy toàn phương tiện quý báu, ngã nào cũng thấy sự công đức vô cùng, việc gì cũng nhận ra sự thiện hơn để công quả. Vì đạo để đắc thành để viên mãn trong kiếp hành hơn.

Cao kính việc mình cao chí hoá mình giải, thanh tĩnh lòng mình cao văn hoá để mình giải, an tâm của mình cao sự thanh trí để hoá nhân.

Trông một đức thiện sau gạt sự thiện quả, trông một đức nhân sau gạt sự thuận nhân, trông một đức tín sau gạt sự thuận tín. Đạo là người biết canh cư để thấu hiểu tự nhiên.

Thiên di lộ mở tâm chơn cho bậc đại ngộ, thiện di minh mở trí tuệ cho bậc tâm thanh, hơn di hiếu mở hơn tâm cho bậc tròn công đức, hiếu di hơn hành học để đắc quả toàn chơn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.



Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Trong muôn ngàn cái nhân lập một đức nhân rồi trồng xuống, trong muôn ngàn cái thiện lập một đức thiện để thuần chơn. Làm được vậy rồi thiên định tự nhiên đạt quả.

Trong muôn ngàn cái tin lập một đức trung tín rồi trồng xuống, trong muôn ngàn sự học di nhân lập một cái Nhơn tròn rồi trồng xuống. Làm được vậy về nhập định thất được gặt quả tự nhiên.

Trong muôn ngàn sở học lập một sự học minh di thiện rồi xuống, trong muôn cách đối thế hành Nhơn lập một nghĩa cảm rồi trồng xuống. Làm được rồi định tâm tự phát trí tuệ sáng trong.

Trong muôn ngàn di ngôn học một đạo di huấn rồi trồng xuống, trong muôn ngàn thi nhân làm một công đức rồi trồng xuống. Làm được rồi về tham thiên nhập định sẽ thấy mở thần minh.

Trong muôn ngàn hiếu sự lập một hiếu để rồi trông xuống, trong muôn ngàn lễ kính lập một khiêm nhã rồi trông xuống. Làm được rồi về tịnh tâm thấy tâm lý thoát tục nhẹ nhàng.

Trong muôn ngàn sự tu thân lập một mục thước tu nhân rồi trông xuống, trong muôn ngàn sự giáo nhân lập một mục thước thuần nhất rồi trông xuống. Làm được rồi ngồi thiền thấy chơn giải mở mang.

Làm được không để tâm cầu tha độ, đắc ngộ sẽ thông thương, làm tròn không để tâm lục tạp thanh tịnh ở nội lòng, làm xong không để lòng lục dục tâm trống trí chứa Đạo Hư Không.

Không với quá cao để sự khiêm hành độ, không ý quá sâu để sự chơn giải thân hành, không cảm lý quá siêu để sự chơn ý nhập định. Ấy là đạo biết kết thai lòng rồi thanh tịnh dưỡng thai.

Xưa nay cái quá thái làm người chí nhân đi lộn, cái quá chấp làm bậc chí thiện biếng lười. Nên quân bình như chánh tức minh tâm trong sự thực tiễn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Như Vua không yêu quý hiền nhân thiếu trung hiền định quốc, không quang minh thưởng phạt lại thiếu sĩ trí nhân tài, không dùng nhơn đúng phương vị lại thiếu sự trường thống an định, không dùng hàng chí nhơn nên thiếu sách lược thiên cơ, không yêu người chí nghĩa xả thân can mình làm giảm sức minh thị trị quốc. Có phải yếu hiền tài do sự thiếu sùng ái của người trên.

Đức tin là sự tín trọng dụng bậc thượng tín để tiết độ định lòng nhơn, xử nhơn tình là thể phải dụng bậc mực thước để được thể hội kỳ tài, yêu nhơn nghĩa là đạo phải dụng bậc chơn nhơn để di nhơn hành hiếu nghĩa, mến anh hùng là khí tiết phải dụng bậc binh pháp để an chính thiên cơ.

Quý học sĩ là trí độ phải dụng học sĩ và nhơn ái quốc để đào tạo nhơn hiền, trọng bậc lập công

đề cao quả cảm, phải thương đề cao quý anh tài  
đề đồng vui với thiên thể. Đó là đạo nhất lý  
trong đạo lý tâm thanh, đó là trí tuệ lục thông đề  
an chánh lục đạo, đó là phát chơn huệ của quân  
chủ thần minh kỳ đức.

Làm đề việc tròn tri lý đề thông, tu thân đề  
đạo, thiên định đề trí tuệ, học đề hiểu rộng, kinh  
nghiệm đề thông hành, hiếu đề đề an nhân,  
thành lòng đề phát huệ.

Yêu đề cao quý, thương đề trọng kính, tha  
đề nhân hậu, quý đề gần nhau, biết đề rộng suy,  
nghe rộng đề trí, thấy xa đề minh thị, hành ý đề  
nhân tài, siêu lý đề tri kinh, thông thần đề hiển  
đạo, thanh tịnh đề huyền cơ, thông cơ đề hiệp  
giai ngẫu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thuận thiên đề minh kỳ đức, đạt địa đề học  
kỳ hình, thông linh đề hoà đại thể.

Nhất thông của bậc trí để thông Thiên Tự Chơn Kinh, nhất thông của bậc nhân để thông huyền cơ chơn giải, nhất thông của bậc đức để công viên quả mãn tròn đầy, nhất thông của bậc sư để huấn giáo hiền như chi bảo, nhất thông của bậc hiền để hiểu ngộ cùng lý tận tánh Như Lai, nhất thông của bậc định để chỉ nguyệt miễn bàn chơn thể của vô vi.

Kinh tạng thông để tìm chơn giải của huyền cơ, linh tự thông để tìm Chơn Kinh của Vô Tự, sanh lộ thông để thâm kín việc mình học ở Trời.

Sông thiên bày ra nhị địa.  
Sông linh bày ra nhị nhân.  
Sông Tiên bày ra nhị Phật.

Đến đó mới thấy mình lột xác trôi trên giữa dòng sông, vào đó mới thấy cái nhị nguyên thoát sinh hoàn giáo. Trong đó mới thấy ai là ta màu nhiệm trở về.

Nước biếc thanh trong Cam Lộ tẩy rửa,  
Trường Thiên mở cửa đón bậc thông linh,

Mở cửa chí công học kinh bạch tự,  
Nói vòng thiên thể tiếp ứng linh quang.

Ngộ đến miển bàn thiên tư đồng nhất,  
Muôn ngàn sự thật lộ máy hạo nhiên,  
Phát đạt chơn truyền Huyền Môn mở cửa,  
Tới nhà ông thợ hợp khí Hồng Mông,  
Kính Đại Huyền Công làm Thầy Vô Thượng

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một phải trở về quờn trí cho sự minh trí cao cơ, cho sự chánh đức rộng mở, đi lại con đường thượng học tầm nguyên, cái hiểu của nhân trung chi dũng kiên định lại thành trì, yên định lại tâm lý, sáng tỏ sự tạo như định địa.

Còn nhân hoà chi dụng mục thước mẫu ái biết chi dùng, để lòng người thờ Trời phù trợ sự hiếu thuận, Trời là Cha của Tam Giới, là Chủ Tể

của Thiên Nhân, là Hoàng Thiên chí thượng của đạo, là Thượng Đế cầm nắm pháp lực và binh quyền, là bậc đại trí hơn sanh người và cầm nắm vận mệnh trong thiên hạ.

Cho nên bậc đức lẻ một phải biết kính Trời như Cha sanh của mỗi linh hồn biết hiếu thuận, trở lại sự sống trong sáng của sự đại đồng quảng độ của Trời, biết kính Trời như Chủ Tể để hiếu kính Thượng Thiên, trong mỗi sự sống của thiên đại nhân Tam Giới, sống trong dư khí của Trời ban cho, nên có sanh trưởng thọ phúc, mỗi mỗi do Trời ban tặng. Vì vậy sự sống phải có ý thức hệ làm tròn.

Biết kính Trời như Thượng Đế tôn kính đạo quân chủ thần minh để thuận hành vương chánh thần trung phụ tử tử hiếu, lập cái chí nguyện đặc đạo phù trợ Thiên Hoàng để phục hồi thiên chức trong Tam Giáo, hoàn trả lại sự công đạo chí nhân cho thiên hạ thừa thiên thuận đạo.

Biết kính Trời như đáng chí công vô tư, ban Linh Quang cho mỗi người nhất điểm, thiên sanh Huỳnh Đạo, giáng hạ làm người để tu

chánh cái đạo chí nhân của Ngài cho thiên hạ thái bình phong.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Phải biết kính Trời như Đấng Tạo Hoá mà nhiệm thiên cơ, Ngài sanh hoá Tam Giáo để đạo chí công cho thiên hạ thuận hành, Ngài sanh Ngũ Chi cho Ngũ Phương Đại Đức. Ấy vì lòng thương sự tiến hoá của Linh Quang mà phân ngôi chí nhân dạy dỗ, để cho thiên hạ có cơ duyên hoàn nguyên đắc đạo.

Phải biết kính Trời như nhà Đại Bác Học Gia, dùng huyền cơ sanh hoá muôn hình vạn tượng, dùng huyền quang sanh hoá Thiên Đạo Vô Hình, dùng huyền năng dựng thiên lập địa, dùng huyền linh lập Trời Trăng Tinh Tú Vạn Năng, dùng huyền vi lập luật vô vi cho thiên nhân đồng nhất đạo.



Phải biết kính Trời như Vua trên muôn Vua cầm pháp lực vô hình vạn hoá đại giáo, như Chúa trên muôn Chúa cầm số mệnh của Tam Giới và thiên hạ vạn nhơn, như Ông Chủ Tể trên muôn Chủ cầm nắm binh quyền, chỉ giáo cho Thiên Địa thuận mệnh hành nhơn chung chi bảo.

Phải kính Trời trên mình bậc đại tế thể thừa đạo thể thiên, huyền quang chí mệnh thay Trời thay bậc đại chí nhân tri dân ái quốc dựng Vương Đạo thái bình. Bậc trung chánh thần minh phò bậc đại tế thể tức là đồng nhất thay Trời hành đạo.

Phải kính Trời trên mình bậc đạt lẽ một đạt đầy đủ thiên vi hành nhơn chi đạo, họ đã thông thần hiệp nhất cùng Trời làm cái làm của thiên nhơn đồng đắc nhất.

Trời cầm quyền cái đạo dương chánh, người muốn đạt đạo phải thần trung. Có đủ thần trung mới đạt đạo.

Trời cầm đức thần minh người có đủ lòng khoan dung tha kẻ thù để được thần minh. Kẻ có đạo kim tiền này mới thành chánh quả.

Trời cần đạo chí nhân người tu đạo chi dân phải có lòng vị tha và khoan chánh mới thành chánh quả.

Trời có Đức Háo Sanh người tu đạo có lẽ một phải bố thí phương tiện cho chúng sanh tu Phật học đạo mới thành chánh quả.

**Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.**

**Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.**

**Nam Mô Di Lạc Vương Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái**

**Đức Thầy Vô Danh Thị.**

\*\*\*

\*\*\*- *Hết Quyển. XXI* -\*\*\*

\*\*\*

**Quyển. XXII**  
**Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh.**  
**Lời Nói Đầu**

Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn.

Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển luân từ Tâm Kinh của Lô Âm Tự và ở Hàn Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di Lạc truyền xuống.

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và

lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn của các hàng Phụ Nữ đấng Phật đấng Đạo trong Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa xã hội biết có tâm nhìn để trở thành một vị Quan Âm thứ nhì cứu thế.

Lòng bác dưng chén cơm linh cảm đến kẻ thiếu đói, dưng sự bình tâm cho những kẻ thiếu suy tư, hái hoa lòng dưng cho hàng tu đạo để chi ái.

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc gia, cho gia được thiên sư, cho con mình thành bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho

những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.

Có tình yêu nào tinh sáng và cao quý hơn tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ Việt Nam đã từng tu thân và thiên định vì ái quốc.

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để mình thành Phật.

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỳ Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo.

**Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.**

**Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái  
Đức Thầy Vô Danh Thị.  
\*\*\***

***Thông Thiên Cơ Đắc Đạo.  
Lời Nói Đầu  
Mười Điều Tâm Niệm Của Phụ Nữ Tu Thiên  
Định.***

I. Thiên nhân đồng nhất niệm: Thiên định đến giai đoạn thần thông thần, quên dần bản thể của Hậu Thiên, mở ra chánh định Tiên Thiên đi về sở năng vô phiến vô não. Từ đó sanh thiên lý toàn chơn, làm cho sức hút của Trời và mình thành chức năng hiệp một cùng đạo cùng Phật. Đến đây mỗi giờ thiên định là lên lớp Vô Vị Chi Đạo trong cõi vô hình, khi thiên định mình đi học cho mình tu đắc đạo.

II. Thiên nhân đồng nhất cảm: Thiên định các pháp Địa Tiên thường pháp và vô thường pháp chu kỳ này là con điều cất cánh bay cao, việc cảm việc ứng ta đều biết hết, nhưng cái biết con điều còn dính sợi dây, chưa buông thả sợi dây chưa giải thoát thật. Cái linh cảm đó khác với chu kỳ Như Ý Pháp Vương là cá được hoá long, là rồng biết hoá vân để mình giải thoát cái Tu Di của chơn Đạo Thượng Thiên chính mình đắc đạo.

III. Xuyên vân thành Kim Bảo: Thiên sư tới chu kỳ cá hoá long, hoá thân ta phải hoá mây để cho rồng không thấy ta thì rồng mây tương hội. Đến khi tâm đồng ý hiệp ta hoà hiệp Tâm Thiên, nó đưa ta đi và ta là Tâm Thiên của nó, đưa vào các cõi Tiên Thiên cho ta cầu học Phật tử ngộ huyền cơ. Nhờ được nó mà ta có phương tiện về Trời để tu hành đắc đạo.

IV. Nhất lý thông vạn lý minh: Thời cơ của ta hiệp được thiên thời làm cho các cõi không thời gian, Chư Vị Phật Sư đưa ta trở về cùng đạo, nên gọi đắc nhất thông từ cõi không thời gian dạy lại cho ta hữu thiên căn hiểu thời cuộc

của thế giới và thế gian. Nhờ sự chỉ đạo đó mà ta sanh xuất tiềm năng ứng theo thiên địa định và vạn tượng hiện ra nhất bốn tán vạn thù và vạn thù sanh nhất bản. Ta trở lại cái ta từ khi Trời đất mới anh nhi, ta là Ngọc là Phật là nhất điểm Linh Quang chiết thân đi học đạo từ Đại Khôi Linh Quang Của Tạo Hoá mới thai sanh.

V. Đại ngộ vô tướng quang: Hoá thân ta từ trái tim vô hình sanh lại là ta nên gọi là đặc đạo, ta sanh ta tức ta sanh hoá thân của chính ta, nên nó chưa bao giờ quy y thí pháp theo kiểu tăng ni của các tôn giáo, nó và ta chỉ thiên định chánh Pháp Như Ý tu tại gia lại thành chánh quả. Vì vậy người tu không cần phải mang hành vi sắc tướng của các tôn giáo, sắc thái của nó làm nặng trĩu và làm cản thân mình của mình giải thoát, thân mình sanh đại giải thoát trí tuệ.

VI. Đại giác Vô Ảnh Quang: Hoá thân ta từ cõi không phiền não đi vào cõi thế gian là cõi phiền não, đều có một lý do trước khi ta giáng thế. Đó là nhờ cõi phiền não khảo đảo đón pháp cho ta, mở đại trí tuệ trở lại, vì cõi đau khổ nhất của Tam Giới cũng là nơi giải thoát thật, để cho



ta thông hiểu thiện và ác và ta giải thoát hoàn toàn ác và thiện, để không còn phiền não trong thiện lẫn ác. Nhờ vậy ta giác ngộ điểm này mà dạy người giác ngộ điểm kia, rồi cùng nhau phụng sự thái bình trong đời sống, tức minh minh đạo đức để giải thoát các Thái Cực trở lại hư vô.

VII. Chung thủy quy chơn hiệp đạo: Chung là sự trinh sáng của lòng nhân, dung tha là sự tiết độ sự của hàng quân tử, nên bậc đức trí tuệ hay đức đạo coi sự trung trinh ái quốc làm đầu, trong những pháp giới rồi không pháp giới để tâm ta thức đạo quy chơn, hiệp về cùng đạo cùng Phật để sự trung nghĩa của lòng ta ứng Thượng Thiên cho ta thành chánh quả.

VIII. Đạo cao quý hay thiên sư cao quý: Người tu thành đạo là được sự thừa nhận của Trời và của người, nên phò Trời dạy người, nên ra giúp quốc gia sách lược minh di thiện và sách lược chi đạo làm giàu mạnh chi dân. Đó là hàng đạo cao quý.

Còn người tu ích kỷ không giúp ai hết chẳng có cao quý gì, còn lòng người buông bỏ đồ đạo

đi tu cùng Phật tức là đi bằng tấm lòng, làm cho thế giới thái bình thịnh trị đó là người cao quý, làm đúng chức năng để ta thành Phật. Nhờ sự học Phật tu Đạo làm cho ta thấy lại ta từ Thượng Thiên đi vào cõi hạ địa có một lý do, lý do đó là chính ta phải làm tròn bốn phận để cho ta đắc đạo.

IX. Nhơn thiên đồng chánh đạo: Quốc gia là nhà lớn cho trăm họ sống chung, hàng hiền ái lập ra đạo chi dân của Trời là đại triết đại ngộ, nên hàng hiền thần và hàng đắc đạo phải phò trợ công chánh của quốc gia, và phò trợ sự luân thường đạo lý cho dân giàu quốc mạnh, làm cho sự phồn thịnh của quốc gia tăng trưởng, giúp cho những hàng trí tuệ thành tài hoa của Hoàng Kim Chi Bảo, cho dân giàu quốc mạnh cho ta thành đạo chi dân.

X. Đạo đồng chí nguyện: Nước nhờ đạo Trời lập người hiền chánh chi dân, học sĩ nhờ đạo nước giàu mạnh thái bình mà tu hiền đãi sĩ, Vua nhờ đạo đó an dân, thần nhờ đạo đó vì Vua dụng võ, làm cho sự nhơn hoà biết thắng kim ngân cho đời thịnh vượng.

XI. Các vị tu Đạo tu Phật đến đây được giải thoát lời thề dưới tọa của Phật Tổ Như Lai một triệu (1.000.000) năm trước, dưới bệ vàng của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thành Đạo thành Phật, và luôn cảm ơn Đức Di Lạc chịu hạ sanh kỳ này để viết kinh giảng pháp dạy đạo tế thế. Nên Quần Tiên và Chư Phật được giải thoát lời thề nguyện từ thuở ban đầu.

**Kính Bái**  
**Đức Thầy Vô Danh Thị.**

\*\*\*

**Thông Thiên Cơ Đắc Đạo**

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật con ơi!

Thiên cơ di đạo; thiên đê tịnh tâm minh tâm minh mới đi vào nhập định để mở cửa linh khiêu huỳnh quang, đi vào trong cảnh giới vô

hình để hiệp đạo cùng Trời sanh thiên chân Phật học.

Thiền định di đức: Thiền để phát trí tuệ đem sự khai ngộ của chơn tâm đi vào đời hành nhơn chi dụng là hàm thụ sự trí tuệ để đối nhân xử thế cho minh đức của bậc thiện căn tu Phật học đạo.

Thiền định di nhơn: Thiền để liễu ngộ nhơn quả rồi tường thông thế sự, kết tụ do duyên, nên không còn cưỡng cầu ta và người trong kiếp số, thiện cũng đãi ngộ mà ác cũng không lòng. Nhờ vậy mới mạnh về hành nhơn di đạo.

Thiền định di chính: Thiền để mở chánh tâm, phát chánh kinh, linh chánh ngôn trí diệu nên xử thế đúng theo chơn như chỉ đạo.

Thiền định di ngôn: Lời của bậc giác ngộ khác nào dòng sữa ngọt nuôi nguồn trí tuệ tinh thần, càng nghe càng phát sanh y đức.

Thiền định di giáo: Tâm Kinh học được khác nào khai mở nguồn thần kinh minh giác từ ngàn kiếp đã qua, giúp ta mục thước lại sự học của Tiên Thiên Chi Đạo.

Thiền định di tâm: Tâm là khối trí tuệ vô hình, hễ tâm được tâm vô tướng thì sự nhập hoá

giúp người giúp mình trở lại bản lai nhận ra  
diện mục để ta thành đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thiên định di trần: Nhờ thiên định mới thấu  
ngộ đời là bãi trường thi, càng gặp nhiều khảo  
đảo khó khăn càng sanh đức năng và trí tuệ của  
nhà Đạo.

Thiên định di thiện: Bạc ngộ lớn nên bất sát,  
bạc đại giác nên bất chiến. Nhờ di thiện mới  
phát lộ tận thông bình đẳng nhân quyền, cửa  
đại bi mở tâm ta và đạo.

Thiên mở được nội tâm gọi là định; nội tâm  
khai giáo pháp gọi là tâm học tức là ngộ, hàm  
học sự Tiên Thiên Chi Đạo gọi là giác, đi vào  
cánh cửa huyền vi gọi là huệ, tỏ ngộ căn cơ gọi  
là đức, thấu hiểu sự phản chiếu hồi quang gọi là  
minh.

Đi vào trong bản thể vô hình gọi là nhập, thông suốt mục thước hành như gọi là nhân, làm tròn chí nguyện trong đời sống gọi là trí tuệ, không thay đổi chí nguyện tu thân tề gia gọi là thức, trở lại sự sống của Hư Vô Chi Khí gọi là sanh, đi vào trong lòng Trời gọi là hiệp nhất, ra khỏi sức hút của thế gian gọi là tiềm năng.

Vào trong phiền não biết ứng dụng gọi là giải thoát phiền não sanh trí tuệ, hành hoá như thiện thị ngộ chơn giải gọi là thông suốt, ứng biến tùy duyên gọi là cách cảm thần giao, ra vào hoá thân đi tự tại gọi là giải thoát tính năng. Làm tròn mục thước của Trời của người của quốc gia gọi là hàng thành đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thiên định là sự tri lý, mọi sự tri lý vô hình phải đi vào định thất tức biết cách vật. Nhờ biết cách vật mới đưa ta trở lại nội tâm, cái tâm của

Vô Vi Chi Đạo, mỗi kỳ cách vật để tìm lại sự trong sáng của nội tâm.

Khi tâm trong sáng như Nhiên Đăng đưa ta vào Máy Hạo Huyền Vi, thành trụ hoại không chỉ có tâm ta và tiềm năng của chính ta phải thi chánh hành nhân để thông kỳ lý. Được đậu hay rớt trong thiên thất do tâm ta tịnh hay động mà thôi.

Nơi cửa Hư Vô Chi Khí có thể nói có, có thể nói không, có thể nói không có, có thể trừ phú Vạn Năng. Như người nhập định phải nhớ điểm này, cái không của cảnh Hư Vô tức hàm học không để thiếu sót trí tuệ. Nhờ không để thiếu sót trí tuệ mới thi chuyển Linh Quang vào đại khối thanh tịnh.

Nơi không buộc mọi tình mọi tướng giới tiêu tan, cõi không cột tánh lậu thiên cơ đại thức ngộ, cửa không tâm vô tướng thị hiện đại chơn như, nhà không nóc nhìn thông thiên bạch nhật, khí không âm dương thông suốt tự nhiên. Nhờ trong sạch Linh Quang linh tâm vào đại định giới.

Hành nhơn chi đạo: Người đạt đạo phải lập chí nguyện giúp Trời hành độ, thường kiểm soát cái lòng nhân chánh của chính mình. Vì đời vì người để mở phương tiện tâm linh, lòng phải sanh kỳ đức để kỳ bảo cho ta đắc đạo.

Phục kinh chi đạo: Người đạt đạo khi đạt Tâm Kinh, vì nhơn chánh viết lại sự chi giáo văn minh, vì bình đẳng viết lại sự mực thước giải thoát, vì chí nguyện cứu đời viết lại sự chi dân minh đức yêu dân để đạo chi dân chi quý.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Lễ kính chi đạo: Tiên học lễ để tao nhã chơn quang, hậu nhân học lễ kính hiếu kính di thiện. Nhờ biết đôi nhân xử thế ở trong lễ giáo, con người biết tôn trọng lẫn nhau để đồng hành nhất đạo.

Trung chính chi đạo: Bậc đạt đạo lòng mình trung bảo quốc thờ Vua, làm cho chánh nhân an



đạo, chánh lý an hoà, chính thân tu tịnh. Được tỉnh lòng nhân chính mình thì thiên hạ được tự tịnh.

Hiên ái chi giáo: Bạc đạt đạo biết làm cho dân giàu để dưỡng đức chi dân, dân không còn đói khổ, làm cho quốc mạnh để bảo an sự chi đạo. Ấy là nói quốc mạnh về đạo đức, bất chiến và bất sát.

Vì sự văn minh của đại quần chúng nên tìm sách lược minh trị làm cho văn hoá thanh cao, lòng người Tân Dân Minh Đức giác ngộ đại đồng nhất thể Linh Quang để ta thành Phật.

Hiếu để chi đạo: Không phân chia sắc tộc màu da, không bài bác phong tục tập quán và tôn giáo của người, việc của họ họ làm, việc của ta ta bình đẳng, nhân phẩm và nhơn quyền. Đó là Đức Háo Sanh đại đồng hiếu thuận trong Trời đất.

Hành văn chi đạo: Bạc đạt đạo lập mỗi đức thiện, tri thức vào sự hành văn tức là uốn lưỡi ba lần trước khi ta viết văn, lập mục thước nhơn hoà vào kinh bang hiến pháp để lưu chữ sự chí

nhân vào kinh thơ sử lược. Mong người kế tiếp thành thiện như chi đạo để phụng sự thái bình.

Kính Trời chi đạo: Cha chung là Trời nguồn cội sanh hoá chơn linh, Thầy chung là Cổ Phật Như Lai dạy sự Hoàng Kim Chi Đạo, Mẹ chung là Phật Mẫu Diêu Trì bậc Tạo Hoá chơn âm, tạo nhân thân cho giáng thế là nhân loại. Vì sự tiến hoá ta nên sanh ra làm người trên Quả Địa Cầu đều do một gốc lớn Háo Sanh.

Cha Trời, Mẹ Phật, Thầy Sư Cổ Phật dạy ta, một Đạo Lớn dạy ta tự phát tiềm năng trở lại nguồn cội của ngàn xưa. Để cho chính ta đắc thành Thần Tiên Thánh Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Bảo quốc chi đạo: Quốc là nhà lớn đào tạo tài nhân và hiền sĩ có đủ trí tuệ để phò Vua, gia là trăm họ lớn lên sống chung trong tình người di thiên trong một Tổ Quốc. Kẻ biết bảo vệ sự

sống chung của đại thể tức là người đã đạt đạo hành độ công đức chi dân, cho dân giàu quốc mạnh.

Thiền định chi đạo là người đi tìm lại mục thước của chơn linh, tìm lại sự thanh nhẹ của khí linh chuyên thể, tìm lại đời sống Thượng Thiên có minh đức di nhưn để cho ta hành độ.

Thiền định chi đạo là người hàm thụ sự thông thiên học chi giáo, hàm thụ tánh nhân của Tiên Đạo trí linh, hàm thụ lại Tâm Kinh để biết mình phải làm gì trong đại chí nguyện của nhà Phật, nhà Đạo.

Thiền định chi đạo là người biết đưa trí tuệ vào chơn lý vô hình để khai hoá đạo tâm hàm học sự chí nhân trong đại thể để lòng không trần vào sự thông linh giác của Máy Hạo Huyền Cơ, để cho ta thấu hiểu thiên cơ mà hành thiện chi đạo.

Thiền định chi đạo là người biết đo lường tâm nhãn thông, không bị cản thần minh, tâm nhĩ thông không bị cản trí tuệ, tâm đức thông không để cản sự thấu ngộ huyền năng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật con ơi!

Thiền định chi đạo là tự tánh kiến ngã vô vi rồi minh kỳ lý chi giáo, lòng trống tư kiến vô tâm tìm vào nguyên thể pháp tánh. Được vậy là tầm được thầy trong ta vậy.

Thiền định chi đạo là người biết xả kỷ để thông tình đạt lý, biết xả bỏ lòng trần cho thấu thị Hư Vô, đem cái không ta vào hiệp cái đạo lớn vô tướng, xả bỏ tâm và tình trong lòng thì ngại chướng không còn cản trí tuệ để mình vô.

Thiền định chi đạo: Ta lìa tâm như tự thân dứt niệm, tự tỉnh dứt trần, tự nhân kết thúc nhân quả. Được vậy mới đạt không lòng vượt qua thế gian tâm mà về với đạo.

Thiền định chi đạo: Kẻ sĩ lìa tâm biết phát tiềm năng, học sĩ lìa thân biết gia tăng thiền định, nhân sĩ lìa thời gian biết nhập định vào các cõi không gian, tu sĩ biết vào cõi tự nhiên phát

huệ, trở về cõi ban đầu lúc ta chưa ta nhập thế để giải thoát chính ta siêu.

Thiền định chi đạo: Thấy cái thấy của vô tướng đừng để tướng buộc nó gọi là tâm tức biết sử dụng sự thấy dường như chưa thấy, để cái thấy kia Diệu Hữu với Hư Vô. Nghe cái nghe của cái Máy Đạo Thiệu Quang, đừng để cái nghe của thính âm cột tình vào mộng tưởng làm cản thân minh, tức biết sử dụng cái nghe của Vô Vi Chi Giáo dường như chưa hề nghe. Nhờ biết cẩn lòng thận ý mà đạt chơn đạo trong sự thấy và nghe.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Như hoa trước khi trở thì phát dượ ra ngoài làm thơm khắp cả, như ý trước khi tri thì phát tri nghiệm ra ngoài tìm tâm lý của Hư Vô, như lòng trước khi móng khởi thì tánh lý phát ra ngoài thấu nhận sự điền giải của vô vi. Vậy sự

cần lòng thận ý minh trí an tâm đều phải dứt niệm trong thời kỳ phát sanh Trí Định Huệ.

Như Trăng trước khi tròn đầy tìm ra sự đồng nhất lý của nó với của Tinh Tú Trời Trăng, như tâm trước khi tròn đầy thì tìm ra sự đồng nhất cảm Thái Cực Huyền Cơ, như tánh linh tròn đầy thì tìm ra sự đồng nhất tinh thần giữa mình và Trời Phật.

Như lòng trước khi thanh tịnh tự đi tìm Chơn Sư có đại trí tuệ để đồng nhất đạo tức là đồng điếm hiểu biết để giải thoát, như trí tuệ trước khi thông huệ tự đi tìm Tâm Kinh đại giác để tròn đầy. Sự thấy biết trong nhãn tạng đến đó mới giác ngộ sự đồng nhất.

Con đường hoàng đạo mở ra mới đủ sự trợ lực để cho mình vô Hư Không và trở về Diệu Hữu, như văn ngôn không đến đến tột cùng sự ngộ giác không về, như Tâm Kinh không trông tới sạch tướng sự liễu giác không thông, như tánh nhân không dứt hết chấp trước sự nội lý chẳng tường vân, vì lòng còn tướng làm cho cản vật. Nhờ sự tường vân đó đưa ta vào cảnh thanh tịnh tức là đi vào cõi không tướng.

Văn không đôn đến tốt cùng trí linh giác không về để ta sanh trí tuệ, tâm không trống không đến tốt cùng khí thông linh không giáp nối vào tâm, lòng không bình tâm trình sáng tâm trí tuệ không mở Huyền Cơ Chi Bảo. Vì vậy sự đôn ngộ chính ta cũng là đôn ngộ thần minh giúp cho mình đại giác đại ngộ kỳ tâm.

Trống trí phàm phải trống thật trống mới phục vị trí hoá Tiên Thiên, trống ý thiên phải an thật an phục lại bản lai tâm nhãn. Trống phiền não phải sạch tướng sạch tượng mới phục lại sự chánh tịnh theo về. Nhờ trống trí mà đầy sự thanh tịnh của thiên cơ đặc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thiền định chi đạo: Trong thông thiên liễu tánh minh tâm, ngoài lậu giác thiên cơ biết rõ, an trong cái biết để am tường sự hàm học, thông

trong cái trí tuệ hàm thụ sự linh văn. Có thông suốt các linh văn mới tường văn Kinh Vô Tự.

Thiên ngôn là tiếng Trời như hàm chứa trí tuệ dạy cho bậc trí tuệ ở đầu nguồn, vào tận đầu nguồn mới tỏ lối Tiên Thiên chi tự, Tiên Giáo chi văn, Tiên Nhân chi đạo. Nhờ Kinh Vô Tự trở thành mật giáo linh ngôn.

Còn linh ngữ như châu sa tẩy rửa sức Vạn Năng, làm cho sự thông huệ của lòng mình càng vào sâu càng thanh tịnh pháp giới, sự hàm học có và không tự nhiên không chấp đứ, động và tịnh như cơ và ngẫu hỗ trợ cho nhau. Khi hiểu tận cùng của đầu nguồn thì sự am tường liễu giác hiện ra chơn đạo.

Thân phát đức năng: Tâm phát pháp thân đi lại trong tự tại, như tâm phát ra chức năng ánh sáng Linh Bảo tròn đầy bảo vệ hoá thân, như lòng phát thiên cơ sở học không bị làm lẫn, như trí thanh tịnh tự nhiên am hiểu hết linh ngôn.

Đào sâu vào sự thanh tịnh phải biết ứng dụng và lắng nghe trong thiên cơ, rồi nghe ở bên ngoài sự hiểu của bản thân để sự nghe đi vào tiềm năng của Vũ Trụ, đem sự nghe biết đó vào



trong để chỉ đạo lại bản thể vô hình bản năng của chơn thể, từ cõi vô hình như vị minh quân điều hành Quân Thần Tá Sứ trong đó. Làm trong Vô Ảnh Quang để sắp Tiêu Niết Bàn giúp ta thành đạo.

Thiền định chi đạo: Muốn nâng trí linh phải thả bỏ phiền não ở nội tâm, muốn an lòng chí nhân phải thả bỏ sự phân biệt giai cấp của thế gian, muốn an thánh tâm phải thả bỏ sắc tướng âm thanh của tôn giáo để cho lòng lặng xuống sạch lòng, rồi sự không lòng mới sanh tâm trí tuệ. Sự trí tuệ này giúp ta mở đại trí tuệ của Như Lai.

Tướng để không tướng thì lòng hôn trầm kia sạch mộng và tướng, cầu để không mong thì sức định giới gia tăng, thiền để không danh thì trí tuệ lớn tao ngộ, sự để không tranh thì chơn Phật hiển tâm sư.

Cầu sự tha độ làm cho tâm yếu dần nghị lực của thần minh, cầu sự tha nhân làm tánh chức năng tối giảm sự thần minh chi đạo, cầu sự tha cầu làm cho trí ăn mày bạc nhược của linh tâm

đó hiện ra. Nên bậc tha cầu làm tâm trí tuệ chết khô trong con đường đi tìm giải thoát.

Thiền định chi đạo: Làm cho sức sống của mình mạnh lên đủ chức năng để cho lòng chí nhân sống lại, làm cho tánh khí của mình có kiên trung để sự chánh Linh Quang đạt huệ tâm tuệ thần minh. Làm cho đức tánh của mình có kiên trì để sự truyền thống mạnh lại, sự sống của hoá thân xuất tận nhập huyền. Làm cho chí nguyện có thông linh để sự trí kỳ xảo biến thành văn minh đức độ của nhà Phật.

Như đạo của nhu không để nhược, biến đại nhu thành diệu dụng, cương không để cương biến đại cương thành an định, trí không để tù biến đại trí thành sách lược, văn không để mù biến đại văn thành kinh tạng, võ không để võ phu biến đại võ cử thành bình trị, nhân không để nhược biến đại nhân thành minh trị. Đó là thiền cơ chi đạo để linh hơn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

## Diệu Âm Phật con ơi!

Đạo trong Thần Tiên phải học kinh văn để chi dụng, đạo trong lòng nhơn phải học kinh pháp chi giáo lại mình, đạo trong quốc dân bậc lãnh đạo phải học kinh luật để chi dùng. Nếu không hàm học thì sự thông thiên của một quốc gia, nhưng không đắc lòng chơn và đại trí tuệ của Trời của Phật.

Nước lớn không để quá cường làm sức nhân thành bạo ngược, nhân lớn không để quá cương làm đức nhân thành hàng bất cập, đạo lớn không để quá đường phương làm khí tượng bất hoà bão tố mây mưa không dứt, đức lớn không để quá nhược làm sự chánh nhân như đàn bà con gái lạm dụng tài thô, nhân lớn không để quá cầu kỳ làm lạc đạo, sự lạc đạo sẽ đưa tới phi nhân. Nên bậc tu đạo ta phải thông sự cương nhu biết áp dụng nó để thành chánh đạo.

Thiên định chi đạo: Sức lớn phải biết cương nhu để luật chi dân đồng đức nhân thượng học, pháp lớn phải biết chi giáo để lòng dân đi vào trí độ am tường làm tròn bổn phận chi dân, tài

lớn phải biết bình chuẩn để tế thể đi sâu vào sự giàu mạnh của quốc dân, trí lớn phải biết bình quân để lòng bình đẳng được thi nhân chánh hiếu trung, đạo lớn phải biết thông thiên để sự trí tuệ minh tường vào tâm đức văn minh. Có đức nhân như trên tức là văn minh Phật quốc, có tài thần định quốc an gia làm mạnh sơn hà. Sự tu đó mới là tu Đạo Trời Pháp Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thiên định chi đạo: Hành văn là hàm thụ sở học Tiên Thiên phục lễ, Hậu Thiên phục võ cử, chí nhân phục vị lại đức nhân. Nhờ sự chánh lòng nhân tìm ra sự thông thiên để đưa nhân tâm vào đại định để trí tuệ, ăn quả ngọt tự thấy tự dịu lòng vàng, hiếu thiên cơ tự nhiên an dạ lớn, biết giác ngộ tự phát tiềm năng, đặc chí nguyện tự thông huyền giải. Chỉ có mình là

thầy của mình mới đạt đạo vô thượng chơn  
nhơn.

Thiền định chi đạo: Phàm tâm thì thích làm  
thầy, Phật tâm thì thích tự đạo, chánh nhân thì  
thích mật giáo, linh nhân an đạo với sự mật  
khải huyền cơ. Được mật Khải Huyền Cơ hoá  
thân mình đi học Phật đặc đạo.

Học đến chỗ không nói ra được mới thấy sự  
học đó mới có kỳ quan, mới thông đạt sự học  
đó phát kỳ tích, mới cao quý sự học đó đặc kỳ  
nhân, mới cao kính sự học đó có Thượng Đế,  
mới thuận phục sự màu nhiệm của Phật Tổ Như  
Lai dạy ta an đạo.

Tai nghe được linh ngôn biến sự nghe thành  
huệ, trí hiểu được linh ngữ biến sự biết thành  
huệ, tánh biết được linh kinh biến sự học thành  
trí tuệ, tâm thông được linh văn biến sức nhân  
thành định huệ, thần giao được Linh Quang  
biến chức năng thành huệ mạng. Có phải sự  
thông thiên làm kiến tánh minh tâm.

Vào trong động lập Diệu Tâm đã thông  
trọng trực, thông đạo kinh lập thông lý đả thần  
sâu, đạt lòng thanh lập song thanh an chánh dạ.

Nhờ vào trí tuệ thông thiên ta đã phá rùng mê của chính ta.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Trí dục trực thông thần tâm làm cho trí định, trí định rồi làm thanh sáng trí được an, trí an rồi làm cho trí phát huệ mạng, vào chỗ song thanh làm cho trí miễn bàn.

Thiền định chi giáo: Học cái diệu nhân làm cho cái cường bạo dịu lại, học cái diệu nhân làm cho nhân trị bình lại, học cái diệu nhân làm cho thông suốt định lại. Nhờ sự định lại tìm sự giải thoát của Linh Quang. Tánh đạo thông đại lực thành diệu dụng, đại nhu thành diệu nhân, đại danh thành diệu trí. Nhờ sức của vi diệu khai hoá được thuần nhơn.

Cao mực thước thấy biển lớn biết đo lường, cao phẩm nhân thấy biển đời biết dụng đạo, cao phong hoá thấy biển khổ biết tu thân. Nhờ vào

trí lực tu thân giải thoát được sự trâm kha trong tánh nhân chấp giáo.

Kinh thông theo sự tự đức phát khí lực tường văn, luận thông theo tự tâm phát chức năng đốn giáo, bàn thông theo tự nhân phát pháp thí từ tâm. Nhờ rèn nhân cách thiện tâm sanh tự giáo.

Nước chứa thanh khí không chê khen thanh trực, lòng chứa thanh quang không chê thiện ác thành quê, tánh chứa Linh Quang miễn bàn cổ kim văn tự, kinh do điển sanh tâm định chánh thần kinh.

Nhu không đặc hiển sĩ nhu thành bạc nhược, cương không đặc thuần võ dũng thành bạo tàn. Chỉ có trí định cương nhu thì song thanh đạt đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Nhà không nóc thì mưa đột gió lùa lạnh đến lòng nhân, đầu không trí tuệ thì thất tình làm bạc nhược, trí không đủ lòng nhân thì gian xảo thất nhân tâm, lòng không đủ định lực thì thị phi làm hỗn độn, nhân không đủ lòng nhân trị thì loạn đảng phát bạo tàn.

Tham không biết ngăn sát giới thì trộm cướp gây vô đạo, lòng không an thần thì sự phi lễ loạn nội đờn, tướng không tiết tướng thì tự cầu xin làm độn tánh, trí không thanh tu thì sự thiện giả cảm thần minh, ái không hiến yêu thì sự sân giận tối lương tri, thương không đồng tình thì người yếu nhân so sánh. Nhờ cái trí biết bình thì sự định huệ mới để giải thoát lậu thông.

Bạc hiến ai không vì ta và người mà cuồng vọng, bạc hiến nhân không vì tư thù làm cảm thần minh, bạc hiến tình quên mình lúc xả thân diệt độ và tu thiên định. Có cái hoa tâm nào trở thanh đẹp bằng nhân hoa hoà ái biết hiến dâng lòng từ bi là đại lực của tâm bi.

Tánh linh đồng thì trí song thanh bình đẳng tánh, đức nhân đồng thì trí song thanh bình đẳng đức, đạo tương đồng thì lý song thanh bình đẳng



đạo. Đó là con đường hoằng đạo bình đẳng chơn quang.

Ta sanh không đồng thời nhưng khí đồng đạo hiệp, ta dưỡng không đồng thời nhưng trí đồng đạo hiệp, ta tu không đồng thời nhưng trí tuệ đồng đạo hiệp, ta sống không đồng thế hội nhưng giác ngộ đồng đạo hiệp, ta yêu không đồng thời gian nhưng hiến ái đồng đạo hiệp, ta trung nghĩa không đồng thời thế nhưng nghĩa cử đủ đồng đạo hiệp, ta kính đồng thời đại nhưng bậc hiếu để đồng đạo hiệp. Nhờ cái trí tương hoà đồng hiến ái để nhân hoa, tiến sở học kính bậc giác ngộ để trí tuệ hoà minh, minh sơ năng quý bậc chỉ nguyệt để mở trí, yêu sở nguyện trọng bậc chỉ đạo để miễn bàn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thiền định chi giáo: Học để hành nhân đắc nhân rồi tri bốn mạng, thông tánh mạng rồi nương chơn ngã để hoàn nguyên, cái đạo tri độ thông thiên là sở học thông tánh mạng, lý tương ngộ mượn thể hội để thanh an, vào được sở nguyên an tâm luyện thanh quang làm phương sanh huệ mạng, vào tận khối đại thanh quang nương pháp tánh để quy hồi. Cái lý hoàn nguyên đắc nhân tâm sanh tức mạng, thân sung mãn theo ánh sáng hồi quy, nương mây lành ra vào xuyên Tam Giới, nâng sự Tâm Thiền liễu ngộ sáu giác quan.

Pháp tự tâm vào trong giải thoát tánh mạng, thành tự tâm an dạ để đắc chơn nhân, nhân tự tâm phát sanh nhân chánh giác, thanh tự tâm liễu ngộ sau sự thiên cơ. Nhờ thấu hiểu thiên cơ tự nhiên biết sự ngẫu nhiên vào sâu trong đạo lớn.

Thanh như Trăng tròn đầy sự sống bên trong là chỉ nguyệt, sự thấy biết thành đức năng, việc thấy nghe thành Huyền Tấn. Nên cái thấy nghe của đạo làm cho sự cảm nhận được giác ngộ như bậc đại sĩ chỉ Trăng.

Ly tâm trần mới nổi sự trí để trí tuệ minh tri, hiểu cho ra sự Huyền Cơ Thuật Luận, thông cho minh sự đại số kỳ hình, biết cho tận nguồn Kim Thân đạo pháp, khai cho minh kỳ lý hiện thiên ngôn. Được đạo đồng thì thông linh ngữ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật con ơi!

Trí biết tự văn không tranh văn để tường thông trí tuệ, tánh biết tự thanh không tranh luận để sáng tỏ Minh Châu, lòng biết trị an không hơn thua để tường thông tự giác ngộ. Tự thức tâm trần thần sung mãn trí thông linh.

Vào đại lộ phải bình tâm để chí nhân tầm phương sách hoằng đạo, vào đại lộ phải định tánh để phán đoán đường ra không phạm sai lầm, vào ngã tâm linh phải lặng tánh để trung chánh ý nguyện không để lạc đường vô. Nhờ trung chánh ý niệm vào tận đầu nguồn tự nhiên vô biệt niệm.

Sáng tánh nhân thuần nhất để mình vào trong sự minh sáng, được sự minh sáng lập chí nguyện để trường sanh, khi được sanh cái nhân ta vào Đại Thế Vũ Trụ thì phải không ta trong tiểu thời kỳ. Nhờ ly được tâm trở về Trung Tâm Đại Vũ Trụ, sống tự tại trong cái đại hoàn vũ của cái hoá thân.

Thấy đạo sáng thường trụ để thảo nhiên cho Vô Vi Chi Giáo, thấy tánh mạng thường an bình tâm cho Vô Vi Chi Lý, thấy du Tiên học Phật để bình an cho Vô Vi Chi Đạo. Nhờ tự an trong thần trí tự sáng ra.

Học sở học Vạn Năng để ta tròn đầy trí tuệ, minh tâm được lặng lòng cho trong, sự thanh trong làm thần giác cho trí tuệ, kiến tánh được lặng tánh cho thanh, sự thanh sáng làm cho thần minh khai quan điểm nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thần huệ được làm cho đạo lực gia tăng, sự minh thần để vượt xuyên thần ra vào Tam Giới, trong thanh lòng để ý niệm xuất diệu kinh, ngoài bình tánh để thông linh vào Vô Cực, sống trí bình để thần thông thần không cản ý lực của huyền công.

Trí đạt định sức minh huệ hội về, thần an nhiên sức nhập hoá càng cao kính, tánh thông linh sức giác ngộ đến tròn đầy. Nhờ sự tròn đầy công tâm được công viên quả mãn.

Đạt song việc thần huệ hiệp chơn nhơn, hội song huệ đạo và tâm hiệp bốn mạng, được song thanh tâm và lý hiệp thần quang, đạt song tịnh tánh và tâm tròn đầy hiệp đạo. Nhân và Thiên theo cảm ứng từ quang, chơn và lý theo thần giao hiển nội giáo, trí và huệ theo thần thức vượt âm dương, thiện và mỹ theo chí nguyện ra ngoài Tam Giới. Nên gọi song mỹ sự đại giác được tròn đầy.

Theo nhịp cảm tri tâm Vũ Trụ ứng hiện theo trung tim sinh lực thấu phát từ quang, theo sự dẫn đạo vô hình tường vi sự hàm học, theo sự

chỉ đạo của Đức Toàn Năng vào đạo lớn vô hình.

Thanh biết thừa thanh theo sự trong sáng thanh tịnh, an biết dứt niệm cho linh trí hoá tự huệ giác thông thiên, bình biết dứt ý cho dây thiền quang linh cảm sâu rộng vào trong sự thâm kín thấy biết, ẩn biết không lộ huyền cơ sự giác ngộ tròn đầy.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Đến được Thiên Di phải không hình để sự không hình đạt vô biệt niệm. Nhờ không niệm mới giải thoát linh trí thế gian.

Vào đến cõi không thời gian thì chơn linh vô hình sống lại, làm cho tâm đức đạt sự vi trần không lạc đạo. Vào cõi không không gian phải biết đạo lớn miễn bàn, sự hàm thụ theo sức giác ngộ chơn nguyên. Nhờ phục vị tâm ra sự không ta tròn đầy linh giác.

Nơi không tình hàm chứa đại thể của từ bi, cõi không tướng hàm chứa Tâm Kinh Vạn Pháp, giới không hình hàm chứa huyền cơ không sắc tướng âm thanh. Nhờ không chứa sự vi trần để trống lòng chứa linh văn và trí tuệ.

Cõi vô ngôn dùng trí tuệ ứng huệ tâm, sự hàm học phải đi qua sự thông huệ, vì đạo lớn là nơi dứt ý không lời, sự am tường là nhờ sự thông linh của trí tuệ.

Cõi vô trần dùng tuệ nhãn để thấu chơn lý thông tâm, có mở được huệ tâm mới hiểu ý Trời truyền tâm không truyền giáo.

Cõi Vô Ảnh Quang dùng tiềm năng ứng hội sự thông suốt không lời, vì vậy nhập thất cho trí tuệ thông thiên mới có cơ hội mở tiềm năng của chính mình để vượt qua Tam Giáo.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Cõi Vô Tướng Quang không dùng bốn mạng để chứng đạo, mà nhờ sự Tu Di, chỉ có đủ Tu Di mới cân xứng sự Tâm Kinh Vô Tự.

Trí sạch dụng hiển trí tuệ để thông dùng, tánh sạch trần hiển chí nhân để thông dụng, tâm sạch tướng hiển chí nguyện để thông linh, lòng sạch niệm hiển trí linh để thông đạo. Cho nên bậc đạt đạo phát huệ phải dùng cây chìa khoá của Vô Vi Chi Đạo mới vượt qua muôn ngàn tướng giáo để thành công.

Văn không sạch niệm tà dứt ý, không để thất tình lục tạp làm cản thần tâm, kinh không sạch tướng tà dứt tình không để tình tướng mê làm chướng ngã đạo của chơn như, giáo lên đài giảng kinh không sạch thiện ác tà dứt lòng, không để sự không trong sáng làm cản trí huệ của muôn triệu con tim.

Ngôn không sạch tạp tục tà lìa nhân để tu thêm không để nhân quả trói trí mình nghèo, tình không sạch ngay chánh tà phụ người xưa không để nhân nghĩa của mình trói trong sự thiếu giác ngộ, rồi làm sự nghĩa vụ trong sáng, không làm độn ám tiềm năng.



Trí không thông tình đạt lý thà an phận không để sự trí tri bị rối nghiệp lực của dòng đời, yêu không đủ hiến ái đại tình cho quốc gia thà lìa sự đau tim đi tâm sự thông tâm mà nhiệm của Phật pháp, ái không biết đại đạo hiến an cho dân chúng thà lìa sự ái hà để làm tròn sự tận trung tròn nghĩa với quốc gia.

Quý không kính trọng theo về thà độc hành kỳ đạo để khởi đi lầm vào con đường tụ giáo độc tôn làm loạn phi gia, trọng không hiểu để kính nhường thà quy giác hồi nguyên để khởi bị hàng giả thiện sai khiến độc tôn cầu đạo.

“Nhờ hiểu đến chỗ thông huệ tròn đầy mới thoát ra cửa tử của tâm linh và đi học sự hoá thân của trường sanh chi đạo.”

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Bậc chơn tu không để trí lẫn lộn phạm tâm, trí linh thông tuệ giác, bậc chơn tu ngôn không

ẩn dụng huyền kinh sự linh ngữ không minh, giác không hội đủ lục căn sự thanh tịnh không trong sáng, lòng không sạch lục trần sự thông huệ không đủ thông linh.

Tinh không đủ tinh ba sáng suốt sự minh mẫn không theo về, tình không thông chánh giác sự tu đạo không đặc huệ mạng kim cương, lý không thông kỳ đạo sự thiên cơ không khai tánh mạng. Nên nhớ hữu vi hàm thụ để thông minh kỳ lý, đạt kỳ lý phải tri cái kỳ tâm, thông kỳ tâm tức là sự giác ngộ mới tròn đầy trong linh thức.

Ứng không hình sự liễu ngộ ngoài sự hiểu biết, cảm không hình sự Huyền Tấn mở cửa Chi Môn, an không trí sự huyền vi mở tinh hoa sáng suốt, bình không tâm sự tâm là lý vô hình mới hiểu chánh đạo mới tường vi. Nhờ sở học tường vi mới dụng sức học không lời để đạt đạo.

Vào tận trong mới ngộ bản thể vô hình, trong vô hình mới tường thông vô vi kỳ đạo, hàm thụ vô vi chơn giải mới thông lý kỳ hình. Đến đó tâm tức Phật, sự siêu văn minh hiển ra đưa hoá thân vào trong học sự đạt đạo.

Phật không chứng lời người ứng tâm đạt đạo, huệ không dụng ngôn người mở ứng đối linh ngôn, đạo không hình dung người nhận được tròn đầy, tâm không thiện ác người khai tâm vô phiền não, ý không phân biệt người nghe đạt sự thông thái.

Duyên không vi trần người đạo đạt ngộ sự tùy duyên, lòng không vọng cầu người định tâm khai huệ giác, tánh không phiền não người thông tâm lý hội về, tướng không ràng buộc người hiến ái trong sự yêu và hận.

“Phải biết giải thoát sự linh cảm của con người mới đạt thật sự thanh tịnh của Như Lai.”

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Đến đạo lớn hàm học sự vô hình, cần ngôn làm sự hiểu kính càng vi diệu, vào đạo lớn thông linh, sự thận ý làm cho sự am tường càng sâu cao sự thâm kín. Đạt đạo lớn văn minh sự

Trời người thận thận sự xiên giáo hoàn dương, nhận đạo lớn siêu nhiên sự tường vân thường cần cần sự sơ nhi bất khả lộ bày. Nhờ chí tâm thận ý cần ngôn được hàm thụ sự siêu nhiên qua bờ giác.

Lý chưa thông cần ngôn để hàm học sự linh giáo, thông đạo huyền cần ý để hành sự thiên ngôn, đạt thông tình cần thận để thanh y không nhược đức, đạt thông lý vô hình thận ý trong lúc thần giao. Nhờ cần ý thận ngôn mà giữ sự bảo an cho Trời Đất tức hàm thụ sự bảo đạo.

Nghe sợ không làm được thà không nghe để giữ kín sự huyền vi chi giáo, thấy sợ không bảo an được thà không thấy để cần ý trong sự vô vi chi kỳ tích, hiểu sợ không thận ngôn giữ kín được thà chưa bao giờ hiểu để thâm kín sở nguyện giữ huyền cơ.

Đạt dường như mới nghiêng mình thâm kín trong thiên nhơn bảo đạo để đạo di nhơn, hành văn không để liễu tình sự lặng không đưa người ta vào cõi tịch tịnh lặng trống tức là người giết linh minh thần giác trong cõi chấp không, đi

giải thoát tức là đi lộn vào cõi tịch tịnh của thiên định Hư Vô.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Hành văn không để dục niệm làm người học loạn đạo phi nhân, làm thất thiệt linh tâm đi vào sự dục đức tức người tu không đắc đạo mà lại chấp đức, lý phải thanh để người học được tịnh thần, nhân phải trong sáng để người theo thông nghĩa thanh tịnh rồi tịnh ý tham thiên học đạo.

Văn phải giải thoát để người hàm thụ lại sức hồi quang tánh bốn thiện của thiên nhiên, kinh phải thông linh để người học được chơn lý minh dẫn lối tinh thần siêu thoát, sám phải huyền cơ để người nghe truy cứu thiên nhân đồng sở học của thiên cơ.

Thần thơ phải xuất thế học để người hiểu không cản trí tâm nguyên siêu lý, thiên thơ phải huyền ẩn sự siêu giác quan thông thần bái

tướng của Thần Tiên, thiên văn phải minh tường sự Vũ Trụ cấu tạo tam thể huyền năng chi đạo, địa lý phải thông kinh để cho bậc học biết phải điều binh dụng võ. “Nên Thiên Đạo mở ra sở học văn năng cho người đi tầm trí tuệ làm đường giải thoát tâm nguyên.”

Học kinh không nghiệm thần kinh trong tâm vô hình không trực giải sự kinh tạng, học văn không thông luận ý nghĩa sự thông huệ không về, học luật không trung chánh trên đầu ba tất thần minh không ứng hội trí tuệ, học luận không thông tình đạt lý siêu văn học không về, học tịnh thiên không thông linh thần giác ngộ bị cản trí tuệ, học thiên định không thông huệ trí tịch tịnh giết thần minh, học định không xuất thần do phiền não tâm chưa thật sự sạch để giải thoát.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Nhập định không giao cảm tinh thần vì sự chấp tịnh cháy khô, lòng buông không thả lỏng Nhân Sinh Quan bị độn ý, thả không mục thước nằm ngủ chiêm bao làm an viễn thần tâm. Vì vậy bậc thiên định chi đạo phải biết sửa đổi quan điểm tu hành và chức năng thiên định để đạt thanh tịnh lòng cùng đạo.

Vào cảnh Tiên không dối ý, linh cảm được chánh thần minh người Tiên ra tiếp rước, vào cửa thông linh không dối lòng linh thông được sức đạo vượt ra ngoài Tam Giới, vào cảnh Thiên Thượng không trối tâm hiển đạt được tánh mạng thanh tịnh được huyền cơ. Nhờ sức định lực không lừa người dối trí tức học sự không mình thì sức hút thế gian không còn trối trí tuệ ta trong thiên giác.

Khi đạt sự tĩnh thần phải biết an trí, nhờ trí an toả sáng chơn linh, khi đạt sự thông thiên phải biết an dạ. Nhờ an dạ vượt qua sức hút của Tinh Cầu vào cõi Đại La Thanh Tịnh.

Khi đạt sự thông tâm linh phải không sợ sức hút của siêu nhân, nhờ an đạo muôn vạn hà sa

hội vào thành thuyền pháp, vượt vạn thần giao cảm kinh tạng học Phật với Như Lai.

Khi đạt sự thông linh phải trống lòng để chứa thanh quang diễn giao tâm hiệp đạo, nhờ cái chìa khoá vô hình biết khép mở cửa màu nhiệm để mình linh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Lòng tự đạo thấy máy thiên cơ không lệch ý, tánh tự pháp thấy chơn lý biết khoan chánh nghiêm mình, tâm tự thanh thấy lực Trời biết toàn chung đạt thủy. Cái đạo tự tâm sanh di chánh để đạo ta thành.

Nhơn chánh không hình tâm đạt minh thông luật pháp, thuần chánh không tình tánh thanh tịnh tự mình không mới thông được đạo của Hư Vô, vào đại định thông lòng lòng trong tự nhiên diệt tướng, nhìn hà đồ cao mạch lý thấu rõ nẻo Đồ Thơ thiên thể ta về.



Như văn nhân không lời gặp đại tường vân thì đả thông nguồn học sĩ, như Trời trong thông thị tao nhã được pháp kỹ của Như Lai, như ánh sáng đủ tròn đầy đưa lòng nhọn ta thi nhọn cách vật. Vào tận cửa Đạo lòng không lòng là đại nguyện đủ chơn lý hội huyền cơ.

Lòng thanh bạch tượng: Muốn rời tâm ra ngoài vi trần liễu thế, lòng không vương muốn xa cảnh giả tạm của luân hồi, tánh thông thần muốn lìa vô không còn chấp vật hữu, tâm trong tranh sáng ra muốn tiết lối hậu học để tâm lại Thiên Tiên.

Vì tình lớn Thượng Đế Ngài buộc ta vào đường hành nhọn dẫn thế, vì nghĩa cử làm nhân ta phải lưu nhọn chánh để chỉ lối tầm nguyên cho thiên hạ đi về. Ta vì đại tình nên hiến dâng Tâm Kinh vào cõi phiền não để giải thoát muôn triệu tử người phiền não.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thế giải đồ mê buộc nhân duyên thành quả nghiệp, luân hồi chuyển kiếp vật lộn với non tri tá giả vay trả không dừng, bao thế đạo chán hưng buộc nhân vào đại triệt, trói nhân tình vào sự tứ tuyệt cho đó là lối hồi sanh của thế nhân tâm.

Sanh lão không ngưng bệnh tử luân phiên réo gọi, nhân không tròn bốn phận lại chấp lý phi nhân, thắng thắng thua thua gieo cừu chuốc hận, chẳng qua trong máy thất tình phi chánh đặng nên sức giác ngộ gia tăng.

Bậc đạt đạo chỉ Trăng thì lòng thanh lòng vô biệt niệm, vào trần không muốn lòng mình nhiễm, vào ó chẳng để dơ mình, làm kiếp phù sinh trả xong kiếp phù sinh quay chân trở về đất tịnh, thì bảy thứ thất tình thị hoá Đại Đạo của Thất Chơn.

Nhẹ lòng trần nghe tiếng đờn Thần Tiên tao nhã, dứt nhân duyên nghe chuông linh cảm quy hồi, an tâm thiên phi lai nhân thượng giác, vào Phật Quốc tịnh thần nhẹ ân tình mở cửa thượng học để Triều Nguyên.

Diễn giải văn lực đạo gia tăng linh văn tự sáng, hằng sa nối đường chánh đẳng sự đại ngộ gia tăng, nhìn đại thể chỉ Trăng miên bản nhân và quả, chỉ tâm tức Bồ Đề đại hỷ đại xả để quờn vô.

Cửa thông linh mở ra khi tâm linh đại ngộ, nhà không nóc vào trong máy Trời mới mở kinh lớn để không lời. Minh tâm để tự nhiên phát huệ, hàm học giáo lớn không hình, bậc đại triệt đại ngộ phát tiềm năng vào sở học tâm linh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Thi đại trí tri tự nhân chánh hành đạt lý, vào đại thi mục thước minh kỳ lý tự hành y, biết được đại lực tâm minh nhờ vào sức tiềm năng để trí tuệ, thiên đại trí tuệ đặc nhân không phải dễ, khó quá sao bao nhiêu bậc đạt đạo lậu tận Bồ Đề. Cho nên bậc thiên định chi đạo là người

tâm tâm trong chỉ nguyệt, hiển Minh Châu cho chức năng đước tuệ để quy về.

Thấy đước cái nhân trong tình nhân chi nhân trả quả, biết đước cái Hậu Thiên cảm tín theo nhân quả triều lưu, ra sức công phu mới thoát sự trâm nhân trong bể khổ, thoát cái tai nghe tình người thiên lý hội thần giao để giải thoát chính ta.

Sự nghe có giả để đó dường như không nghe để sự chơn nhĩ thông huệ, sự thấy có giả để đó dường như không thấy để sự nhãn thông phát huệ, sự biết đó có giả dường như không biết để sự lậu tận chơn như phát huệ, sự am tường đó có giả để đó như không hiểu, để sở học tiềm năng phát huệ như thông minh có giả để đó không tri lý để sở học thông thần phát huệ.

Nhờ phát huệ mới giải các lý vô thường mới an các luật thiên đạo, mới yêu sở học huyền cơ, mới ái di nhân điểm đạo, mới quý kỳ đạo thông linh, mới nhân với người yếu đạo, mới đôn cho bậc đại sai lầm, mới điểm đạo cho bậc thị giác để tâm không vô sở trụ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.  
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật con ơi!

Say trong điển pháp quên dần bản thể thần trong thiên định, theo dòng thanh điển vượt qua muôn pháp giới của Tam Thiên, đi theo sức thiêu quang vào trong tận đường hoàng đạo, nghiệm cho thấu thị giải các ngã pháp hữu và vô, ứng đối với thiên nhiên huyền diệu tự xuất hiện. Như ta vào trong lòng Trời sự minh sáng tự mình thông.

Yếu kỳ văn Minh Sư hiển chánh dẫn đường, mạnh kỳ đức tự mình ra vào Vô Cực, an kỳ thân tự nhiên thấu thị tường vi. Đi đến trong vô thức trực giác phát minh là thật, ra vào trong vô trần thị giác nghe chép là chân, phóng thâu trong vô hình linh bất linh tại ngã.

Thiên định chi đạo là con đường khai hóa chơn linh, Đài Phật Thiên Âm nghe xong dường như thông huệ, lời vô trần tẩy thể sức giác ngộ

gia tăng, hội kỳ học hàm thụ quang năng càng cao đạo, luật vào trong Máy Vô Cực mới thông rõ tiếng Trời.

Đạo vốn không lời người thông huệ tâm nghe tiếng Trời trong thức giác, ấy là người đạo đạt hàm thụ sở học của đức Chí Tôn, mở Máy Càn Khôn Thiên Quang bày ra sở học Vô Vi Chi Đạo, một tiềm năng đứng ra ngoài Tam Giáo mới thật Linh Bảo trường sinh.

Cái đại ngộ như Trăng trong trường sanh Linh Châu Chi Bảo, cái đại giác trường sanh cái thất bảo chơn nơn, cái Đại Tu Di trường sanh Linh Minh Thần Nhật, cái tiềm năng trường sanh cái chơn như hiệp thần nhật lậu tận Minh Châu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Sự màu nhiệm sau khi thông thần đạt huệ, nhìn kỳ quan sau khi chứng Đạo Bồ Đề, dâng

kỳ tích sau khi hàm thụ ở Lô Âm Tự, thông kỳ thơ sau khi thụ huấn ở Bạch Ngọc Kinh, an kỳ thần sau khi Thượng Đế sắc phong quả Phật, thuật kỳ nhân sau khi đắc thành pháp lực của Như Lai Dương Pháp Như Lai, thông kỳ duyên sau khi nhập thể thấu thị lòng đời. Được tất cả là công viên quả mãn, đạo lớn viên thành bậc Thiên Tôn Di Lạc Kỳ Ba.

Sự bậc đãi của lòng người làm cho thức sống chí nhân của ta sống trở lại, gom tâm không còn vương bận vào đi học Vô Vi Chi Giáo của Như Lai. Nhờ dứt khoát tâm đời mà tâm ra tâm trí tuệ.

Bình sức đạo mới thấu ngộ thiên định là đi tầm con đường giác ngộ của trí tuệ, thức tâm trần mới vượt qua nhân quả của phàm tâm, đắc sở nguyện mới cần sự thanh tịnh để tri giác, tôi luyện tinh thần trong Máy Hạo để Hư Vô.

Đặt mình không trong mọi sở học, sau đó mới có mình thì chí nguyện đắc Huyền Kinh và đắc thông sở học trong Thượng Giới, đặt không mình trong mỗi chí nguyện thông thiên. Nhờ

không tranh thương đồ bá tài danh mới hội được sự không tâm để sanh mình trong Vô Cực.

Khi đắc sự thần truyền thần phải lắng lòng trong, khí hạo nhiên cho các tướng pháp đều tan biến để hiển chơn thân. Đắc thân đó mới là thân ngoại thân đi ra vào Vô Cực học đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Lòng đạt thanh sáng muôn tướng vạn hình đều hiển tướng Hư Linh, muôn sự vô hình hiển hóa làm cho ta động tâm trong sự thần linh tri giác, ta phải để không ta rồi chơn linh tự siêu hóa chơn linh, nên để lòng không ham muốn khi ánh sáng hội về. Nhờ không muốn không vướng bận mới thật sự không lòng, để chứa ánh sáng huyền diệu của Hư Vô.

Lời thông tâm để đạo tự nhiên đi vào Diệu Hữu tức là tâm thanh tịnh phát huệ, vào cửa không động phải trống lòng, người không được



trống lòng sức tu đạo của Hư Không đuổi ta về lại bản thể. Vì vậy khi đến cửa Đạo Hư Không tuy có chơn linh của ta nhưng phải để lòng trống lòng, như không ta thì được thanh tịnh quang của Hư Không đưa thân ta bước qua đại định giới để phát huệ tức là Diệu Hữu.

Đến đại định giới vào bản thể của tâm sinh lực Càn Khôn của nhà Trời, Vô Cực tức Đại Khôi Linh Quang, như khôi ánh sáng toàn năng trí diệu trí chơn tri linh trí Phật, đại thanh đại định bốn phương tám hướng huyền diệu vô cùng.

Như khí hóa huyền quang ngưng động bình an, như ánh sáng tròn đầy vắn xoay trong tinh ba đại định, như một khối Hồng Mông thanh nhẹ vô cùng, như hiệp thủy toàn chung bao la vô cùng tận được về nguồn như sức đạo tràn đầy vang lại Âm Ba Đại Hồn khuyến dạy, nhận ân Trời bày hàm học đại giác đức của Như Lai.

Đến đây một tình yêu đại thể; như tâm đại từ bi hiển dăng không vị kỷ, như lòng thông đại tình Thượng Đế sức hiển ái để toàn chung, như sự hiển yên đến cõi vô cùng mới thông đại bi vô

tướng, như sự thông thân không cố vị tình lớn đó mới trường sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Bậc đại từ bi tức tiềm năng vị tha để thông tình yêu trong đại chơn lý, sức từ quang làm cho mọi vị trí sống thật trong khối lý trí tinh tinh thần, cao mạch cảm để dẫn thân vì hiến ái vô quái ngại, người và Trời như tương đồng trong cái đại lý trí để yêu thương.

Tình yêu lớn háo sanh thường đại tha nên bất sát, nhân chi sơ tánh bản thiện thường bất chiến để thiện lớn chân nhân, linh đến đại tình vì biển yêu mà hoằng sanh độ hóa, Chơn Kinh minh sáng cả vì yêu khối đại trí hóa để quy tình.

Bậc thông đạo hàm học đến Tân Kinh phải biết đại yêu để siêu hóa, cái đại phép lạ là người biết tha thù, nhân đến đại bi kim dứt thù để hoàn

kiếm, tâm đến cõi đại từ biết bất chiến để Thiên Đạo Tiên Phật trường sanh.

Vì yêu lớn lòng tu sĩ vô tranh, bậc thông thiên cải tử, nhân trí lành không sanh niệm dữ để thiên đạo lớn vô tranh, còn bậc thông linh để hàm học sự Trời cho ta phục vị lại, chẳng qua vì đại tình không phân xử lý, ta còn tính làm gì cái vị kỷ của thế gian tâm.

Hãy tha thù để đại chung cho tình vị tha háo sanh thực dụng, hãy thứ cho kẻ có lỗi để đại thủy cho nghĩa cử trở lại biển yêu, giúp người ta sanh tâm trí tuệ tức thay Trời hoàn tất một khối tình yêu trong đại thể hiển yêu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Bậc đạt đạo vì đại yêu mà khiêm mình trong thiên định để chi đạo, khiêm nhân ái của mình trong thời kỳ loạn giáo, không để phiền não tâm đến thần tâm, đi tìm cái tâm lý vô hình mình

tâm thông đại yêu nên buông kiếm tha thù để đắc đạo.

Bậc trí tuệ là sức sống vô hình lòng mình thông, sự trống lòng trong sự binh gia chiến loạn, lui nhân thiên định chi giáo để tiếp nhận khối tình yêu đại thể của Thượng Đế toàn chung.

Bậc thông thiên vì yêu nên không lời bàn nhân chi sơ hậu học, chúng ta đi tìm cái nguồn gốc chơn lý lớn của biển yêu thưở ban đầu, được nó rồi nên sống vô ngôn để đi vào siêu nhân liễu giới, tầm cái ta vô sắc giới sống trong khối đại tình Thiên.

Bậc trí đạo dứt thù riêng để giải thoát lòng vị kỷ, đem Linh Quang vào hóa thân của mình trở vào trong tình Thượng Đế. Vì đại yêu ta tha để đại từ bi

Tâm nhẹ bỗng cất ta lên, vì lòng nhân ta sạch sát niệm, trí nhẹ bỗng nhờ tiềm năng ta vì lòng ta sạch chiến niệm, lòng nhẹ không lòng đưa ta đi vào nơi không thời gian, lắng động mới thấy sự thoát thai lòng. Nhờ sức vi diệu của đại từ bi.

Lý trí không cản tình làm chơn thân sanh tình lớn, tâm thần không cản phách làm tâm lý chánh lòng nhơn, linh tánh không cản thần làm Thiên Quang tâm sống lại, huệ trí không cản linh tâm làm thông Thiên Đạo Tam Thừa. Có phải Trời tạnh dứt mây mưa thì sự thanh tịnh kia đẹp cả, lòng ta phát huệ nên gọi đạo ở trong mình khai hóa để mình minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Trí tuệ con lặng an thì tuệ nhãn thấu nguồn đại trí, tánh linh con lặng an thì tâm huệ thấu pháp giới huyền công, lòng trần con lặng an thì chơn như thấu thần quang diệu tướng, tánh Phật con thoát Tam Thừa vào cõi tự tại nên thơ.

Đến cửa Lô Âm dùng linh tâm lễ Thầy hàm học, vào Thiên Quang Phật Tổ Diệu Âm Thầy ban làm sáng tỏ linh tánh các chơn như, sự vĩ đại từ nguồn chính kinh Thầy ban linh giáo,

lòng hoá khai sự đại giác đến lậu tận thiên cơ. Kinh không tưởng pháp nhân sáng linh tâm hàm thụ, tao phùng văn vô tự điển mở kinh tâm.

Đến đó nhân phát thức -> thức phát Thiên -> Thiên phát Đạo -> đạo phát huệ -> huệ phát Tiểu Niết Bàn trong thanh tịnh tự nhiên.

Thần đầy thông huệ, khí đầy thông thiên, tinh đầy thông trí tuệ, đến đây nhất lý thông ứng vạn lý tầm nguyên, nhất tâm thông ứng vạn cảnh Triều Nguyên, nhất lậu tận thông ứng vạn pháp Triều Nguyên. Nhờ sự Triều Nguyên mà con thông thần xuất hóa thân đi học đạo.

Tánh chỉ Thiên sự tròn sáng để minh thần, tâm chỉ nguyệt sự minh đạo làm con thông huệ, lòng chỉ Tâm Kinh sự hàm học cho con thông thọ huyền cơ. Nhờ sự thông thiên cơ con đi vào huyền cơ để con nhập vào đại định.

Trí đến miển bàn tâm trí tuệ tường vân, luận ngữ đến miển bàn tâm vô tư con trực giải, thuật luận đến miển bàn con nhập định để tỏ huyền cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật con ơi!

Không rối lý trong đa ngôn để ngôn thuần thanh phát huệ, không quẩn trí trong đa tranh để tánh thuần tánh phát thông linh, không rối lòng trong đa dụng của thể nhân để lòng thanh tịnh thuần khí quy nhất. Sự tâm đức được thuần thoát tục trong lúc bình tâm.

Con nhập định để hồi nguyên trung dung đạo quy củ, nhập để am tường đường hoàng đạo đến Hư Vô, truyền thống để hóa thân đưa chơn linh vào định giới, tinh ba của con để thông suốt thiên lý mở đường vào.

Con thông huệ để am tường đạo vô vi minh diệu tướng, thiên cơ để hàm học Kinh Vô tự liễu chơn ngôn. Cho nên thiên định chi đạo là sự hàm học không để sự đại giác ngộ không thiếu sót huyền cơ.

Minh tâm mới hiểu sức đạo ngoài lý trí của loài người và Tam Giáo, nhờ học được linh ngôn để các con tường thông mật ngữ của Thầy,

mới thấu ngộ đạo là đường hoàng đạo. Có vào được đường hoàng đạo sức hút mới lạ đó mới đưa con trở lại cõi Hoàng Kim Thiên Đạo để phục vị hoàn nguyên.

Liễu tánh mới thấy không mình trong Tam Giới, người không người mới dứt nhân quả trần duyên, không chúng sanh mới siêu hóa nghiệp lực. Đến tận sự trí tuệ đầu nguồn đạt đạo lớn vô tranh.

Thành do nhân tích tụ, trụ do duyên hội ngộ, hoại chu kỳ dứt nhân duyên. Diệt là sự tiến hóa cho kỳ tới.

Bậc đạt đạo chết không đáng buồn, cái chết là sự chuẩn bị cho sự tiến hóa cao hơn, như một sự sanh xuất trong lành mạnh thị giác.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Con tin không để yếu chí nguyện làm lệch lòng tin, đức tín không để thiếu bổn phận làm



yêu đại nghĩa, trung thần không để thiếu nghĩa vụ làm tôn tín nhiệm, trung nghĩa không để thiếu trách nhiệm làm loạn tình người, hiền yêu không để thiếu dưng ái làm nhạt cao kính, dưng ái không để thiếu dưng tình làm lợt đạo căn. Nhờ biết tương chính lòng nhân như vậy thì chân nhân trong con mới đạt đạo chi bảo.

Con thiên định không để thiếu minh tâm làm lệch chí nguyện, giác không để thiếu linh tâm làm lệch cảm ứng, định không để thiếu linh thức làm loạn thiên cơ. Nhờ hàm thụ sức đạo Vạn Năng, nên bậc giác ngộ đi tu lại không để thiếu sót trí tuệ của bản thân mình.

Lòng đại định phải dứt nhân tướng để tướng pháp không rối loạn pháp thân, trí thông linh phải dứt sắc pháp để tình tướng không cản linh giác lúc đạt thông thiên, khi đắc ngộ sự thông thần phải biết an tâm. Nhờ sức an tâm mới phát ra trí định huệ, đạp mây lành phải biết hiệu triệu thân quang, nhờ sức sáng làm cho sự tròn đầy giác ngộ.

Vào nhà Tiên phải biết kinh tạng am tường, nhờ sức trí tuệ làm sức trí tuệ gia tăng trong

pháp lực, vào Bạch Ngọc Kinh phải biết lễ kính tôn nghiêm Thượng Đế. Nhờ đạo lực và tiềm năng mục thước làm cho chơn linh cao phẩm cách với Thần Tiên.

Con biết nghiêng mình để thụ huấn tường vi, con biết khiêm mình trong nhà Trời để tao nhân hàm thụ. Nhờ con biết khiêm ngôn nên đạt chánh tinh thần để linh kính tinh thần Từ Phụ Đại Thiên Tôn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Trong di huấn lập đạo trọng đề tu chính Thiên Quang, trong di ngôn lập đức trọng đề tu chính Thiên Đạo, trong di hành lập nhân hành đề tu chính Thiên Tâm. Nhờ mở đạo di chính tâm con thông thần siêu Tam Giới, mới không còn chấp trong muôn ngàn pháp giới của Tam Thiên.

Định tâm vào chỗ bực bạch tâm sở học chân thiên, định tâm vào chỗ ban sơ tâm sở học của chơn như phát huệ, định tâm vào chỗ ban đầu tâm sở học hoàn nguyên. Đó mới đến đầu nguồn hiệp chơn thân đạt đạo.

Định cho đến không lòng lòng sạch nhân vô tướng, muôn ngàn sự trừu tượng sạch tướng thông thiên, lý tự nhiên như ta tự tẩy rửa lòng phàm để cho sạch tinh ba trong trí tuệ.

Định cho tới cảnh thông lòng vi trần Vô Ảnh, muôn ngàn hình bóng ảo giả lui đi, ta và sở trụ không ta hiệp một, tuy hành như đi chánh giữa dòng đời như khám phá sự vi trần để dứt thành thân kinh giải thoát cho chúng sanh đạt đạo.

Định cho đến ta và cảnh hiệp nhất vô vi không trần, sự lậu tận thông di huấn, như nhà không nóc nhập trần vi diệu, nhập đạo di như, sự sống của chơn như đem vào vi trần huấn dạy cho nhân sanh theo sự thông đạo tâm về nguồn cội của bậc Thiên Đạo dạy sự chí nhân.

Con định cho đến tâm liễu trần, sự sống là khám phá hồng trần để thánh hóa kỳ nhân, nhập

thế bị tướng trần bao vây ràng buộc không để trí tuệ để giải mộng hồng trần. Vì vậy ta đem sức định lòng nhân vào Chơn Kinh để chỉ nguyệt.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Định để thông giáo pháp thiên định đồ thơ, như cạo sạch bên kia tấm kính để nhãn quan soi vào đâu sự trí tuệ tỏ ngộ đến mục đích mà con muốn đến, hiểu rõ sự siêu lý kỳ hình, học sự siêu quan kỳ bảo. Tự mình mỉm cười ngồi tham thiền đạt sự song mỹ của kỳ quan.

Còn người bàn kinh chưa thông sự kỳ diệu tức chưa đạt sự thông thần, kẻ sĩ chấp văn chương chưa thông điển giới, còn kẹt vào văn chương của hậu pháp, mà người đạt thông tâm nghiệm đến đâu sự siêu diệu của thần kinh mở đến đó để truy tầm.

Kinh là chìa khóa mở điển giới vô hình, văn là linh ngôn để thanh ba trí tuệ, người ngộ đạo

như nhìn mặt Trời, nhìn mặt Trăng trong ngoài sáng tỏ thần minh để nhất động nhất tịnh đều siêu kinh hàm học sự Hư Không Vô Tự.

Kẻ sĩ mới đạt tri thức cho ta là Thầy trong thiên hạ, còn bậc thông đạt đại trí tuệ lại lập thiên hạ là Thầy của chính ta. Nhờ thiên hạ là Thầy mà ta mở ra sở học không bao giờ thiếu sót.

Người hiền nhân cho thiện là chánh đạo nên thường khinh thường kẻ sĩ sai lầm, còn bậc chân nhân không chấp thiện cũng không chê kẻ ác nên không có phiền não ở tư lòng, chánh tà ngay chính hay gian nịnh chỉ làm cho tâm mình vô quái ngại để đạt sự song thanh cùng đạo. Tức là ta thành Phật nhất định phải độ ma.

Như đất bền vững nhờ sức ngũ hành sanh hóa không ngừng, như Trời sáng thanh nhờ đức tu của Nhật Nguyệt và Tinh Tú, như người thành chánh quả nhờ chí nguyện không đổi đường về. Vì vậy Trời đất người nhờ sự song thanh mà toàn mỹ cảm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.  
Nam Mô A Di Đà Phật.  
Diệu Âm Phật con ơi!

Trời ban xuống chánh thần, người đắc đạo được thông linh trí tuệ, Phật ban xuống chánh tư duy người đắc đạo được Thần Kinh Vô Tự, Tam Tông ban xuống chánh kiến, người đắc đạo thông thần quang và tánh mạng. Đó gọi là Tam Tông đắc nhất hiển đạo vi trần, sự có sự không thông linh trong tự tại.

Tánh vô vi tường vân thì sự siêu trần hiển lộ, tâm vô vi kiến ngộ thì sự màu nhiệm lại về, lòng vô vi giai ngẫu thì sự thông thần tự tại. Nhờ sức tự tại người đạt đạo thường tự lập trong chí nguyện đắc thành.

Nên bậc đạt đạo lớn có chí nguyện giúp đời thường tịnh tâm để lắng trong tạp niệm, thường định giải để lọc trí tranh phân, thường thiên định để thâm nguồn hạo khí, thường an lòng để thuần nhất vô danh.

Bậc đạt đạo thường chánh lòng từ nên thường đức dưỡng như chi đạo, bất sát chi

giáo, bớt ác Chi Bảo. Nên tôn trọng sự thánh thiện thái bình cho quốc dân đức trọng thần an bang xã tắc.

Bậc đạo thường chánh định Linh Quang nên thường tôn trọng thiên định chi đạo, nhờ thiên định và thiên thức con người thường mang lại nguồn trí tuệ của Phật Trời dạy cho nhau sự Tân Dân Minh Đức, và biết tôn trọng sự bình đẳng linh quang. Để ta là Phật đã thành lại dìu nhân sanh chi quý, để đắc thành sự sống hiền ái dưng lòng đại từ bi chánh tinh tấn cho nhau đồng thành chánh quả.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Bậc đạo thường chánh định tư duy, nên thường trí tri vào siêu nhiên để giác ngộ, Tân Kinh Minh Đức đem lại sự đại trí tuệ bình đẳng tiến hóa, như Thầy và trò dìu tiến Linh Quang luôn cao quý sự tiềm năng “tu nhất kiếp ngộ

nhất thời”, để sự đệ thành quốc gia kỳ tài lương tướng, bảo vệ sự Thánh Đức trị an của Trời cho ta lập quốc. Làm nên sự đại thành cho Thiên Đạo chi quý Tiên Gia.

Bậc đạt đạo thường chánh đắc đức tư nghi nên thường hành như chi đạo, đem lời chánh kiến làm khai sáng linh như, giải lại chánh kinh khai tâm bậc trực giác, luận bàn chánh pháp khai sáng trí tuệ người theo. Nhờ sự chánh tư nghi làm lòng dân đi sâu vào đại giác đại ngộ.

Bậc đạt đạo thường chánh khuyên âm, nên thường thích tả dịch kinh văn đạo đức, làm cho ý nghĩa cao thượng thành sách Diệu Âm Linh Ngữ. Cho muôn người học mở mang đạo đạt tiềm năng.

Người nghe cải tà quy chánh giác, đem lại Thiên Đạo thái bình. Nhờ sức kinh thông làm cho bậc đạt trí định huệ khai minh sự lậu tận giác.

Bậc đạt đạo thường chánh tinh ba, nên đem sự sáng có trí tuệ vào đời sống thật loài người, nâng sức Nhân Thiên vào chức năng để học sự



trường sanh chi đạo. Lập lại sự minh triết trong thức giác Chi Môn.

Đến cửa thiện mỹ mở ra Trời dạy người học, đem lại thế giới đại đồng thì con người dứt sự sanh lão bệnh tử, luật của Trời thiên ân xá cho loài người thiện chi chung bảo đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Bậc đạt đạo thường chánh định thời kỳ nên thường làm tròn bốn phận công dân, tôn trọng hiến pháp công dân bảo quốc, tôn kính bậc khai quốc chí nhân, khai sanh dòng thiện nhân chi đạo, biết bảo vệ sự giàu mạnh của quốc gia để cao văn minh thái bình thịnh trị.

Bậc đạt đạo thường chánh tâm lý hành nhơn, nên thường dùng tao văn chi giáo, trung đạo di nhơn, luận đàm tao nhã để con người linh chánh văn trong đời sống văn minh.

Dân biết xử văn bình thông kinh thì sáng trí tuệ, nhân biết giữ trung bình đức nhân thông thì sáng giao cảm, lý biết xử trung dung sự chánh đẳng theo về. Nhờ trí tuệ văn minh thông thần vào thiên cơ để đại học.

Bậc thiên định tỏ căn cơ không lộ huyền cơ chi đạo, bậc giác ngộ thông linh không lộ Máy Hạo Vô Vi, bậc đại định thông kinh không lộ thiên cơ Chi Bảo, để đạo tự nhiên biết huyền ẩn sâu kín để siêu nhiên, hàm học đến thông linh giả khờ để ẩn ý, am tường đến thông tuệ giả đại để nhiệm màu, am ngộ đến cạn sâu giả ngu để thâm kín. Nhờ sức ngộ Vô Vi Chi Giáo giữ đạo mở thiên tâm.

Biết tới tốt cùng dùng tùy căn để ban chánh, tỏ đến bền căn dùng điểm hóa để thông tri, hiểu đến tận tình dùng minh tâm để tri giáo. Sự dạy người phải biết chọn thiện tri với căn cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật con ơi!

Không buộc tình để tùy căn thuận lý, không cột ý nghĩa trói trí hạ học chưa minh, không trói ân tình vào ngã nhân giả trí tín, con đường trí tuệ là sức giai ngộ ở thần minh, sự trống không tình có thể chứa khối đại thương đến vô tận, sự ngộ không vẫn có thể hàm học Khối Vô Tự Chơn Kinh, sự nghe không miễn cưỡng có thể thông thái trong thiên định an thần, cái dưỡng đạo để an thần là tích tụ lòng chân nhân dung chứa Kỳ Bảo.

Sự hiểu biết để trí thông rồi làm như khờ không trí tức là thoát được lý trí của trần tâm, sự thông minh để lòng không vẫn rồi làm như chưa từng có học tức người biết giải thoát vẫn tự để trở vào an trụ Tâm Kinh. Nhờ biết sử dụng tâm khờ khờ và lập lại mục thước có hình như không mới thông kỳ kinh bát mạch vào đạo trong ngộ giác Hư Không.

Thấy lý vô hình để đó tầm Tâm Kinh để thấu ý, nghe lý vô vi để đó tầm linh giác để thanh y, hiểu đạo vô trần để đó tầm tánh huệ để

thông suốt. Nhờ vào sự ngộ không cột buộc mới mở Minh Kính Đài vào cửa Đạo của Như Lai.

Khí nhất tánh phải chờ thời thần đến ngày giờ hội khí tượng để thần minh, lực liễu thần phải chờ chu kỳ ngũ vận giáp nối vào trong linh cảm. Người biết luyện đạo như biết tiếp giáp giữa Trời người để đi vào sự kỳ xảo của thiên cơ.

**Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.**

**Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.**

**Nam Mô Di Lạc Vương Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái**

**Đức Thầy Vô Danh Thị.**