

Quyển. XIX - Quyển. XX
Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh.
Lời Nói Đầu

Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn.

Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển luân từ Tâm Kinh của Lô Âm Tự và ở Hàn Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. Cho những Vị Phụ Nữ tu đức Phật kỳ ba, là nhờ mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di Lạc truyền xuống.

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và

lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn của các hàng Phụ Nữ đấng Phật đấng Đạo trong Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa xã hội biết có tâm nhìn để trở thành một vị Quan Âm thứ nhì cứu thế.

Lòng bác dưng chén cơm linh cảm đến kẻ thiếu đói, dưng sự bình tâm cho những kẻ thiếu suy tư, hái hoa lòng dưng cho hàng tu đạo để chi ái.

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc gia, cho gia được thiên sư, cho con mình thành bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho

những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.

Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ Việt Nam đã từng tu thân và thiên định vì ái quốc.

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để mình thành Phật.

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỳ Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

**Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

***Đạo Lớn Của Kim Tiên
Lời Nói Đầu***

I. Nhơn hoà của hàng phụ mẫu là đi đúng thiên thời, hiền sĩ dâng lòng cho đúng thiên cơ thời cuộc, làm tâm lý thông cảm được con đường hoàng đạo, đi tìm cái ta là ai trong Vũ Trụ Vạn Năng và ai lại là ta trong thiên nhân Phật Thánh để ta đắc đạo.

II. Trung nghĩa: Của hàng Phụ Mẫu là cái đạo phù trợ quốc gia, cái đức liêm minh công chánh, làm cho mình thành trụ cột của quốc gia, phù trợ Thiên Tử làm tròn bốn phận của vị hiền

thần, an chính lòng nhân trong thiên hạ chí nhân thành đạo.

III. Trung trình: Là đức chánh thần minh, làm cho sự trình sáng của tài nhân hiển ái vào các mục thước sách lược chi dân, làm cho dân giàu quốc mạnh trong thiên hạ thái bình.

IV. Thành tín: Bậc hiếu liêm thờ Vua ái quốc yêu dân, giữ gìn văn hiến và bảo vệ sự sáng tạo của quốc gia và bảo vệ hiền nhân chi đạo. Làm cho văn hoá hoà nhu mở mang văn minh trên mặt đất giàu sang thịnh trị.

V. Tiết độ sù: Là bậc có lòng giữ trường thống của quốc gia, làm cho tài hoa và học sĩ theo về phò trợ Vương Đạo, làm cho giữa mình và lân bang hiếu thuận lòng Trời, làm lợi cho kinh thương tế thế.

VI. Bậc đại lòng nhân: Biết trắc ẩn của lòng dân là giúp sự bình chuẩn cho dân an dạ, nghe sự đau thương để làm từ thiện cho xã hội được quân bình, đời sống và lên lớp Hoàng Kim chi đạo cho dân.

VII. Bậc trí thành tri: Bậc học sĩ biết đủ thì an, an tri để đối nhân xử thế giúp quốc gia tương

hung chánh đạo của thiên hạ và đạo Phụ Mẫu làm cho phồn thịnh thái bình cũng là đạo ái quốc tề gia hiền thần đắc đạo.

VIII. Tinh tấn chi tài: Bậc học sĩ đào tạo tài nhân để phù trợ công chính, bậc thiên sư đào tạo trí tuệ để cố vấn cho quốc gia, sự hiếu thuận thiên thời là tạo được công đức vô lượng cho Vua để thành công viên quả mãn.

IX. Hàng nghĩa cử: Trời vì di nơn nên ban Đức Háo Sanh, quốc gia vì an trị nên ân xá lớn thiên hạ, trong đức đó nên bảo vệ thái bình, hàng yêu dân ái quốc đều biểu hiện thành lòng để anh linh thần võ bảo quốc an dân để thành đạo.

X. Hiến ái chi đạo: Bậc minh trung làm trình sáng tình nhà, bậc hiếu trung phải bảo vệ sự an định quốc gia, bậc tài hoa vì nghĩa cử của đại thiện trung mà quên có việc mình, làm cho lòng chí nhân phù trợ sự minh trị kỳ quý để thành chánh quả.

Kính bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Đạo Lớn Của Kim Tiên

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Từ Thượng Thiên Hạ Địa con người đều có gánh nặng tâm sự của đạo lẽ một của kim tiên và sự quờn tim để siêu Tam Giới, hai lực đó là âm dương của kim ngân chi quý và Kim Thân tu đạo, còn kẻ sĩ đặc nhất được thượng kim tiên thì dùng trí kiếm để tranh thương tìm sinh lộ cho mình để cao sáng trong đời sống giàu sang phú quý.

Còn bậc đạt đạo được giàu lại thanh tịnh tâm kim để dương kim biết hoàn kiếm, biết đủ vô tranh lại biết dùng cái lực của kim tiên để hỗ trợ Kim Thân, giải các kim ngân hoàn trả lại công lý cho kim đạo cho bậc trọc phú, cự phú thành chánh quả.

Nhờ biết thanh kim để chí thượng nên được tâm kiếm để Vô Cực đấng thiên, nhờ hoàng đạo được cái dương kim mà đắc y kim để định tâm kiếm, nhờ thông suốt cái Đạo Hoàng Kim chi quý cho thiên hạ biết thời kỳ âm kim, biết bình trí kiếm để công viên quả mãn của một thượng chu kỳ.

Tâm kim chỉ đạo trở về lại sự đặc nhất của Linh Quang trở vào trong sự đặc nhất của hoàng đạo, đi vào trong sự đặc nhất của Kim Thân, để thấy con đường âm dương của kim đang quy y kim đức. Cho thiên hạ thái bình thanh trị giàu mạnh chi dân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt đạo biến kim tiền thành lễ một của vạn năng, nên kẻ khổ được cứu và người lành được ban vui, hàng bằng hữu được minh độ đến chí thiện. Nên bậc ngộ đạo gát kiếm vô tranh,

người chí nhân tinh lòng ô trọc để học lại sức trí tuệ của Vạn Năng, dùng kim ngân trong chu kỳ Thượng Kim để hoàn kiếm.

Đồng tiền là sức mạnh của mỗi quốc gia phải biến nó thành pháp nhân của Bà Mẹ, để đức kim tiền nuôi sống trăm họ, giàu sang thiên hạ để cao quý trăm nguồn kinh thương để bình chuẩn chi dân an đạo của quốc gia, đồng tiền là chức năng của trăm họ là thiên lý nuôi người. Vì vậy người đạt lẽ một của kim tiền nên dâng y đức trong đời sống để phụng sự thái bình thanh trị.

Cho nên hàng hiếu thuận đạt lẽ một thì chí nhân, học trong lẽ một thì chí hiếu, giàu trong lẽ một thì chính thuận, được trong lẽ một thì từ ái, để lại mẫu ái trong đồng tiền làm Thượng Kim trong Trời Đất.

Dâng đại nghĩa cho lẽ một đó thành nhân, học lẽ nhạc trong lẽ một chánh thuận, ban lẽ một để kinh thương bình chuẩn chi dân, an đạo của lẽ một để phúc dư bố thí.

Nhờ vậy mỹ đức của lẽ một thặng hoa, lòng nhân của mỹ cảm sanh hoá, tinh lòng nhân trong

lẻ một trường thông, đạo chí nhân trong lẻ một thành đạo đức của hàng tài hoa tu chính kinh thương phồn thịnh. Cho đời vào đạo tề gia dựng nền xã tắc an định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẻ một của xã hội, nếu biết hoá thân thì đạt chính thân, nếu biết hoá nhân thì thông hiểu để, nếu biết hoá duyên thì một kiếp tu thân để đắc chính nhân trong Trời đất mà đắc chơn lý.

Người đạt lẻ một là một kiếp trâu về ngàn kiếp, tu nhân để một kiếp cho ta thăng thiên hay độn thổ, công lý ở chỗ này bậc đạt lẻ một của xã hội tự mình lựa chọn trong sự giác ngộ của chính mình an yên.

Người giàu mà khiêm sự tu đó là sự hành như chi đạo, lẻ một của đồng tiền là Tiên Phật của người nghèo, là trí độ của người giàu, là

pháp luật của xã hội, là ý thức hệ của quốc gia, là đạo lý lớn của các nhà trị quốc. Vậy bậc cầm lẽ một phải cần cần thận thận để lương tâm hoàng đạo để đạo trị quốc an chánh.

Mây mưa nhiều có thể che tối nhật nguyệt, gió sương nhiều có thể che tối sự nhìn xa, nhân nghĩa nhiều có thể thiên vị công lý. Cho nên bậc đạt lẽ một phải biết phát thức mình để khỏi trầm kha trong phiền não của đồng tiền để nó chánh độ.

Nước nghèo tội nghiệp cho người thiếu sanh nhai, nước giàu tội nghiệp cho người thiếu trường thống, nước mạnh tội nghiệp cho người thiếu lòng nhân, nước cường tội cho người thiếu hiếu cảm. Vì vậy nơi nào cũng cần tu chính để phá lấp thiếu nhân rồi bổ ích cho đại lợi.

Đồng tiền là huyết mạch của kinh thương tế thế, không vì thiếu quan niệm mà làm lệch mạch đạo trị quốc, phải có đủ sách lược kinh thương để cho quốc gia chi dân và hiến ái.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc hiếu thuận ban lẻ một để làm tròn nhân, yên lẻ một để tròn đạo, sanh lẻ một để cao sang, minh lẻ một để hoàng đạo.

Như nước không có không khí nước không thành mây mưa sương ngọt, người đạt lẻ một không thanh cao sao thành được trí tuệ cao sang. Cái lẻ một biến nó thành phương tiện lớn thì hoàng gia chi đạo.

Con thuận hiếu tu nhân đắc Tiên như Phật thánh, con thuận đạo tu thân đắc chơn lý hoàng kim, con thuận tòng gia bảo đắc nhất lòng chí nhân. Có được vậy không uổng đời người trong lẻ một để phụng sự kinh bang cùng Quần Tiên tế thế.

Bậc đạt lẻ một của đồng tiền có thể xuyên thời gian để tạo phúc dư, xuyên qua huyền cơ để tầm ngôi Tam Giáo, xuyên qua vị lại để chánh quả lại mình, xuyên qua Vũ Trụ để kết minh văn học, thần học Phật Pháp.

Bậc đạt lẽ một phải biết hoá như duyên tự đức lại mình, phải biết giáo lương năng tự hoa, phải biết thống nhất lương tri tự lý để cho lẽ một kinh thương và lòng hiền nhân tế thế.

Bậc thông lẽ một học bình chuẩn kinh thương, đạt bình nhân để tế thế học, bình giáo lý để đăng khoa. Được bình quyền bình để an đạo cho trăm họ an dạ.

Không để nghịch lẽ một phải luân hồi trả quả, không để lệch lẽ một khuynh đảo lý công chánh, không để quá sai phạm lẽ một trong mê giác, bá quyền mà trăm luân dục hải. Nên giàu tốt cùng mà biết tu chánh nhân sanh tâm để thành chánh quả, vì họ có dư công đức của năm đời chỉ tu bổ trí tuệ thì công viên quả mãn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đại đức lại đọa vào cõi trăm luân vì thiếu trí tuệ, hàng đại lực lại buộc tâm vào hình

sắc vì thiếu tâm linh, kẻ mới phát phúc lại trói lòng vào cõi có cõi không, là vì kiếp xưa không có kinh văn giải thoát trí tuệ.

Cái gì ta cũng có thể làm ra được và ta làm chủ được, chỉ có tánh mạng và nhân quả của ta, sao ta không làm chủ được chính ta để làm tròn đạo đức trong ta. Nên bậc đạt lẽ một phải đắc lý hồi tâm tự kỷ, tu thân giác ngộ để hồi lại ký ức của ta và ta là ai vậy trong kiếp nhân thụ quả.

Nên đạo của lẽ một nó không thiện không ác, kẻ sĩ buôn bán kinh thương thì trọng người cao kim tiền để giao thương, kinh bậc cao kim để đạt lợi, chớ họ có bao giờ thiên vị thiện ác gì đâu trong cái đại lợi nhu cầu.

Vào trong chỗ thương gia náo nhiệt là nơi thương mãi cao kim, tại sao người không từng quen biết mà họ náo nhiệt mời mọc đón chào, vì càng cao sang thì phát sanh được đại lợi để giao tinh thần kinh tế rộng xa.

Có mấy ai bàn thiện ác giữa chốn phồn hoa, mà cũng không cần bàn chuyện chánh tà giữa chợ, vì nơi đó con người mưu cầu sự lợi nhuận để giàu sang, được lợi lộc để hưng chánh, ta

không thể cho họ là sai, mà cũng không mê tâm cho ta trong sạch là đúng.

Tịnh giả ngã danh, bất tịnh bất thành danh.
Nhân giả ngã danh, bất nhân bất thành nhân.

Sự cao quý ở lòng người, bậc đạt lẽ một kim tiền biết hồi tâm mới thật cao quý, người thành kim cũng nhờ tích đức của ngàn xưa.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Cho nên bậc đạt lẽ một tự giác biết thanh tâm để cao sang mỹ đức rồi hoà nhu tế thế, người thành nhân biết cứu khổ để ban vui, bậc chánh nhân khi đạt tột đỉnh kim tiền nên trùng tu để đắc pháp, giúp quốc gia để thanh trị. Có phải phương tiện lẽ một đã giúp ta trong một kiếp làm nhân để cao chánh quả, để thắng thường tâm, để khai chánh tâm thành đạo.

Lẻ một của kim tiền bậc biết kinh bang làm giàu mạnh được quốc gia, lớn mạnh đạo ái quốc của mình, người cao sang có cơ hội trùng tu công đức, bậc lão thành tiến phúc đến giữ đạo của chí nhân, nhà nhà giàu mạnh thì quốc gia hưng thịnh mạch lý, để thiên lý ban mưa lành trùng tu phong thủy của tổ quốc mình yêu.

Lẻ một của kim tiền làm sang phong cách của trí tuệ, làm yên tình yêu lớn đãi sĩ hiệp quần, làm Bà Mẹ hưng chánh đến gia can, làm lòng dân giàu trùng tu trung hiếu, làm người tài phù chánh lý trung can, làm hùng mạnh hưng vinh trong mặt đất, làm sức kiến thiết đến cõi Hoàng Kim, làm lòng dân ấm lại trong tình hiếu đễ, làm kẻ xa quê về phục nghiệp tề gia, làm sáng danh nhân trong đời Hoàng Kim đại trí. Có phải lẻ một của đồng tiền nuôi sống hết vạn dân, làm cao quý tình người trong thượng học.

Cho nên sức mạnh của kinh thương tế thế, kinh tế để an dân, khi tất cả dân giàu tự nhiên quốc mạnh và an định chánh trị. Có ai đặc sự cao quý của mình mà không thăm cảm ơn dân

tộc và quốc gia đó cho mình cơ hội để thành nhân tài hiền hiếu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc cầm lái một của thiên hạ, phải đại giác ngộ, cái lý nhân thiên thì từ tâm tao nhã, cho việc xử thế ôn nhu làm đại lợi. Con dân được giàu sang thì biết hiếu đễ với Tổ Đường, có phải đến tột cùng đều là trùng tu để hiếu cảm tình thương của Chúa và Phật ở trong ta.

Bậc bung bình không để bình nghiêng thì nước tràn ra đổ bể, nên cẩn ý thận lời, nhân sĩ bung bình không để nghiêng đảo trí tuệ, học sĩ bung bình không thể nghiêng chơn lý dằng lệch lòng nhân. Nên hàng đặc lẽ một phải bình tâm lẫm lẫm mới hưng bang mạch quốc để đại gia.

Như bậc đặc công không nên thiên công để lệch đức, như bậc đặc nhân không nên thiên vị

tài nhân để lệch nhân, như bậc đấng binh quyền không nên cảm thần minh để lệch đạo đức.

Như nước bốc hơi thành khí, khí đó hoá cảm mây mưa cho cỏ cây nhuần thấm mùa màng, như lòng chí nhân bốc lên thành văn chương, văn chương đó hoá cảm thành kinh pháp để giúp đời hoàng kiếm lại lòng nhân quy y Tam Bảo.

Như sự tao phùng lại cái đức kim rồi hưng chánh kim pháp trong quốc độ, người nhân lại hưng chánh Tổ Đường, bậc kinh thương lại nhân chánh cho quốc gia thời đại. Có phải lẽ một của kim tiền là sức tu chính của lòng nhân giàu sang quốc dân triều chánh.

Cái thiếu khó làm người ta hao mòn thể lực, cái nghèo khó làm người ta sa sút trí tuệ, còn dân giàu quốc mạnh cả hai có phải làm tròn công đạo cho cả Hoàng Kim thịnh trị thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Cho nên lẽ một của kim tiền là sự cao quý của những bậc mẫu đức để tu thân ái quốc, cái thân của nhà trị quốc là cái thân của một quốc gia dân tộc cần chánh an dân minh đạo.

Cho nên cái thân của bậc đại đức rất lớn, nó như cái đại thể của nước, không nên để nước bị động u tù mà làm thông đại thể để liên hoàn. Như thể đạo an nhơn không để dân nghèo khó làm họ loạn trí sanh ra trộm cướp hạ ngu vô đạo.

Như binh pháp không để binh vận thiếu luyện rèn, yếu nghị lực trong sự bảo quốc tề gia. Như trăm hoa đua nở không thể thiếu bón phân làm đất thì thảo mộc khô cằn. Như thuyền lớn đi trong nước không thể thiếu nước làm giảm sức lực của thuyền. Như sự kiến trúc kinh bang không thể thiếu lẽ một của kim tiền yếu quyền binh lãnh đạo trong kim ngân đại thể.

Vì vậy cái thân của những bậc đạo đức là phải học cái lý trí tri, cái đức tu thân, cái nhân tề gia và cái đạo trị quốc. Cho được cái chơn lý là đem lại sự thái bình trong thiên hạ, cộng lạc sự dân giàu quốc mạnh được vậy là vẹn thủy toàn

chung, cũng là người đặc nhất mà toàn chung vạn thủy để thay Trời giúp quốc dân đến Hoàng Kim cao quý.

Cái đỉnh Thiên Sơn của bậc đại đức là tột cao của núi sông, cái tâm nhận thức và quyết định cũng khác xa lòng thường nhân chi đạo, nên trước khi quyết định sự việc phải nên cân ý để thận ngôn, cân tin để thận tín, cân giáo để thận tình. Được vậy hành độ mới văn minh đại đức trong các mực thước của Thánh Nhân an đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Cho nên cái đạo lẽ một của kim tiền như người làm mùa được mưa hoà gió thuận, như quân vương được hiền chánh để kinh bang tế độ triều cương an định hộ mai. Như tài hoa gặp được nhân sĩ, để mở mang kinh thương tế thế phù trợ Thiên Tử.

Được nước không để nước nhược mới đủ sức an bang, là nhờ vào sách lược kinh tế, được dân không để dân nghèo khó mới đạt dân trí chi dân, làm cho dân giàu thì quốc mạnh, được thiên hạ không để thiên hạ cơ hàn mới tròn đạo chi dân để giàu Hoàng Kim Chi Đạo.

Nên cái lẽ một của đồng tiền phải dụng nó lớn mạnh để tế thế bình nhân, phải đưa nó vào thành quả để kinh thương tế thế, phải cao quý nó để thiên hạ sang giàu, thiên hạ có sang giàu quốc gia mới được cường phú.

Dân giàu là sức mạnh của quốc gia, là sự tu cánh công lý, nhờ lời nói có trọng lượng, trên Quả Địa Cầu là sức sống cao sang có mục thước hành đạo trị quốc, dân giàu mới thấy rõ bậc tài nhân, mới biết sự tu chính học sĩ, mới tài trợ sự kiến thiết quốc gia, mới đủ nghị lực dạy cháu con thành nhân tài hiền sĩ, quốc gia cao quý con dân thì thân dân tự biết làm tròn đạo an dân của Thiên Tử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Cho nên bình đẳng sở hữu chủ là lòng ái tha tới công dân chi dụng, công đức viên dung, công tâm đào tạo người tài nhân để trường thống tài nhân.

Không để yếu tài nhân trong công đạo trị quốc, không thể yếu sách lược trong công lý an dân, không thể yếu lẽ một đồng tiền trong công tâm tế thế, không để yếu lòng chí nhân trong đạo an dân, không để yếu huyền cơ trong thế nước trong chu kỳ cao quý.

Nên cái chánh an đãi bậc công đức chi trung, cái chánh lành đức đãi bậc thiên sư chi dụng. Cho nên bậc vĩ nhân trước tu cái nhân của mình cho tròn công đức rồi kế đến trùng tu đạo an bang trị quốc cho thiên hạ thái bình.

Thân sanh ra làm học sĩ phải để tâm trí mình thoát ra khỏi chỗ vinh và nhục, để lập ra cái đại thân của một quốc gia thì thân ta cũng thành đạo chí nhân là vậy. Nhân sanh ra là bậc có trí độ an

dân, phải tu chính cái nhân mình đứng trên thiện ác. Đến đó mới phát trí tuệ minh tường.

Cái lẽ một của quốc dân là kinh thương để tế thế, dân có giàu, quốc có mạnh mới có nhân tài học sĩ lớn trường thống để kinh bang. Ta đặt sự đạo đức lên hàng đầu mà tạo lại nguồn kinh cho dân giàu thì đạo đức trong quốc gia sẽ mạnh, ta không bắt buộc người nhân chi thường lý, chỉ tự do ngôn luận thì thiên hạ sanh luân lý để toả sáng trí tuệ văn chương.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Ta không đả phá sự đòi trụ của hàng dân, chỉ tân tạo của sự văn minh trong đạo đức thì lĩnh vực đòi trụ tiêu dân. Vì văn minh là ánh sáng xê dịch được bóng tối.

Ta không chủ trương thiện ác, thì thiện ác tự tiêu đi trong thâm lặng tự nhiên siêu được nó, ta không bá nạt quỷ thần, thì tự nó biến dạng

trong thế giới Hoàng Kim ánh sáng của kỳ quan, ta không chấp nhận sự ngu dân, thì dân ta tri thức. Chỉ có mục thức ta không ta là giác ngộ tự nhiên trong thiên hạ giai thành.

Thanh phong không chứa giông mưa u ám, thanh lòng không chứa tạp niệm tà ô, thanh sáng lòng nhân không chứa ngu dân mạt pháp. Đó là làm cho họ sáng, họ tự biết đạo của mình làm tròn cho công đức chánh đạo an tâm.

Tha cho người thức là thiên chức của bậc trên, tha cho người giác ngộ là lòng nhân của bậc đạo. Còn vị tha cho cả thiên hạ thì mới có sức mạnh của thái bình, mới có đủ tài nơn an dân và định quốc.

Thế đạo và trường đời như âm dương luôn hỗ trợ cho nhau, như hình và bóng luôn theo người để nhân hoà quả, chỉ có để tâm ta sáng lại thì trí tuệ sẽ làm tròn sự sống có ánh sáng siêu nhiên, được ánh sáng siêu nhiên mới được Thầy trong ta dạy ta để ta thành chánh quả.

Cũng như quân vương và hiền tướng và tài nhân là một thể của nước, như con người có đầu mình và chân tay không thể thiếu khối óc trái

tim và ngũ tạng, hễ yếu một phần thì bản năng sẽ bị hạn chế.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Kẻ yếu nghị lực thường hy vọng để sống, còn người đủ tài nhân thường tự lập để thành nhân, rồi dâng sách lược chi dân làm cho tài nhân hiệp quần để bảo quốc.

Cái đức đó của người nhân đạt lẽ một để an gia đạo, đức chánh lẽ một để vinh tài danh, thành tựu lẽ một để cao quý cái lòng định vị tha nhân đặc đạo. Bạc thiện đức lập nó thành đường tiến hoá, hoá nó thành pháp lý để nhân, uyển chuyển nó thành kim ngân để giàu mạnh, huyền giải nó thành trí độ để thương yêu, nhân quyền nó thành để kính thương tế thế.

Bạc hiền tài đạt lẽ một dải sĩ, quý trọng nhân yêu pháp giới để công tâm bình chuẩn, thương

giống nòi thường gìn giữ công minh. Được đức trọng thì bình sanh chi đạo nhà Phật.

Bậc trọng phụ đạt lẽ một biết kiến trúc cao minh, dạy hiền trí kinh thông mạch đạo, chiêu tài nhân bảo hộ Hoàng Kim, gìn giữ đức chí nhân Tổ Phụ biết hoàng đạo để đạo chi dân tự chuyển.

Đạt lẽ một mà hiểu để Thất Tổ được thông linh, cao lẽ một mà hiền triết văn minh cho mạch quốc, người chí sĩ nghiêng mình để chơn lý tâm thanh. Bậc công đạo vì đời chí nhân ra góp sức, hàng hiền tài tận trí để phát Minh Châu cùng trí dũng tận trung phò trợ công đạo.

Cha nghiêng mình nhường con hành hiếu nghĩa, Trời công minh ban trí lực thành tài, học sĩ người nhân tài soi ánh sáng trí tuệ Như Lai, để ưu đãi hiền sĩ chiêu nhân tài bình lộc nước, cho nước và dân đồng thành đạo ái quốc tề gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Lẻ một của đồng tiền là sức mạnh hưng chánh lại quốc gia, là công lý của đồng tiền làm gia gia giàu mạnh, bậc kinh bang dùng lẻ một để cứu cánh chi dân, cho dân kinh thương tế thế để giàu mạnh sơn hà.

Bậc yêu quý tổ quốc kinh thương cho giàu lòng nhân chánh đức để thành tài nhân của đức Phật, người được giàu tu bỏ lại tổ đường tổ quốc, kẻ được cao sang tu chính lòng nhân, chánh bậc hiền nhân cao minh lẻ một an đời minh đạo.

Dân được mở mang bình lòng an mạch nước, nhà được sang giàu tổ ấm được thanh ba, con được hiếu trung quốc gia được hiền sĩ. Có phải lẻ một kim tiền phù quốc trợ dân.

Vì vậy cái đạo kinh thương mở mang mạch quốc, cái trị lý canh tân làm nông thị mới hưng vinh lại thành quê an chính Quốc Hồn.

Cái tình người ai ai cũng sống cao sang nhờ kim ngân bình chuẩn, đạo lý kim tiền tế thế, đạo kim tiền sách lược mở mang để cao minh kinh tế, dân giàu quốc mạnh đạo lớn thành trung.

Kẻ đạt lẽ một muốn được nhẹ nhàng trong kiếp số tự biết thường tỉnh để thanh tịnh lòng người, người đắc giàu sang muốn trợ nghĩa tương hưng. con đạt lẽ một muốn hưng gia đẹp quốc, quốc gia đạt lẽ một muốn kiến trúc tình thương, người người đạt lẽ một kinh thương giàu mạnh, kinh thương giàu sang quốc thổ, văn minh tịnh độ văn minh.

Lẽ một ban cho người người đạt cao quý, quốc dân hàng trọng thần có tu thì thành chí nguyện, bậc phù chính cái lòng vĩ nhân sống mãi cho thanh ý nguyện, lòng sạch không có hận thù. Chỉ có tha thù thì được hàng tài nhân, lập từ bi thành đại lực của Hoàng Gia Chi Đạo.

Đời trước đã qua đời sau nên dùng đại nghĩa cử để tha thù, dùng kinh thương nuôi dân phải giảm về thuế sưu để lẽ một nuôi người giảm sự nghèo khó nhân sanh. Cho sự kinh thương dân giàu quốc mạnh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Giảm sức hút ở dân cho tự do kinh thương để phục sức, giảm tạp pháp trong dân gian cho dân phục nhân quyền, giảm bá nạp hậu phương cho dân quê có vườn có ruộng. Phục sức lại kinh tế cho dân gian lập đức cho cả mỗi quốc gia và người dân giàu mạnh và biết tu đạo.

Cho dân kinh thương phải biết dân sở hữu chủ tài danh, thương nghiệp lớn là sức phù trợ lớn của kinh bang, thương nghiệp nhỏ là sức mạnh bình chuẩn thị hiếu, cái nhân của lẽ một là sức tô điểm cả vạn nhà.

Kẻ đem lẽ một đến kinh thương mình vì nuôi dân phải đãi sĩ quý, đãi các nhà thần tài quốc tế giúp gia ta. Tuy mưa Trời lớn nhỏ đều nuôi sống thành quê, bậc biết đãi người có lẽ một không bao giờ thiếu sức phù chính để tận trung hiến ái.

Kẻ đãi sĩ biết tha nhân để giàu mạnh quốc phòng là hàng tài nhân trí mưu có đủ để an bang tế thế, bậc Thánh Nhân nghe chưa tỏ lý lẽ không chịu dùng để tri cứu kỳ lý vào tâm.

Dụng nhân trị bình lý; học chưa giác ngộ tâm bậc cao minh để đốn ngộ trí tuệ của mình phát đạt thần minh cùng đạo, thấy chưa tròn đủ mong tâm bậc cao kiến Minh Sư để trực giác nội kinh đi tìm linh giải của Đức Phật cho mình giác ngộ.

Hiểu biết chưa mở mang mong được cao kiến của Minh Sư phát thức cho tiềm thức tái sanh, an chưa thanh tịnh mong cầu chánh kinh để tỏ sáng huyền cơ để đạo ái quốc của ta thành, còn thương bỏ giận nên cầu sở học cho dứt bỏ phiền não ở nội lòng để nội chánh sáng trong kết tinh hoa cùng Thần Tiên Thánh Phật. Đó là đạo trị quốc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Còn người học của Thánh Nhân phải tự sáng đức chánh mình để minh thông tình yêu của tổ quốc, phải tự rèn nghị lực để lâu bền trường

thông, phải tự đức để tâm và lý tao nhã minh tường và tự đuổi tâm ma cho dứt bỏ tạp niệm ô ám, chánh lại cái tinh thần cho lẽ một tự nhiên sanh Phật Pháp ở trong mình.

Đường dài của cao quý phải có sức bền như con tuấn mã để trường thống tinh thần không mệt mỏi, người đạt trí tuệ không buộc người theo ta, mà làm cho họ tâm ra chính họ thì thiên lý của họ tròn đầy, thì thiên lý đó có ta trong.

Nhà đại giác không trọng mình quá và không có ý phụ khinh người, nên một thuyết học như tùy duyên cơ hội ngộ, sự thanh tịnh tu thân cho chính họ trên con đường tự độ lòng nhân, nhà đại lão thành là sức trí tuệ để thần minh. Nên sự ngồi lại để công đạo chi dân là người biết lập công đức để thành chánh quả, cho nước cho nhà là đạo lớn an gia.

Cho nên bậc đạt lẽ một thì nhẹ nhàng trong các kỳ lý để tâm sự cao kiến văn chương, học lẽ một để thần minh thông đạt minh thần, trọng lẽ một để thực thi sự làm tròn bốn phận. Đó là người đang đưa mình vào đại giác không ta.

Bậc trọng lễ một phải tu chính cho mình không thiếu sót trí tuệ, không yếu kém văn chương, không thiếu khó huyền giải, không thiếu khó thiên cơ, để sức tự nhiên không cột trói mới thật trong giải thoát tinh thần ngoài lân bang kết nghĩa, làm cho kinh thương không chiến. Ta và người đạt chế độ dân giàu tu chính lòng nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Không trói mình trong thiện ác đầu sư, không thắt mình trong hạ ngu chi dục, không lạc đạo mình vào tiên tục nhân gian, không tranh giành quyền binh của mình và thế lực mới thật ngộ không trong trí tuệ được thành tài ái quốc chi dân tức là không chiến.

Sức của nước đi và về phải có hồ lớn chứa mới tịnh, không động mới thật chơn tịnh, đức của nhân sĩ đi và về phải có tâm đức lớn của bậc

chi dân, sự chứa lại mới bình lòng nhân trong đại quốc, tài nhân của học sĩ đi và về phải có Thánh Nhân hiệp thể mới thành trị an cư. Chỉ có bình được đạo chi dân thì bình đạo cao quý trong thiên hạ hội về, vì dân hiến ái, vì quốc hoàng kim đồng thành tịnh độ.

Sanh ra làm người ai cũng có một sự ích kỷ của bản thân, bậc chánh lòng chí nhân phải thặng hoa sự ích kỷ đó để lợi dân ích nước cho hữu nghị tình người thì đắc đạo tề gia.

Sanh ra làm người ai cũng phạm sai lầm từ thuở bé, người biết tu chánh lại sự sai lầm là nhân sĩ cao quý trong công lý đạt đạo tề gia.

Sanh ra làm người ai ai cũng hai bàn tay trắng, khi lọt lòng Bà Mẹ, khi đắc lễ một của đồng tiền nên về đất Mẹ để báo ân cho Tổ Phụ Ông Cha làm giàu mạnh sơn hà.

Bậc đạt lễ một không chướng ngã để thuận duyên, không chướng sanh tử để tròn quả, không chướng sự nhân quả để trí tuệ. Tuỳ thời biến dịch anh nhi.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Tuỳ thời đạo ta sanh xuất tài năng học sĩ, tuỳ thời vận ta sanh xuất trí độ nhân tài, tuỳ thời gian ta sanh xuất huỳnh hoa trồng lên đất Phật.

Bậc tu lẻ một không để trí u tù bị cảm thần minh, không để trí gò bó bị biếng nhác làm uẩn khúc, không để trí ô tạp bị lạc thần. Nên đem trí về trong lẻ một của siêu nhiên thì đắc trí tuệ cho quốc gia hùng tài đạt đạo.

Bậc tu chính lẻ một không quá nhân hậu để yếu tinh thần, không đi đường bất nhân xài hết phúc quý của Tổ Đường đã lập, không quá pháp trị để văn minh thụ giáo. Chỉ được vậy là công đức chi dân văn minh đạo học để hàm dưỡng tinh thần.

Bậc đạt lẻ một không để nước yếu về trí, bậc đạt lẻ một yêu dân không để dân nghèo trí tuệ, bậc được lẻ một quý giống nòi không để thiếu văn minh trong kinh thương tế độ.

Người có đức trường thống, không bị động thiếu lòng nhân, để lòng chí nhân cho tình Trời hiệp đạo ái quốc. Cái giàu của vĩ nhân là mạnh về đức, hanh thông về kinh tế, giỏi trí đạo và sách lược an nhơn, tài cao quý bậc học giả chi đạo. Được vậy mới Tân Dân Minh Đức, nhân dân văn minh kỳ đức.

Cái cao sang của vĩ nhân; trí tuệ để hiệp quần thành tựu để công đức, minh huệ để cải cách, thống trị cho thiên hạ thái bình. Được như vậy để bình không nghiêng, nước không tràn ra sự dục niệm, con dân mới tu chính cao sang lành mạnh, làm cho mục thước tu đạo để bảo vệ thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Còn người thiếu tự lập dựa vào thành lớn vì họ sợ nước ngập đê mình, sợ oán niệm ngã đức tin yếu khí, sợ tánh dục ngã lòng nhân yếu nghị

lực. Cho đến bao giờ mới thành công đạo của bậc chí nhân.

Bậc tự lập đức nhân trời tối biết thấp sáng đèn trí tuệ để thông đạo, biết ý thức để công dụng, biết chánh giác để minh trị, biết tu chính để minh huệ. Được vậy mới đứng vào tùy thời an chánh, tùy huệ linh thông.

Bậc tự lập chí nhân lúc thời loạn biết yên đạo, lúc thanh phát biết dung huệ, lúc thời bình biết cải cách, như mặt Trời có chứa sự tân trang mà mỗi ngày đều đúng thời khí trong phong thủy phát minh kỳ đạo.

Nên bậc tân trang đạo học không thiên về quá khứ tức tôn nghiêm sự cao quý của vĩ nhân, để cho họ bản an thanh tịnh trong sự cao quý của họ, mình biết tôn kính tức không đào bới vào công lý của cố nhân, học di ngôn tự đạo.

Chu kỳ của Trời Đất đi qua mang theo bao triều đại, họ đã đi vào trong quên lãng, ta hơn thua vinh nhục thiện ác chính tà hoàn toàn không giúp ích gì cái ta trong thực tế. Chỉ có ta biết kiến thiết tất cả của thế kỷ con người thì

chính ta đã lập mỗi công đức thực thụ kim cổ kỳ quan.

Hỏi các nhà khảo cổ quật mồ lên có mấy ai sống lại, tại sao con người có tim đi tìm kẻ sĩ chết không tim để là chi, hãy tu thiền định để khai mở khoa học tâm linh để vô vi cùng Phật Pháp.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thiên Sanh Nhân Hà Nhân Vô Lộ.

Nhơn Sanh Thụ Công Đức Tại Địa.

Nhân bất túc tài bồi công đức hà tất thiên chơn.

Cái lẽ một của người làm vườn là biết làm đất bón phân, thụ quả ngọt đưa tay lên nhặt hái quả. Có phải bón phân tại đất nhận quả ở trên cành, cái vui sướng mình đạt là nhờ mình ra công nhặt mà nên quả ngọt để thành quả đến với

công mình. Cho nên lẽ một đến bậc tịnh độ thì an dân, thông lẽ một thì công chính, minh lẽ một thì công đạo, cao sang lẽ một thì vinh hiển giàu sang.

Vì Trời sáng thì mây tan, trí tuệ sáng thì dục niệm an tịnh, linh huệ đến thì thần ma đều phát thức quy y. Có phải mỗi thiện giác chu toàn cho chơn lý hồi tâm làm chánh đạo.

Bậc đạt lẽ một mới thương khí lực của quốc dân, mới yêu trí lực của chơn lý, mới cao quý sự trùng tu của ngàn đời cho mình thành vị ngọt song thanh của tổ quốc.

Không thể thiếu thần minh trong khí hạo trợ duyên, không thể thiếu thần linh trong anh linh tử sĩ, không thể thiếu nhân thần trong công lễ quốc gia, không thể thiếu tài danh trong công lý trị quốc, không thể thiếu kim tiền hưng chánh sự kinh bang.

Nhà trị quốc cái ngại lớn là sợ bóng tối theo mình, thiện ác chưa sáng tỏ, hiến pháp chưa minh trị, giáo dân chưa thông huệ và trị mình chưa đạt chánh niệm, làm lệch trí độ của

Thượng Thiên và không siêu hoá được chiến sĩ
trận vong trong tổ quốc đi giải thoát tinh thần.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Đứng trên đầu nguồn mới thấy cả nguồn
nước đổ xuống, cần có hồ lớn để phân chia
mạch nước, đứng trên hòn đảo mới thấy khí
nước bốc lên. Đến đó người chí sĩ mới nhận ra
chính ta sống chung trong ba nguồn nước; “một
ở Thượng Thiên, hai ở hạ địa, ba lòng nước
Thái Bình Dương, mà Trời Phật cho ta nước lớn
để an bang tế thế.”

Vì vậy không nên để nước lạnh thành băng
hàn lạnh mất lòng nhân, không để nước đọng
thành tù thủy, không để nước hoá đục thành
loạn đảng phi nhân. Nên hoá nước bình mới an
khí nước bốn phương, nhờ khí nước an thì lớn
mạnh trí tuệ của thiên hạ.

Kẻ mở kênh là để nước nhập điền, người mở lộ là để kinh thương lạnh mạnh, bậc thành như mở lòng nhân cho nước mạnh dân giàu. Chỉ có nước mạnh dân giàu thì tâm trạng cái đạo lý của nguồn nước mình nước người cùng giàu mạnh chi gia.

Không thiện quá làm nhược lòng nhân, không ác quá làm sai nhân quả, không thật thà quá làm trí độ quê mùa, không xảo trá quá làm lòng nhân băng hoại. Chỉ có nhân hoá trong trí tuệ của mình thì văn minh lại Hoàng Kim lễ nhạc lại văn ca thư vịnh phú kinh luân, làm tao nhã hiền tài.

“Thiện giả thiện giả hà tất khắc thiện, phi thiện giả ác báo ác báo đối phát thức lòng nhân chi đạo.”

Bậc thiện giác không nên quá chấp thành ác, bậc nhân quá không nên quá chấp thành biếng lười, bậc ác quá không nên quá chấp thành độc đạo. Chỉ trung dung lại quan niệm sống của mình để được thuận đức cho lẽ một công minh cho tình ta và tình của quốc gia của ta an đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Kẻ thù lớn nhất là con ma phiền não của chính ta, hoá cảm được nó là chính ta giải thoát để trong phiền não sự tu giai sanh trí tuệ. Kẻ thù kế tiếp là con quỷ thất nhân tâm, thường xúi ta đi vào đi vào trụy lạc, quy y được nó thì mới thật thắng mình trong trình sáng. Kẻ thù tiếp đến là sự ngu dân đòi trụy trong ta. Chính vì vậy ta phải trí tuệ để thanh tu lại tâm của Đức Phật đặc ngộ lại thiên cơ.

Bậc thắng được kẻ thù trong lòng mình tức là bậc bung bình an dâng cho thiên hạ cùng tịnh, bậc thắng được thiện ác của lòng mình cũng là người biết trung chánh vị tha cho thiên hạ.

Lẻ một của kim tiền Trời giao cho bậc chi dân, người giúp cho bậc thành nghĩa, thần giúp cho bậc thảo nhân, hiền giúp cho bậc kiến trúc. Nên bậc đạt lẻ một dâng công đức của mình để

ngiên mình trong đại lễ quốc dân để tròn đạo hiếu.

Hiếu của lễ một làm đại thể giàu lòng chí nhân, kính của lễ một làm đại thể cao quý vĩ nhân, đồng tiền của lễ một làm đại thể bình trị an dạ.

Lễ một đến hưng kim thành phú quý tài hoa, lễ một tròn đạo đức hưng chí thành lòng nhân trị, lễ một đạt dòng kinh lạc cho lòng nước đạt phú cường. Nên bậc cao quý bình cái trí để lễ một tương hưng, bình cái tâm để lễ một phù trợ, bình cái trí danh vị cho lễ một chánh tài, còn hàng hiền tài đạt lễ một biết an dân và bố thí.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Mạnh quốc tương hưng ngoại giao lễ một để công chính, cải cách lễ một để hưng vinh, trường thống lễ một để tế thế, tao ngộ lễ một để cường mạnh quốc gia, nhà đấng lễ một được sang

gia phù chánh, nước đắp lễ một thành đạo trị quốc chi dân, để văn minh cao quý, Thánh Nhân thành nhân tâm đắp lễ một lễ một để bình trị thái bình phong cho đạo quờn kim.

Bậc nhân quý lễ một như mẫu ái lại thiên hạ, thuận lễ một như kim chỉ nam lòng dân, cao lễ một như tình yêu đại thể, đạo lại tình yêu dân làm nên lịch sử.

Bậc trí tuệ thấy lễ một như đức mẫu từ, nên lập sự cứu khổ ban vui để tế độ lòng nhân, lập chí nguyện thành nhân giúp đời, hiếu cảm cho lòng Mẹ kinh bang lại dòng sữa ngọt, lập đức năng để hoàn lương lại trong cái lễ một của thể đạo hoàn nguyên lại tình người.

Có phải mẫu đức của kim tiền làm mạnh người nhân làm cho chí nhân thành hàng mẫu ái. Kẻ tặng kim biết tôn nghiêm làm giàu mạnh hưng gia, người tặng kim biết kính thương đạt lễ một cao quý, nhất kim kinh thông vạn hải đạt nguồn ân lớn từ Trời.

Ta sanh xuất thời kim nên hưng lễ một cho Kim Thành Tráng, hoàng đạo vào trong lễ một cho Ngọc Bích Thành, có phải tinh thần và lễ

một tạo nên sự linh khí của Hoàng Kim, trong đại thể biết quờn kiếm khí để cho khí thái bình giàu mạnh an kim.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một nên xả kỳ lý để phi thị tương hoà, nên khoan chánh để thế nhân bình trị, nên dung hoá để thuỷ chế hanh thông, nên phù trợ cho lòng dân chí thiện.

Bậc đạt lẽ một dịu cảm lại tình người, quang minh lại địa giới, cao kính lại lòng Trời để thần và người thế thiên hoàng đạo, theo quân vương yêu quân thần hiền tướng chi dân.

Người đạt lẽ một như nhất cảm làm diệu quang để khai chính đạo tâm, như Quán Thế Diệu Âm tâm tinh để cứu khổ trong biển ái, tâm sự ích quốc để cao quý tài nhân, tâm sự lợi dân để cao quý Kim Mẫu và tìm hàng tu thân làm hàng mẫu ái tề gia.

Cái không trong lẽ một không để mình thiếu kém tài nhân, không để thiếu tài trong yêu sách và lòng chí nhân của nhân trị, không để thiếu kim ngân trong kinh bang tế thế. Có giàu sang kinh bang tế thế mới phồn vinh.

Thế đạo của kim tiền là sự bình chuẩn lớn để thông kim, kim được thông thì mạch nước sanh quý thủy để Hoàng Kim chi đạo, không buộc tinh thần vào cổ kính làm ngược lại thời gian tân tiến, cũng không quá văn minh lục đục lạc vào đời truy văn minh, mà phải văn minh trong thông thái để trường thống thái bình trong tình yêu dân của Đức Phật.

Cải cách cái nhân để kim nhân sanh Cam Lộ, cải cách cái phù danh để danh chánh lành gia, chỉ có các bậc có tâm lành thì Hoàng Kim cho đại thể cùng nhau tế thế nhân hoà.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Ánh sáng từ Trời ban xuống ta nên nhận hiểu cảm để phù sinh hoà sanh xuất trí tuệ, đức nhân từ lòng người hưng chính. Nên đạo lẽ một để thái bình trong kinh bang tế thế đồng bông bẻ tài thần làm giàu mạnh chi dân.

Bậc Thượng Kinh định kim vị trong lẽ một để tao phùng đãi ngộ nhân sĩ, yêu quý tài nhân để xuất thế kinh bang, cao kính yêu sách cho giàu mạnh thiên hạ là giàu mạnh nước nhà.

Thượng thông lý của kim tiền lẽ một hội được tài năng, bổ nhiệm được công chánh cho lẽ một thuần hoá, thâm nhận được lẽ một để tế thế lòng nhân, ban xuống lẽ một cho quốc gia bình chuẩn, thuận hành cho lẽ một kinh lễ ngoại thương, an chánh lẽ một cho non sông bền vững.

Lẽ một mạnh như Thần để dựng nền tảng chi dân, lẽ một sáng như Thánh để minh chánh kim tiền thiên hạ, lẽ một sừng như Tiên khi Hoàng Kim bình trị, lẽ một hiền như Phật đạt quốc thanh nhà an trị thái bình.

Bậc công khanh đạt lẽ một cao sang đô thị, bậc an dân đạt lẽ một vững mạnh tâm lý, bậc

công chính đạt lẽ một kinh thương trường thống cho dân giàu quốc mạnh âu ca, bậc gia chánh đạt lẽ một an nhà giàu mạnh. Có phải lẽ một lòng chi dân làm cho giàu mạnh thiên hạ và giàu mạnh quốc gia.

Công lý mạnh lẽ một công minh tình lý, công tâm mạnh lẽ một công đạo chi dân, công nghĩa mạnh lẽ một công đức chi ái. Lẽ một sức mạnh của sự ái quốc yêu dân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một thành lý hội lại nhất nguyên, học lại lẽ một đề huyền giải truyền thống, thống nhất lại lẽ một đề hưng chánh tài năng, thành quả trọng lẽ một đề vinh hoa cao quý.

Đạo đặc nhất thông vạn lý lưu hành kim lộ, đức đặc nhất thông vạn tình bi trí tài hoa, lòng nhân đặc nhất vẹn thủy toàn chung, kim ngân đặc nhất huỳnh hoa nâng khoa bảng, phải thấy

xa cái đạo lẽ một chu toàn, huyền biến cái lẽ một linh thông nguồn pháp, thực giải cái lẽ một để dung hoá lòng nhân. Được vậy sự đặc nhất thông linh kinh tế.

Không để sự tiêu tiết cho lẽ một thi ngôn, thông đạo lý cho lẽ một hiểu cảm, yêu lẽ một cho tao ngộ ân tình, quý kính lẽ một để từ bi trong các thể chế, sống có ý nghĩa để lẽ một lập nguồn tâm, thương có lẽ một đạo đời thái tuế. Nên có lẽ một việc lớn sẽ thành, đi vào trong cái lẽ một thì thông đạo lý của kim tiền mở đạo chí nhân phù trợ lòng nhân.

Nước yêu tài nhân tân trang lẽ một để giàu mạnh, gia yếu tiền tài tô bồi lẽ một để Khang trang, người nghèo khó vun bồi lẽ một để sang trọng đặc nguồn kinh thương tế thế, lẽ một như suối mát làm dịu cảm lòng người, lẽ một như huyền quang làm sáng tỏ trí tuệ, lẽ một như thần tài đến đâu cao quý đến đó.

Giàu được sang cho con ăn học thành tài, đạo làm kinh thương lẽ một là mạch lý yêu dân, đạo làm kinh bang là mạch nhân yêu công lý.

Chỉ có lẽ một đủ đầy thì hoàn đạo lại sự nghiệp của Hoàng Gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Dân muốn tham chính phải chính lẽ một của sự nghiệp thì gia được tề nhân được cao, sự tu bổ sẽ quang minh công chính, sức người dân và sức quốc gia đồng đại dưng ái cho nhau, dân muốn thanh bình phải cao công trong lẽ một. Trước tảo nhân để chi nhân, sau thường chính để cao kinh lập tức biết tạo lập thành sự nghiệp của văn minh, lòng người muốn thanh cao phải đạt lẽ một để tâm trang thành quả kim tiền, tự chính đức hạnh và hành hoá lòng từ bi để quảng đại.

Người xướng nghĩa ban lẽ một để trung hoà, nhân ái lẽ một để hành nghĩa, bổ nhiệm lẽ một để vinh thăng trong các đại lộ mà mình muốn hành đại nghĩa, để lòng bình chánh mới tỏ lộ cái

tâm nhân từ, trông nhân mình trong đất trí tuệ của Thánh Nhân sẽ được thiện báo.

Mỗi sự phát thức của Thánh Nhân là mỗi sự cứu cánh giới để đại thể giàu mạnh sách lược chi gia. Nên bậc đạt lẽ một phải bình tâm để thấy xa, an đạo để thủ đức, chánh tâm để minh định, việc dùng lẽ một trong cao quý tình người. Cái đức của người chí nhân vì mình vì người để an đạo, vì đời vì mình để bủa đức, vì thiên lý và lòng nhân nên “tuỳ thời biến dịch tuỳ ngộ an nhi.”

Không quá cao làm chênh nghiêng giai cấp, không quá hèn làm độn giáp thời cơ, chỉ dưng tình trong hiếu cảm đạt thành quả cao minh chánh định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Không quá tinh khôn làm trí thành xảo trá đồ ky, không quá dốt làm tâm thức quê mùa,

không quá cầu kỳ làm tánh linh xảo quyết, không quá thị dục làm tâm lý mê đời. Chỉ làm quân bình lại thì trung dung thị chính, lòng chí nhân để sanh đại trí tuệ cùng Phật an lạc.

Người đạt lẽ một phải thống nhất nội tâm của mình để cái tâm sanh tam hoa thụ lý, trên thông cái diệu pháp tầm nguyên, dưới thông sự nhập thế để giải thoát phiền não để tâm là lý đạt sự thần minh. Còn vào trong biết an đạo tỉnh thần giúp ta xả kỷ trong mọi sự thiện ác của thiên hạ, giúp thiên hạ tu con đường giải thoát.

Bậc bình chánh lấy tâm tọa ngọa chi dụng lập thiền thức chi dụng, yên đức năng chi dụng, dung đức năng chi dưỡng, cái dưỡng của lòng nhân đạt lẽ một thẳng lòng mình để chơn không thụ lý từ bi là đại dưỡng.

Bậc bình nhân lấy thiền giác trí linh, an đạo nhân chi tình, lập tánh nhân kỳ bảo, đó là người vào đời giữ đạo song tu trong thế đời tự lập. Được vậy là hảo thiện nhân giúp Thiên Tử hành thiện chi đạo.

Bậc linh minh thần giác lấy thần giác để làm cảm ứng ý Trời, tu chánh lẽ một để thông linh

thị giải, mỗi việc đều cảm ứng nên chí nhân, mỗi tình đều ứng nghiệm nên nguyên thần đạt đạo nên hiểu ý Trời làm nên đại mệnh.

Bạc bung bình nên biết ý nước, khi chế vào chum không để nghiêng ý thủy, để thủy pháp thành chung kỳ ý mới mở mang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bạc văn khoa không để lạc ý kinh cung, nhờ linh cảm lòng minh ý thượng, có những sự thiên định không dùng lời, người chỉ vật người kia lại hiển đạo chơn truyền hiểu ý. Nên có lúc không dùng ngôn ngữ mà siêu giải được linh nhân tức lời kinh văn có chìa khóa, có lúc nói đến cạn lời mà kẻ vô duyên không tri ngộ, ấy bởi trong cái lẽ một bố thí tương sinh ngoài mưa phùn mới tao ngộ lại trí và tuệ.

Như người mới ngộ lẽ một thì muốn biết sự kiến thức hồi quang, còn bậc cạo sạch cái kính

thì nhìn thông Tam Giới không bàn đến thiêu quang phản chiếu làm chi!

Như cái pháp kim bình trị cho bậc trí, mạnh giàu cho bậc kinh thương huyền hóa cho mạch nước thăng hoa, cho nguồn nhân thanh phát, nhân có thanh phát thì quốc gia giàu mạnh tự nhiên trọng trí lớn của Kim Thiên.

Lẻ một là pháp thí để đắc nhân tâm, lẻ một là tướng văn để mạnh đức lớn, lẻ một là sanh khí để nhân hòa ý thuận, nhân chí hòa thì sanh tài khí hạnh phúc ngàn gia.

Sông núi thành lẻ một để bình quân, phong thủy thành lẻ một để kết khí, vạn dân thành lẻ một được cao sang, quốc gia thành lẻ một để cường tráng, tài nhân thành lẻ một được vinh danh, hiền nhân thành lẻ một được học sĩ, chí nhân thành lẻ một được an bang, khanh hầu thành lẻ một được tướng pháp. Lẻ một của vương kim giúp người thành đạo phải không.

Văn hóa thành lẻ một được văn minh, tình yêu thành lẻ một được cao quý, tình người thành lẻ một được huyền vi. Có phải lẻ một của kim tiền là pháp nhân trong Trời Đất.

Trẻ già không đáng sợ, chỉ sợ đời người không được đắc nhất Linh Quang để thông tình đạt lý, sanh tử không đáng sợ chỉ sợ trong sanh tử không làm được sở nguyện cao minh, thành bại không đáng lo chỉ lo là mình thối chí không phát hết tiềm năng chi dụng, thắng bại không đáng buồn chỉ buồn là mình thiếu mực thước để chỉ nam định kiếm, phiền não không đáng ngại chỉ ngại mình thiếu lòng tin ở nhân tài hiền sĩ chi hơn, yếu trí không đáng sợ chỉ sợ mình không cầu bậc cao nhân để cố vấn thiên thơ, thiếu nghị sĩ không đáng lo, lo là chê hiền sĩ trong lá ú không chịu tận dụng tài thần.

Bậc thượng trí không tướng chỗ nhân tình, phải biết chỗ bậc thông tình để đạt nghĩa, bậc thượng trí không chê cảnh phồn hoa trong những đầm sen, sẽ có những cánh sen được quý giá để ta dâng lên cúng Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Lấy vật chỉ đạo trong mỗi vật đều có một đạo lý sống của nó, loài nào đến chu kỳ vẫn sanh ra ngọc trong kỳ hoa. Chỉ nhờ vào bậc biết dò ngọc thì đặt nó vào được sở nguyện cao quý của chính mình để đắc đạo.

Còn những bậc tầm nguyên mà không trở về với lẽ một của nội tâm khác nào tầm hoa trong kính, tuy thấy đẹp trong sự thông thiên nhưng không bao giờ sanh trái để chi dân, chi đạo cho quốc gia để được hưởng dung. Chỉ có hoa tâm đua nở mới hội được vinh hoa trong Trời Đất mà dâng lên đất nước được thái bình.

Nghị lực đúng giúp ta thành công, kẻ muốn thắng mình thì phải thắng nghị lực, yếu của mình của trong ta vượt khỏi mê muội.

Đừng học những gì cố chấp của vĩ nhân, cũng đừng học những gì văn minh của đua xảo. Nên học cái cốt của văn minh, cái kim xây thái bình giàu mạnh thì kim cốt mới thật kỳ quan.

Đừng khắt chế người kim theo kiểu cốt, cũng đừng giáo hóa người kim theo kiểu kim xảo, mà

giúp người kim theo tân dân minh thịnh thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Lấy đức nuôi nhân nhân nghèo sụp đức, lấy giáo cai trị dân dân đói vỡ thành, lấy sức ép dân dân yếu bệnh khổ, lấy tự do cho dân dân mạnh sẽ đạt thái bình, lấy pháp áp dân dân oán sanh loạn, lấy nhân quý dân dân thiện hóa nghèo hèn, lấy lễ một giúp dân nhân quyền giàu mạnh.

Lễ một là đồng tiền, là Thần Tiên tế thể, là sanh khí của thời gian, là Hoàng Kim cho tổ quốc, là huỳnh hoa để cúng Phật, là sinh lộ cho Bồ Tát đi đường.

Lễ một là Bà Mẹ trong mỗi xã hội độ nhân tế thể, là dòng mạch lạc kinh tế để nuôi dân, là dòng máu chảy về tim trong mọi quốc mạch, là sự sống chung cao quý của kinh thương, là sự

bình chuẩn lớn cho các bậc kinh bang tế thế, là khí lực lớn hồi phục sự sang giàu.

Lẻ một là nguồn suối lành làm dịu cảm nhọn sanh, là sự cao tiên cho cách nhà mạnh đức, là lối thoát thai cho các dân tộc đói nghèo, là lòng từ bi của các nhà trị quốc lập đạo.

Lẻ một là thần minh cho các bậc đào tạo nhân sĩ hiền tài, là trí độ các nhà từ thiện cứu khổ ban vui, là tri kỷ của các nhà thương gia đang lập nghiệp, là tình yêu lớn của các nhà ái quốc yêu dân, là thần tài lớn để cứu sinh độ tử. Nên bậc đạt lẻ một phải cao quý kim tiền để thông chính đức, để thảo chính nhân mỗi sự hảo nhân tức mình nhật đức.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Lẻ một đến đâu sinh khí ban xuống đến đó, lòng nhân dịu mát lại, khổ nghèo tan biến đi, giàu sang và giá trị xã hội được lập lại sự Hoàng

Kim Chi Đạo. Nhẹ cho nước trong sẽ xóa vào được sự sồng dục, làm cho sự tinh ba sáng suốt của trí tuệ theo về, sang được trong cái thanh tâm, cải cách dân trong cái dần dần ngu dân mặt pháp đi qua văn minh thanh trị, thông được trong cái trong trắng, huyền hóa dân trong cái tự nhiên cho tim ta vào siêu nhiên thành đạo.

Lành trong cái trong sạch văn minh, nhiều cái văn minh giải nhiều cái ô nhiễm. Nhờ sự trình sáng phát sinh trí tuệ, bình trong cái trong lành, thanh ba dần trong oan trái, làm người và mình tìm ra sự dưng ái cao tim, an trong cái thông suốt, thanh bình hóa giải phiền não ưu tư, làm cho lòng chí nhân tịnh độ. Nên đạt lẽ một trong sự nhẹ nhàng thì lòng người nhẹ cảm mà ứng theo thời vận của thiên thời chu toàn đại lực.

Lòng người như những tế bào của mạch nước, âm lạnh mặn ngọt đều phải do nguồn, hễ nguồn nước trong lành thì lòng dân đều phát sanh dịu cảm, mà ứng theo thiên thời địa lợi hòa nhân chi đạo tương hưng.

Tình người như kim chất khi phân kim ta thấy vàng có tuổi từ mười cho tới hai mươi bốn là kim loại trưởng thành, như một dải núi sông nơi nào cũng có vàng khối, bậc thượng nhân nên Hoàng Kim cho thiên hạ thì Thiên Địa thái bình. Con người không sợ đủ kim rồi đa dạng, bậc thượng kim đủ rồi biết an để đại thể thanh an.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Kim là sự sáng của cao quý, người thanh kim biết lập đức để Hoàng Kim, kim là khí dương chánh người biết đủ kim tu Thân Kim sanh đại trí tuệ, kim là phúc báu của lòng nhân, người biết thanh kim trở về với Dương Đạo, kim là khí cụ của tướng quân. Bậc giữ Thượng Phương Bảo Kiếm biết an nhân định địa.

Tiên muốn luyện trí kiếm để thắng lòng, Phật muốn luyện tâm kiếm để nhập định, Thiên Tử muốn thượng kiếm để an dân, Thượng Đế

muôn ban Hoàng Kim cho thiên hạ đắc đạo theo sự nhân hoà hiếu thuận nguồn thiên. Chỉ có Đạo Hoàng Kim thì Tam Giới sẽ hoàn kiếm để quy y thành chánh quả cho Tam Giới phát kim nguồn.

Cho nên bậc y kim phải đắc đức kim ở nhân tâm lập thân kim giữa xã hội, đắc trí kiếm giữa kinh văn, hoàn tâm kiếm để thành chánh quả nên đạo nước được thanh bình.

Trí kim đạt thanh khí hàng đại sĩ chi dân, y kim đạt thanh quang hàng đắc đạo chi ái, tâm kim đạt hoàng đạo hàng đắc nhất kinh thương thành kim đạt thái bình hàng phát huệ dăng ái.

Muôn ngàn thứ hoa luyện tới hoa vàng đạt thể, muôn ngàn thứ đạo luyện tới Vương Đạo là nguồn, muôn ngàn thứ tình thương luyện tới tâm kiếm là gốc, muôn ngàn thứ công danh luyện tới trí kiếm tột danh, khi tới tột cảnh kim thiên đi vào hoàng đạo thì Đạo Hoàng Kim để chánh an định nhân kim.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc thượng trí định tâm mình trong số thượng lưu, bình tánh nhân trong cõi hạ đẳng, đề thức ngộ trong việc hoàn vũ tao nhân.

Tài trí và thần minh phải đi chung để thông trí, vào tận lý để thông tình, làm hết y đức của tâm mình để hoằng đạo.

Tâm lý và lòng nhân như bóng với hình, tha được thì thông đạt, nhẫn được thì cao minh, trong mỗi sự éo le giúp lòng nhân soi tỏ trí huệ mà hành đạo chi dân trên mặt đất.

Thành quả và cao sang như kim năng và thượng kiếm, bậc lãnh hội tâm kiếm như khai mở kỳ tâm, mỗi chiêu thức đều bổ sung cho tâm chỉ đạo tâm tức Phật.

Tiền tài và doanh nghiệp nó đi chung với nhau nên bậc doanh gia phải đạt lẽ một đề thượng lý, bổ thí cái lòng nhân cho sở học cao nhân đồng thành chánh quả, đời người lúc nào cũng phải học để đủ sự thông minh hồi tâm lãnh ngộ, có lúc phải áp dụng sự học của công chính

đề cao minh. Được vậy đi đến đâu cũng được công dụng của đạo.

Doanh gia và thượng trí không nên thối chí siêu tâm, sự nhìn xa cũng là mục thước mở mang cho xã hội, tánh nhân và lòng trung thực luôn thua thiệt xã hội điêu ngoa, nhưng ai muốn trở lại lòng Trời thì phải dùng vào tiềm năng của nó, người chơn thật là thầy của nhân loại xảo kim.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Người muốn đi vào thế giới huyền linh trước phải mở tâm mình để siêu giác, bằng chưa đạt được tâm linh thì toàn là cõi âm tá giả mà thôi.

Cái sáng suốt của trí tuệ là cái minh triết của tâm linh, khi phát huệ trí tuệ là linh đấng siêu Tam Giới. Nước lớn thông kinh, tình lớn thông

lý, nhà lớn thông khí, yêu lớn không lời. Chỉ yêu cho tới không lời thì sự hy sinh cao cả.

Như bậc đạt lẽ một yêu lớn lên tâm hiền sĩ phù trung, tâm lương thần tri ân đãi sĩ, tình ấy hình như chơn tình của bậc quân vương biết yêu thương khanh tướng nhân tài để ái quốc chi dân đồng hành Đại Đạo.

Nên cái tình yêu ấm lại dòng sách lược chi dân, rót lại ly rượu mừng kinh hồn thiêng ái quốc, tâm tài tu trong lá ủ, nhân tài sưởi ấm dòng thiên, xoá bỏ cái cận lý để bày tình chơn trong lý trí, yêu sách lớn chi tình làm giàu mạnh quốc dân, không vì đồ kỹ nhân tài nhỏ mà phủ nhận tài thần, không vì tư chất cũ mà vùi nhân tuấn tiết. Nên cái yêu lớn là đạo nước chi dân, cái đạo của quân thần hiền tướng yêu nhau.

Quý bậc nhân nâng cao hàng nhân chi quý,
Lượng đại đồng vị kỹ đót nó tiêu đi,
Vì ái nhân bậc chơn lý phải tùy
Thương và hận tha rồi thành thiện mỹ.
Lẽ một đến đắp xây thuần chi lý,
Bạn và ta chung tiếng nói Tổ Đường,

Vì đại yêu bậc thượng trí lại nhường,
Nhường để đạt tình thương chung một Mẹ
Anh nghiêng mình em biết kính tình thương.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Người đạt lẽ một phải biết thấy cái đại thể để dung hoá pháp nhân, trị chi quý tình người, biết học cái đại thể để tri linh thượng trí, biết thông suốt cái đại thể để hoằng hoá pháp thân. Được vậy sự học và sự tu thân chính văn minh hiệp vào nhất đạo.

Người thông đạt lẽ một thuần lý để chánh minh, thuần nhân để đức nhất, thuần tánh để thông minh. Nhờ vậy sự dần độn tan dần như mây tan tâm lý được thanh sáng trở lại.

Người biết trung dụng lẽ một để sanh hoá thời cơ, như thảo mộc được mưa phùn tưới mát, như bậc minh trị được cố vấn thông thiên, chịu

khó nhìn xa sẽ được nhìn trong vòng minh trị an đạo.

Người có lẽ một thì trí tuệ ứng thiên, trí độ minh địa, lòng chí hoà ứng nhân thì thiên thời địa lợi nhân hoà đều biết an lư lập đảnh vì ta, như bậc minh vương là đặc nhất trong một nước, nhưng không thể thiếu nhân tài chí trung phò trợ, không thể thiếu tài nhân thay mình để công chính quốc gia. Được vậy mới sử dụng đúng lẽ một của quốc dân hành đại nghĩa tề gia có ta và người trong công đạo, tình yêu ấy là tình lớn dựng sơn hà.

Như bậc trị lý đạt lẽ một mới đặc nhân tâm, mới thông suốt người và mình đều có thiên lý ứng tâm, đều có thần minh trong Tam Bảo. Nhờ hiểu vậy có lúc thì pháp trị, lại có khi phải dụng nhân để trí thì nhân sĩ kính nhường không còn sự sai biệt trong minh trị tài hoa để tài hoa dâng tài lên Tổ quốc.

**Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.**

**Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

- *Hết Quyển. XIX* -

Quyển. XX
Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh
Lời Nói Đầu

Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị: Các vị Phụ Nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, mặc đồ trắng ngà, trắng xám cho phù hợp theo dòng điển kinh của Bạch Vân Kỳ chiếu xuống thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn.

Kinh Vô Tự của Thầy Vô Danh Thị chuyển luân từ Tâm Kinh của Lô Âm Tự và ở Hàn Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó là chất xám của Thần Tiên Thánh Phật gom lại đưa xuống trần gian, giúp cho Thần mạnh về trí tuệ, giúp cho Chư Thánh mạnh về tiềm năng, giúp cho Chư Vị Bồ Tát Tiên mạnh về huyền năng thượng võ, giúp cho Chư Vị Thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả Tinh Cầu. Cho những Vị Phụ Nữ tu đắc Phật kỳ ba, là nhờ mười hai bộ Tâm Kinh của Phụ Nữ do Phật Di Lạc truyền xuống.

Nên hàng Phụ Nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để trí tuệ ta mạnh như Thần, sáng như Thánh và

lòng ta được sướng như Tiên và tu trở về một Vị Thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu lại chất xám của Thần Tiên ở trên mình, để trở thành Tâm Kinh của Đức Phật trong tâm hồn của các hàng Phụ Nữ đấng Phật đấng Đạo trong Kỷ Nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong lòng người Phụ Nữ là sự trinh sáng, một tấm lòng nhân có độ lượng biết bố thí và hiến yêu, có một cái đức mỹ ái hoà nhu, như tu thân để thành hàng Phụ Nữ trí tuệ.

Nhà có đạo phò chồng làm định gia phong, nước có đạo thờ chồng trung hiếu tiết độ, giữa xã hội biết có tâm nhìn để trở thành một vị Quan Âm thứ nhì cứu thế.

Lòng bác dâng chén cơm linh cảm đến kẻ thiếu đói, dâng sự bình tâm cho những kẻ thiếu suy tư, hái hoa lòng dâng cho hàng tu đạo để chi ái.

Lòng người Phụ Nữ có vị tha tình hận của mình để cho nước được tài thần phù trợ quốc gia, cho gia được thiên sư, cho con mình thành bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà Mẹ, như bà Mẹ Trời thứ nhì ban khí xuân vào tâm hồn cho

những đứa con yêu nước lớn mạnh, dòng sữa lành của bà Mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và bà chị Việt Nam và những người Phụ Nữ Việt Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt Nam đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc.

Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn tình Tâm Kinh của lòng Mẹ đã yêu nước thương con, ở trong tâm hồn của những người Phụ Nữ Việt Nam đã từng tu thân và thiên định vì ái quốc.

Học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn quân, một chơn tu phải có lòng tha vạn thù để mình thành Phật.

Vì vậy đạo tha thù của Phụ Nữ là một công đức Đại Thừa, để sự vị tha của vạn thù trong lòng người Phụ Nữ để trở thành Nữ Bồ Tát của nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong Kỳ Nguyên Di Lạc hiến yêu, lập Tâm Kinh cho hàng Phụ Nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

**Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Phụ Nữ Tâm Kinh

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Người sử dụng lẽ một không ngoài sự tu thân để thanh bình đạt sự tri lý, thông đạt sự thâm kín của thiên nhân đồng ứng cảm, có những việc lòng người không tầm ra, bậc thông thiên cơ lại đạt sự minh thị giai ngẫu, ấy gọi lòng thành có huyền cơ ứng giúp, như Trời Phật theo giúp trí tuệ ta lành chí nguyện quốc gia.

Người đắ¹ lẻ một mới bắt đầu của sự thông thiên; cho nên muôn ngàn sở học hiện ra, mình phải chọn một trong muôn ngàn để tâm phát lậu tận thông, mà tri minh sự học chi đạo, đi vào trường siêu nhiên để thành đạt cái Tiên Thiên.

Người biết lẻ một là sự hiện thể của quốc dân, hiệp nhân để quốc thể, nên có sự biết trước để sách lược chi dân, học thông thiên để ứng thiên thừa vận. Được vậy Trời và người trong một thể hồn nhân thiên.

Người thông thái trong sự đắ¹ nhất là ngộ sự huyền diệu trong các thể binh quyền, hiểu tận thông các sự tự nhiên, sắp đặt ấy của Trời là người chiêm nghiệm sự màu nhiệm của thiên cơ để hàm thụ thiên cơ trong tham ngộ.

Thần minh và người ứng cảm trong sự đắ¹ nhất nên người tu đi về đường hoàng đạo, còn người hưng chánh quốc thổ vào công đạo Hoàng Kim, làm cho nước thịnh nhà an người người tu thân và hưởng sự giàu sang phú quý cùng đạo.

Mạch nhân là sức công dung trong lòng nước, mạch nước là sức minh độ trong lòng dân. Vì vậy bậc tu thân thành ra hàng giúp nước.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Lẻ một lầy suy nghiệm mà đạt đạo lý, lẻ một là người sống trong cái biết để huyền cơ, nghe để huyền hoá, hiểu để huyền biến, thấy để tri nghiệm cái đạo lẻ một của mình đang cầm binh, trong sự thí nghiệm làm thế cờ trí não để đặc nhất Thiên Thơ, thông hiểu kỳ quan của sự thần học đi vào tâm Thượng Học.

Trên đời này không có việc gì quá dễ và cũng không có việc gì quá khó, chỉ tùy theo sự thi triển của tài năng của chính mình để được lẻ một trong công đạo thị hiện.

Đặc tài người đạt lẻ một không kiêu sang, đặc nhân người đạt lẻ một không đèo bông, đặc huyền cơ người đạt lẻ một không vọng niệm, đặc thế người đạt lẻ một không sai đạo tâm, đặc thần thông người đạt lẻ một không sai thiên điều. Được vậy mới giữ cái đức của lẻ một bền

vững nhân hoà giúp đạo gia ta thành đạo chi gia cùng Phật.

Thừa tài diệu sự Tu Di để đắc thiên thời, thừa lực diệu tu để đắc trung dũng, thừa võ hoá văn diệu tu để thông minh. Chỉ có sự thông minh của mình mới thừa hạc du Tiên, thừa long hoá khí để đắc nhất Long Vân Hải Hội ở Tiên Thần.

Chưa an thì tu tịnh cho an, chưa đạt thì luyện thân cho định, khi an định rồi thì tự nhiên phát huệ đắc huyền cơ. Thông thái chỉ là cái ký ức, còn thông huệ tức là sự đắc nhất của lực thông huyền giải sự công đạo, đắc nhất sự hiểu biết ngoài sự học của con người.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thời khí là cái vận của ngũ hành, cái đức của Ngũ Chi, cái thần minh của Thế Hội, ứng thiên định địa để thống nhất thần linh. Vì vậy người đắc nhất đều có Quân Thần Tá Sứ phù trì

là lẽ một tự nhiên trong người đạt lẽ một, nên mọi sự trí tuệ và linh nghiệm kéo nhau về cho nhà đạo sử dụng thiên cơ.

Bậc đạt lẽ một phải thông thiên cơ để thông lý đạt tình, linh thiên giác để truy xa biết rộng, nhìn trung dung để thông suốt hai chiều, kèm tính nhân để thông tỏ kỳ lý, biết và vô tư để thâm kín huyền năng, hành thanh thản để lòng minh kỳ đức, sống an nhiên để giải phiền hà xa lục niệm, để thanh tịnh chí nhân không bàn việc tục niệm để thanh trong trí đạo. Được vậy mới giữ sự đặc nhất lâu bền cùng đạo để học sự đồng tịnh của trí tuệ Hư Vô.

Đạo trong lòng là lòng thanh lòng, tỉnh trong lòng là sự đặc nhất; thanh là Vương Đạo kỳ phùng, tỉnh là đặc nhất thông vạn lý. Vì vậy cái đạo thanh tỉnh là không cao mình để ngã mạn không sanh, không danh vị mình để tranh đoạt không khởi, không với cao quá tầm nhìn để tâm tịnh khí hoà, không dục tốc quá để linh tâm không tối, không cầu kỳ quá để định huệ tương sanh, trong đạo của lẽ một an vi cùng Phật.

Nhờ vậy bình ý niệm để sanh trí tuệ, bình pháp nhân để sanh chánh định, bình đức năng để sinh cao quý. Có sự cao quý trong lòng thì khiêm mình để chánh định Linh Quang khai sáng Linh Quang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Sáng quá tự biết khiêm để trí dụ lại, chói quá tự biết che để đức dụ lại, định quá tự biết minh để huệ dụ lại, huệ quá tự biết an để trí tuệ dụ lại. Nhờ biết dụ lại lập sự đặc nhất thành kinh bang tế thế để dân an.

Gặp kẻ tranh người biết dụ không lời giữ nhẫn, gặp kẻ phô bày người biết dụ giả dốt đi qua, gặp kẻ gian manh người biết dụ làm dơ mình không bàn đến. Chỉ có chịu dơ bản danh dự của mình mới thắng mình trong lòng kẻ bạo ngược đang sanh sát loài nhân.

Gặp kẻ đại gian không nên đing chánh ta là ai, vì thước thẳng không đo được cong lòng. Nên tùy duyên mà xa lánh cường hào ác bá để an đạo.

Gặp kẻ đại ác không nên giao cầu bằng hữu, vì lòng ích kỷ cao sâu không thể xuyên sơn hạ thủy trong giây lát. Nên để họ tự thay đổi quan điểm để thiện chung trong đại chúng.

Gặp kẻ đại ngụy không nên gởi ân tình, vì tình nào gặp loại người này chỉ vì lợi cá nhân quên tình ta và tình tổ quốc. Nên Trời tuy sáng lớn nhưng không thể sáng sâu vào địa huyết, trăng tuy quang minh đâu chiếu vào cái thúng úp được sao. Vì vậy bậc đại đức không thể cứu kẻ hai lòng, bậc Phật không giác ngộ được kẻ hai tánh và bậc Minh Chủ không thể tin hết vào người còn tôn thờ hai chánh thể.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Có cong được như cây kiềng khoe mình trước Minh Đường, đẹp mình giữa công chúng, làm bạn giữa tài hoa, khoe nhân vào xã hội thì có phải công thành danh đạt. Còn mạnh như cây tùng cây bá thân đứng thẳng cao tàng to vạm vỡ, trên biết tụ khí để quang minh, lòng biết thẳng ngay để trung chính, tâm biết hoằng đạo trung lương thì sợ gì không thành đại lực.

Có yếu điệu như những loại hoa leo thân tuy yếu điệu có thể vượt rào cao qua góc mạch và có thể đi qua uẩn khúc của thành hào mà vẫn khoe mình xạ nhiệt trở hoa mà không lời với phong sơn hạ thủy, để trường thống lại nhu đạo của cuộc đời để khoe mình trong tự đức để ngay chánh niệm.

Có những thứ lòng không lòng như tre trúc vào biển lớn không chìm, vào băng sơn không cách lý, sự sống biết luyện khí cao nhân, biết vô tư để khỏi chết trong thiên tình oan trái. Chỉ có không lòng mới vô tranh để thành chánh quả của đời ta.

Có tình yêu đại chung hiệp thủy như Phật Tổ hiệp nhất tình tương để thế giới yêu mình, kẻ

sĩ biết yêu lại sự thiện giác của chính mình là Trời người hiệp nhất, là Phật Đạo một nhà, là thần người nhất lý thông tình.

Không phiền não để đại ái hoà chung, không loạn tướng để Pháp Môn điểm hoá, cao sang quý tiện để thông cảm tình Trời trong tình nhân loại.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đức hiệp nhất trong không đức để trí tuệ của bậc quảng độ làm đường, để kinh trí độ thiết đạo thành thiên. Sự huyền cảm đó đức năng phát lên hiệp nhất cùng đạo cho ta thành Phật.

Năng chính lý để đắc nhất Tâm Thiên, chiêu chánh định để đắc nhất huyền võ, an chánh tinh thần để tri lý tâm nguyên. Nên bậc đắc nhất linh tâm nguyên không mõi trí, bậc đắc nhất thông tâm thính trong đạo huyền năng, bậc đắc nhất kim ngân lại chi dân định địa. Cả ba đi một con

đường đặc nhất thông trong vạn lý được xuyên
vân giàu mạnh thiên thời.

Kẻ sĩ tâm được trí tuệ thì dăng sách lược,
người thiện tâm được huyền cơ thì dăng mệnh
Trời phò trợ bậc chi quân, kẻ sĩ tâm được lẽ một
của đồng tiền hiệp về Quân Tiên Hội để tế thể.
Cả ba đồng nhất cảm để thông tim. Có phải sự
hiệp nhất để chí cao vô tận.

Trên thông lý xả nghĩa để nhất thông, lòng
thông tình xả thân để nhất đạo, trí thông thần xả
kỷ để nhất nguyên. Nhờ Thiên Đạo ngộ trở về
nhất đạo.

Kẻ sĩ dăng tâm để hiệp nhất đại hùng, người
nhân dăng tâm để thủy chung bảo quốc, người
nhân tài dăng tâm để quân thần thống nhất. Có
phải hiệp đại thiên tình quang chính cho trung.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nước có về bình mới chế vào chum để thủy, tâm có về bình mới mở khoá Thiên Quang, trí có về bình mới phát sinh thượng trí, có phải lẽ một là đường cao quý để mình sanh.

Bậc vô thượng không chấp ngã tướng nên thái hoà, bậc vô tướng không chấp nhân ngã nên Thánh Đức, bậc Vô Tự không chấp chu kỳ nên xả kỷ quờn nguyên. Chỉ có Thượng Nguyên là con đường hoàng nguyên cho tất cả.

Nhất đạo là bà Mẹ lớn sinh con không tính công mình, nhất đạo là ông Cha lớn dưỡng con không sợ hao tổn của tiền, nhất đạo là ông Thầy lớn lập thiên hạ để học trong thiên hạ, không sợ xao rợn lòng chí nhân. Có phải ba người vĩ nhân này đều là đạo lập thân tâm và trí tuệ ta chưa trả hết chí nguyện của người đại thế trong ta.

Xưa bậc đức lể một thấy xa nên tế độ thế nhân, bậc đức thông hiểu sâu nên cứu khổ ban vui, còn bậc tự nhiên đạt đạo lại ngồi yên để tri ra đại nghĩa mà phù chính cho thiên mệnh, không để sự đắc nhất trể thiên cơ. Nhờ vậy Trời người thành tựu đại thế.

Cao hiển văn đề minh trí tuệ thông thần, linh chí tâm đề tầm nguyên phục mệnh, thanh chí nhân đề thanh hoá chu kỳ, minh chánh niệm đề chánh tin phù đạo. Nên bậc đạt lẽ một phải biết tùy thời đề hiển hoá hoà nhân đề chánh định tinh thần.

Mây không gió tụt xuống thành mưa, gió không mây không thành phong lôi vũ điện. Vậy sự hiệp nhất của gió mây mới đạt Đạo Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nguyên thể không tu Pháp Môn không thể phát trí tuệ, Trời không tìm được trí tuệ không thể du Tiên, Trời người muốn đắc nhất phải phát thông đại trí tuệ. Trí là kiếm khí, có thể xuyên mây, có thể vân vũ, nhưng trí tuệ là Rỗng tự nhiên biết bát vũ hành văn, hình như bậc đắc nhất là thiên chơn phục vị.

Tâm và kiếm vô hình có thể định vạn nhân, có thể định vạn hải, có thể định thiên hạ chi dân, có thể đem thái bình trở lại đời Hoàng Kim để định kiếm của bậc chí nhân.

Bậc Tiên Đế nhìn tâm kiếm kính bái Hoàng Thiên, bậc Tiên Đức nhìn tâm kiếm xin theo trợ nghĩa, bậc Cự Thần nhìn tâm kiếm theo Tổ lâm phạm, bậc chi dân tích phước kỳ ba cho chính mình công viên quả mãn, bậc đức tài nhìn tâm kiếm theo phù trợ Phật nhân. Nên bậc đạt tâm kiếm thừa thiên hành nghĩa.

Trời nghiêng mình cho bậc tâm kiếm thông thiên, Phật nghiêng mình cho bậc tâm kiếm trượng pháp, Tam Giáo nghiêng mình cho bậc tâm kiếm hoằng đạo, Thiên Địa nghiêng mình cho bậc tâm kiếm chi dân. Có phải bậc đặc nhất tâm kiếm là thế thiên hành đạo.

Bậc đặc lẽ một sáng để thống nhất văn minh, thẳng mình để sự sáng của trí tuệ hành hoá, không thiên vị để như chánh thẳng hoa, không vị kỷ để hành như chi quý, không bá nạt để đãi sĩ như tài, không gò bó để thiên cảm thần giáo hoá. Đó là đạo bình linh tánh suốt thông.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một phải đạt sự hiểu cảm để hành
nhơn, thông suốt nghĩa cử để thông tình đạt lý,
có được như vậy mới chơn tỉnh để hoàng
nguyên, trí tuệ để công lý ta thành.

Học kinh thơ để sáng tỏ văn chương, trong
mỗi sự cách ngôn xử thế đều có sự hành chơn
để lý; thông trí để huệ, an lòng để đạo.

Không coi nhẹ sự tu học để tri kỳ lý, có
được kỳ lý mới thông suốt sự tình, có được chi
tình mới được nhập thế hay xuất thế, không bị
cản thân quang. Đến đó soi đến đâu đều là cùng
lý hiện ra tận tánh.

Không coi thường mình trong thiên hạ, cũng
không coi thường thiên hạ là thường tình, xưa
nay những bậc vĩ nhân thường đặc nhân trong
đồng lá ử nhiều hơn ở quan trường đua danh
địch lợi của trường đời.

Bậc hành nhơn nhìn thiên hạ là thầy, nhờ có nhơn hoà như vậy mới định lý, nhìn thiên hạ là đạo, biết như vậy mới thông tình, thử hỏi từ xưa nay Thiên Tử và danh tài không phải do thiên hạ thai sanh, quốc gia di đức mà có tổ nguồn. Vậy hiểu tự lấy đâu di huấn, nhân tăng lấy đạo gì tu, trong khi hành nhơn để chi đạo trong thiên hạ.

Bậc đạt lẽ một như Trời lớn sáng lên mọi vật tự tỏ, soi tới tận mọi vị trí đều thông, hành chánh nhơn để thần giao nhơn thì lòng nhơn cách cảm, có những cái cảm chưa quen biết ở kiếp này mà tin nhau như tri kỷ là nhờ thiên định nhận ra Trời chung. Ta và người trong một đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Có những sự việc suy tư hoài không đến, tìm hiểu mãi chưa thông, trí tuệ hoài không đủ

trực giải. Nên thuận theo tự nhiên để đánh thức tự nhiên.

Có những cái lý dài đến không cùng, có những cái nhân không sáng tỏ, thà thuận theo tự nhiên yên lặng cho nó qua đi, có những việc quá lo thành ra phiền não, có những cái ưu tư thành ra bán loạn. Người đạt lẽ một thuận theo tự nhiên là thượng sách để cho nó qua đi là đạo giai không.

Thuận theo tự nhiên là cái đạo ôn hoà, cái tâm tự tại, cái trí tự an, duyên đến đâu tự tại đến đó là định lý thiên cơ di đạo.

Với cho cao làm động tự nghĩ, bàn quá xa làm loạn cảm ứng, thương quá gấp làm yếu lòng nhân, cảm quá gằn làm sai chánh đạo. Vì vậy hành như để hoà thì được cao quý, còn lý trí để yêu cần sự dưng ái chi tình.

Đạm bạc là cái mùi vị giảm dần tư kỹ, không phung phí lương tri để không xao rợn lòng nhân, không phung phí thời gian để huệ phát chánh lòng, không phả lấp chơn nguyên để không đoạ khổ. Nhờ vậy mới thoát thai lòng đặc nhất nội tâm.

Nhơn chánh tín đời sống được định trí, tâm chánh giác đời sống được tinh thần, yêu chánh kiến đời sống được cao quý, bình chánh kim đời sống được Thiên Kim. Nhờ biết đạo lý Thiên Kim kinh bang thành vạn lượng.

Bậc đặc nhất thông tâm được đạo linh, bậc đặc nhất tâm tâm được giác ngộ, bậc đặc nhất thần tâm được Minh Sư. Được vậy mới thấy kỳ tích trong Trời Đất.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một phải trở lại cái nội tâm của siêu nhiên, cái nội chơn trong sự tự cảm, vào trong cái sở học của tự nhiên thì mọi sự thần giao được nối về linh cảm.

Không thông tri vật lý nhưng đạt được kỳ hình, lấy vật chỉ đạo thuận theo tự nhiên để trong an chính thần quang, ngoài tỏ ngoạ tâm lý. Được vậy gọi là linh cảm.

Không buộc sở học nhưng không bỏ sở học, được thực dụng để chi dùng, không phé bỏ thiên cơ nhưng biết cơ ngẫu để tùy thời biến dịch.

Không bạo ác như những điều thiện quả để hành như chi đạo, phải biết chi dụng để thuận theo tự nhiên an nhiên cùng đạo.

Không đặt mình quá trong thì không vướng đục, không đặt mình quá thanh thì không vướng trước, không đặt mình quá nhân thì không chấp ác. Chỉ đặt mình trong trong khả năng thì tâm đức thuận theo tự nhiên mà đạo lưu hành.

Trời Đất là thế hội của âm dương nên sanh ra tà và chánh, thiện ác, ngụy gian, trung nghĩa và phản ngụy, không có ai tiêu diệt được tự nhiên của nó. Nên bậc đặc nhất phải biết biến hoá nó thuận theo tự nhiên hơn là thanh thương bại đức trong công lý trầm kha.

Chỉ sợ ta không đủ như để hoá, không đủ đức để hoà, không đủ trí tuệ để giác ngộ. Bằng ta siêu hoá được vị kỷ thì tất cả là phương tiện lớn trong thế đạo thuận theo tự nhiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Làm được điều thiện chưa vội mừng, mừng là lòng ta minh di thiện để bớt một việc ác trong đời sống hiện hữu. Làm một điều nhưn chánh ta chưa vội mừng, mừng là sự thiện giác đánh thức tiềm năng ta thông linh cùng đạo. Làm được thiên hạ thái bình ta chưa vội mừng, mừng là thiên hạ biết cao quý sự thái bình kinh thương phù chánh tu chánh nhân tâm. Làm cho quốc trị dân giàu, dẹp tan sự đời trụy điêu xảo để cao quý thiên hạ chi dân, nhân đạo minh kỳ đức. Được vậy mới thật đạo giải thoát cho thiên hạ an cư lập nghiệp.

Cái chí nhân của bậc đấng nhất như cảm được thiên hạ là mình, cái mình đồng chức năng để siêu hoá thiên hạ ra khỏi bể khổ, cái chí nghĩa của bậc đấng nhất như một cái nghĩa vụ hành nhưn để an chánh lý để thông tình, minh đức để phù trì sự thanh cao của đại trị quốc gia.

Vì vậy bậc đạt tới lẽ một không động ở nhơn tình mà cảm ở đại thể, không loạn ở nhơn tâm mà linh cảm ở toàn năng, không thị giáo ở nhơn tâm, tầm nhơn mà siêu hoá tự tại. Nên được khoan chánh để hoà nhơn, nên được văn hoá để mỹ cảm, nên được siêu giới để khoan thai. Nhờ vậy xuất được thai lòng để lòng không lòng trong đại thể.

Bậc đắc lẽ một phải bớt cái mình có để tâm mình không, phải bớt cái mình kiêu để tâm mình trí, phải bớt cái mình cao quý để tâm mình siêu. Trong những cái biết bớt lại là con đường siêu hoá tâm mình về với không động linh nhân quờn tâm thành Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một phải biết nhạt khẩu nhục, thọ thực dưỡng sinh để cái kỳ nhân bắt sát giới ngộ đạo quy nhân.

Thiền thất phải biết nhạt thọ bầm sắc thái phù vinh, vinh hư tiêu trưởng để khai mở ngã đạo tức tâm sinh kỳ giáo ở lòng mình đặc đạo. Phải biết nhạt; xảo ngôn, đa giải, xúc pháp, hàm tiếu tiếu ngôn để nội tâm chánh linh khai mở. Được vậy tức là khử trược lưu thanh, tiềm năng thị ngộ chơn đạo vô hình hiển hoá tầm chơn.

Nhạt xàm ngôn để trí thông linh, nhờ thông linh mà trí đạt trí tuệ. Nhạt khẩu nhục để khoan chánh chi hoà, nhờ khoan chánh chi hoà mà định đức. Nhạt trí kiếm tri thiện ác. Chỉ nhờ sự bớt ác trong các thế đạo hành nhưn thì tự nhiên siêu hoá được phiền não.

Nhạt tham cầu thiên cơ phù phép căn duyên tức đi về lại chánh tâm để được cái tâm sinh thì tâm tức đạo, trong đó có tất cả để ta trong thanh tịnh mà học tất cả. Nhạt thiên vị động tịnh tha nhân. Được vậy là người biết an tâm mình trong cái lẽ một để chỉ nguyệt miển bàn vui chơn với cái sáng của trí tuệ tức người phát thông huệ mạng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một phải giới mình, xa cầu kỳ cho phàm tánh không sanh, lìa phiền não cho tánh linh nhất đạo, buông bỏ oán niệm cho siêu hoá thai lòng, lui về thanh tịnh cho chơn linh trí tuệ, vào trong bản thể vô hình để tâm ta trong sự đặc nhất quờn nguyên thành Phật.

Bậc đạt lẽ một phải biết đi vào trong để quán tự tại với cõi không lòng, thông tự đức với nơi không chấp đức, biết kỳ hình với cảnh vô tướng huyền cơ. Nhờ vậy mới giữ được lẽ một của linh tâm thanh đức.

Bậc đạt lẽ một phải biết quý người nhân để nhân hoà chi bảo, phải biết quý thời gian để Thiên Bảo Đồ Thơ, phải biết quý thượng nhân để phù trợ định quốc, phải biết quý lòng nhân để đãi thế nhưn hoà.

Tai nghe được lời thịnh đức để sáng trí tuệ nội tâm, sự nghe đó giúp ta hạnh phúc cùng đạo. Tai nghe được sự hoá cảm huyền quang, sự

nghe đó giúp ta thông huệ để đi học đạo. Tai nghe được diệu lý kỳ hình, sự nghe đó là đường tâm linh giúp ta chánh ngộ đại giác. Tai nghe được đại thể chí để chánh an sự nghe đó giúp ta huyền cơ chi dụng. Tai nghe được Kinh Trời giúp nâng chí diệu. Sự nghe đó là thuyền trí tuệ (thuyền bát nhã) đưa ta về bến giác.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nhờ nghe ta học thông lý để đạt tình thiên, nhờ nghe ta học thông kinh để linh thể, nhờ nghe ta học cái thể hội vô tướng huyền quang. Có phải sự thấy nghe giúp ta vào bờ giác.

Bậc đạt lẽ một không học văn tự mà tâm lý đã hồi nguyên học nhất tự chi dân, như loại cây trở bốn mùa dâng hạt vào đất, ban các giống trường sinh vào các quả cảm của lòng người, để mọi người trong giống lành để hưng tự đức, để

thức Linh Quang, để thành chí nhân trên quả đất.

Bậc đạt lẽ một nối vòng thiên cảm để diu nhơn, khoan chánh nhơn hoà để dịu lòng người, tha thứ sai lầm để dịu lý, minh lại chánh niệm để diệu Linh Quang. Nhờ kỳ diệu trong linh quang thì lý cách cảm thần giao biết thuận theo tự nhiên để đạt đạo.

Thần thuận theo tự nhiên thiên lý mở ra chánh đạo, tâm thuận theo tự nhiên linh tâm mở huệ, đạo thuận theo tự nhiên người làm theo ý Trời, đức thuận theo tự nhiên sự an lạc trở lại, nhân thuận theo tự nhiên phúc huệ hội vào, quân tử thuận theo tự nhiên là thể thiên hành đạo, thiên hạ thuận theo tự nhiên là thể giới thái bình.

Bậc thầy sư thuận theo tự nhiên không lệch đạo, bậc thầy thuận theo tự nhiên không lệch đức, Cha Mẹ thuận theo tự nhiên không lệch phúc trạch, bậc thiên sư thuận theo tự nhiên không lệch công tâm. Nhờ thuận theo tự nhiên thiên hạ cao quý đạo gia mà tu thành chánh quả.

Nên đánh thức mình giữa cơ mê thị hiếu tài danh, nên giác ngộ mình giữa cơ giông tình tiền

ân ái và nên khai ngộ mình giữa sự lầm lẫn thị phi.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Để tinh thần phản tỉnh tiềm năng trong thanh tịnh, không nên đem sức hoá quang độ để đức trong mọi sự khiêm ngộ lại chơn đạo của Trời cho, không nên quyết đoán quá thiên cơ mà để sự thanh tịnh truy cứu thiên cơ trong tịnh thất, không nên quá quả cảm sự việc mà để thời gian trả lời trong sự công đạo thi nhân, không nên quá trói buộc nhân quả mà để thiên giác phát vị tha rồi hàm thụ trong thanh thản.

Bậc vừa mới đắc tướng pháp cho đó là tất cả, lại có người đắc vô tướng pháp cho đó là không trong tất cả. Cho nên bậc chỉ nguyệt miễn bàn, sự có sự không mà luyện mình vào trong đó để học đạo không thiếu sót của trí tuệ.

Bậc vừa mới thức lại vội vã đi làm thiện vì thấy mình quá trễ, còn người đã thức có ngày nào họ thiếu làm thiện đâu. Nhờ thật thức người làm đủ mực thước thiện trong thanh tịnh hồn nhiên.

Khi con rắn lớn tịch động tìm tu ba mươi năm, khi ra nhìn vào thủy kính hoảng hốt la to tại sao ta lại không giống ta vậy, ông thủy thần cười to và chúc mừng, ông đã hoá thành rồng rồi, nếu ba mươi năm sau ông tu như vậy thì cũng là rắn và ba mươi năm sau ông cũng là ông, tôi là người dọn nhà chạy đi sớm nhất.

Người đạt lẽ một cái hoá được đời sống để tao nhân biến hoá chí hải để dung chứa, nghiệm hoá đời người để hành như, tri ngộ hoá đường đi để thành tựu sự việc vĩ nhân trong công đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thông đạo lý thực nghiệm làm đường đi của Đức Phật, minh huyền giải thực tu làm chánh kiến của mình, hiếu cảm lòng Trời thực giác làm chánh an cho đạo. Nhờ vậy mỗi sự thực nghiệm đều có chỗ chi dùng.

Lý tự tại mới thực giải được nguyên thân, lòng tự tại mới sáng đại thể công chánh, tâm ung dung mới đắc lậu tận thông thần. Nhờ vào lậu tận thông thần quang đặc nhất.

Hiếu tự cảm kính hiếu đạo làm đầu, thiên quang tự cảm kính Trời Phật làm đạo, tổ ngộ huyền cơ tự cảm kính Minh Sư như đạo từ phụ. Được thông suốt hiếu đạo cũng là người thông đức lớn của chơn lý để làm tròn bổn phận con người của ta trong Vũ Trụ.

Như cái ta hôm qua đã chết con người cũ của ta, hôm nay ta sống lại cái ta trong con người mới tha tâm thông, mọi sự việc đều xử trí theo lòng vị tha tức là thay Trời hành đạo để hiếu cảm.

Bậc đặc lẽ một cảm được nhân loại trong nghiệp lực và đau khổ nên thường cứu khổ ban vui, cảm được nhân loại trong phiền não loạn

tưởng nên giác ngộ kinh bang thanh tịnh cho họ chi đạo, cảm được sanh ra làm nhân loại không ai không có nhân quả và nghiệp lực ràng buộc, nên chỉ đạo thiên lý tâm nguyên quy về sự an. Nhờ vậy cái nhất lý thông ban ra cho vạn lý nhân loại khai minh tình Trời trong ta vậy.

Người biết đi vào nội tâm tâm mình là bậc thiện giác, người biết đi vào trong để tâm Minh Sư là bậc thông thiên. Nhờ vào sự thông thiên mà được sự hồi quang phản chiếu cùng đạo để đi thiện học Phật đặc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Nên bậc đạt lẽ một trở lại tề gia cho sung túc phú cường, trở lại tu thân cho việc xử thế minh sáng, trở lại sự thiện giác để thấu ngộ chơn giáo nội tâm. Nhờ trong sự tri ngộ tao ngộ bậc thiện tri thức.

Bậc đạt lẽ một sông để sáng lập trí tuệ làm nguồn nhân để chánh lập chí nhân làm đạo xử thế, yêu để dung tình phù trợ bậc đại ái tao nhân, thương để thiết độ vị tha trong mọi sự chánh giác, quý để lưu tình hậu giáo bậc thiện căn trở về cùng đạo.

Bậc đạt lẽ một sông chánh Linh Quang không làm lệch công đạo, yêu ái chánh nhân tài cho phù đại ái trợ trung, biết để tường thông trong mọi nguyên tắc và thế lực, hàm thụ để tường vân, minh thủy kính hoà giao thủy kính.

Nước nhờ tịnh để lắng trong thủy kính trọng trực, lý nhờ định để thông thủy lý mở Minh Đường, tâm nhờ tịnh để thông đường huyền của trí kiếm, lòng nhờ an để chứa thể lớn của nhật nguyệt tinh ba hoà nhu an đạo.

Dòng đời như thể nước biết tỉnh phát huệ, trước thì an nhiên, dòng thời gian như thể đạo biết tịnh thông thì nhật nguyệt, dòng tâm và nhân tình như thể tánh pháp biết trung dụng để mình yên.

Tịnh là thước pháp đo được lòng mê giác của mình, tịnh là mực thước soi căn mình trong

thể trí, tịnh là đại lực để tháo mở các cực của nội tâm. Nhờ tịnh mà nhà Phật dưỡng thần để đạt một.

Tịnh đặc thông nhất lý Hư Vô Chi Khí, tịnh pháp thông tánh Phật Huyền Võ Linh Thiên, tịnh được là huệ, không tịnh vô huệ.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một phải nhìn trong đại thể để nhận ra sự tế thể ở trong lòng, phải cảm thông đại thể để thấy người và mình có sự bình đẳng sống chung. Nhờ nhìn thấy sự lớn của Trời người mà từ bi hành độ.

Bậc đạt lẽ một được cái biết của Thượng Thiên để thuận chánh triều trung, được cái trí sáng của Thượng Thiên thường hiểu cảm tình người, hợp tác được trí sáng trong lòng người để thể thiên hành nghĩa.

Hiểu được sự sâu kín của Trời là Đức Háo Sanh để quờn kính, hiểu sự thâm kín của Phật là lòng đại từ ái để quảng độ. Nhờ vậy sự thấy biết của bậc đạt lẽ một phải đại bi để chánh đạo cùng Trời.

Nhân sự tao nhân để vững định tình người, nhận sự trí tuệ để hưng chính nguồn nước. Nhờ vậy mà tỉnh được người mê trong trọng trước chỉ người say trong mê dục và tỉnh lại lòng người mới thức để đi lại đường chơn.

Tha để trí độ: Mỗi người tha được đại quảng độ, dung để chánh định mỗi người dung được đại định, khoan để chánh tình mỗi người khoan được đại tình. Nhờ sự hoá cảm lập bình an trong đại thể.

Kính người vì nghĩa thường kính đại hoà, quý người vì trung thường quý đại chánh, yêu người vì trọng tình thương yêu đại ái. Nhờ sự tôn ti đủ mực thước con hiếu dân hiền.

Một cây đuốc sáng lên bao nhiêu cây kè, một trí tuệ sáng lên trí tuệ một quốc gia, một trí độ sáng lên thấp sáng lòng nhân trong đại thể

hoàn cầu. Thấp sáng đại trí tuệ sơn hà là văn minh đạo tề gia trở lại.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Học để thấy cái đại chung tại thế để chế thủy không tràn, để chứa thủy chung hoà như chánh đạo, học để thấy cái đại hoà tại thế để hành nghĩa không lệch, lòng chí nhân có Thuyền Bát Nhã cứu đời, học để thấy cái đại thời tại thế để dụng võ không sai, học để thấy cái đại tình tại thế để dụng tình chi dân không lệch đạo ái quốc. Cho quốc gia thịnh trị nhờ học trong trí tuệ để tình lớn thành tình hiến ái triều trung.

Bậc yêu dân tận trung với hàng ái quốc trợ nghĩa, bậc yêu đại nghĩa tận hiếu với đức chi dân, bậc yêu hiền nhân tận nghĩa với hàng kinh bang tế thế, bậc yêu nhân tài tận ái với bậc thần minh. Nhờ cái yêu lớn chung tình mà lập ra đại trị.

Trên minh quân biết yêu lương tướng để trọng công thần, bậc đại ái biết yêu hiền quân để thượng trí. Nhờ yêu lớn bậc trên học sự minh trí, bậc hiền học sự minh trí, bậc đủ đức tài học công chánh mở rộng lòng nhân.

Bậc thượng học vì yêu lớn nên nghiêng mình tầm kế sách đại bang, cho thiên hạ thái bình giàu. Đó là hàng ái quốc.

Vì yêu lớn nên nghiêng mình xả lòng tư kỷ, lấy đại trung lấy lòng chơn thiện mỹ giàu sang. Đó là hàng yêu dân.

Vì yêu lớn nên không dung để được tướng, khoan chánh để mở rộng minh đường, yêu bậc tài hoa để đồng nhất thể, xây đại tình để tế thể an dân. Đó là hàng đại trí tuệ.

Vì yêu làm cho dân giàu xoá tan sự cực khổ, vì yêu làm cho quốc phú xoá nạn đói trụy ngu thôn. Đó là hàng hành nhưn chi đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Vì yêu khiêm mình để cầu hiền xây đại trị quốc gia, vì yêu khoan người để tài nhân phù trợ quốc gia, vì yêu nên nhường lời để tinh hoa thành thiên phú, vì yêu nên nhường bộ để bậc đại đức quay về chi ái với quốc gia.

Nước có thể lớn hơn ai biết bình để lớn nữa, lòng nhân có thể sáng hơn ai biết bình để đạo chí nhân sáng nữa, tình yêu có thể lớn hơn ai biết bình để hạnh phúc cho chung lớn hơn nữa, mà Đạo Thần Tử đều dâng tình để đặc sở nguyện chi dân.

Yêu phải ái sự từ ái làm cho tình kia có chung và thủy, ái phải ân sự ân độ làm đại ái làm ái quốc yêu dân, tình phải nghĩa sự nghĩa cảm làm tình đó toàn chung. Có phải bậc biết đại yêu đem thái bình đại trị cho dân và quốc chi tình.

Nhân phải trí sự trí tri làm nhân kia minh trị, đức phải hạnh sự hạnh lớn phải làm đức nọ trung hoà, đạo phải đồng sự đồng thanh làm đạo lớn kính chồng. Có phải lòng nhân hoà được chung chính quốc gia.

Khiêm phải nhã nhận sự nhã nhận làm khiêm lớn ôn nhu, khoan phải dung hoà sự dung hoà làm khoan kia đại ngộ, tha phải biết dung thứ sự dung thứ làm tha độ thức lòng người. Có phải đại mục thước nhờ khiêm phải đắc sủng ái tài nhân trở về kiến công trả ơn tổ quốc ông cha.

Giận phải biết không nộ sự không nộ làm người tiếp nhận sửa sai, thường tha thù sự tha thù làm người tiếp nhận yêu kính, quý phải bình đẳng sự bình đẳng làm người tiếp nhận thận ngôn. Nhờ thông đạt trong đạo hành như đắc như lành mạnh cho văn minh dẫn tiến lễ nhạc văn nhân.

Kính biết nhường lời sự nhường lời làm cao sáng trí tuệ, kính biết cần ngôn sự cần ngôn làm dịu mát nhân hoà, trọng biết giữ lễ sự giữ lễ làm như tình cao quý. Nhờ xử thế đủ ân tình Trí Định Huệ khai minh, như Phật thỉnh kinh văn mà lòng nhân tu học trở thành từ bi làm đại lực cứu khổ độ nghèo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Trung phải chính lòng sự chính lòng làm bậc trung thành đại nghĩa, thanh phải chính tâm sự chính tâm làm bậc đạo được thần minh, hiền phải chánh nhơn sự chánh nhơn làm bậc hiền thành đại hiếu thảo. Có phải đạo làm tròn là đại giác ngộ của hành nhơn.

Thiện phải minh di thiện, sự minh di thiện làm thiện kia thành đại giác, hiếu phải hiếu để sự hiếu để làm hiếu kia thành nhân đạo của quốc gia, nghĩa phải nghĩa cử sự nghĩa cử làm nghĩa kia thành chánh giác để dưng ái.

Nhơn đến thức tâm mình linh giác tường thông đạo lớn của Tổ Phật Như Lai, thông minh phải hành nhơn sự hành nhơn làm thông minh thành bậc chí nhơn chí thiện.

Khôn ngoan phải vị tha sự vị tha kia làm nhân sĩ hành nhơn, nhân từ phải ái thuận sự ái thuận làm nhân từ thành bậc đại bi mở mang trí tuệ. Nhờ chánh thuận mà thoát vòng nhân quả ai oán mà hiền nhân và tài thần thành đạo ái quốc.

Bậc biết đạo phải nghe, nhờ sự nghe làm chánh giác cái biết, bậc hiểu đạo phải am tường, sự am tường làm minh ngộ lý trí trung ngôn. Bậc hành thiện phải học rộng, sự học rộng làm cho việc hành thiện xử thế không để thiếu mục thước của đạo. Có đường đi dài mới đủ cùng lý tận tánh của lòng nhân mới phát ra sự thành quả của đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Tài phải không khoe khoang sự, khoe khoan làm giảm đức trọng của người đạt đạo, giỏi phải không đương tranh, sự đương tranh làm tổn lòng nhân trong thế tục tranh danh, hay phải không phô trương, sự phô trương làm loạn nhân ái chí tình ta trong đạo ái quốc. Cho nên bậc đại khiêm biết nhường thiên thể tự hoa.

Bậc chánh thuận phải biết thiên thời, sự biết thiên thời làm đúng mùa để địa lợi. Bậc trị an

trường thông, sự trường thông làm bậc trị an làm đại nhơn hoà. Bậc giác ngộ phải thông huệ, sự thông huệ làm ra sách lược thái bình giàu mạnh. Nhờ chánh thuận mà Trời ban y đức của Thiên Sư làm cho tài hoa đi về tu trong Phật đức.

Đắc lý phải thông tình sự thông tình làm bậc đắc lý thành hàng bảo đạo, thuận Thiên phải thông huệ sự thông huệ làm bậc thuận Thiên minh đạo chí trung. Hoà nhơn phải chi nhơn sự chi nhơn làm bậc hoà nhơn được tài nhơn phù trợ. Nhờ đắc lẽ một mà thông suốt đạo hành nhơn chi quý cao nhơn.

Đắc đạo phải thông thần sự thông thần làm bậc đắc đạo tường vi sự học Phật để văn minh. Đắc pháp phải thông thiên tư sự thông thiên làm bậc đắc pháp không trái thiên điều khi hành đạo. Đắc lục thông phải thông suốt làm bậc đắc lục thông không sai Thiên Thơ. Nhờ vậy cái đạo thần thông thần vô vi chi lý, còn đạo của quốc gia cần hàng trí tuệ cứu khổ quốc gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thấy xa phải biết gần, sự biết gần làm cho sự thấy xa thông đạt chiều cao của trí tuệ, hiểu sâu phải biết tĩnh thần sự tĩnh thần làm sự hiểu sâu không cùng lý để lậu tận thông, biết xa phải tĩnh tâm sự tĩnh tâm làm sự biết xa không còn loạn trí, lúc thiên cơ thiện bày chơn lý. Đến đó đạo là đường trí tuệ của Hư Vô.

Tĩnh tâm phải sáng ý sự sáng ý làm sự tĩnh tâm phát ra trí tuệ để thông linh cùng đạo xuất thế, tĩnh lòng phải sáng tánh sự sáng tánh làm sự tĩnh lòng phát Minh Châu luận giải Tâm Kinh, tĩnh tánh phải sáng thần sự sáng thần làm sự tĩnh tấn phát huệ trong sự điềm nhiên.

Chơn đạo vô hình khôn khéo tự mình khai đại thể, thiên định phải liễu ngộ, sự liễu ngộ làm thiên định chánh ngộ ta là ai và ai lại là ta trong thiên giác. An tâm phải thông thần trí, sự thông thần trí làm sự an tâm không mê vào cõi mê không, thanh tịnh phải lậu tận thông, sự lậu tận

thông làm sự thanh tịnh học không để thiếu sót trí và huệ. Nhờ chơn Phật vô tướng nên bậc tâm thiên không vướng đường vô của Đại Đạo Hu Vô.

Giàu để thiếu lòng chí nhân đời sau sẽ thiếu phúc báu, nghèo không để thiếu nghĩa cử đời sau không được làm người giàu, nhơn không để thiếu trí đời sau làm kẻ quê mùa hạ học, trí không để thiếu hiếu kính đời sau làm kẻ hạ ngu phu, thiên không để thiếu trí tuệ đời sau làm các thầy dòng tu tịnh tu tụng, sang không để thiếu đức nhơn đời sau làm kẻ hạ nhơn. Đó là luật nhân quả trong Tam Giới di nhơn định vị cho con người và thiên thể.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thông thiên phải liễu sức, sự liễu sức làm bậc thông thiên không bị cản thân tâm của trí tuệ, liễu ngộ phải thành lòng sự thành lòng làm

bậc liễu ngộ màu nhiệm tự hoá, phát huệ phải định thần, sự định thần làm bậc phát huệ thông thái tự do. Nhờ sự thông thiên thâm kín phát tiềm năng để mình thành đạo.

Tu thân phải trí tri sự trí tri làm bậc tu thân giác ngộ Tâm Kinh của nhà Phật, tề gia phải hiếu thuận sự hiếu thuận làm bậc tề gia chánh định lại đạo nhơn hoà, trị quốc phải chi dân sự chi dân làm bậc trị quốc được thái bình trong trí tuệ. Nhờ thái bình sự sống chung văn minh giàu mạnh văn minh.

Hiền tài phải đức trọng sự đức trọng làm sáng tỏ công tâm của thượng nhân, hiền nhân phải hiếu kính sự hiếu kính làm sáng tỏ tiết độ của hàng quân tử yêu dân và ái quốc, hiền thần phải minh trung sự minh trung làm sáng tỏ hiển pháp trong đạo hành nhơn và nhơn trị.

Bậc hiếu nghĩa di Tiên làm đạo của trọng thần kính Vua kính Trời an đạo, Tiên học lễ phải biết thưởng thức sự biết thưởng thức làm được sự ban giao của lân bang. Hảo nhân phải biết tri ân sự biết tri ân làm cho bậc đền ân biết đại nghĩa để báo đáp, trọng tình phải biết lưu ý

sự lưu ý làm cho lòng nhân gần lại cùng nhau xướng nghĩa.

Đạo hành hơn đề cao hơn trị là bậc thuận thiên thừa vận, khiêm nhượng phải biết thật thà sự thật thà làm cho bậc khiêm nhượng chơn ái, hoà nhu phải chánh tâm sự chánh tâm làm cho bậc hoà nhu chơn thiện mỹ lại mình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Vị tha phải chánh tín sự chánh tín làm cho bậc vị tha chơn thường mỹ cảm, chỉ đi đến đạo chơn thì thanh tịnh hiện ra, tịnh tâm phải dứt tướng sự dứt tướng không để loạn tướng hiện ra, tịnh thần phải dứt ý sự dứt ý không để phiền não hiện ra, tịnh lòng phải dứt nhân quả sự dứt nhân quả không để thiện ác hiện ra. Nhờ biết dứt tam nghiệp thân tâm an tịnh.

Thần đầy phải biết phát huệ sự biết phát huệ làm trí tuệ tròn đầy, khí đầy phải biết phát lòng

nhân sự biết pháp lòng nhân làm cho đức độ tròn đầy, tinh đầy phải biết phát tiềm năng sự biết phát tiềm năng làm cho tinh thần trong sáng.

Tâm linh phải biết phát thức sự phát thức không làm cản thân minh, trí linh phải biết phát huyền cơ sự phát huyền cơ không làm cản trí tuệ, thần linh phải biết thông thân sự biết thông thân không làm cản huệ mạng Kim Thân.

Tâm không phải biết đốn ngộ sự đốn ngộ không làm cho tâm chết vào chỗ lặng không, trí an phải biết đốn pháp sự đốn pháp không làm cho trí lặng trống trong lúc thông thiên, thần an phải chánh định sự chánh định không làm cho thần lặng vào chỗ không động.

Cả ba đều lặng là linh minh thân thức chết trong cõi tinh thần, người nhập định không phát huệ không phát thiên lý giới Hư Vô.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Tâm động phải biết dứt bỏ phiền não sự biết dứt bỏ phiền não làm cho tâm trong sạch trở lại, ý loạn phải biết dứt bỏ tạp niệm sự biết dứt bỏ tạp niệm làm cho ý trong lành trở lại, tánh phân biệt phải biết dứt bỏ quan điểm nhỏ nhoi sự dứt bỏ quan điểm làm cho tánh thanh tịnh trở lại.

Tiềm năng phải biết dứt bỏ sanh tử chướng duyên sự dứt bỏ sanh tử chướng duyên làm cho tiềm năng được đại nghị lực trở lại, trí tính toán phải biết dứt bỏ trí thánh và phàm, sự thánh và phàm không dứt sạch làm cho trí không bao giờ phát định trở lại phát trí tuệ.

Thần mê phải biết cách vật sự cách vật làm cho tinh thần phản tỉnh trong giác ngộ, thói thần phải biết tầm Minh Sư sự biết tầm Minh Sư làm cho mình thấu triệt sự thâm kín biết sai để sửa, quá an thì biết thông kỳ kinh sự thông kỳ kinh làm cho thần an tròn đầy hiểu đủ, minh xa phải biết thông thần quang sự thông thần quang làm cho minh xa tròn đầy sự cao kính của đạo. Chánh niệm phải biết phát tư duy, sự biết pháp

tư duy làm cho sự giác ngộ tròn đầy sự quán
triệt cho chánh niệm thông suốt trở lại.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Chí thiện phải biết bớt ác sự bớt ác làm cho
tinh thần trong sáng để trường thống đức năng,
chí nhân phải biết không để thiện ác lẫn lộn sự
không để thiện ác lẫn lộn làm chánh định sách
lược chi dân giải được lòng dân oán trong thế
đạo.

Chí tín phải biết minh trung sự minh trung
làm cho quốc gia có được bậc can Vua định
quốc, chí thành phải biết hành như sự biết hành
như làm cho sự bình chuẩn lớn được kinh bang
tê thế, chí nguyện phải biết đại ái tha làm cho
hiền sĩ bốn phương thức lòng thực thi công
chánh, chí tâm phải biết lễ kính sự thấy biết lễ
kính làm cho quốc dân sống có văn minh trật tự.

Chí công phải biết tự tánh vô tư sự biết vô tư làm cho đạo đức vô tranh trong thế gian thái bình trở lại, trí năng phải biết mục thước luyện rèn sự mục thước luyện rèn làm cho người tinh nhuệ lại sự bảo quốc tề gia, chí thánh phải biết cải tiến văn minh sự cải tiến văn minh làm cho linh tâm mọi người đặc thien và trong sáng, chí dũng phải biết binh thơ sự biết binh thơ làm cho bậc dũng nhân biết thực thi sách lược.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Chí thần phải biết thông huệ sự biết thông huệ làm rường cột của quốc gia trị an bá tánh, thượng nhân phải biết thông linh sự biết thông linh làm việc an dân theo Thiên Định Đồ Thơ, thượng trí phải biết minh huệ sự minh huệ làm sự trí tuệ thấy được đạo kim cổ kỳ nhân.

Thượng chánh phải biết học thông thần sự học thông thần làm cho mở mang tâm nhận thức

đề xử thế trong sáng không cản tường vân, thượng phương phải đạt thông lý sự đạt thông lý làm cho bậc quyết đoán sự việc tròn đầy tinh nhuệ, thượng triều phải biết kính Vua sự biết kính Vua làm cho đạo ái quốc được công chánh thanh cao thượng học, thượng học phải biết thần thơ sự biết thần thơ làm cho các bậc học binh thơ thông suốt đạo bảo quốc.

Thượng phong phải biết lập đánh đề an lư sự biết lập đánh an lư làm cho lớn mạnh sự bổ nhiệm đến đâu an định đến đó, thượng sư phải biết đạo cố vấn sự biết đạo cố vấn làm cho đạo thấy xa không cản thần, sự biết xa không cản ý, sự hiểu sâu không cản nhân nghĩa. Nhờ được vậy an định quốc gia phù trợ xã tắc hưng quốc giàu nhà an đạo của Thiên Tử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Thượng thông phải biết tri kỳ lý sự biết tri kỳ lý làm cho thông suốt đạo lớn trong vô hình, Phật lớn trong vô tướng, nhân lớn trong vô ảnh, trí lớn trong vô tranh mà sanh tính mạng Kim Thân, Hoàng Kim lại sự thấy nghe trong thông đạt thực dụng an nhi cùng đạo.

Thượng Thiên phải biết thông thần minh sự thông thần minh làm cho sự học được trí tuệ, làm cho sự nghiệm được linh diệu, làm cho sự nhận thức được thông đạo thì sự làm nào cũng trong tinh thần cứu khổ ban vui. Thượng Tiên phải biết lậu tận huyền cơ sự biết lậu tận huyền cơ làm cho Tiên Gia biết thuận theo tự nhiên, làm cho an chánh biết hoà.

Cao quý dưỡng vị tha người biết thứ người, tha mình và trọng; Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thường được người kính, thường hành nhơn nên đạo nhân tâm thường quý kính đạo tề gia, quý trọng dưỡng trung hoà người biết xử thế trung dung làm dung chánh được lòng mình và trung thực trong sự minh độ. Nhờ vậy được người quý trọng.

Cao minh phải có trí độ lượng, sự độ lượng làm cho lòng thức được quân chủ thần minh, nhờ vậy giai ngẫu được sự thấy biết thâm kín.

Cao căn phải có mực thước trí tuệ đo lường sự trí tuệ đo lường làm tường thông tâm lý cho mọi sự phát thức, cao tánh mạng phải có pháp nhân trị sự có pháp nhân trị làm cho gần mình được thông tri nên phát được sự sung mãn của trí tuệ để xử thế thông suốt tình lý.

Cao pháp nhân phải có sức học để am tường làm cho người nghe thông thần trong sự huấn dạy. Cao nghĩa cử phải có sức kiên định để giữ vững thành trì, sự có sức kiên định làm người yếu quan điểm đồng thuận theo để trường thống.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Cao nhơn phẩm phải có trí độ nhơn hoà, sự có trí độ nhơn hoà giúp hàng yếu nghị lực tu chính lại tư duy và chánh kiến. Cao dũng cảm

phải có tâm lý kiên trì, sự có tâm lý kiên trì làm hàng loạn tâm an chánh định trở lại tự đạo. Cao phong thái phải có thiên phú kỳ tài, sự thiên phú kỳ tài làm cho hàng trí kiểm biết định tâm thông lý. Cao kinh văn phải có thông đạt tâm kinh, sự có thông đạt tâm kinh làm sở trường lớn chỉ vật điểm đạo.

Bậc thông thiên phải có mục thước chơn truyền, sự có mục thước chơn truyền làm người luyện đạo mới mở ra những cánh cửa Pháp Môn vào trong để nhập hoá. Bậc thông điển kinh phải có linh cảm thần giao, sự có linh cảm thần giao làm cho sự học càng khai tiềm năng và trí tuệ.

Bậc thông Linh Quang phải có linh giác thần minh, sự có linh giác thần minh làm cho sự nhân định trong vô hình không để thiếu sót tiềm năng.

Bậc thông tánh mạng phải có tha tâm thông, sự có tha tâm thông làm sự kiểm soát trong Vũ Trụ vô hình. Nhờ vậy giúp tính mạng thông linh Tam Giới.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc thông trí tuệ phải có thần túc thông, sự có thần túc thông giúp lại trí tuệ đạt đức cao của sự màu nhiệm.

Bậc thông tánh huệ phải có tục mạng thông, sự có tục mạng thông làm cho sự minh huệ suốt thông đại thể của nguồn cội.

Bậc thông Trí Định Tuệ phải có Thiên Nhân Thông, sự có Thiên Nhân Thông làm cho trí định huệ chỉ nguyệt miễn bàn.

Bậc thông suốt thần thơ phải có Thiên Nhĩ thông, sự có Thiên Nhĩ thông làm sự nghe biết Âm Ba Đại Hồn và Diệu Âm Phật học trong thiên thể tự nhiên.

Bậc Thần Thông Thần phải có lậu tận thông, sự có Lậu Tận Thông làm cho sự mở lại ký ức cho chơn như thành đạo.

Bậc thông kỳ tâm phải có Thần Huệ Thông sự có Thần Huệ Thông làm cho Đạo Dương Hanh Lợi Trinh trong mình phát ra ngôi quân

chủ thần minh và thu được Quân Thần Tá Sứ để chủ trì Vương Đạo.

Bậc thông Diệu Âm phải có trí độ trường thông sự có trí độ trường thông làm cho thông hiểu linh ngôn và thận ngữ.

Bậc thông kinh tạng phải có Diệu Thủ Pháp Môn, sự có Diệu Thủ Pháp Môn làm sự viết tâm kinh thông thần để lãnh hội.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc thông thần trong giác ngộ phải có chơn Phật vô tướng, sự có chơn Phật vô tướng làm cho tâm thân đồng nhất nguyện.

Bậc thông suốt để liễu ngộ phải có chơn đạo vô hình, sự có chơn đạo vô hình làm cho bậc đạt đạo chánh định không lạc vào âm thanh sắc tướng.

Bậc thông tâm để có thấu triệt phải có chơn đạo tâm nguyên, sự có chơn đạo tâm nguyên

làm cho bậc đạt chí nguyện hiệu Hư Không và Diệu Hữu để chơn thật thấu triệt.

Bậc thông minh phải có lòng nhân, sự có lòng nhân làm cho sự minh đạo để chí nhân, niệm thường niệm để vô nhất niệm nhất niệm thường niệm để vô biệt niệm.

Đạo dưỡng đức, đức thường dưỡng nhân, nhân thường dưỡng; Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín,

Mắt đạo thủ đức, mắt đức thủ nhân, mắt nhân thủ; Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Mắt; Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thủ sĩ nông công thương binh là chu kỳ vào Hạ Ngươn Mạt Kiếp.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc đạt lẽ một hiệp nhân vào nhất đạo, sự vào nhất đạo trong thiên lương chánh đấng, làm cho Thiên Đạo chính giác, làm cho nhơn hoà đạt chánh thanh tịnh để giữ thái bình.

Bậc đạt lẽ một biết báo ân Trời để chánh giác đấng thiên, chánh chi dân bình địa lợi, chánh ngộ lại tinh thần để đãi nhân trong hoà ái.

Bậc đại sĩ biết đại nghĩa dung tài nên hàng tài hoa được thưởng thức chi quý, bậc đãi sĩ biết đãi nhân dụng võ nên hàng tài nhân ra sức tu chính lòng chí nhân để được cao quý trong sự sùng ái.

Bậc đãi sĩ biết chi dùng danh tài để thực dụng không phân biệt sắc tộc màu da để không uổng danh tài ẩn cư trong lá ú và mát trong lá ú.

Bậc đãi sĩ biết hơn chánh hạnh để triều trung, nhân chánh tài để phụ nghĩa, nhân chánh đức để mở minh đường đại trị cho được đại trí của các sắc tộc trong một quốc gia.

Bậc đại sĩ biết kiến trúc kỳ hoa để phát xạ kỳ hương, cao quý kỳ nhân để dưỡng đức trọng trong thiên hạ an định được thái bình.

Bậc đại sĩ phải học thấy xa cái trí độ của người nhân sĩ kỳ tài, đem về an chánh đức phải biết siêu để không uổng anh tài, an mình chờ thiên lý cùng ta.

Bậc đại sĩ phải tu hoá Đạo Trời học Phật cho đạt thân minh mới đem sự mở mang cho dân trí tri hành độ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Mới đem sự cộng lạc âu ca cho thiên hạ thái bình, tâm có thuận Thiên cảm ứng được sự cao thượng để bình nhơn, trí có thuận thiên thời ban nhân tài trí lý, lòng có yêu Trời Trời mới chủ điểm sự huyền cơ để được an định.

Bậc đại sĩ biết dùng hàng trí tuệ để mình cùng người tri thông tình đạt lý, mở mang dân trí để sự minh tri thuận hoà, mở mang dân hiến để quốc gia mạnh lành văn chương hiển hoá để món ăn tinh thần cao thượng cho thiên hạ giải thoát tinh thần.

Bậc đại sĩ đồng với người để giai cấp bình đẳng, khiêm lễ đồng đức cho trí độ mạnh giàu, ái để ban ân cho sự minh tri cao kiến, giúp để

cảm hoá cho sự biết rộng an yên. Chỉ có đồng với người mới răn dạy người văn minh bình đẳng giáo.

Bậc đại sĩ đem sự học để thiết thực tự nhiên, an sự học cho văn chương linh triễn, bình sự học cho tế thể an bang, minh chánh sự học cho nhân tâm trị lý, dịu cảm sự học cho thiên hạ thần minh. Chỉ cho thiên hạ đủ thần minh tức bậc biết đem thái bình thanh trị.

Giải được hạ trí bậc thượng lý theo về, giải được sơ ngộ bậc chánh định theo về, giải được sơ cơ bậc thượng kính theo về. Dùng bậc thượng để an chánh thiên hạ thì thiên hạ định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Đến hàng hậu giáo bậc thượng lý theo về, giác hàng hậu ngộ bậc minh độ theo về, giúp hàng tiêu phú bậc đại phú theo về. Nhờ sự mục

thước của hàng thượng thừa để tâm dân minh đức cho thiên hạ.

Bậc đại sĩ biết trí tri sự bình chuẩn lớn cho thiên hạ giàu sang, thiên hạ có giàu sang sự phồn vinh của quốc thổ mới cao quý, biết chi tài nhân cho sự bình chuẩn lớn đại đồng giúp dân trí mà giàu sang người trở về với cái đại nhân đồng thành trị.

Bậc được hưng trí thì dạy được mục thước văn chương, bậc được nhân sĩ thì dạy mục thước văn hoá, bậc được kinh bang thì dạy mục thước kinh thương, bậc được canh cư thì dạy mục thước mậu dịch, bậc được kinh tế thì dạy mục thước giao thương.

Đến đây kẻ cao căn thì phục vị, hàng cao kiến thì thông tri, bậc tài hoa thì trị lý, hàng nhân hiền cao quý hiến pháp quốc gia. Có phải đạo lập tài nhân trong thiên hạ để bình trị thiên hạ.

Không phải hưng chánh rồi độn thổ dâng vân mà phải biết hưng chánh tâm cho thiên hạ thông thân, hưng chánh nhân cho thiên hạ thông

suốt lý, hưng chánh tinh thần cho minh độ tinh thần. Được vậy mới có thái bình thanh trị.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Đến đó sống có đức nhân sáng sự sống tự hoà, ái có sự quý trọng tế sự quý trọng để sáng, trí có sự minh trị như ái để thực thi, yêu có ưu đãi sự sống cao nhân thông tình thuận lý.

Sống có sự minh trị làm cho dân trí mạnh giàu, đức có như hành làm cho dân trí cao sáng, pháp có như trị làm cho dân trí cao quý. Đó là đường đại trị thái bình phong.

Giàu biết cao ái quốc gia lòng người giàu có tế thế, tài có ái quốc trung quân tâm hiền thảo định sơn hà, đức có trung trinh với quốc gia thần cao quý đức trọng, sang có kiến trúc quốc gia trách nhiệm lớn minh sáng, quý có trọng như chánh quốc gia thiện chánh đại như, lòng

nhân có chi nhân tiên cử là cố vấn thiện trung cùng đạo trị quốc.

Cái thấy xa của bậc tướng là cái thấy xa binh thơ, cái lâu thông địa lý phong thủy, cái giỏi về kế sách dùng binh, cái thấy đó là cái thấy xa không để đạo hành quân thiếu sót.

Cái thấy xa của bậc nhân tài là thấy xa được dân trí được cao minh, kiến thiết được giao thông bình trị, kinh tế có bình chuẩn lớn mạnh giàu lòng người được tu chính đặc nhất.

Cái thấy xa của bậc đại sĩ là nhân tài có vị thiện chánh triều trung, xử thế có di minh, đức thiện hành như có trí độ hùng tài, trị dân có đức nhân bình chánh. Đó là cái thấy của bậc đào tạo hiền tài phò trợ lòng nhân của Thiên Tử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Cái thấy xa của hiền thần lập đức của nước mình chánh sự ban giao có được chánh tinh

thần, hoà cảm có được chánh thiện chung, giao thương có được chánh tài lợi, ích quốc có được sự công lý để đại trị thái bình.

Cái thấy xa của hàng cố vấn tri thiên thời để tri cái thánh ý của quân cơ, thông địa đạo để mở mang sự lợi nhuận của kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, để ích quốc giàu dân, nhìn thế cờ của thiên định rồi biết kinh bang cho Thiên Tử chi đạo.

Cái thấy xa của bậc ái quốc minh trung; phò cái đạo trị mình an nhà, phò cái đức giàu dân tế thế, phò cái nhân chánh làm cho thiên hạ thái bình, tức biết phò trợ bậc chí nhân để hưng bang sự trưởng thành của ái quốc, tức làm một việc mà được thiên hạ thái bình.

Cái thấy xa của bậc thiên sư là hàng cố vấn thuận thiên thời, an địa lợi ứng thiên cơ, trên dùng lời giác ngộ phù trì, dưới dùng sự điềm hoá khai ngộ, trong dùng chỉ vật an nhơn, người dùng lời thuận theo tự nhiên để ứng đạo, thông nhất lý để ngã thiện chung, can nhất sự thi nhơn bớt ác. Chỉ cái đạo chánh tâm cho thiên hạ tu trì, an người yếu lòng nhân tỏ ngộ sự sáng của trí tuệ.

Cái thấy xa của bậc chơn tu giúp sự công đạo hành nhơn cho quốc trị, chỉ sự hưng chính để an gia, dạy sự phò Vua ái quốc để chánh đạo. Vì quốc có thanh bình sự giàu mạnh trong dân mới được vững mạnh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc chơn tu minh sáng thì thông suốt đạo minh trung, chùa đình đạ an thì nhờ lực lượng chánh nhơn của quốc gia hộ pháp. Nên bậc đạ lẽ một thờ quốc là Cha, thờ đất nước là Bà Mẹ, thờ sự đạ đồng chung sống của thế gian là nhân để cao quý nhân hoà. Bậc chơn tu tỏ ngộ tới đạ mới thông suốt đạo của lẽ một để dưỡng đức thái bình cho thiên hạ.

Sanh đạ thần dân, dân đạ thành gia đều thọ ân của tổ quốc, thân đạ thành nhân đạ sự giàu sang đều đạ thọ bạ̉m phong hoá luân thường đạo lý đạ đóng góp trong một quốc dân.

Cho nên bậc đạt đạo thấy cái công của vạn nhân tô điểm sơn hà và trí tuệ, cái nhân của vạn dân tu bổ thể đạo. Nên cúi đầu nghiêng mình để cảm ơn sự chi ngộ thành nhân.

Bậc đắc nhân nhận ra cái thân ta có sự liên quan đến quốc gia dân tộc và Tổ Đường dòng họ, trí độ ta có liên quan đến đạo đức tinh thần sống chung trong một đại thể quốc gia người và mình. Nhờ biết vậy nên chánh định phương ngôn, chánh an linh thức, chánh kiến tư nghi và chánh tình hòa chung trong đại thể.

Nước là thể lớn cho muôn sự sống chung, bậc trí độ làm cho hưng gia an đạo, quốc là nhà lớn cho trăm họ sống chung, bậc trí tuệ làm cho trăm họ văn minh để minh trị. Vì vậy sự tu chơn hiểu đến cái đạo thiện giác của thiên hạ để an mình, yêu cái đạo đại tình chi nhưn để dưỡng đức và thông được đạo lớn là đạo tu thân của mình đều nằm trong một đại thể của một quốc gia sanh hoá.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Như cá không thể tách khỏi nước mà sinh tồn, như người không thể phế bỏ Tổ Đường mà đạt đạo, như thiền sư không thể tách rời sự quốc độ trong tâm mà đắc pháp, như Rồng Thiên không thể tách mây mưa lại thuận mùa màng. Vì vậy sự dân và nước không thể rời nhau, “hễ môi hở thì răng lạnh.”

Nên bậc đạt lẽ một là chơn tu, tuy di thiện nhưng không chấp ác, tuy di đức không chấp thế sự tình đời, tuy nhập thế lại không câu chấp trong nhân quả. Nhờ vậy sự học và sự tu chính đều được thuận theo tự nhiên trong Trời Đất.

Như lý không thông tri thì sự sâu kín không tỏ ngộ, như tình không thông đạt sự tao nhã không gần kề, như tịnh không trị ngộ sự tu tâm không đắc pháp, như thấy cảm ứng không thông đạt sự giác ngộ không theo về. Vì vậy bậc thông thiên thì đắc lý, bậc thấu thị tận ngộ tánh linh, bậc chơn tịnh thì bày ra trước mắt.

Tri lý không rộng suy sự thần minh không kéo đến, lòng không thông suốt sự huyền bí chẳng mở ra, trí không thông tri sự hiểu sâu được khép kín, thần không hoá thân sự đần độn cản thần, tâm không đức nhân sự Đại Tu Di không mở cửa, tình quá nồng cạn sự đại ái cháy khô, tánh không quân chủ sự lục đục sai quấy, lý không giác ngộ sự thâm kín kéo mây, nhân không đủ độ lượng sự từ bi héo chết, tu không đủ nhân từ sự mê chấp tối lòng nhân, thiên không cơ ngẫu sự màu nhiệm giấu kín, giác không tha kẻ thù sự chánh đại chôn theo, thương không thứ lỗi nhỏ định tâm đi trốn, thứ không quý khiêm từ sự giác ngộ lùi sau.

Đức không trung quân sự trí tuệ trốn hết, đạo không kính quốc Hộ Pháp chẳng phù trì, con không hiếu thuận bậc đại hiền không truyền đạo, nhân không đủ luân thường bậc trí tuệ lui chân, người không đủ trung nghĩa sa vào tận địa ngục. “Thế đạo rất tỏ tường bậc chơn huệ tự rộng suy.”

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Bậc chơn đức không chấp đức nhờ thường đức mà chánh định thần minh, bậc chơn nhơn không chấp nhân nhờ sống thường nhân mà an định thần huệ, bậc chơn tu không chấp phương tiện nhờ thường dùng phương tiện mà giác ngộ theo về.

Bậc chơn đạo không chấp đạo nhờ không chấp đạo mà tùy thời biến dịch tùy ngộ an nhi, bậc chơn thiên không chấp thiên nhờ không chấp thiên mà được thiên thức trong trí huệ, bậc chơn thiện không chấp thiện nhờ không chấp thiện mà nhập thế hay xuất thế đều minh di thiện, bậc chơn ái không chấp ái nhờ không chấp ái mà biết hiến dâng cho người tận ngộ để vị tha.

Bậc chơn nhơn không chấp nhơn quả ở trong nhơn quả thường tình mà dạy sự hành nhơn di thiện để siêu hoá nhân quả, bậc chơn tâm không chấp thiện ác nhờ không chấp thiện

ác mà mở cửa phương tiện lớn cho thiên hạ quy tâm đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Âm Phật Pháp con ơi!

Như bậc chí nhân thức thể sự không buộc ràng để cho nhiều thời gian tri thông sự tự nhiên của đạo, sự tự tâm của huệ, sự tự giác của tánh linh, sự tự ngộ của tinh ba chí thượng. Nên thường tỉnh một mình để đón giáo ở nội tâm, đón pháp ở nội đan, đón sự thanh tịnh mở ra Minh Đường rộng lớn mà tri cái kỳ lý của diệu quang, cái kỳ tích của diệu tâm, cái kỳ duyên của diệu tánh.

Nên thường thanh để trong sáng tư lòng, để trong sạch nội tướng, để trong suốt thần minh, để trong trắng cùng tinh tượng, đến đó sự thanh quang hiển lành mới đủ bạch tự trở lại Bạch Ngọc Kinh phục hồi nguyên vị Thiên Cương

cùng đạo. Nên thường định để tỏ thông thiên thể vô hình, không thể thiếu sót thần minh.

Định để tỏ thông chơn thân vô tướng, không để thiếu sót sự giác ngộ, định để tỏ thông chơn đạo vô tình, không để thiếu sót pháp giới tức chơn truyền của nhà Phật.

Định để tỏ thông chơn đức vô tranh không để thiếu sót sự chi dân minh trị, định để tỏ thông chơn giáo vô trần không để thiếu sót lòng chí nhân hành học, định để tỏ thông chơn tánh vô sắc pháp không để thiếu mực thước Pháp Môn.

Bậc tịnh tâm nhờ nhập định để tĩnh thân, nhờ nhập hoá để siêu thân, nhờ nhập nội kinh được giác thân, nhờ ba báu linh nhập được tinh ba trong trí tuệ, gom được thiên lý trong trí đạo thiên cơ mà hành như được di như, hành thiên được di thiện trong trí độ thần minh có đủ đầy linh pháp.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

**Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.**

**Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.
